

Title Page

Title: Göteborgs poliskammare före 1900, B II: 7 (1893–1900)

Authority: The Swedish National Archives

External ID: <https://sok.riksarkivet.se/arkiv/ct8cqW1trH6cyG018W43t3>

Backlink: <https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/30002055>

Description: This dataset has been created by participants through Citizen Science activities at the Swedish National Archives using the Handwritten Text Recognition (HTR) software, Transkribus. The HTR model, entitled [Gothenburg_police_reports_1868-1902](https://sok.riksarkivet.se/arkiv/pbTOi9yxweZJUG018W43t3), has been used and the text has then manually been proofread by the participants. For more information about the archive, see <https://sok.riksarkivet.se/arkiv/pbTOi9yxweZJUG018W43t3>.

Scripttype: HANDWRITTEN

Language: Swedish

Number of Pages in whole Document: 240

Export Settings

All data is visible / Custom tags are indexed / Abbreviations as they are (diplomatic text) / Unclear words are marked / Keep the line breaks as in the original document / Supplied tags are not marked specifically

Editorial Declaration:

image name: 0000001.jpg
original page number: 1

image name: 0000002.jpg
original page number: 2

Rapporter i
Fattigvårdsärenden
1893-1900.

image name: 00000003.jpg

original page number: 3

Rapport

Abrahamsson Sven Fredr. N° 4. d. 17/3 1893

Anderson Hilda Evelina 18. -"- 3/10 1893

Selma Olivia 19. -"- 20/10 1893

Johan Albert B. 3. -"- 26/2 1894

Karin Sandelin 5. -"- 15/3 1894

Andreasson Niklas 10. 7/5 1894

Andresson Sven Birger 12. 11/5 1894

Andersson Lovisa 17. 18/11 1895

Sven 20. 5/12 1895

Andreasson Karolina 5. 9/3 1896

Andersson Gustaf 6. 11/4 1896

Maria 19. 21/7 1896

Karolus 21. 7/8 1896

Janne L. 29. 8/10 1896; 4/2 o 17/3 1897 1 & 6.

Alfredsson Karl Emil 37. 28/11 1896.

Arvidsson Lars Johan 2. 4/2 1897

Andersson Johan Alb. B 3. 4/2 1897 se föreg!

Amanda Krist. 14. 23/6 1897

Eva Kristina 8. 19/4 1898.

image name: 00000004.jpg

original page number: 4

Rapport

Andersson Johan Emil

Holst

9. d. 19/4 1898;

Claes Asp 19. 3/6. 1898;

Asp " And^{son} "-" 3/6 1898;

Andersson Antonius Wilh 21. 4/7 1898;

Maria Sofia 23. 19/8 1898;

Alfredsson Karl Emil 32. 7/10 1898;

Andersson Johanna Mat. 34. 5/11 1898;

Anna Lovisa 10. 16/2 1899;

Carl 28. 16/10 1899;

August 29. 26/10 1897;

Adler Elias Wilhelm 12. 22/5 1900;

Augustsson Gerds Sofia 20. 27/9 1900;

Andersson Anders Magn. 23. 23/10 1900;

Sigrid Aug. Skog 13 4/3 1899;

Rapport

Berg Josef Fredrik N° 11. den 11/7 1893;

Blom Karl Wilhelen 14. "-" 8/8 1893;

Berg Karl Wallentin Gr:g 17. "-" 14/9 1893;

Borén Joh. Alb. And^{son} 3. "-" 26/2 1894 och 4/2 1897;

Björk Johan Albert 14. "-" 21/5 1894;

Börjesson Lovisa Justina 9. "-" 7/9 1895;

Boman Hilda Teresia 9 & 22 "-" 13/5 1896 & 24/8 1896;

Karl Petter 32. "-" 7/11 1896;

Börjesson Hanna el. Anna 34. "-" 13/11 1896;

Bratt Albertina 13. "-" 14/6 1897;

Brandberg Johan August 3. "-" 10/3 1898;

Bergström Erik Wilhelm 4. "-" 2/4 1898;

Bryngelsson Karl Bernh. 7. "-" 19/4 1898;

Beckman Olivia Alfrida 26 "-" 15/9 1898;

Broman Axel 30 "-" 24/9 1898;

Beckman Erik Gust. 33 "-" 26/10 1898; 28/1 1899;

Bäckvall Johan Bernh. 19 "-" 17/4 1899;

Bengtsson Johan B^{son} 32 "-" 27/11 1899;

Börjesson "-" Bengtsson

27/11 1899;

image name: 00000005.jpg

original page number: 5

Rapport

Bäckman Hulda Isab. 22 d. 22/10 1900
Corneliusson Carl Nilsson 35. d. 23/11 1898;
Carlberg Sten Ivar 1. -"- 18/4 1895;
Claesson Hj. Teodor 21. -"- 16/6 1899;
Carlsson Joh. August 23. -"- 19/7 1899;
Daneliusson Julius Alg. 11. -"- 7/5 1897.
Dalín Charlotta 5. -"- 2/4 1898;
Dahlberg Carl H. Joh^{son} 15. -"- 28/3 1899;
Edström Karl Johan 6 -"- 1893;
Edman Johan Edmund 2. -"- 8/2 1894; 4/2 1896
Eriksson Edvard Wilh. 11. -"- 1895;
Anna Natalia 13. -"- 19/9 1895;
Ekman Erik Ludvig 33. -"- 6/12 1899;
Eklund Olof Emanuel 11. -"- 4/5 1900;
Eriksson Carl W^{din} 29 -"- 27/11 1900;
Flink Gust. fredr. S^{son} 15. -"- 28/5 1894;
Flodenberg Maria Kat. 3. -"- 8/5 1895;
Falk Maria Natalia 25. -"- 7/9 1896; 9/4 1897;

Rapport

Fors Henrik Joh^{son} 10. d 25/4 1898;
Fagerlund Josef Teodor 20. -"- 4/5 1899;
Fredriksson Ernst Hugo 27. -"- 14/4 1899;
Gråberg Karl W. Berg 17. -"- 14/9 1893;
Göransson Nils Pter Högl. 7. -"- 3/4 1894;
Gylling Emna
29. -"- 20/9 1898;
Guldbrandsen Ingvald Magn. 10. -"- 4/5 1900;
Hansson And. Edvard 9. -"- 17/6 1893;
Hanna Karolina 10. -"- 6/7 1893;
Höglunde Nils Peter 7. -"- 3/4 1894;
Hansdotte Olena 13. -"- 18/5 1894;
Hulling Elias S^{son} 16. -"- 29/5 1894;
Hedlund Lars Emil 16. -"- 18/11 1895;
Håkansson Johan August 3. -"- 28/2 1896;
Karl Johan 18. -"- 8/7 1896;
Hägg Gustaf 27. -"- 15/9 1896;
Hammarström Alfrida 10. -"- 3/5 1897;
Rob Mortimer 18 -"- 17/4 1899;

image name: 00000006.jpg

original page number: 6

Rapport

Holst Johan Emil N° 9. d. 19/4 1898;
Hagström Karl Johan 14. -"- 4/5 1898;
Håkansson Axel Fritiof 5. -"- 21/1 1899; 28/1 1899;
Holmström Frans Aug. 27. -"- 2/10 1899;
Holsten Lars S^{son} 31. -"- 16/11 1899;
Holgersson Ida Aug. Isak^r 2. -"- 13/1 1900;
Halvorsen Andreas 9. -"- 4/5 1900;
Jakobsson Amanda Josef. 3. -"- 14/3 1893;
Johansson Josefina 8. -"- 18/5 1893;
Anna Maria 16. -"- 6/9 1893;
Jansson Johanna 20. -"- 9/11 1893;
Johannes Johan Aug. 22. -"- 16/11 1893;
Johansson August 23. -"- 13/12 1893;
Johansson Hulda Krist. 9. -"- 27/4 1894;
Johansson Gust. Sjöberg 11. -"- 11/5 1894;
Jakobsson And. Joh. 17. -"- 1/6 1894;
Johansson Carl C. L. Mollén 2. -"- 23/5 1895;
Jansson Anna Sofia 12. -"- 19/9 1895;
Johannes Ullberg 10 -"- 9/9 d°;

Rapport

Jönsson Anna Olivia 16. d. 30/6 1896;
Jansson Carl Hjalms. 24. -"- 7/9 1896;
Johansson Frans Adolf 5. -"- 2/3 1897;
Henrik 10. -"- 25/4 1898;
Jonsson Aud. Gust. 11. -"- 25/4 1898;
Johansson Karolina 2. -"- 16/1 1899;
Jakobsson Johan Petter 7. -"- 28/1 1899;
Johansson Carl Henr. 15 -"- 28/3 1899;
Carl Alfred J. 26. -"- 27/9 1899;
Islander
27/9 1899;
Jonsson Johan Petter 14. -"- 11/7 1900;
Isaksdotter Ida Aug Holg. 2. -"- 13/1 1900;
Johansson Otto Ludv. L. 21. -"- 19/10 1900;
Jörgenssen Peter Ch. K^{son} 24. -"- 25/10 1900;
Johansson Karl Johan Lindskog 26. -"- 2/11 1900; (äfvén en P.M!)
Jonasson Frans Osk. W 30 -"- 14/12 1900;
Johansson -"- -"- Wigren -"- -"- 14/12 1900;
Johansson Inger Johanna 32 -"- 31/12 1900;

image name: 00000007.jpg

original page number: 7

Rapport n°

Karlsson Josefina Charlotta 5. d 21/3 1893;

Peter 13. -"- 4/8 1893;

August Herm. 21. -"- 24/10 1894;

Karlberg Sten Ivar 1. -"- 18/4 1895;

Karlsson Maria Charl. 18. -"- 27/5 1898;

Johan 31. -"- 7/10 1898;

Augusta 4. -"- 25/1. 1899;

Kristiansson Anna Krist 16. -"- 28/3 1899;

Lovisa Sofia 34. -"- 21/12 1899;

Klaesson Hjalmar Th. 21. -"- 16/6 1899;

Karlsson Erik 16. -"- 24/7 1900;

Peter Ch. Jörgensen 24. -"- 25/10 1900;

Lindblom Johan Peter 15. -"- 21/8 1893;

Linnander Joh. Fredr. 19. -"- 10/8 1894;

Ljungqvist C. R. 8 -"- 27/4 1896;

Lundström Lars Wilh. 11. -"- 9/6 1896;

Larsson Anders Fredr. 14. -"- 19/6 1896;

Lindberg Karl Henning 26. -"- 10/9 1896;

Lindstrand

eller Lindström

Janne A. 29 -"- 8/10 1898; 11/2 o 17/3 1897;

Rapport n°

Larsson Anders Fredr. 36. den 19/11 1896;

Larsson Kristina 7. -"- 17/3 1897;

Nils 9. -"- 14/4 1897;

Hulda 1. -"- 19/1 1898;

Anders Fredr. 6. -"- 6/4 1898;

Lundblad Edvard 20. -"- 16/6 1898;

Larsson Axel Emanuel 28. -"- 20/9 1898;

Lindqvist Anna Sofia 37. -"- 24/11 1898;

Lundgren Frits Wilh. 3. -"- 16/1 1898;

Lindqvist Ernst Werner 11. -"- 20/2 1899;

Larsson Anders Gustaf 24. -"- 19/7 1899;

Liljegren Anna Charl. 25. -"- 27/7 1899.

Lundberg Olof Peter 35. -"- 29/12 1899;

Lundqvist Charles Leon. 4. -"- 19/1 1900;

Larsson Oskar Julius 8. -"- 26/4 1900; 12/6 1900;

Lindgren Karl Ludvig 25. -"- 27/10 1900;

Lindskog Karl Joh. Joh^{son} 26. -"- 2/11 1900; (P. U)

Augusta 26 -"- 2/11 1900;

image name: 00000008.jpg

original page number: 8

Rapport

Mollén Carl Ch Leop. J^{son} 2. den 23/4 1895;

Mellgren Erik Gustaf 6. -"- 23/7 1895; 27/10 1896;

Mandahl And. Pettersson 17. -"- 4/7 1896;

Magnusson Bengt 30 -"- 8/10 1896; 28/12 1896;

Mandahl Johan Peter 15. -"- 1/7 1897;

Molin Maximilian 36. -"- 23/11 1898;

Magnusson Börje 18. -"- 16/8 1900;

Nilsson Carl 35 -"- 23/11 1898;

Norling Emma Gustafva 7 -"- 3/8 1895;

Nilsson Rebecka Bernh. 2. 22/2 1896;

Nilsson Jan. Norén 13. -"- 15/6 1896;

Norén

Nilsson 13.

Nylund Adam Andr. 33. -"- 12/11 1896;

Nilsson Johanna Matild. 4. -"- 18/2 1897;

Johanna Katarina 22. -"- 8/7 1898;

Augusta Charl. 24. -"- 29/8 1898;

Anders 27. -"- 15/9 1898;

Ivar Fritiof 12 -"- 20/2 1899;

Nils Albert 14. -"- 22/3 1899;

Rapport den

Nyqvist Joh. Aug. K 23. 19/7 1899;

Nilsson Adolf 17. 16/8 1900;

Olausson Anna Chr. 1. 21/9 1893;

Olofsson Maja Kajsa 4. 18/5 1895; 2/6 1896

Olausson Aug. Sofia 13. 4/5 1898.

Olofsson Sven August 17. 27/5 1898;

Olsson Nils Alb. Ni^{son} W. 14. 22/3 1899;

Petsson Carl 7. 18/5 1893;

Anna 21. 10/11 1893;

Carl 1. 1/2 1894;

Pira Fredrika Amalia A 8. 23/4 1894;

Pettersson Bernh. Sofia 8. 16/8 1895;

Alfred 15. 17/10 1895;

Hanna Lovisa 18. 21/11 1895;

Anders 17. 4/7 1896;

Emilia Charl. 20. 30/7 1896; 18/11 1896; 22/12 1896;

Maja Stina 23. 31/8 1896;

image name: 00000009.jpg

original page number: 9

Rapport den

Petersson Axel Wald. 15. 23/5 1898;
Augusta Matilda 16. 23/5 1898; 16/1 1899;
Persson Emma 25. 15/9 1898;
Pettersson Ida Karolina 17. 11/4 1899;
Olof 22. 14/7 1899;
Olof P. Lundberg 35. 29/12 1899;
Persson Johan Albert 1. 13/1. 1900;
Sofia 3. 13/1 1900;
Ryberg Anna Karolina 20. 21/8 1894;
Rutgersson Carl 21. 18/12 1895;
Richter Johanna Karolina 15. 19/6 1896;
Rogstadius Anton Aug. 28. 19/11 1900;
Svensson Gustaf Mauritz 2. 3/3 1893;
Sörensson Oskar Fredr. 4. 8/3 1894;
Stjärnholm Karl Julius 6. 19/3 1894;
Sandelin Karin And^{son} 5. 1894;
Simonsson Anders 18. 6/8 1894;

Rapport

Sjöberg Gustaf Joh^{son} 11. d 11/5 1894;
Svensson Elias H. 16. 29/5 1894;
Gust. Fredr. F. 15. 28/5 1894;
Sundén Otto 19. 21/11 1895;
Söderberg Carl Filip 16. 1/7 1897;
Svensson Per 30. 26/10 1899; 22/9 1900;
Skog Sigr. Aug. Emilia And. 13. 4/3 1899;
Svensson Lars Holsten 31. 16/11 1899;
Schultz Dorotea 7. 26/3 1900;
Samuelsson August 31. 18/12 1900;
Tapper Oskar 14. 15/10 1895; 16/4 1896;
Torén Martin Torinsson 28. 8/10 1896;
Torinsson Martin Torén -" 8/10 1896;
Tillström Johan Aug. 38 17/12 1896; 26/5 1897;
Ullberg Johannes Jansson 10. 9/9 1895;
Hulda Amanda 5. 14/2 1900;

image name: 00000010.jpg

original page number: 10

Rapport

Wilde Nils Alb. N. 0 N° 14. 22/3 1899;

Wigren Frans Oskar J. 30. 19/12 1900;

Wolff Johan 12. 31/7 1893;

Wolfarth Ida Maria 22. 19/11 1894;

Widell Johanna Charl. 23. 27/11 1894;

Walbrekt Aug. Fredr. 24. 27/11 1894;

Walter Fredrik 4. 6/3 1896;

Winberg Maria 2. 4/2 1898;

Wolf Gottlieb. 6. 27/3 1900;

Wahlberg Joh. Fredr. L. 15. 19/7 1900;

Wendin Karl Albost 29 27/11 1900;

Ågren, Karl Fredrik 5 13/5 1895;

Österberg Nils Peter 12 15/6 1896;

Öberg Ernst Edvin 12 4/5 1898;

image name: 00000011.jpg

original page number: 11

Mgister

1o

Namn

By.

1 Anna Christina Olausdotter

1

2 Gustaf Mauritz Svensson

9

2o Amanda Josefina Jakobsson

5

4 Sven Fredrik Mohamsson

4

5o Joslina Carolina Carlsdotter

8.

& Carl Johan Edström

2.

7 Carl Pettersson

10:

8 Josefina Johansdotter

12.

O. Anders Edvard Hansson

15:

10 Hanna Carolina Hansson

12

11 Josef Fredrik Borg

20

12 Johan Holff

21:

18 Peter Carlsson

22

14 Karl Wilhelm Blom-

22

15 Johan Petter Lindtsom

25

16 Anna Maria Johansdotter

26

J Karl Walenlin Berg Bråberg

28

18 Hilda Cvelina Andersson

29

18 Selna Olinia Andersdotter

30.

20 Johanna Jonsson

11

2o Anna Petteursson

32

2o Johan August Johannes

3k

28 August Johansson

35

image name: 00000012.jpg

original page number: 12

Rapport-bok

öfver

Undersökningar i Fattigvårdsärenden.

Nº 1

Anna Christina

Olausdotter.

Den 21 Februari 1893.

I enlighet med Konungens Befallningshafvandes resolution den 15 innevarande månad, deri poliskammaren anmodats undersöka och derefter meddela, huru länge och under hvilka omständigheter ogifta Anna Christina Olausdotter vistats i Göteborg, får jag meddela, att handlanden August Löf, boende i huset Nº 25 vid Haga Nygata berättat: att efter det i tidningar annonserat om tjänst för en amma, bemälde Olausdotter i April månad infunnit sig hos honom och sökt sådan tjänst, under uppgift att hon då kom från Ödsmåls socken i Bohus län, hvarest hon utacorderat sitt eget barn som vore nio månader gammalt; att hon då erhållit denna tjänst men snart nog visat sig oförmögen att föda barnet men ändock fått tjena kvar hos Löf till November månad 1891 då hon återvänt till Ödsmål; samt att hon, som uppgifvit sig fortfa-

image name: 00000013.jpg

original page number: 13

rande vara skrifven och i allt hemmahörande derstädes icke blifvit af Löf vare sig kyrko- eller skattskrifven i Göteborg, hvilket senare och bekräftats vid förfrågning å mantalskommisariekontoret härstädes. Löf hade numera erhållit kunskap om att det varit femton månader sedan Olausdotter födt barn, då hon anställdes hos honom.

N^o 2.

Gustaf Mauritz Svensson.

Den 3 Mars 1893

I enlighet med Konungens befallningshafvandes resolution den 24 sistgångne Februari, deri poliskammaren anmodats undersöka och derefter meddela huru länge och under hvilka omständigheter Bokbindaregesällen Gustaf Mauritz Svenssons vistats i Göteborg, får jag härmed ödmjukast meddela att Bokbindaren D. Alex. Andersson, nu boende i huset N^o 29 vid Haga Kyrkogata, berättat att Svensson arbetat hos honom från September månad 1889 till Maj eller Juni månad 1890, och derunder varit boende hos Andersson i Majornas 5^{te} rote N^o 49; att Svensson vid mantalsskrifningen i Januari 1890 blef upptagen på Anderssons mantalsblankett såsom tillfälligt vistande härstädes; samt att han jemväl då flyttade sitt prestbetyg från Caroli församling i Malmö till härvarande Domkyrkoförsamling, hvarifrån det ännu icke blifvit uttagit. Svensson har varit sedd flere gånger af Andersson här i staden, senast i September månad 1892. ~~Wid förfrågan å Mantalskommisariekontoret har den ofvan gjorda uppgiften angående mantalsskrifningen blifvit bekräftad.~~

Svensson är enligt P.U. N° 87 D. 1892 den 15 Juli 1892 varnad för lösdrifveri af stadsfiskalen i Mariestad, dervid såsom hans hemort är upp- tagit Torps socken i Göteborgs och Bohus län.

N° 3.

Amanda

Josefina

Jakobsson

Den 14 Mars 1893.

På grund af Konungens Befallningshafvan- des resolution den 3 innevarande månad hvarige- nom poliskammaren anmodats meddela under hvilken tid och under hvilka förhållanden Pi- gan Amanda Josefina Jakobsson vistats i Göteborg äfvensom under hvilka dagar hon varit dels å fattigvårdsförsörjningsinsrättningen Gibraltar och dels å barnbördssjukhuset intagen, får jag ödmju- kast meddela: att enligt infordrade intyg af kam- reraren Viktor Reuter, "Ogifta Amanda Josefina Jakobsson varit intagen på fattigvårdsanstalten Gibraltar från den 7 Mars 1892 till den 23 samma månad och år, samt med sitt oäkta flickebarn Olga Maria från den 31 Mars till den 23 April 1892, då hon enligt anteckning i fattigvårdsan- staltens personalrulla afhemtats till Kongelf"; och af medicine doktor K. A. Walter: att "Amanda Josef. Jakobsson enl. journalen vistats å härva- rande barnbördshus fr. 22 t. o. m. 30 Mars 1892" Enligt fattigvårdsstyrelsens i Kongelf skrivelse den 14 Januari 1893 skulle Jakobsson inflyttat till Göteborg den 5 Januari 1891 men någon uppgift om hvarest hon derefter vistats här i staden har icke kunnat utrönas förr än hon den 4 Mars 1892 infann sig å tjenarinne- hemmet N° 31 Sprängkullegatan begärande tienst och hvarest hon fick qvarstanna under en

image name: 00000014.jpg

original page number: 14

natt. Föreståndarinnan derstädes som observerat att Jakobsson för tillfället icke vore i stånd att antaga tjänst afsände henne derfor med ett bref till Barnbördshuset, hvarifrån hon påföljande dag af professor Ullman remitterades till fattigvårdsanstalten Gibraltar. Denna remiss finnes i afskrift bifogad fattigvårdsstyrelsens härstädes skrifvelse den 11 Mars 1892.

Beträffande den anmärkning som gjorts i den ena af fattigvårdsstyrelsens i Kongelf skrivelser den 26 April 1892, derom att "det ser ut som Jakobsson vistats på två ställen på en gång, enär hon födt barnet den 22 Mars 1892 å Barnbördshuset men icke blef utskrifven från fattigvårdsanstalten Gibraltar förrän den 23 i nämnde månad", förklaras sålunda: att Jakobsson, som vistats å Gibraltar sedan den 7 nämnde månad, jemväl vistades derstädes någon del af dagen, den 22, hvarför hon bokfördes och redovisades derstädes. Samma dag insjuknade hon emellertid och affördes samt födde barnet å Barnbördshuset, med anledning hvaraf hon och der redovisats för samma dag.

Nº 4.

Sven Fredrik Abrahamsson.

Den 17 Mars 1893.

På grund af Konungens Befallningshållandes resolution den 9 i denna månad, hvarigenom poliskammaren anmodats, att med arbetaren Sven Fredrik Abrahamsson å Christinedahl anställa förhör i ändamål att vinna upplysning, hvaremot Abrahamsson är född och efter födelsen sig uppehållet äfvensom under hvilka tider och för-

hållanden han å hvarje ställe vistats, får jag ödmjukast meddela, att Abrahamsson vid förhör inför mig uppgifvit: att han är

född den 22 April 1853 i Grinstads socken af Elfsborgs län och son af Backstugusittaren Abraham Olsson under gården Hultet derstädes; att han hade tjenst som vallhjon å gården Sandkullen i Grinstads socken från år 1867, under omkring 4 år, derunder han år 1869 konfirmerades; att han år 1871 flyttade till Qvantinsborg i Bolstads socken af Elfsborgs län, der han erhöll tjenst som s. k. pigpojke hos torparen Johannes Olsson under ett halft år; att han derefter tjenade som dräng först under ett år hos Olof Andersson i Langerud, Grinstads socken, och derefter hos torparen Andersson å Klandret under Qvantinsborg, intill våren år 1875, då han erhöll anställning vid byggnaderna å Bergslagsbanan, hvarest han arbetade till hösten år 1877; att han derefter i fyra år tjenade som dräng hos Torparen Nils Bom under Qvantinsborg, och sedan, under ett år, som ladugårdsdräng hos arrendatorn Martin Melin å gården Espersäter, äfven i Bolstads socken, till han år 1882 erhöll anställning å Önans trämassefabrik vid Trollhättan, hvarest han arbetade intill dess han år 1884 på försommaren tog tjenst som ladugårdsdräng hos August Eriksson på Utby i Hjertums socken af Göteborgs och Bo-

image name: 00000015.jpg

original page number: 15

hus län, der han tjenade något öfver två år; att han derefter till början af Oktober månad år 1877 hade tjenst hos Kapten Matérn på Torp i samma socken, att han, som den 22 December 1884 ingick äktenskap i Hjertums socken med pigan Charlotta Sofia Lindblom, jemte henne och deras den 30 Augusti 1885 födda flickebarn, Ebba Fredrika, den 7 Oktober 1887 inflyttade till Bärby i Säfve socken af Göteborgs och Bohus län, hvarest han erhöll tjenst hos arendatorn af härads höfdingebostället; att hans barn Hulda föddes derstädes den 25 Januari 1888; att han den 12 November 1888 flyttade till landtbrukaren Winberg på Stora Holm i Tufve socken af sistnämnda län, der han erhöll tjenst som ladugårdsförmän och vistades till den 11 Oktober 1889; att han derefter under två månader arbetade som "statare" hos landtbrukaren Strömmér på Kåhög i Partilleds socken; att han derefter hade tjenst i fyra månader som ladugårdsdräng hos landtbrukaren Wesslau på Hede i Lerums socken af Elfsborgs län; att han i Maj månad 1890 bosatte sig i Smitts hus N^o 2, Tjörbostaden i Örgryte socken och erhöll arbete på Utby tegelbruk; att han den 8 Augusti 1891 flyttade till landeriet Christinedal N^o 12 A i denna stads 12^{te} rote, der han erhöll arbete hos

arendatorn Johansson; att han ännu är boende på samma ställe, ehuru han numera har anställning som ladugårdsdräng på Säfvenäs; att han, som nu ytterligare har en son Johan Fredrik, född i Gamlestads församlingen härstädes den 8 Augusti 1892, säger sig af sin ringa inkomst icke kunna försörja flere personer än sin hustru och deras här uppräknade trenne barn; samt att han vid sitt giftermål icke hade

kunskap om, att hans hustru förut
födt
oäkta
barn.

Under åren 1875-1877 då Abrahamsson arbetade på Bergslagsbanan, var han kyrkoskrifven i Bolstad, i hvilken socken han tiden näst derförut hade tjänst, och under de tvenne månader i slutet af år 1889, då han tjenade som statare på Kåhög i Partilleds socken, fanns hans prestattest qvar i Tufve socken. I öfrigt säger han sig alltid hafva varit såväl mantals- som kyrkoskrifven i de socknar han vistats.

Bevis af Kyrkoherden Nils Sandblad, att Abrahamsson är kyrkoskrifven i härvarande Gamlestadsförsamling och af Mantalskommissarien A. W. Rundberg, att han mantalsskrifven i fastigheten N^o 12 A af 12^{te} roten här i staden, bifogas.

image name: 00000016.jpg

original page number: 16

N° 5

Josefina

Carolina

Carlsdotter

Den 21 Mars 1893

På grund af Konungens Befallningshafvandes resolution den 11 innevarande månad, hvarigenom poliskammaren anmodats meddela huru länge och under hvilka förhållanden pigan Josefina Carolina Carlsdotter vistats i Göteborg, får jag ödmjukast meddela: att hon tjenat som skänkpiga å bolagsvärdshuset N° 11 vid Fisktorget från hösten år 1885 till den 24 Oktober 1886; att hon sedan under loppet af ett halft år, tidtals varit anställd i Kruses tebrödsbageri i N° 14 Wallgatan och tidtals vistats hos sin fästman tobaksarbetaren Carl Edvin Svensson i dennes logi i huset N° 12 Albogatan; att bemälde Svensson den 1 April 1887 hyrt rum i huset N° 19 Pilgatan, hvarest de flyttat tillsammans; samt att de den 1 Oktober 1889 flyttade till huset N° 18 vid Brunnsgratan i Annedal, hvarest de vore boende intilldess Carlsdotter den 4 Mars 1890 afflyttade härifrån till Stockholm.

Bevis af mantalskommisarien att Carlsdotter varit mantalsskrifven här i staden för åren 1886, 1888, 1889 och 1890 bifogas.

N° 6

Carl Johan

Edström

Den 22 April 1893.

På grund af Konungens Befallningshafvandes resolution den 13 innevarande månad, hvarigenom poliskammaren anmodats meddela, huru länge och under hvilka omständigheter, stentryckaren Carl Johan Edström vistats i Göteborg, får jag härmed ödmjukast meddela, att stentryckaren R. W. Gustafsson, anställd hos herrar Meyer o Köster, och C. Setterberg,

anstald å Göteborgs litografiska aktiebolag, berättat: att de endera af åren 1866 eller 1867 arbetat samman med Edström hos litograffirman Grube o Cⁱ här i staden; samt att Setterberg något eller några år derefter hört om talas att Edström arbetat i Örebro och varit gift der, men att såväl hustrun som att hans barn aflidit. Enligt bifogade bevis från Domkyrkoförsamlingen framgår visserligen att Edström vid olika tider varit här kyrkoskrifven, men angående hans mantalsskrifning härstädes har någon upplysning icke kunnat vinnas.

Af dessa handlingar vidfogade bevis af herr Arvid Gumaelius i Örebro och af nedanantecknade utdrag af polisunderrettelser synes deremot framgå att Edström åtminstone år 1868 varit skattskrifven i Örebro.

Utdrag af P. U. N^o 60 B.7. 1881 Stentryc-

image name: 00000017.jpg

original page number: 17

keriarbetaren Carl Johan Edström f. i Göteborg 6/12 41 senast för 1868 skattskrifven i Örebro och under tiden från April 1869 till den 24/12 s. å. kyrkoskrifven i Göteborg, har i Skeninge blifvit anhållen för betlande och obehörigt kringstrykande samt d. 24/5 insänd till K. B. i Linköping enl meddelande af Stadsfiskalen Levander i Skeninge.

N^o 7.

Carl Pettersson

Den 18 Maj 1893.

På grund af Konungens Befallningshafvandes resolution den 25 April 1893, hvarigenom poliskammaren anmodats meddela, huru länge och under hvilka förhållanden Stensprängaren Carl Pettersson vistats i Göteborg, får jag härmed ödmjukast meddela att, enligt bifogat intyg från Domkyrko pastorsexpedition, Pettersson blef inskrifven därstädes den 1 December 1891 såsom boende i Landala 7 Qvarteret 10, hvaremot han, enligt bevis från Mantalskommissariekontoret icke varit mantalsskrifven i denna fastighet eller, så vidt utrönas kunnat, å något annat ställe här i staden. Pettersson, hvilken, sedan den 20 December 1892 och fortfarande är intagen på fattigvårdsanstalten Gibraltar,

har vid förhör inför mig uppgifvit: att han, sedan han var sjutton år, eller år 1847, då han erhöll arbete vid grundläggningsarbetet till Bazarbyggnaden å Kungstorget, i allmänhet haft arbete här i staden, dels hos byggmästare och dels under senare åren med stufveriarbete och andra tillfälliga arbeten vid Skeppsbrokajen; att han icke haft någon

fast bostad utan varit tillfälligt boende än på ett och än på ett annat ställe; att han, som tidtals vistats och haft arbete i Lerum socken, hufvudsakligast hos sin broder hemmansegaren Peter Pettersson i Westra Sävidsbo, varit mantalskrifven å denna gård till och med år 1891 och alltid till prest och kommun, endera sjelf eller genom sin broder; ordentligt betalt sina utskyl-der; att han den 14 November 1891 uttog sitt prestbevis i Lerum och den 1 derpåföljande December inlemnade detsamma å härvarande mantals-kommissariekontor under uppgift att han vore boende i Landala 7 Qvart-er 10; att han emellertid icke va-rit boende i bemälda fastighet utan endast erhållit tillstånd af en derstä-des boende säckbärare Alfred Andersson

image name: 0000018.jpg

original page number: 18

Ed, att uppgifva att han vore boende hos denna; att han trodde sig härmed hafva fullgjort hvad som erfordrades för att blifva såväl mantals- som kyrkoskrifven härstädes; samt att han icke genom att skrifva egen mantalsförteckning eller på annat sätt låtit mantalsskrifva sig här i staden. De personer som undertecknat det Lerums fattigvårdsstyrelse den 13 April detta år bifogade intyg äro, den förstnämnde, Gustaf Pettersson, broder och den sistnämnda, Alfred Pettersson, brorson till Carl Pettersson.

N^o 8.

Josefina Johansdotter

Den 18 Maj 1893.

På grund af Konungens Befallningshafvandes resolution den 10 Maj 1893, hvarigenom poliskammaren anmodats meddelas, huru länge och under hvilka förhållanden ogifta Josefina Johansdotter vistats i Göteborg får jag härmed ödmjukast meddelas: att, hon vid förhör härom uppgifvit: att hon inflyttade hit till staden den 2 Februari 1891 och erhöll månadstjänst hos f. handlanden Carl Alfred Engström N^o 29 Haga Nygata; att hon i Maj samma år flyttade

och erhöll liknande tjänst hos borstbindaren Johan Johansson, Skolgatan N^o 9, hvarest hon stannade kvar tills den 10 December samma år, då hon intogs på Barnbördshuset; att efter det hon påföljande onsdag den 14 blifvit förlöst, hon jemte barnet den 23 samma månad rest till Mölndal, der hon vistades hos en gift arbetare Albert Andersson till den 7 Januari 1892; att hon, som då erhöll tjänst som am-

ma hos en skrivare Bengt Lindström N° 5 Andra Långgatan, tjenade derstädes till någon dag i Maj månad, då hon åter flyttade till f. handlanden Engström; att hon sistlidne juldag flyttade därifrån åter till arbetaren Albert Andersson i Mölndal hvarest hon låg sjuk till den 29 Januari innevarande år; att hon från sagde dag åter vistades hos Engström till den 10 Februari då hon jemte sitt barn intogs å fattigvårdsanstalten Gibraltar; att, sedan hon den 15 samma månad blef utskrifven derifrån åter flyttade till Engström hvarest hon vistades till den 1^{sta} i denna månad; samt att hon nu är utan tjenst och boende hos arbetskarlen Ferdinand Olsson i huset N° 27 Haga Östergata. Johansdotters barn som, då hon sjelf utskrefs från Gibraltar den 15 sistlidne Februari, fick kvarblifva, afled derstädes den 14 påföljande Mars.

Angående kyrkoskrifningen uppgif-

image name: 00000019.jpg

original page number: 19

ver Johansdotter: att hon uttog sitt prestbetyg i Fässberg socken i Augusti månad 1892 samt lät inskrifva detsamma i Haga församling här i staden den 20 December samma år, och att han sedan icke flyttat detsamma därifrån.

Vid pågående mantalsskrifning här i staden år 1891 var hon ännu icke hit inflyttad, och vid samma skrifnings förättande år 1892, var hon sängliggande sjuk i Mölndal, hvadan hon således under dessa båda år ingenstädes blifvit mantalsskrifven.

Johansdotter anhåller få upplysa att hon intogs den 10 Februari detta år å fattigvårdsanstalten Gibraltar och icke den 11 samma månad som finnes upptaget i de Fattigvårdsstyrelsens i Göteborg skrifvelse den 27 Februari 1893, bifogade handlingar, äfvensom att hennes barn föddes den 14 och icke den 24 December 1891, hvilket felaktiga datum jemväl finnes i prestattesten. Redan den 23 December 1891 ankom hon till Mölndal medhafvande sitt barn.

N^o 9.

Anders Edvard Hansson.

Den 17 Juni 1893

På grund af Konungens Befallningshafvandes resolution den 10 innevarande månad hvarigenom Poliskammaren anmodats att med förre kyparen Anders Edvard Hansson låta anställa förhör för utredning af hans rätta hemort, får jag, ödmjukast meddela att Hansson, nu anträffad, vid förhör inför mig, uppgifvit: att han är född den 20 november 1873 i Rödeby socken af Blekinge, län och, son af skräddaren Sven Hansson och hans hustru Cicilia Hansson; att hans föräldrar med barn år 1876 eller 1877 bosatte sig i Nacka

annex församling, der hans fader erhöill
arbete vid fotogendockan utanför Denviks
tull i Stockholm; att hans fader drunk-
nade derstädes år 1879; att hans moder jem-
te barnen derefter blefvo intagna å ett
fattighem i Nacka; att de år 1885 i oktober
flyttade till Katarina församling i
Stockholm, der de bodde, först i N° 83
Stora Bondegatan och, sedan i huset N°
23 Erstagatan, att han, moder och, en
mindre syster år 1888 på sommaren flyt-
tade till Kungsholms församling till sin
gifta broder Typografen Carl Hansson,
då boende Handtverkargatan N° 33; att
Anders Edvard Hansson konfirmerades
i sistnämnda församling på våren 1889;

image name: 00000020.jpg

original page number: 20

att han den 1 Oktober samma år flyttade med sin broder till N^o 28 Handtverkargatan att sedan brodern på sommaren 1890 afflyttat till Carlskrona, modern sjelf hyrde rum i sistnämnda hus, derifrån han på våren 1891 flyttade till Carlskrona; att han der hade tjenst som kypare på Stadshotellet från Maj månad till den 29 December då han intogs på sjukhus i Carlskrona; att han den 29 Februari utskrefs derifrån som frisk; att han derefter vistades hos sin broder förut nämnda typografen Hansson, som då var boende i huset N^o 5 Köpmangatan i Carlskrona; att han på våren 1892 åter erhöll plats som tillfällig kypare å Stadshotellet i Carlskrona; att han i slutet af Juli samma år reste till Stockholm på besök och, vistades derstädes under några månader hos en sin syster gift med Ljuspäckaren Herman Domnerus och boende i huset N^o 83 Bondegatan, derunder han dock, under en månad var sjuk och vårdades på Katarina sjukhus; att han i medio af Oktober 1892 ankom hit till staden och den 2^a derpåföljande November intogs å fattigvårdsanstalten Gibralters sjukafdelning, hvarifrån han, ehuru ännu icke fullkomligt frisk, den 14 dennes utskrefs. Han är nu boende hos sin broder Typografen Carl Hansson i huset N^o 23 Bruns-gatan här i staden.

Anders Edvard Hansson har varit mantalsskrifven för år 1889 i Stockholm, enligt intyg å Öfverståthållare Embetets här bifogade skrifvelse, 1890 i Kungsholms församling i Stockholm hos sin broder Carl Hansson i egendomen N^o 28 Handtverkargatan i Kungsholms församling; 1891 i samma egendom hos sin moder och en annan broder typografen August Hansson hvilken då hyrde lägenhet der-

städes; och

1892 i Carlskrona Köpmangatan N° 5
hos sin först omtalade gifte broder typografen Carl Hansson.

Beträffande hans kyrkoskrifning framgår af här bifogade handlingar att han inskrefs i Kungsholms församling i Stockholm den 14 December 1888; och i Carlskrona Stadsförsamling den 19 April 1891; samt då han den 2 November 1892 intogs å Fattigvårdsanstalten Gibraltar, han då var skriven i Masthuggsförsamlingen härstädes. För närvarande är han kyrkoskriven i Domkyrkoförsamlingen härstädes.

I fattigvårdsstyrelsens i Göteborg skrifvelse den 4 April detta år uppgifves att Hansson haft anställning i Stockholm dels å Frimurarelogen, dels hos

image name: 0000021.jpg

original page number: 21

handlanden Kuntze vid Drottninggatan och dels i Strömparterren, och i fattigvårdsnämndens i Stockholm skrifvelse den 1 i denna månad. att hans uppgifter härutinnan vore sanningslösa. Sjelf påstår han emellertid på det lifligaste att han icke farit med osanning. Hos herr Kuntze hade han visserligen varit endast en kort tid men likväl blifvit af honom antecknad. Å frimurarekällaren hade han haft anställning sommaren 1890 under tre månader, hade der blifvit af förestånderskan inskrifven i samma bok som den öfriga betjeningen och haft till göromål att servera och hafva tillsyn till smörgåsbordet. På aftnarna hade han haft ledigt derifrån och biträdt i Strömparterren som vårdare och mottagare af ytterkläder, Denna senare selsättning hade han äfven haft under sommaren år 1889

Nº 10.

Hanna Carolina Hansson

Den 6 Juli 1893.

På grund af Konungens Befallningshafvandes resolution den 26 sistlidne Juni, hvarigenom poliskammaren anmodats meddela under hvilken tid och under hvilka omständigheter enkan Hanna Carolina Hansson vistats i Göteborg, får jag ödmjukast meddela, att hon vid förhör inför mig härom uppgifvit: att hon från Uddevalla kom hit till staden i November månad 1888 på besök hos sin ogifta dotter klädstrykerskan Betty Bengtsson, boende i huset Nº 28 Haga Nygata, att Hansson som var sjuk och behof af läkarevård, stannade qvar här till Juni månad 1889, då hon åter reste till Udde-

valla; att hon vistades dels der, och dels i närheten af staden till Oktober månad samma år, då hon åter kom hit till staden; att hon derefter år efter år under liknande förhållanden och tider vistats i Uddevalla och dess närhet och den öfriga tiden, samt fortfarande hos sin dotter härstädes; att hon fortfarande vore kyrko- och mantalsskrifven i Uddevalla enär meningen är att hon endast tillfälligtvis skall vistas här

image name: 00000022.jpg

original page number: 22

hos sin dotter, ehuru hon till följd af sjuklighet, kommit att kvarblifva hos henne längre tider än hvad afsedt varit; samt att de upplysningar angående henne, som finnas intagna i förste assistenten vid fattigvården härstädes Ivar Kindlunds här bifogade skrifvelse, äro öfverensstämmande med sanna förhållandet.

N° 11.

Josef Fredrik Berg

Den 11 Juli 1893.

På grund af Konungens Befallningshafandes resolution den 1 innevarande månad, hvarigenom Poliskammaren anmodats anställa förhör med provisorn G. N. Berg i afsigt att få utrönt, hvarest han å Göteborgs hospital intagne broder, Josef Fredrik Berg, eger hemorts rätt, får jag ödmjukast meddela, att G.N. Berg vid förhör uppgifvit, att hans broder på hösten 1890 hemkom till Kalmar från Amerika efter att hafva vistats derstädes omkring ett och ett halft år; att han redan då syntes vara

sinnesrubbad; att han vårdades dels hos föräldrarne och dels å fattighuset i Kalmar till Augusti månad år 1891, då de samtliga aflyttade till Norge; samt att Josef Fredrik, efter endast en månads vistelse derstädes, eller i September månad, fördes direkt till

Göteborgs hospital af G. N. Berg som jämväl betalt sjukvårdskostnaderna för honom till 1891 års slut.

N° 12

Bundtmakaregesällen
Johan Wolff

Den 31 Juli 1893

I enlighet med Konungens Befallningshafvandes resolution den 24 innevarande månad, deri Poliskammaren anmodats att rörande tyske undersåten Bundtmakaregesällen Johan Wolff anskaffa de upplysningar, som kunna finnas att tillgå, får jag meddela, att bemälde person hvarken sökt eller haft anställning å Nya Hattmagasinet ej heller hos någon bundt- eller hattmakare härstädes. En tysk bundtmakaregesäll har visserligen några gånger varit å Nya Hattmagasinet för att bettla, men har bemälde person, som troligen varit denne Wolff, enligt vunnen upplysning af Prosten vid Tyska kyrkan härstädes Carl Adam, erhållit understöd för att resa till Tyskland, och har han sannolikt begifvit sig härifrån, enär han ej kunnat anträffas.

image name: 00000023.jpg

original page number: 23

N° 13

Gårdfari-

handl. Peter

Carlsson

Den 4 Augusti 1893.

I enlighet med Konungens Befallningshafvandes resolution den 26 sistl Juli, deri Poliskammaren anmodats undersöka och derpå meddela, huru länge och under hvilka omständigheter Gårdfarihandl. Peter Carlsson vistats i Göteborg, får jag härmed, med bifogande af Mantalskommissarie A. W. Rundbergs intyg, vördsamt meddela att någon upplysning om bemälda person oakadt gjorda undersökningar, ej stått att vinna.

N° 14

Hattmakeriarb.

Karl Wilhelm

Blom.

Den 8 Augusti 1893

I enlighet med Konungens Befallningshafvandes resolution den 26 sistl Juli, hvarigenom Poliskammaren anmodats undersöka och derefter meddela huru länge och under hvilka omständigheter Hattmakeriarbetaren Karl Wilhelm Blom vistats i Göteborg, får jag härmed meddela, att Hattmakaren Richard Bäckström, boende i huset N° 40 vid Norra Hamngatan, vid förhör uppgifvit: att Blom i början af år 1891 kom från Stockholm för att söka kondition hos honom och äfven erhöll sådan, men att han, som hvarken hade arbets- eller prestbetyg, uppgaf, att han skulle skriva efter desamma. Som Blom emellertid visade sig ej vara vidare skicklig i yrket, erhöll han efter ungefär 6 veckors arbete hos Bäckström afsked, hvarefter han erhöll anställning hos

Hattmakaren Alfred Larsson härstädes. Denne har uppgifvit, att Blom hos honom haft anställning ungefär 5 månader, men att han

denna tid ej varit mantalsskrifven hos honom utan hos en Månadskarl Hans Hanssen, då boende i huset N° 13 vid Kapuniergatan (Westra Haga N° 80). Hanssen har vid förhör uppgifvit, att Blom varit inneboende hos honom från Februari 1891 till slutet af Juli samma år och att han visserligen lät kyrkoskrifva sig i Westra Haga N° 80, men ej hos Hanssen blef mantalsskrifven, hvilket äfven framgår af Mantalskommisarie A. W. Rundbergs handlingarne bifogade intyg. I Juli månad 1891 begaf sig Blom till Halmstad och har han, enligt Hanssens uppgift, icke derefter varit i Göteborg mer än några dagar under innevarande år, då han endast tillfälligtvis bodde hos honom.

image name: 00000024.jpg

original page number: 24

N° 2

Rapport - bok

öfver

Undersökningar i Fattigvårdsärenden.

N° 15

Typografen

Johan Petter

Lindblom

Den 21 Augusti 1893

I enlighet med Konungens Befallningshafvandes resolution af den 28 sistlidne Juli, hvarigenom Poliskammaren anmodats undersöka och derefter meddela huru länge och under hvilka omständigheter Typografen Johan Petter Lindblom vistats i Göteborg, får jag härmed, med bifogande af Mantalskommissarien A. W. Rundbergs och vice pastorn i Kristine församling härstädes, Magnus Wieselgrens intyg, värdsamt meddela, att några andra upplysningar om bemälde Lindblom, än hvad sagde intyg innehålla, oaktadt gjorde undersökningar ej stått att vinna. Enär kyrkoböckerna från den tid, under hvilken Lindblom skulle vistats i Göteborg, ej vore fullt tydliga, kunde ej utrönas, när han inflyttat.

image name: 00000025.jpg

original page number: 25

N° 16

Pigan Anna

Maria Jo-

hansdotter

Den 6 September 1893.

I enlighet med Konungens Befallningshafvandes resolution af den 22 sistl. Augusti hvarigenom Poliskammaren anmodats undersöka och derefter meddela, huru länge och under hvilka omständigheter Pigan Anna Maria Johansdotter vistats i Göteborg, får jag härmed värdsamt meddela, att hon, vid med henne anstältdt förhör berättat och uppgifvit: att hon är född den 19 Juni 1869 i Gärdhems socken i Bohuslän; att hon, innan hon kom till Göteborg, var i tjenst hos Landtbrukaren Carl Olsons arfvingar å gården Ödsmål i Hjertums socken i Bohuslän, hvarest hon den 20 April 1891 framfödde sitt oäkta barn Artur Julius, till hvilket hon uppgifver sjömannen Julius Amandus Hedin vara fader samt att denne, som vistas å okänd ort, ej lemnat något nämnvärdt understöd åt barnet att hon i Juli månad 1891 begaf sig till Göteborg, lemnande barnet åt sin i Hjertums socken boende moder, hvilken allt sedan dess haft barnet i sin vård och af Anna Maria erhållit understöd; att hon, efter sin hitkomst, infann sig å Barnbördshuset hvarest hon fick anvisning på en plats såsom amma hos Handlanden Hilmer Hedberg, boende i huset N° 3 vid Stureplatsen, hvilken plats hon den 4 Juli tillträdde och inne-

hade till den 27 April 1892, då hon erhöill tjenst som ensampiga hos sömmerskan Ida Larsson, boende i huset N° 10 vid Bazar-gatan. Här var hon till den 24 Oktober samma år, då hon erhöill plats hos Läderhandlande Svensson, boende i huset N° 7 vid Kungstorget. Denna tjenst innehade hon

endast en månad eller till den 1 December 1892, då hon erhöill plats som ensampiga hos enkefru Josefina Reiss, då boende i huset N° 2 vid Linnégatan. Här tjenade hon till den 1 april detta år, då hon flyttade till Handelsresanden Frans Yhlen, boende i huset N° 7 vid Kungsgatan, hvarest hon fortfarande har tjenst som ensampiga. Vidare har hon uppgifvit, att hon hvarken är eller varit kyrko- eller mantalsskrifven i Göteborg, utan står hon fortfarande skrifven i Hjertums socken, enär hon från början ej hade för afsigt att stanna härstädes, utan ämnade återvända dit. Hvad beträffar det af kommunalnämnden i Hjertums socken den 9 sistl Mars lemnade understödet af 5 kronor, förklarar hon, att detsamma ej användts för barnets vård och uppehälle, utan hade det lemnats såsom understöd åt hennes moder, som vid tillfället var sjuk.

image name: 0000026.jpg

original page number: 26

N° 17.

F^e Artilleri-

risten Karl

Vallentin

Berg (Gråberg)

Den 14 September 1893.

På grund af Konungens Befallningshafvandes resolution af den 22 sistl Augusti, hvarigenom Poliskammaren anmodats undersöka och derefter meddela, huru länge och under hvilka omständigheter Förre Artilleristen Karl Valletin Berg / Gråberg vistats i Göteborg, får jag härmed, med bifogande af intyg från Mantalskommisarie A.W.Rundbergs och Pastorsambetena i Haga och Garnisonsförsamlingen vördsamt meddela, att några andra upplysningar om bemälda person, än hvad sagde intyg innehålla, oaktadt gjorda undersökningar ej stått att vinna. Af intygen framgår att Berg eller Gråberg hvarken före eller efter sin anvärfning vid Kongl Göte Artilleriregemente vistats härstädes under sådan tid eller sådana omständigheter, att han här förvärfvat hemortsrätt. I intyget från Pastorsambetet i Haga församling står visserligen, att han från Garnisonsförsamlingen inflyttade dit de 12 Augusti 1886, men som han ej för år 1887 eller något senare år blifvit mantalsskrifven härstädes, står han i kyrkoböckerna upptagen i de "obefintligas register." Af Polisunderrättelser för år 1891 N° 139 D 1 inhemtas, att han den 8 November sagde år af Stadsfiskalen i Sundsvall erhållit varning för lösdrifveri och uppgifves derstädes hans hemort vara Sundsvall.

N° 18

Hilda

Evelina

Andersson.

Den 3 Oktober 1893.

På grund af Konungens Befallningshafvandes resolution af den 19 sistlidne September, hvarigenom Poliskammaren anmodats undersöka, huru länge och under hvilka förhållanden Hilda Evelina Andersson vistats i Göteborg, får jag härmed, med bifogande af intyg från Mantalskommissarien A. W. Rundberg och Pastorsembetet i Haga församling, värdsamt meddela, att bemälda person före den 10 April 1890 bodde i huset N^o 18 vid Westergatan hos en madam Johansson. I intyget från Pastorsembetet står, att Andersson den 18 Mars 1889 inflyttade till Haga församling och utattesterades derifrån den 1 April 1890, men hon bodde endast omkring tvenne månader i det ofvan nämnde huset. För åren 1890 och 1892 står hon kyrkoskrifven i Karl Johans församling härstädes, för det förstnämnda året i huset N^o 47 i Majornas 3^{dje} rote och för det sistnämnde i 7^{de} kvarteret E i Majornas 2^{dre} rote. Vid förfrågningar i sagde hus har dock ej kunnat utrönas, att hon varit boende derstädes. Å pastorsexpeditionen i Karl Johans församling står hon för år 1893 upptagen i de "obefintligas register". Af intyget från Mantalskontoret framgår, att hon varit mantalsskrifven härstädes under åren 1886,

image name: 0000027.jpg

original page number: 27

1887, 1889, 1890 och 1892, hvaremot någon upp-
lysning om hennes mantalsskrifningsort för
år 1891 icke stått att erhålla. Hilda
Evelina Anderssons nuvarande vistelseort är
okänd.

N° 19

Kokerskan

Selma Oli-

via Anders-

dotter.

Den 20 Oktober 1893.

På grund af Konungens Befallnings-
hafvandes resolution af den 7 dennes, hvari-
genom Poliskammaren anmodats att undersöka
huruvida Kokerskan Selma Olivia Andersdotter
efter den 16 Maj 1879, då hon utflyttade
från Alingsås, vistats härstädes under sådana
omständigheter, att hon här förvärfvat hemorts-
rätt, får jag härmed meddela, att Hustrun
Josefina Nilsson, boende i huset N° 3 vid
Kronhusgatan, vid med henne anställdt för-
hör berättat, att bemälda Andersdotter,
som under år 1891 efter sin inflyttning hit
från Danmark varit inneboende hos henne
i huset N° 16 vid Kronhusgatan, för henne
uppgifvit, att hon under år 1879 varit i tjenst
hos numera aflidne urmakaren L. E. Ceder-
qvist härstädes. Att hon emellertid ej varit
hvarken kyrko- eller mantalsskrifven härstädes.
Under denna tid framgår såväl af bifogade
intyg från Mantalskommissarie A. W. Rundberg
som deraf, att hon vid sin inflyttning hit
till staden den 6 November 1891 innehade
det den 16 Maj 1879 från Alingsås stadsför-

samling utfärdade flyttningsbeviset. För öfrigt
hänvisas till en handlingarne bifogad vidime-
rad afskrift af ett i Christine församling
pastorsexpedition härstädes den 7 Mars 1892
utfärdadt intyg, af hvilket framgår, att

hon derstädes uppvisat en s. k. "Opholds-
bok", utfärdad för henne i Danmark
den 14 Januari 1880. Om hon alltså den
16 Maj 1879 hit inflyttade, men sedan den
14 Januari 1880 vistades i Danmark, fram-
går deraf, att hon ej vistats härstädes
under sådan tid, att hon här kunnat
mantalsskrifvas vare sig år 1879 eller 1880.
Enligt uppgift af förut omförmälda
hustru Nilsson, lär Andersdotter nu vistas
i Köpenhamn.

N° 20

Enkan

Johanna

Jansson

Den 9 November 1893.

På grund af Konungens Befallnings-
hafvandes resolution af den 28 sistlidne
Oktober, hvarigenom Poliskammaren anmodats
att undersöka, huru länge och under hvil-
ka förhållanden enkan Johanna Jansson,
född Larsdotter, vistats här i Göteborg, får jag
härmed meddela, att hennes dotter, hustrun
Emilia Hållberg, boende i huset N° 67 C
I Majornas 5^{te} rote, vid med henne an-
stältdt förhör berättat och uppgifvit att
enkan Jansson på våren 1888 hit inflytta-
de från Högsätters socken i Elfsborgs län

image name: 0000028.jpg

original page number: 28

hvärest hon alltsedan 1852 varit boende, men att hon ej vid sin afflyttning hit till staden uttog afflyttningsbevis från Högsätters socken, enär hon från början ej hade för afsigt att stanna härstädes, utan ämnade återvända dit. Som hon emellertid kort efter sin hitkomst angreps af bröstsjukdom och på grund häraf med korta mellanrum var sängliggande, kunde hon ej förverkliga sin afsigt att flytta tillbaka. Först på våren 1891 lät hon kyrko- och mantalsskrifva sig härstädes. Från våren 1888 till den 17 Mars 1893, då hon afled, var hon boende hos sin svärson, Arbetskarlen Karl Hållberg, först i huset N^o 66 i Majornas 5^{te} rote, i 1 år, derefter i huset N^o 67 C i samma rote i 2 år och slutligen i huset N^o 9 i Majornas 6^{te} rote, hvarest hon, som ofvan nämnts, afled.

N^o 21

Anna

Pettersson

Fredagen den 10 November 1893.

På grund af Konungens Befallningshållandes resolution af den 7 dennes, hvarigenom Poliskammaren anmodats att undersöka huruvida i handlingarne omförmälda Anna Pettersson uppehållit sig i Göteborg samt under hvilken tid och hvilka omständigheter hon vistats derstädes, får jag härmed meddela, att bemälda Pettersson anträffats och har hon om sig uppgifvit följande: att hon är

född den 5 Mars 1863 i Söderåka socken af Kalmar län och att hon var boende i föräldrahemmet, till dess hon var 19 år, då hon flyttade till staden Kalmar, hvarest hon hade tjänst som piga i ett år hos Kakelugnsmakaren T. A. Sandbäck och ett halft år hos Fånggevaldigern S. Berg. Härifrån

flyttade hon till en fru Lindström, boende i huset N° 35 vid Sjögatan i Kalmar, hvarest hon vistades i ungefär 5 år, under hvilken tid hon hade olika sysselsättning. Den 11 December 1888 afflyttade hon från Kalmar och erhöll anställning som uppasserska å ångaren Hyperion, hemmahörande i Stockholm och gående å traden Kalmar - Stockholm - Göteborg. Härefter erhöll hon dylik anställning å ångaren S:t Erik, hemmahörande i Marstrand. I Februari månad 1891 lemnade hon berörda ångare och flyttade hit till staden till ogifta Anna Johansson, boende i huset N° 11 vid Nedre Qvarnbergsgatan, hvarest hon bodde endast en veckas tid, enär hon på grund af sitt hafvandeskap måste intagas å Barnbörds- huset härstädes, der hon den 6 Mars 1891 framfödde sitt oäkta gossebarn, Carl Gustaf, till hvilket hon såsom fader uppgifver Besättningskarlen August Lilja, hvilken vid samma tid som hon var anställd å ångaren S:t Erik och nu är anställd å Stockholms-

image name: 00000029.jpg

original page number: 29

ångaren Svea. Sedan hon utskrefs från Barn-
bördshuset har hon haft anställning som uppasser-
ska å följande, på Göteborg gående ångare:
Avanti, hemmahörande i Köpenhamn, kanalån-
garen Lidköping, å Irma, Julia och Diana,
de tre sistnämnde hemmahörande i Göteborg.
Å ångaren Diana har hon fortfarande an-
ställning. Under vintermånaderna, då ångarne
legat upp, har hon varit boende här i staden
dels hos förut omnämnde ogifta Anna Johans-
son i huset N° 11 vid Nedra Qvarnbergsgatan
och dels hos hustrun Kristina Johansson i
huset N° 7 vid Trollhättegatan. Vidare har
hon uppgifvit, att hon hvarken är eller va-
rit kyrko- eller mantalsskrifven här i sta-
den, utan står hon skrifven i Kalmar Dom-
kyrkoförsamling i huset N° 35 vid Vestra Sjö-
gatan.

N° 22

f^e Kyparen

Johna Aug.

Johnnes.

Den 16 November 1893

På grund af Konungens Befallnings-
hafvandes resolution af den 6 dennes, hvari-
genom Poliskammaren anmodats att under-
söka, under hvilka tider och omständig-
heter förre kyparen John August Johnnes
uppehållit sig i Göteborg, får jag härmed
meddela, att bemälde person, enligt upp-
gift af Källarmästare Victor Norman, inne-
hafvare af Lorentzbergs restauration härstädes
varit hos honom anställd som kypare under

år 1890 från den 1 Maj till den 1 Oktober
samt under 1891 från den 2 Maj till den
4 Oktober. Då han den 1 Oktober 1890
erhöll afsked från sin anställning hos Norman
uppgaf han sig skola resa till Norge.

Genom förfrågningar hos härvarande källar-

mästare har utrönt, att Johnnes hvarken före eller efter sin anställning å Lorentzberg hos någon af dem haft anställning. Under den tid han var anställd å Lorentzberg, bodde han i huset N° 46 vid Carl Gustafsgatan hos en fröken Stenström. Att han emellertid ej varit här i staden mantalsskrifven framgår af bifogade intyg från Mantalskommissarien A. W. Rundberg.

N° 23

Drängen

August

Johansson.

Den 13 December 1893.

På grund af Konungens Befallningshafvandes resolution af den 21 sistlidne November, hvarigenom Poliskammaren anmodats att undersöka, huru länge och under hvilka förhållanden Drängen August Johansson vistats i Göteborg, får jag härmed meddela, att bemälde Johansson, vid med honom anställdt förhör, berättat och uppgifvit: att han på hösten 1885 - och ej såsom i handlingarne uppgifves, den 2 Februari 1885 - hit inflyttat från Berghems socken i Elfsborgs län samt att han bodde en månad i huset N° 48 vid Andra Långgatan, under

image name: 00000030.jpg

original page number: 30

hvilken tid han hade arbete som mureri-
handtlangare hos Byggmästaren O. A. Burman.
I början af November 1885 flyttade han från
staden till Landtbrukaren Carl Jonsson å
gården Ekeback i Frölunda socken, hvarest
han hade tjenst som dagakar i 3 månaders
tid eller till början af Februari månad
1886, då han flyttade tillbaka till Göteborg
till huset N^o 48 vid Andra Långgatan och
erhöll arbete hos handelsfirman Wockatz & Co.
Då detta tog slut flyttade han i början af
Maj månad 1886 till Hemmansegaren Natanael
Larsson i Krokslätt af Örgryte socken, hvarest
han var dagakar till medio af Juni må-
nad samma år då han flyttade hit till
staden till huset N^o 51 vid Carl Gustafsgatan
samt erhöll arbete som åkaredräng hos Åkaren
A. Stadin. I Augusti månad 1886 flyttade han
åter från staden till Hemmansegaren August
Pettersson i Kalleback, Örgryte socken, hos
hvilken han hade arbete till slutet af
Oktober samma år, då han flyttade derifrån
till Hisingen och arbetade hos Hemmansega-
ren Johan Jansson i Nordgården, Lundby s:n
till medio af Mars månad 1887, då han
flyttade tillbaka till staden till huset N^o 51
vid Carl Gustafsgatan och erhöll tjenst
som åkaredräng hos förutnämnde åkaren
Stadin, hos hvilken han stannade till hösten
år 1887, då han flyttade till Haby Skatte-
gård i Örby församling af Elfsborgs län.
Här vistades han till slutet af April
1888, då han flyttade till staden och erhöll
arbete hos Handelsfirman Wockatz & Co till
Oktober månad samma år, då han flytta-
de härifrån till Hisingen och erhöll arbete
hos förut omnämnde Hemmansegaren Johan
Jansson, hvarest han vistades till början
af December 1888. Under vintern år 1888
till slutet af April 1889 uppehöll han
sig i Örby församling af Elfsborgs län.

Derpå begaf han sig ånyo hit till staden och hade anställning som åkare-
dräng hos åtskilliga åkare under som-
maren 1889, under hvilken tid han bodde
i huset N^o 51 vid Carl Gustafsgatan.
I medio af September 1889 begaf han
sig till Haby Skattegård i Örby försam-
ling af Elfsborgs län och erhöll tjenst som
dräng derstädes. I April månad 1891 flytta-
de han till staden till huset N^o 4 vid
Klockaregatan samt lät mantalsskrifva sig
derstädes. Under den föregående tiden
hade han varit mantalsskrifven i sin fö-
delseort, Berghems socken i Elfsborgs län.
I huset N^o 4 vid Klockaregatan bodde han
till den 27 Juni 1891, då han flyttade
till Gårda, Svanen N^o 3 af Örgryte s:n;
samt erhöll anställning som åkaredräng
hos Åkaren Anders Larsson. Den 1 Novem-

image name: 00000031.jpg

original page number: 31

ber 1891 gifte han sig samt flyttade till Gårda, Falken N° 3, hvarest han den 13 November samma år lät kyrkoskrifva sig. I början af Januari 1892 flyttade han tillika med hustrun till Lundby församling på Hisingen, men lät hvarken kyrko- eller mantalsskrifva sig derstädes, utan stod fortfarande skrifven i Örgryte församling. Den 1 April 1892 flyttade han jemte hustrun tillbaka till staden till huset N° 39 vid Vestergatan. Der bodde han endast 14 dagar, under hvilken tid han ej hade något arbete. Derpå flyttade han till Klockaregatan N° 4 samt erhöll arbete å kasernbyggnaden vid Qviberg. I September 1892 lät han kyrkoskrifva sig i Haga församling i huset N° 4 vid Klockaregatan. Samma månad afvek hustrun från honom samt begaf sig till Örgryte socken, hvarest hon, såsom af handlingarne framgår, sökte och erhöll fattigunderstöd. I slutet af November 1892 återkom hustrun och den 2 Januari 1893 flyttade de till Kapuniergatan N° 15 samt läto skrifva sig i Masthuggsförsamlingen. Från Januari månad 1893 till den 7 April samma år hade Johansson arbete som handlangare hos åtskilliga murare här i staden. I April månad 1893 flyttade han till huset N° 23 vid Rygatan, hvarest han fortfarande är boende och står kyrkoskrifven. Af bifogade intyg från Mantalskommissarien A. W. Rundberg framgår, att Johansson för innevarande år är mantalsskrifven i fastigheten N° 79 af Vestra Haga (Kapuniergatan N° 15)

image name: 00000032.jpg

original page number: 32

Register

Nº

Namn

Pag.

1. Carl Pettersson

1.

2 Johan Edvard Edman

3.

3. Johan Albert Andersson Borén

4.

4. Oscar Fredrik Sörensen

7.

5. Karin Andersson Sandelin

8.

6. Carl Julius Stjernholm

9.

7. Nils Peter Göransson Höglander

10.

8. Fredrika Amalia Aurora Pira

11.

9. Hulda Christina Johansson

13.

10 Niklas Andersson

15.

11. Gustaf Jonasson Sjöberg

16

12. Sven Birger Andreasson

19

13. Oleana Hansdotter

19.

14. Johan Alberg Björk

21.

15 Gustaf Fredrik Svensson Flink

22.

16. Elias Svensson Hulling

26

17 Anders Johan Jakobsson

27.

18. Hans Simonsson

28

19. Johan Fredrik Linnander

30.

20. Anna Karolina Ryberg

30.

21. August Herrman Carlsson

31.

22. Ida Maria Wolfarth

33.

23. Johanna Charlotta Widell

35.

24 August Fredrik Wolbreckt

36

image name: 00000033.jpg

original page number: 33

Nº 1

Stensprän-
garen Carl
Pettersson

Torsdagen den 1 Februari 1894.

På grund af Konungens Befallningshaf-
vandes resolution af den 16 sistlidne Januari,
hvarigenom Poliskammaren anmodats att med-
dela upplysningar om de ställen, hvarest
Stensprängaren Carl Pettersson haft sin bostad
under vistelsen i Göteborg äfvensom de tider,
han å hvarje ställe sig uppehållit, får jag
härmed vördsamt meddela, att bemälde
person, som sedan den 20 December 1892
och fortfarande är intagen på Fattigvårds-
anstalten Gibraltar, vid med honom anställdt
förhör berättat att han, så vidt han kan
minnas, år 1847 från Lerums socken flyttade
till Örgryte socken och att han sedermera
haft arbete här i staden, den största tiden
som gråstensarbetare hos olika byggmästare,
men på de senare åren, innan han blef
intagen på Fattigvårdsanstalten, som stuf-
veriarbetare, att han var inneboende hos
sin moster, numera aflidna Britta Gustafs-
dotter, i ett hus, benämndt "slottet" i Örgryte socken 19 år eller till 1866, att
han under hela denna tid hade sitt ar-
bete i staden med undantag af sommaren
1851, då han vistades i Uddevalla, syssel-
satt med grundläggningsarbete; att han
år 1866 flyttade från Örgryte socken till huset
Nº 68 vid Stampgatan, då egdt af Ölut-
köraren Johan Svensson, att han bodde der

image name: 00000034.jpg

original page number: 34

i 4 år eller till 1870, då han flyttade till en murare Hööks hus vid Danske vägen i Örgryte socken och var der inneboende hos Arbetskarlen Olof Persson till år 1872, då han flyttade till huset N° 2 vid Brunnsgatan i Annedal; att han bodde der i 2 år eller till 1875, då han sistnämnda år under sommaren, på uppdrag af en byggmästare här i staden, vistades i Falköping, sysselsatt med stenarbete; att han på hösten samma år begaf sig derifrån samt flyttade hit till staden igen till huset N° 6, 18 Roten, 2 Qvarteret (Ånäs-vägen N° 12), hvarest han bodde i 2 år eller till hösten 1877; att han derefter flyttade till den s. k. Sandhålan vid Härlandavägen i Örgryte socken, hvarest han var inneboende hos en enka Maria Larsson i 2 år eller till 1879; att han sistnämnda år flyttade till det s. k. sjömanshuset i Tjörbostaden, Örgryte socken, hvarest han var inneboende hos Stenhuggaren Johannes Pettersson i 12 år eller till år 1891; att han sagde år begaf sig till sin födelseort Lerums socken, och uttog sitt prestbetyg, hvilket han den 14 November samma år inlemnade i Domkyrkoförsamlingens pastorsexpedition härstädes, under uppgift att han var boende i Landala, 7^{de} Qvarteret N° 10, hvilket emellertid ej var med sanna förhållandet öfverensstämmande, enär han endast fått tillstånd af en derstädes

boende säckbärare, Alfred Andersson Ed, att uppgifva sig vara inneboende hos honom. Vidare har Pettersson uppgifvit, att han en och annan gång, dock med flere års mellanrum, vistats hos sin broder, Hemmansägaren Petter Pettersson i Vestra Säfvidsbo af Lerums socken. Det bör anmärkas, att Carl Pettersson visserligen efter bästa förmåga under förhöret sökte redogöra för sina bostadsförhållanden, men att hans uppgifter möjligen på grund af bristande

minne i en eller annan punkt ej torde
vara fullt rigtiga.

Nº 2.

Johan Ed-
mund Edman

Fredagen den 8 Februari 1894.

På grund af Konungens Befallnings-
hafvandes resolution af den 16 sistlidne
Januari, hvarigenom Poliskammaren anmo-
dats att efterforska, huruvida Johan Ed-
mund Edman vistats i Göteborg
äfvensom derest
så är förhållandet
huru länge och
under hvilka
omständigheter
han derstädes
sig uppehållit,
får jag
härmed, med åberopande af intyg från man-
talskontoret
o pastorsemetets utlåtande,
vördsamt meddela, att det
ej, oaktadt gjorda undersökningar, kunnat
utrönas, att bemälde person vistats härstädes.
Af det handlingarne bifogade förhørsproto-
kollet från Fattigkommissionen i Skien fram-
går att Edman sagt sig vara skattskrifven
i sin födelseort. Om han verkligen år 1885
hit inflyttat skulle han väl ej lemnat

image name: 00000035.jpg

original page number: 35

en sådan uppgift. Äfven med antagande af att han år 1885 hit inflyttat, kunde han icke vistats härstädes mera än på en höjd 9 månader före sin ankomst till Norge.

N° 3

Johan Albert

Andersson

Borén

Måndagen den 26 Februari 1894.

På grund af Konungens befallningshafvandes resolution af den 8 dennes ,hvarigenom Poliskammaren anmodats att låta undersöka under hvilka tider och omständigheter Johan Albert Andersson Borén vistats i Göteborg, får jag härmed meddela, att Borén vid med honom anställdt förhör berättat och uppgifvit: att han från staden Borås, hvarest han vistats sedan år 1876, flyttade hit till staden på hösten år 1879; att han först bodde i huset N° 9 vid Landsväggsgatan hos Bagaren Richard Norring hos hvilken han hade anställning som bagarelärling i 3 månader, hvarefter han erhöll dylik anställning hos Bagaren Z. Gewalt, boende i huset N° 22 vid Kronhusgatan, hvarest han var anställd i 4 månader, under hvilken tid han bodde derstädes. Derefter erhöll han i April månad år 1880 anställning hos Färgerifirman J. G. C. Kayser i huset N° 10 vid Rosenlundsgatan, hvarest han var boende hos Färgaren Carl Andersson till hösten år 1881, då han slutade sitt arbete hos nämnda firma. Den 15 Juni 1880 hade han låtit

kyrkoskrifva sig i Domkyrkoförsamlingen, huset N° 10 vid Rosenlundsgatan hvaremot han ej blifvit här i staden mantalsskrifven.

I Oktober månad

år 1881 begaf han sig till Danmark, hvarest han hade anställning som kusk dels å gården Fredrikshøj i närheten af Aalborg och dels i staden Hjörning till början af Juli månad år 1884, då han reste hit till Göteborg och lät den 15 Juli samma år värfva sig till artillerist vid Kongl Göta Artilleriregemente, hvarest han var anställd till den 31 Oktober 1891. Under den tid han var anvärfvad som artillerist stod han kyrkoskrifven i Garnisonsförsamlingen. Efter sitt afsked från regementet fick han anställning som dräng hos Bryggeriaktiebolaget Kronan, hvilken tjänst han innehade till den 30 December 1891, under hvilken tid han var boende i huset N° 29 vid Södra Liden, hvarest han jemväl blef mantalsskrifven.

Den 1 Januari år 1892 måste han på grund af hjertlidande intagas å Sahlgrenska sjukhuset, men blef efter 4 dagar utskrifven derifrån. Derefter begaf han sig till Uddevalla för att söka arbete, men vistades derstädes endast några dagar, hvarefter han reste till Venersborg. Der vistades han en vecka, hvarefter han begaf sig till Trollhättan och var der inneboende i ett hus benämndt Strömkarlen N° 2 hos enkan Gustafva Schultz

image name: 00000036.jpg

original page number: 36

Från den 17 Februari ~~1891~~ till den 1 Mars 1892 var han intagen å sjukhus i Trollhättan. Sedan han utskrifvits derifrån begaf han sig till Göteborg och bodde några dagar i huset N° 29 vid Södra Liden. Då han ej lyckades erhålla något arbete reste han till staden Malmö, hvarest han den 7 Mars år 1892 erhöill anställning som kusk hos öfversten Jocknick, hvilken tjenst han innehade till Augusti månad samma år, under hvilken tid han var boende i huset N° 38 vid Slottsgatan derstädes. Från Malmö reste han i början af Augusti månad år 1892 till Borås i afsigt att derstädes hafva en simuppvisning. Han blef emellertid sjuk och låg å lasarettet derstädes 14 dagars tid. Utkommen derifrån begaf han sig till Varberg, hvarest han anställde några simuppvisningar. Från Varberg begaf han sig i September månad år 1892 till Mölndal, hvarest han erhöill anställning som jernvägsarbetare vid Göteborg - Borås jernväg. I Mölndal vistades han till den 28 Mars år 1893, då han flyttade hit till staden till huset N° 23 vid Spannmålgatan. Från den 1 April till den 2 Oktober samma år innehade han anställning som nattvakt i Trädgårdsföreningens park. Den 3 Oktober 1893 erhöill han anställning som månadskarl å Ölhallen Weise i huset N° 19 vid

Södra Hamngatan, hvilken tjenst han fortfarande innehar. I huset N° 23 vid Spannmålgatan bodde han till den 7 Maj 1893, då han flyttade till huset N° 11 vid Nedra Qvarnbergsgatan, hvarest han var inneboende hos Pianoarbetaren J. B. Berg till den 9 Januari detta år, då han flyttade till huset N° 7 vid Trollhättegatan, hvarest han fortfarande är boende. Af bifogade intyg från Mantalskontoret framgår, att Borén för innevarande år är mantalsskrifven i fastigheten N° 39 ch 40

af nionde roten (Nedra Qvarnbergsgatan
Nº 11).

Nº 4.

Oskar

Fredrik

Sörensen

Torsdagen den 8 Mars 1894.

På grund af Konungens Befallningshaf-
vandes resolution af den 12 dennes, hvari-
genom Poliskammaren anmodats att under-
söka och derefter meddela, huru länge
och under hvilka förhållanden Oskar
Fredrik Sörensen vistats i Göteborg,
får jag härmed, med bifogande af intyg
från Mantalskontoret, värdsamt meddela,
att det oaktadt gjorda undersökningar,
icke kunnat utrönas, att Sörensen vistats
härstädes. Hans uppgift, att han år 1884
skulle haft anställning å Hotell Göta
Källare och Lorensberg, torde ej vara

image name: 0000037.jpg

original page number: 37

med sanna förhållandet öfverensstämmande,
enär såväl hotellegaren L. P. Haglund, inne-
hafvare af Göta Källare, som Källarmästaren
å Lorensberg, Victor Norman, uppgifvit, att
han
hvarken då eller senare tid
varit hos dem anställd.

Nº 5

Karin

Andersson

Sandelin

Torsdagen den 15 Mars 1894.

På grund af Konungens Befallnings-
hafvandes resolution af den 20 sistlidne
Februari, hvarigenom Poliskammaren anmodats
att anställa undersökning rörande Karin
Andersson Sandelins vistelseort samt, derest
hon skulle anträffas, låta med henne hålla
förhör för vinnande af utredning i de af
sökande fattigvårdsstyrelsen omförmälda hän-
seenden, får jag härmed, med bifogande af
intyg från Mantalskontoret, vördsamt med-
dela, att bemälda qvinsperson ej kunnat an-
träffas, men att förhör anstälts med perso-
ner, som år 1884 bott i huset Nº 14 af 7^{de}
quarteret, och hafva dessa sammanstämmande
intygat, att någon qvinna med namnet
Karin Andersson Sandelin ej bott derstädes.
Deremot har Månadskarlen Johan Svensson,
boende i huset Nº 42 vid Kyrkogatan, berättat
att han, som år 1885 bodde i huset Nº 56
vid Kungsgatan, erinrar sig, att en syflicka
vid namn Karin (tillnamnet okändt) sagda

år bebodde ett rum i

sistberörde

hus

men att hon i

oktober eller november

månad

samma
år
flyttat ~~hän~~ derifrån och
då troligen begifvit sig
från staden. För att få
utredt, om Karin Andersson Sandelin
varit anställd å någon syateljé här i
staden
hafva innehafvare
af dylika
blifvit hörda, utan att dock kunna
lemna någon upplysning om henne
Hennes nuvarande vistelseort är okänd.

Nº 6.
Carl Julius
Stjernholm

Måndagen den 19 Mars 1894.

På grund af Konungens Befallnings-
hafvandes resolution af den 27 sistlidne
Februari, hvarigenom Poliskammaren anmo-
dats undersöka och derefter medela,
huru länge och under hvilka förhållanden
Mureriarbetaren Carl Julius Stjern-
holm vistats i Göteborg, får jag
med bifogande dels af utdrag från Polis-
kammarens minnesböcker och dels i intyg
från Mantalskontoret, vördsamt meddela
att någon annan upplysning om Stjernholm
ej kunnat vinnas än att,
enligt hvad
en den
29 Juni 1876
från detektiva afdelningen
afgifven rapport angående hans häktande härstädes, för olofligt tillgrepp
utvisar han före sitt häktande ~~år 1876~~ varit
boende i huset Nº 26 vid Sillgatan. Hand-
landen
Anders
Andersson, som allt sedan år 1872
egt och bott i sagda hus, har emellertid,

image name: 0000038.jpg

original page number: 38

härom hörd, uppgifvit, att han ej kan erinra sig, att någon person vid namn Stjernholm bott derstädes. För att få utrönt, om Stjernholm varit anstald härstädes, hafva förfrågningar gjorts hos stadens byggmästare, men hafva desse, med genomseende af aflöningsböckerna för åren 1874, 1875 och 1876 ej kunnat påträffa namnet Carl Julius Stjernholm, hvarför de samtliga uppgifvit, att han ej varit hos dem anstald. Hans nuvarande vistelseort är okänd.

Nº 7.

Nils Peter

Göransson

Höglander

Tisdagen den 3 April 1894.

På grund af Konungens Befallningshafvandes resolution af den 5 sistlidne Mars, hvarigenom Poliskammaren anmodats undersöka och derefter meddela, huru länge och under hvilka förhållanden Målaren Nils Peter Göransson Höglander uppehållit sig i Göteborg, får jag med åberopande af Pastorsambetets i Domkyrkoförsamlingen intyg, vördsam samt meddela att förhör anstälts såväl med fröken Hilda Norberg, delegare i huset Nº 19 vid Ekelundsgatan (3 Roten Nº 46) som ock med personer, hvilka år 1889 bodde i sagda hus och hafva de sammanstående uppgifvit, att någon person med namnet Göransson Höglander ej bott derstädes. För att få utrönt om Höglander varit anstald hos någon

målare här i staden hafva dylika blifvit hörda utan att dock kunna lemna någon upplysning om honom. Hans nuvarande vistelseort är okänd.

Nº 8.

Ogifta Fred-

rika Amalia
Aurora Pira

Måndagen den 23 April 1894.

På grund af Konungens Befallnings-
hafvandes resolution af den 11 dennes,
hvarigenom Poliskammaren anmodats att låta
med ogifta Fredrika Amalia Aurora Pira
anställa förhör till utrönande af den eller
de kommuner, inom hvilken eller hvilka
hon vistats under åren 1891 och 1892, samt
de förhållanden, under hvilka hon inom
hvarje särskild kommun sig uppehållit,
får jag härmed vördsamt meddela, att
bemälda Pira, som för närvarande är in-
tagen å Fattigvårdsanstalten

Gibraltar

härstädes,

vid med henne anställdt förhör uppgifvit

Sedan

hon

år 1881

inflyttat

från Norrtelje

till Stockholm

bodde hon

från November

månad år 1890 till den 1 Mars 1891

i huset N^o 52 vid Högbergsgatan i sist-
nämnda stad hos sin syster, sömmerskan

Anna Pira

der hon

för

år 1891 blef mantalsskrifven;

den

1 Mars samma år flyttade

hon

derifrån till

huset N^o 12 vid Vollmaryxkullsgatan, hvarest
hon var boende till början af Juli månad

image name: 00000039.jpg

original page number: 39

samma år, då hon flyttade till Vestmanna-
gatan N° 14, hvarest hon var inneboende hos
Kyparen Sven Wendel till medio af Oktober
månad år 1891, då hon flyttade till sin svåger
Skomakaren P. O. Beske, boende i huset N° 16
vid Kindstugatan. I sistnämnda hus bodde hon
till medio af Januari månad år 1892, då
hon flyttade till det s. k. Katolska huset vid
Götgatan samt var der boende hos sömmerskan
Ida Jakobsson till den 1 April samma
år, då hon jemte nämnda sömmerska flyttade
till huset N° 17 vid Bondegatan, der hon
bodde till medio af Augusti månad år 1892,
då hon flyttade till Waxholm, hvarest hon
var boende hos Hushållerskan Augusta Johans-
son i huset N° 4 vid Qvarngatan till den
6 Januari 1893, då hon flyttade tillbaka till
Stockholm till huset N° 20 vid Bondegatan.
Orsaken hvarför hon för år 1892 ej blef i
Stockholm mantalsskrifven uppgaf hon vara
att hennes svåger, förutnämnde skomakaren
P. O. Beske, underlåtit att upptaga henne
på mantalsförteckningen för huset N° 16 vid
Kindstugatan, hvarest hon ~~då~~ var boende
då mantalsskrifvningen ägde rum
I Vaxholm blef hon ej vare sig kyrko- eller
mantalsskrifven. Såväl under år 1891 som 1892
hade hon sysselsättning
i Stockholm
som tvätterska.

N° 9

Ogifta Hulda

Christina

Johansson

Fredagen den 27 April 1894.

På grund af Konungens Befallningshaf-
vandes resolution af den 3 dennes, hvari-
genom Poliskammaren anmodats att undersöka
och derefter meddela, under hvilka tider
och förhållanden ogifta Hulda Christina

Johansson vistats härstädes åren 1891 och 1892, får jag vördsamt meddela att i huset N° 20 vid Norra Hamngatan, boende Hustrun Ida Jonsson härom blifvit hörd och dervid lemnat följande upplysningar. Bemälda Johansson ankom hit till staden i Juni månad 1891 med i Stockholm hemma- hörande kanalångaren Juno, å hvilken hon hade plats som underköksa till den 23 Oktober samma år, då hon flyttade till huset N° 5 vid Torggatan och var der inne- boende hos hustrun Jonsson i en veckas tid, hvarpå hon erhöill plats som städerska å härstädes hemmahörande ångfartyget Göte- borg. Å sistnämnda ångare hade hon an- ställning i 3 veckors tid, hvarefter hon på grund af bröstsjukdom blef intagen å All- männa och Sahlgrenska sjukhuset härstädes, hvarifrån hon i medio af December månad år 1891 blef utskrifven, då hon flyttade till bemälda Jonsson till huset N° 5 vid Torg- gatan, hvarest hon bodde till början af

image name: 00000040.jpg

original page number: 40

Januari månad 1892, då hon erhöll plats som underköksa å i Danmark hemmahö-
rande ångaren Blenda, gående mellan Göte-
borg och Fredrikshavn. Å nämnda ångare
hade hon anställning till början af Februari
månad år 1892, då hon flyttade till en
madam Berggren, boende i huset N° 5 vid
Torggatan. Här lät hon i början af Mars
månad 1892 kyrkoskrifva sig och bodde der
till medio af Maj månad samma år, då
hon fick anställning å en i Stockholm hemma-
hörande ångaren Svea, å hvilken hon stan-
nade till slutet af Juni månad samma
år, då hon erhöll anställning som
uppasser-
ska
å ett
nykterhets-
vårdshus i huset N° 20 vid
Kungsgatan härstädes. Denna plats innehade
hon till början af September månad år 1892
då hon
åter
erhöll anställning å förutnämnde
ångaren Svea, hvarest hon stannade till början
af November månad samma år, då hon flytta-
de till huset N° 20 vid Norra Hamngatan.
Der bodde hon hos förutnämnde hustru
Jonsson till den 20 December 1892, då hon
på grund af sitt hafvandeskap blef intagen
på Barnbördshuset härstädes. Utkommen deri-
från erhöll hon i början af Januari månad
1893 plats som amma hos Handlanden D. R.
Wennerholm i huset N° 45 vid Andra Lång-
gatan. Derstädes
stannade
hon endast 14 da-
gars tid, hvarpå hon flyttade till huset
N° 5 vid Torggatan och var der inneboende
hos ogifta Sofia Olsson till början af
Mars månad år 1893, då hon erhöll an-

ställning som städerska å kanalångaren
Ulfåsa, med hvilken hon endast gjorde
en resa, hvarefter hon ej
återkommit till
Göteborg.
För närvarande lär hon uppehålla sig i
sin födelseort, Motala.

Nº 10

Niklas

Andreasson

Måndagen den 7 Maj 1894.

På grund af Konungens Befall-
ningshafvandes resolution af den 16
sistlidne April, hvarigenom Poliskam-
maren anmodats att undersöka och
derefter meddela, huru länge och
under hvilka förhållanden Niklas An-
dreasson vistats i Göteborg, får jag, med
bifogande af intyg från Mantals-
kontoret, vördsamt meddela, att i huset
Nº 40 Litt. E i Majornas 6^{te} rote boen-
de hustrun Karolina Lindroth härom
blifvit hörd och dervid uppgifvit, att
bemälde Andreasson år 1887 jemte hustru
och barn hit inflyttat från Tunhems
socken
i Elfsborgs län
samt att han, sysselsatt med
tillfälliga arbeten, varit här i staden
oafbrutet boende till hösten 1893, då

image name: 00000041.jpg

original page number: 41

han flyttade från sin bostad i huset N° 13
Litt. B i Majornas 5^{te} rote och begaf sig
från staden. Han lär för närvarande
uppehålla sig å landsbygden under id-
kande af kramhandel.

N° 11

Gustaf

Jonasson

Sjöberg

Fredagen den 11 Maj 1894.

På grund af Konungens Befallnings-
hafvandes resolution af den 21 sistlidne
April, hvarigenom Poliskammaren anmodats
att med Gustaf Jonasson Sjoberg låta
anställa det af Landshöfdinge Embetet
i Vesterbottens län begärda förhör, får
jag vördsamt meddela, att bemälde Jonas-
son Sjoberg, som
fortfarande vårdas
å sjukafdelningen å Fattigvårdsan-
stalten Gibraltar, vid med honom anställdt
förhör uppgifvit, att han, som vore född
den 1 Augusti 1855 i Fridlefstads socken
af Blekinge län, bott derstädes å hemma-
net Inglatorp hos sin fader, Jordbrukaren
Jonas Abrahamsson till år 1874, då han
begaf sig från hemmet. Sedermera har
han, sysselsatt vid jernvägs- och kanalar-
beten, flackat omkring öfver nästan hela
Sverige, uppehållande sig några månader
här och några der, allt eftersom arbets-
tillfälle erbjudit sig. Den plats, der han
längst uppehållit sig efter sin afflyttning

från Fridlefstad

är

staden

Söderhamn, hvarest han oafbrutet

bott

från Juni månad 1883 till våren år 1885

hos en sjökaptén Lindmark vid Storgatan (numret okänt). I Fridlefstad församling stod han såväl kyrko- som mantals- skrifven till år 1889, då han lät skriva sig i Umeå.

Från denna tid till våren

år 1889 uppehöll han sig kortare tider

än här och än der. I Maj månad

sistnämnde år kom han till gården Vester-

teg i Umeå landsförsamling och bodde

derstädes under en till sagda gård

hörande lägenhet hos Skomakaren Oskar

Olsson till hösten samma år. Under denna

tid var han sysselsatt med grundlägg-

ningsarbete dels i staden Umeå hos olika

byggmästare och dels å Tegs ångbryggeri.

Hösten 1889 flyttade han till Brattebacka

i Vesterbottens län, hvarest han, arbetande

vid Statens jernvägsbyggnad, bodde hos

torparen Erland Ersson I. Eriksson till

våren 1890. Derifrån begaf han sig till

byn Högbränna i samma län och var

der inneboende hos bonden Erik Larsson

till Augusti månad samma år, under

denna tid sysselsatt med broarbete.

image name: 00000042.jpg

original page number: 42

Derpå flyttade han till Vännäs församling af Vesterbottens län, hvarest han, sysselsatt med stenarbeten, bodde å gården Nybyn hos en schaktmästare Lindberg till Juni månad år 1891, då han begaf sig till Örn-sköldsvik, hvarest han utan bestämd sysselsättning bodde hos en skräddare Carlsson till hösten samma år, då han flyttade derifrån till Mellansele i Anundsjö församling af Vester-Norrlands län. Derstädes bodde han hos åtskilliga bönder till Oktober månad år 1892, hvarunder han arbetade vid den under byggnad varande Mellansele-Örnsköldsvik jernväg. Derifrån reste han till staden Borås i afsigt att söka anställning vid Göteborg-Borås jernvägsbyggnad. I Borås stannade han endast en veckas tid, hvarpå han begaf sig till Mölndal i Göteborgs och Bohus län, der han arbetade vid nämnda jernvägsbyggnad till hösten år 1893, under hvilken tid han bodde derstädes hos Arbetskarlen Anders Jansson å ett ställe, benämndt "Trädgården". I Oktober månad samma år begaf han sig derifrån till Härryda församling i sagda län, hvarest han bodde till den 20 November 1893, då han på grund af sjukdom begaf sig till Göteborg för att söka läkarevård. Här låg han sjuk i huset N^o 18 B vid 12^{te} roten till den 12 Mars detta år, då han blef intagen å Gibraltar.

N^o 12

Sven Birger Andreasson

Fredagen den 11 Maj 1894.

På grund af Konungens Befallningshafvandes resolution af den 2 dennes, hvarigenom Poliskammaren anmodats att

låta åvägabringa sådan utredning, som omförmäles i Stockholms stads fattigvårdsnämnds den 7 December 1893 dagtecknade förklaring, får jag vördsamt meddela, att någon upplysning rörande bemälde Sven Birger Andreasson ej kunnat vinnas än att han, som hitkom till staden i början af Juni månad år 1893 och såsom resande bodde å hotell W6 i huset N° 51 vid Sillgatan till dess han den 20 i samma månad intogs på Fattigvårdsanstalten Gibraltar, vistades å sinnessjukafdelningen derstädes till den 12 September samma år, då han af en i Borås bosatt slägting, till yrket fiskhandlare, afhemtades derifrån och fördes till sagda stad, der han för närvrande lär befinna sig.

N° 13

Oleana

Hansdotter

Fredagen den 18 Maj 1894.

På grund af Konungens Befallningshafvandes resolution af den 27 sistlidne April, hvarigenom Poliskammaren anmodats

image name: 00000043.jpg

original page number: 43

undersöka, under hvilka tider och förhållanden Oleana Hansdotter vistats i Göteborg, får jag vördsamt meddela, att bemälda Hansdotter, som för närvarande är boende å lägenheten Johannebäck i Lundby socken å Hisingen, vid med henne anställdt förhör uppgifvit, att hon i Augusti månad år 1890 från gården Lid i Rödbo socken å Hisingen flyttade till Göteborg, hvarest hon till Oktober månad samma år innehade anställning som diskerska å hotell Kristiania, der hon jemväl under sagda tid var boende. Derifrån flyttade hon till huset N^o 13 vid Norra Larmgatan, hvarest hon utan bestämd sysselsättning bodde till Januari månad 1891, då hon erhöll tjänst som piga hos en hemmansegare Andersson å gården Flatås i Vestra Frölunda socken. Denna tjänst innehade hon endast till slutet af Februari månad samma år, då hon flyttade till gården Bua i samma socken, hvarest hon vistades till den 1 April 1891, då hon åter flyttade till Göteborg, hvarest hon hade anställning hos i huset N^o 17 vid Skolgatan boende tvätterskan Emma Andersson till medio af Juni månad samma år, under hvilken tid hon var boende i huset N^o 12 vid Husargatan. Från medio af Juni till December 1891 hade hon anställning som diskerska dels å Lorensbergs och dels å Trädgårdsföreningens restaurationer under hvilken tid hon ej hade någon bestämd bostad, utan bodde dels i huset N^o 5 vid Torggatan och dels å Johanssons hotell i huset N^o 15 vid Sillgatan. I början af December månad 1891 flyttade hon till Malmö i närheten af Lysekil, hvarest hon hade arbete med sillsaltning till slutet af Februari månad 1892, då hon

åter

flyttade

till Göteborg igen samt erhöll den 1 Mars samma år plats hos Bagaren Thorberndts-son i huset N° 1 vid Trädgårdsgatan, hvarest hon hade anställning till den 6 Oktober 1892, under hvilken tid hon jemväl bodde i sagda hus. Derefter flyttade hon till Partilled och har sedermera ej bott här i staden. Genom förfrågningar å de ställen, der hon uppgifvit sig hafva varit boende och haft anställning under sin vistelse här i staden, har utrönts, att hennes här ofvan anförda uppgifter äro sanningsenliga.

N° 14

F^e Artilleristen Johan
Albert Björk

Måndagen den 21 Maj 1894.

På grund af Konungens Befallningshafvandes resolution af den 27 sistlidne April, hvarigenom Poliskammaren anmodats undersöka, huru länge och under hvilka förhållanden förre Artilleristen Johan Albert Björk vistats i Göteborg,

image name: 00000044.jpg

original page number: 44

får jag, med åberopande af Mantalskommis-
sarien A. W. Rundbergs intyg, vördsamt med-
dela, att bemälda Björk, som i Juni månad
1890 blef anvärfvad som artillerist vid Kongl.
1^{sta} Göta Artilleriregemente, men först i Novem-
ber månad samma år inträdde i tienst-
göring, under större delen af sin anställ-
ning vid regementet låg sjuk å Garnisons-
sjukhuset, hvarför han i Juli månad år 1891
på grund af olämplighet för tjensten er-
höll s. k. sjukhusafsked. Genom förfrågningar
hos Björks kamrater vid regementet har
utrönts, att han kort efter sitt afsked be-
gifvit sig från staden till okänd ort. Af
bifogade utdrag af akt N^o A. 684 angåen-
de lösdrivvare inhemtas, att Björk under
den närmaste tiden efter 1891 uppehållit
sig med tillfälligt arbete härstädes. Efter
det han den 10 Augusti 1892 blef varnad
för lösdrifveri har han ej varit synlig
här i staden.

N^o 15

Gustaf

Fredrik

Svensson

Flink

Måndagen den 28 Maj 1894.

På grund af Konungens Befallnings-
hafvandes resolution af den 15 dennes,
hvarigenom Poliskammaren anmodats att
låta undersöka, under hvilka tider och
omständigheter Gustaf Fredrik Svensson Flink
vistats i Göteborg, får jag
med bifogande af intyg från Mantalskontoret,
vördsamt med-
dela, att bemälde Flink vid med honom

anställdt förhör uppgifvit, att han år 1856
från Seglora församling i Elfsborgs län flytta-
de hit till staden, hvarest han från

den 1 Juli samma år till den 1 Juli 1865
innehade anställning som artillerist vid
Kongl Göta Artilleriregemente. Efter sitt
afsked från regementet flyttade han till
huset N^o 73 Litt. N i stadens 12^{te} rote,
hvarest han bodde i 1 ½ år eller till
December månad 1866 sysselsatt i stadens
arbeten vid kajbyggnader. Derefter flyttade
han till Galgkrogarne i Örgryte socken,
hvarest han bodde dels å Trycksgatan
och dels å gården Stora Skår till år
1874, under
hvilken tid han var
anstald hos
en garfvare Kindberg i huset N^o 22 vid
Spannmåls-gatan. Från Galgkrogarne flyttade
han i Oktober månad 1874 till Natt-
mansheden N^o 52 Ab i 12^{te} roten, hvarest
han bodde ett halft år, sysselsatt hos
Garfvaren Jonas Bergström, boende i huset
N^o 41 i 16^{de} roten. Derefter bodde han
från den 1 April 1875 till 1 Oktober
samma år i ett hus vid Danske
vägen, egdt af Skraddaren A. Asserlind.
Derifrån flyttade han till huset N^o 61
vid Åkaregatan, hvarest han bodde i 12
år eller till Juli månad 1887, under
hvilken tid han arbetade dels hos
garfvare Bergström och dels hos förut-

image name: 00000045.jpg

original page number: 45

nämnde Kindberg. Derpå flyttade han till Nyfikeliden N° 12 Litt. B, hvarest han var inneboende hos enkan Anna Britta Johansson till Oktober månad 1888, under hvilken tid han arbetade med vedsågning och andra tillfälliga göromål. Derpå begaf han sig från staden till sin födelseort, Gustaf Adolfs församling i Skaraborgs län, hvarest han vistades till December månad samma år, då han åter begaf sig till Göteborg och bodde i ett hus vid Sandgången hos Arbetskarlen Anders Svensson till den 24 Februari 1889, under hvilken tid han ej hade något bestämdt arbete. I slutet af Februari månad reste han från staden till Stenkyrka församling i Göteborgs och Bohus län, hvarest han hade sysselsättning i Garfvare A. Svenssons i Linås garfveri till Pingsttiden 1889, då han åter begaf sig hit till staden och var inneboende i huset N° 43 vid Sillgatan till hösten samma år, sysselsatt med tillfälliga arbeten. Från hösten 1889 till medio af December månad samma år vistades han i Stenkyrka hos förut nämnde garfvare Svensson. Derifrån begaf han sig åter hit till staden, men vistades här endast till nyåret 1890, då han begaf sig till Stenkyrka församling, hvarest han stannade till Maj månad samma år, då

han reste hit och var inneboende i huset N° 43 vid Sillgatan till Oktober månad 1890, sysselsatt i stadens arbeten vid omläggning af Nils Erikssonsgatan.

Så

begaf han sig åter till Stenkyrka, hvarest han vistades till den 23 December 1890, då han åter reste hit till staden, men vistades härstädes endast till medio af Januari 1891, då han begaf sig till Stenkyrka, hvarest han denna gång stannade till slutet af April samma år, då han

åter begaf sig hit till staden samt var utan bestämdt arbete inneboende i huset N° 3 vid Torggatan till Oktober månad 1891. Derpå reste han ånyo till Stenkyrka, hvarest han vistades till slutet af Februari 1892, då han flyttade hit till staden men måste redan den 3 Mars samma år på grund af sjukdom intagas å Fattigvårdsanstalten Gibraltar, hvarifrån han efter en månads förlopp utskrefs. Härefter saknade han såväl bostad som arbete, hvarför han den 2 Maj 1892 åter blef intagen å sagda anstalt, der han vistades till Pingsttiden samma år. Utkommen derifrån, uppehöll han sig här i staden utan fast bostad till Augusti månad 1892, då han åter begaf sig till Stenkyrka, hvarest han vistades till Februari månad 1893.

image name: 00000046.jpg

original page number: 46

Från denna tid till slutet af Mars månad samma år uppehöll han sig här i staden utan bestämd bostad eller sysselsättning. Så begaf han sig åter till Stenkyrka, hvarest han vistades till December månad 1893, då han reste hit till staden samt var inneboende i huset N^o 11 vid Ekelundsgatan till den 9 Januari detta år, då han åter på grund af sjukdom blef intagen på Fattigvårdsanstalten Gibraltar, hvarest han fortfarande befinner sig. Under den tid han vistades i Stenkyrka hade han ständigt arbete hos Garfvaren A. Svensson i Linås, hos hvilken han jemväl var boende.

N^o 16

Elias Svensson
Hulling

Tisdagen den 29 Maj 1894.

På grund af Konungens Befallningshafvandes resolution af den 12 dennes, hvorigenom Poliskammaren anmodats undersöka huru länge och under hvilka förhållanden Elias Svensson Hulling vistats i Göteborg, får jag, med bifogande af intyg från Mantalskontoret, vördsamt meddela att bemälde Hulling icke såsom i Kronolänsman O. Santhessons den 16 December 1893 dagtecknade förklaring "af handlanden Carl Gedda i Göteborg erhållit laga försvar och blifvit hit förpassad". Någon handlande

med namnet Carl Gedda fans vid ifrågasvarande tid ej här i staden, men väl en kamrer Herman Gedda, nu boende i huset N^o 11 vid Pusterviksgatan och har han angående Hullings vistelse här i staden blifvit hörd och dervid uppgifvit, att Hulling efter sin frigifning från straffängelset å Nya Varfvet i Oktober månad 1873 erhållit

anställning hos honom som dagakarl i Slotts-
skogen, som vid den tiden arrenderades af
Gedda. På grund af sitt dåliga uppfö-
rande blef Hulling emellertid våren på-
följande år afskedad, hvarpå han begaf
sig från staden och har sedermera, såvidt
det kunnat utrönas icke vistats härstädes.
Några månader efter det han erhållit
afsked, fick Gedda ett bref från polis-
myndigheten i Norrköping med förfrågan,
om han ville återtaga Hulling i arbete,
men gaf han härpå ett nekande svar.

Nº 17

Anders

Johan Ja-

kobsson

Fredagen den 1 Juni 1894.

På grund af Konungens Befallnings-
hafvandes resolution af den 7 sistlidne
Maj, hvarigenom Poliskammaren anmodats
undersöka, huru länge och under hvilka
omständigheter Anders Johan Jakobsson
vistats i Göteborg, får jag, med bifogan-

image name: 00000047.jpg

original page number: 47

de af intyg från Mantalskontoret och utdrag af akt N° 687 angående lösdrifvare vördsamt meddela, att några andra upplysningar om bemälde Jakobsson, än hvad sagda intyg innehålla oaktadt noggranna undersökningar icke stått att vinna. I det af v. Pastor P. Rydholm den 26 Februari 1894 meddelade, handlingarne bifogade intyg lemnas den upplysningen, att Jakobsson den 28 Maj 1883 utattesterades till Haga församling (Östra Haga N° 68 A C) Tullvaktmästaren C. A. Lundqvist, egare till sagda hus har härom hörd uppgifvit, att Jakobsson icke någonsin varit derstädes boende. Vid med Jakobsson år 1887 hållet förhör i anledning af hans häktande för lösdrifveri har han uppgifvit, att han under sitt vistande här i staden saknat bostad.

N° 18

Tunnbindaren
Hans Simons-
son.

Måndagen den 6 Augusti 1894.

På grund af Konungens Befallningshåvandes resolution af den 4 sistlidne Juli, hvarigenom Poliskammaren anmodats att låta anställa efterforskningar för utrönande af huruvida och i sådant fall huru länge och under hvilka omständigheter Tunnbindaren Hans Simonsson under tiden från den 12 Juni 1889 till våren 1891 vistats i Göteborg,

får jag, med bifogande af Mantalskommis- sarien A. U. Rundbergs intyg vördsamt med- dela, att i huset N° 64 B vid Drottning- gatan boende Tunnbindaren R.P. Ljung- gren härom hörd uppgifvit; att Bemälde Simonsson hade i Juni månad 1889, såsom van-

drande gesäll kommit hit till staden, hvar-
est han erhöill anställning hos Ljunggren
i dennes å tomten N° 11 och 12 C vid Breda
vägen belägna tunnbindareverkstad. I bör-
jan af September månad samma år sluta-
de han emellertid arbetet och begaf sig
från staden. På förfrågan af Ljunggren,
hvar han ämnade begifva sig, hade han sagt
sig skola söka arbete i Uddevalla. I
November månad samma år återkom han
hit till staden samt arbetade hos Ljung-
gren till April månad 1890, då han
åter begaf sig härifrån samt var borta
i ungefär tre veckors tid, då han
återkom och ånyo erhöill anställning hos
Ljunggren. Från denna tid arbetade
han emellertid mycket oregelbundet, på
sin höjd 14 dagar eller 3 veckor i sänder.
Tidals begaf han sig nämligen från sta-
den ut åt landsbygden och var borta
längre
eller
kortare tider. I medio af
April månad 1891 begaf han sig från
staden och återkom icke förrän i maj

image name: 00000048.jpg

original page number: 48

månad 1893, då han ånyo erhöill arbete hos Ljunggren. Den 13 Juni samma år intogs han å Fattigvårdsanstalten Gibraltar. Under den tid han vistades här i staden hade han icke någon fast bostad, utan var inneboende än här och än där, på sin höjd en månad å hvarje ställe. För att få utrönt om Simonsson möjligen varit anställd hos någon annan af stadens tunnbindare, hafva desse blifvit hörda utan att dock kunna lemna någon upplysning om honom.

Nº 19

Skärslip-

paren Johan

Fredrik

Linnander

Fredagen den 10 Augusti 1894.

På grund af Konungens Befallningshafvandes resolution af den sistlidne Juli, hvarigenom Poliskammaren anmodats efterforska, huru länge och under hvilka förhållanden Skärsliparen Johan Fredrik Linnander vistats i Göteborg, får jag, med bifogande af intyg från Mantalskommissarien A. U. Rundberg vördsamt meddela, att det oaktadt gjorda efterforskningar icke kunnat utrönas, att bemälde Linnander någonsin vistats här i staden och ännu mindre varit handlande härstädes.

Nº 20

Anna Karo-

lina Ryberg

Tisdagen den 21 Augusti 1894.

På grund af Konungens Befallningshafvandes resolution af den 25 sistlidne Juli, hvarigenom Poliskammaren anmodats att låta under-

söka, under hvilken tid och hvilka omständigheter Anna Karolina Ryberg vistats i Göteborg, får jag, med bifogande af intyg från Mantalskommissarien A. U. Rundberg, vördsamt meddela, att några upplysningar beträffande bemälda Ryberg icke stått att vinna. Vid förfrågning på Carl Johans församling pastorsexpedition angående hennes kyrkoskrifning för år 1849 upplystes, att hon visserligen för sagda år var derstädes införd i kyrkoböckerna, men att det icke ~~stod~~ antecknats, hvarest hon varit boende.

N^o 21

August

Herrman

Carlsson

Onsdagen den 24 Oktober 1894.

På grund af Konungens Befallningshafvandes resolution af den 4 dennes, hvariegenom Poliskammaren anmodats att undersöka, under hvilka omständigheter August Herrman Carlsson vistats i Göteborg, får jag med bifogande af intyg från Mantalskommissarien A. U. Rundberg vördsamt meddela, att vid anställda undersökningar följande inhemtats. Bemälda Carlsson ankom hösten 1887 hit till staden och bodde då såsom resande å hotell Svea i huset N^o 3 vid Smedjegatan en kortare tid, hvarefter han begaf sig från staden. Våren påföljande

image name: 00000049.jpg

original page number: 49

år återkom han och tog ånyo logi i sagda hotell, men flyttade kort derefter till huset N^o 44 vid Sillgatan (7^{de} Roten N^o 79-81) till en änka vid namn Maria Andersson, med hvilken han kort derefter ingick äktenskap. I sagda hus bodde han till den 1 Oktober 1889, då han flyttade till huset N^o 41 vid Sillgatan (7^{de} Roten N^o 22 B), hvarest han bodde till Mars månad 1890, då han öfvergav hustrun och reste från staden och orten. Sedermera återkom han och bodde en tid å Gårda i Öregryte socken, hvarifrån han flyttade hit till staden till huset N^o 17 vid Trollhättegatan, der han bodde från den 1 April 1891 till den 1 Oktober samma år, då han flyttade derifrån och troligen begaf sig från staden. Enligt af Polisinspektoren i Örgryte socken F. O. Leth lemnad upplysning var Carlsson, som då kallade sig Calén, boende å Gårda i sagda socken i början af detta år, men har han på senare tiden ej varit synlig hvarken derstädes eller här i staden. Hans nuvarande vistelseort är okänd. Under den tid han bodde härstädes sysselsatte han sig dels med rörlägningsarbete här i staden och dels med brunnsborrningar på skilda ställen i stadens grannskap.

N^o 22.

Ida Maria

Wolfarth

Måndagen den 19 November 1894

På grund af Konungens Befallningshafvandes resolution af den 6 dennes hvarigenom Poliskammaren anmodats att låta undersöka, under hvilken tid och omständigheter Ida Maria Wolfarth vistats i Göteborg, får jag, med bifogande af intyg från mantalskontoret värdsamt meddela, att följande personer derom hörts och att de dervid

uppgifvit:

Enkan F. C. Eriksson, boende i huset N° 28
vid Pilgatan: att Wolfarth i November månad 1891
kommit hit till staden från Sundsvall och inflyttat
de till henne, som då bodde i huset N° 17 vid Troll-
hättegatan, och vistades der till i slutet af Febru-
ari månad 1892; att
Wolfarth för
detta år blifvit mantals-
skrifven i Sundsvall, emedan hon sagt sig fortfa-
rande vara hemmahörande derstädes; att hon
från Eriksson flyttade till en renhållningskarl
J. Olsson, boende i huset N° 19 vid ofvannämde
gata, der hon bodde en kortare tid hvarefter hon
i Maj månad åter flyttade till Eriksson, som
då bodde i huset N° 2 C vid Öfre Husargatan,
och qvarbodde der i omkring 3 månader, under
hvilken tid hon hade kortare anställning såsom
städerska ombord å Ångfartygen "Bele" och "Eds-
valla", hvarefter hon
i Augusti månad
lemnat Erikssons bostad, sedan
då hon erhållit städerskeplats ombord å i Lid-
köping hemmahörande Ångfartyget "Eos"
hvilken plats
hon
innehade till slutet af November månad

image name: 00000050.jpg

original page number: 50

samma år;
Sömmerskan Emeli Petersson, en moster till
Wolfarth
och
boende i huset N^o 28 vid Köpmansgatan,
upplyser att
Wolfarth
från
November 1892
till Juni
månad 1893 bott på olika för henne okända stäl-
len här i staden,
förutom en kortare tid då
hon vistats
i Uddevalla
samt
att
Wolfarth
vid mantalsskrifningen
1893, då Petersson bodde i huset N^o 29 vid Södra
Hamngatan (5 R. 24) låtit, utan att derstädes vara
boende mantalsskrifva sig där; och
Ringkarlen Olof Solberg, boende i huset N^o 30
vid Bergsstigen; att Wolfarth från slutet af Juni
månad 1893 under 6 veckor innebott hos honom
samt
att hon
som
då varit i långt framskridet haf-
vandeskap
derefter
blifvit intagen å här-
varande Barnbördshus.
Af föreståndarinnan å nämde anstalt har
upplysts att
Wolfarth
derstädes varit intagen och den
25 Augusti framfödt ett gossebarn hvilket af en
arbetarefamilj här i staden emottagits som foster-
barn.
Styrmannen å Ångfartyget "Bohus" A. G. Lind-

stedt;

har uppgifvit

att

Volfarth

i slutet af September månad

1894

ombord å nämnde ångfartyg varit anställd som restauratris i omkring 3 veckors tid, hvarefter hon

erhållit städerskeplats ombord å Ångfartyget

"Urd", den hon innehaft till i slutet af November

månad, hvarefter hon begifvit sig till Uddevalla.

Senast för en månad sedan hade hon varit synlig

i Lysekil, hvarest hon antagligen fortfarande

vistas.

De tider hon uppehållit sig här i staden

har hon sysselsatt sig dels med sömnad hos

olika sömmerskor, och dels arbetat å en hästsko-
sömfabrik å Lilla Gårda.

N^o 23.

Johanna

Charlotta

Widell.

Tisdagen den 27 November 1894

På grund af Konungens Befallningshaf-
vandes resolution af den 9 dennes, hvarigenom Polis-

kammaren anmodats att låta undersöka, under

hvilken tid och omständigheter Johanna Char-

lotta Widell vistats i Göteborg, får jag, med

bifogande af intyg från Mantalskontoret vörd-

samt meddela att, i huset N^o 15 vid Stora

Nygatan boende fru Hanna Andersson härom

blifvit hörd och

upplyst: att Andersson,

som har inackorderingar, och 1892 bodde i hu-

set N^o 58 vid Wallgatan, i Maj månad nämnde

år på bekostnad af Musikdirektören C. Gellrick

som äfven bott derstädes,

emottagit

Widell

till

inackordering

under omkring tre månaders tid;

att

Widell

då varit sinnesslö och till en del lam,
hvarför ett fruntimmer måst anskaffas för att
sköta henne; samt att

Widell

efter månads tid
afförts härifrån och inackorderats någonstän-
des på landet.

image name: 0000051.jpg

original page number: 51

Nº 24.

August

Fredrik

Wolbreckt.

Tisdagen den 27 November 1894

På grund af Konungens Befallningshafvandes resolution af den 7 dennes, hvarigenom Poliskammaren anmodats att låta undersöka, huru länge och under hvilka omständigheter August Fredrik Wolbreckt vistats i Göteborg, får jag med bifogande af intyg från Mantalskontoret värd- samt meddela, att oaktadt gjorda förfrågningar hos stadens äldre musiker, någon upplysning om honom

icke

kunnat vinnas.

Vid förfrågan å Christinæ församlings pastorsexpedition har, utom hvad förut i handlingarne attesterats, upplysts, att sedan Wolbreckt 1856 kom till Göteborg, han

under år

1857, vistats i Sköfde

hvarest

ett hans barn födts och dött

samt att

Volbreckts

hustru den 14 Februari 1879 aflidit

å Majornas fattighus.

image name: 0000052.jpg
original page number: 52

Rapporter
angående
Fattigvården
1895.

image name: 00000053.jpg

original page number: 53

Register

N°

Namn

Pag.

1 Carlberg, Sten Ivar

1

2 Mollén, Carl Christian Leopold Johansson

2

3 Flodenberg, Maria Katarina, enka

5

4 Olofsdotter, Maja Kajsa

6

5 Ågren, Carl Fredrik

6

6 Mellgren, Erik Gustaf

8

7 Norling, Emma Gustafva

9

8 Pettersson, Bernhardina Sofia

12

9 Börjesson, Lovisa Justina

13

10 Ullberg, Johannes Jansson

15

11 Eriksson, Edvard Vilhelm

16

12 Jansson, Anna Sofia

17

13 Eriksdotter, Anna Mathilda

18

14 Tapper, Oskar, Skrädderiarb.

19

15 Persson, Alfred

Dito

21

16 Hedlund, Lars Emil, Arbetare

22

17 Andersson, Lovisa

25

18 Pettersson, Hanna Lovisa

26

19 Sundén, Otto

28

20 Andersson, Sven

29

21 Rutgersson, Karl

31

Nº 1.

Fotografen

Sten Ivar

Carlberg

Torsdagen den 18 April 1895

På grund af Konungens Befallningshafvandes resolution af den 11 dennes, hvarigenom Poliskammaren anmodats undersöka, huru länge och under hvilka omständigheter Fotografen Sten Ivar Carlberg i Göteborg sig uppehållit, efter det han från Kristinehamn dit inflyttade under åren 1889, får jag vördsamt meddela, att i huset Nº 89 Litt. F vid Djurgårdsgatan boende Bokhållaren Viktor Svensson härom hörd uppgifvit, att Carlberg i början af Juli månad 1889 från Kristinehamn anländt hit till staden, hvarest han i bemålde Svenssons hus Nº 29 vid 3^{die} Långgatan hyrte en fotografiateljé samt var jemväl bott och utöfvat fotografiyrket derstädes till dess han i slutet af November månad samma år helt plötsligt afvek från staden, lemnande efter sig åtskilliga skulder, bland annat till bemålde Svensson, hvarför denne, då Carlberg icke vidare återkom hit till staden, uttog stämning å honom samt lät efterlysa honom i Posttidningen, såsom synes af bigogade afskrift.

För öfrigt har Svensson genom företeende af bref och handlingar, hvilka han

image name: 0000054.jpg

original page number: 54

~~vid afgifvande af det första intyget icke
närmare granskat, till fullo visat, att
Carlberg redan i slutet af år 1889
afvek från staden.~~

N° 2

Carl Christian

Leopold

Johansson

Molén

Tisdagen den 23 April 1895.

På grund af Konungens Befallningshafvandes resolution af den 4 dennes, hvarigenom Poliskammaren anmodats låta undersöka, huruvida samt i sådant fall huru länge och under hvilka omständigheter Carl Christian Leopold Johansson Mollén i Göteborg sig uppehållit sedan slutet af 1891, får jag, med bifogande af intyg från Mantalskommissarien A. W. Rundberg vördsamt meddela, att bemälda Johansson Molén anträffats och har han, vid med honom anställdt förhör uppgifvit, att han, som från Kristinehamn, hvarest han vistats i två månader, i medio af September månad 1891 anlände hit till staden innehade anställning som skrädderiarbetare hos Skräddaren R. V. Andrén i huset N° 14 vid Sten Sturegatan till den 1 December samma år, under hvilken tid han jemväl var derstädes boende. Derefter hade han anställning som kapptillskärare hos Manufakturhandelsfirman J. A. Wettergren & C° i huset N° 41 vid Östra Hamngatan till den 1 April 1892, derunder han bodde hos guldsmedsarbetaren A. Berndtsson i huset N° 51 vid Engelbrektsgatan. Derefter begaf han sig från staden till Köpenhamn, hvarest han vistades till den 1 December 1892, då

han reste till sitt föräldrahem i Borås samt uppehöll sig derstädes en månad eller till den 1 Januari 1893, då han åter begaf sig hit till staden samt var utan arbete till den 7 i samma månad, då han erhöll anställning som kapp- tillskärare hos förutnämnde firma J. A. Wettergren & C^o, hvarest han hade syssel- sättning till den 13 Februari 1893, under sagda tid boende i huset N^o 20 vid Carl Gustafsgatan hos en kaptillskärare Dahllöf. Derefter var han utan bestämdt arbete, men hade från den 1 April 1893 till den 1 april 1894 anställning hos Skräd- rifierman Kronker & C^o i huset N^o 33 vid Södra Hamngatan samt bodde i huset N^o 36 vid Carl Gustafsgatan med un- dantag af den tid under sommaren 1893, då han, tillhörande Göteborgs stads kom- paniområde, fullgjorde första årets vapen- öfning vid Kongl Vestgöta regemente. Från den 1 April 1894 till Oktober månad samma år bodde han dels i

image name: 00000055.jpg

original page number: 55

huset N° 51 vid Engelbrekts-gatan och dels i Husargatan N° 1 samt hade härunder anställning hos Skräddaren N. J. Berg i huset N° 2 vid Kungsportsplatsen men vistades från den 20 Juli till den 13 Augusti å Axvall, fullgörande andra årets beväringsexercis. I början af Oktober månad 1894 flyttade han till huset N° 9 vid Husargatan, men blef kort derpå intagen på Holtermanska sjukhuset här i staden, hvarifrån han den 15 December 1894 utskrefs, då han begaf sig till Borås, hvarest han, såsom af handlingarne framgår, på grund af sinnessjukdom blef intagen på dervarande fattighus för erhållande af vård. Utkommen derifrån begaf han sig den 31 December samma år hit till staden, hvarest han sedermera oafbrutet vistats, arbetande såsom s. k. förlagsarbetare för åtskilliga skrädderimästare. För närvarande är han boende i huset N° 15 vid Köpmansgatan.

Angående sin mantalsskrifning här i staden uppgifver han, att han redan i December 1891 från Borås erhöll utflyttningsbetyg, hvilket inlemnades å härvarande mantalskontor, och i början af år 1892, då mantalsskrifningen här i staden förrättades, blef han såsom då boende i huset N° 51

vid Engelbrekts-gatan upptagen på mantalsförteckningen för sagda hus.

N° 3.

Enkan

Maria Kata-

rina Flodenberg

Onsdagen den 8 Maj 1895.

På grund af Konungens Befallningshafvandes resolution af den 27 sistlidne April, hvarigenom Poliskammaren anmodats

undersöka, hvarest, huru länge och under hvilka omständigheter enkan Maria Katarina Flodenberg vistats i Göteborgs stad före den 5 September 1878, får jag, med bifogande af intyg dels från Mantalskontoret och dels från Pastorsexpeditionen i härvarande Domkyrkoförsamling, hvilket senare intyg finnes infördt under den handlingarne åtföljande attesten från pastorsembetet i Bromma församling, vördsamt meddela, att oaktadt gjorda undersökningar några andra upplysningar om bemälda Flodenberg icke stått att vinna. Af intyget från Pastorsexpeditionen i Domkyrkoförsamlingen framgår, att hon varit derstädes kyrkoskrifven från den 5 Mars 1877 till den 16 Oktober 1878, men i kyrkoböckerna finnes icke någon anteckning om hennes bostad under denna tid, enär före territorialindelningen år 1883 dylika anteckningar icke fördes.

image name: 00000056.jpg

original page number: 56

N° 4

Maja Kajsa

Olofsdotter

Lördagen den 18 Maj 1895.

På grund af Konungens Befallningshafvandes resolution af den 9 dennes, hvarigenom Poliskammaren anmodats undersöka, huru länge och under hvilka omständigheter Maja Kajsa Olofsdotter vistats i Göteborg efter den 28 Augusti 1871, får jag, med bifogande af intyg från Mantalskommissarien A. V. Rundberg, vördsamt meddela att oaktadt gjorda undersökningar några upplysningar om bemälda Olofsdotter icke stått att vinna.

N° 5

Carl Fredrik

Ågren

Torsdagen den 13 Juni 1895.

På grund af Konungens Befallningshafvandes resolution af den 28 sistlidne Maj, hvarigenom Poliskammaren anmodats låta undersöka, hurvida samt i så fall huru länge och under hvilka omständigheter Carl Fredrik Ågren vistats i Göteborg, får jag, med bifogande af utdrag af lösdrivvareakt samt intyg från Mantalskontoret, läkaren vid Fattigvårdsanstalten Gibraltar. Med. d:r F. O. Åberg samt Pastorsembetet i Domkyrko och i Karl Johans församlingar, vördsamt meddela, att följande personer, derom hörde uppgifvit:
1° Glasmästaren Johan Bengtsson, boende i huset N° 6 vid Första Långgatan: att Ågren hos honom bott och haft anställning som glasmästarelärling i huset N° 10 vid Husargatan från början af år

1874 till Juli månad 1877, då han blef ~~anhållen~~ häktad för stöld, samt att Ågren utkommen från fängelset, någon tid vistats här i staden, tills dess han för sinnes- sjukdom blef intagen på Hospitalet å Hisingen. Utskrifven derifrån infann han sig hos Bengtsson med anhållan om att blifva återtagen i ~~hans~~ arbete, men blef detta honom förvägradt. Seder- mera har Bengtsson icke sett honom.

2° Ågrens syster, hustrun Maria Olsson, boende å Eriksbergs arbetare- bostäder i Lundby socken på Hisingen: att Ågren år 1874 från Stenkyrka för- samling i Bohuslän kommit hit till staden, hvarest han haft anställning hos glasmästare J. Bengtsson i 3 års tid samt derefter varit intagen på Hospitalet å Hisingen, att han, utkommen derifrån, en kort tid vistats här i staden, men sedermera begifvit sig till Norge, samt att hon derefter ej hört af honom förrän år 1882 på nyåret, då han besökt henne samt på hennes förfrågan, hvarest han vistats, uppgifvit, att han gått omkring dels här i landet och dels i Norge, uppehållan-

image name: 00000057.jpg

original page number: 57

de sig med försäljning af kramvaror, men att han nu bosatt sig i huset N° 173 i Majornas 1^{ste} Rote hos Enkan Britta Svensson. Här bodde han emellertid endast några månader utan bestämd sysselsättning, hvarpå han lemnade staden. Sedermera har han, henne veterligt, icke uppehållit sig härstädes mera än två gånger samt då endast 8 à 14 dagar i sänder. Sista gången han besökte henne var för 3 år sedan, då han uppgaf, att han, nyligen återkommen från Norge, här i staden blifvit varnad för lösdrifveri samt att han med anledning häraf ämnade begifva sig härifrån.

3° Arbetskarlen Olof Christoffersson, boende i huset N° 173 i Majornas 1^{ste} rote att han, som år 1884 efter förra egarinnan enkan Britta Svenssons frånfälle, köpt sagda hus samt sedermera med sin familj bott derstädes icke uthyrt lägenhet till eller haft någon person hos sig inneboende

N° 6

Erik

Gustaf Mellgren.

Tisdagen den 23 Juli 1895.

På grund af Konungens Befallningshafvandes resolution af den 12 dennes, hvarigenom Poliskammaren anmodats undersöka, huruvida Erik Gustaf Mellgren uppehållit sig i Göteborg under sådana om-

ständigheter, att han bort derstädes mantalskrifvas för åren 1893 och 1894, får jag vördsamt meddela, att i huset N° 27 vid Haga Östergata boende Enkan Anna Christina Rahm, härom hörd, uppgifvit, att bemålde Mellgren i Juni månad 1893, under den då här

i staden rådande murarestrejken, kommit
hit
för att söka
arbete, hvilket han
då
jemväl
erhållit hos Byggmästaren J. Johansson
hos hvilken han haft sysselsättning
som murare till början af November
månad samma år, under hvilken tid
han varit inneboende hos enkan Rahm;
att han midten
af nämnda månad begifvit
sig från staden
för att såsom han uppgifvit
gå omkring på landsbygden och söka
tillfälligt
arbete
samt att han
i Augusti månad 1894 återkommit
hit till staden
då
vistats några
dagar hos
Enkan
Rahm, men
snart
begifvit
sig härifrån, då han icke kunde erhålla
arbete, hvarefter han
henne veterligt
icke vistats här-
städes.

Nº 7

Emma

Gustafva

Norling

Lördagen den 3 Augusti 1895.

På grund af Konungens Befall-
ningshafvandes resolution af den 26
sistlidne Juli, hvarigenom Poliskammaren
anmodats undersöka, hvarest, huru

image name: 00000058.jpg

original page number: 58

länge och under hvilka omständigheter Emma Gustafva Norling vistats i Göteborg, får jag, med bifogande af intyg från Mantalskontoret, värdsamt meddela att följande personer, derom hörda, uppgifvit:

1° Fru Charlotte Olsson, som har tjänstbyrå för sjöfolk i huset N° 1 vid Telegrafgatan, att i midten af November månad 1893 en qvinna, som uppgifvit sig heta Emma Norling samt vara hemmahörande i Jönköping, men för tillfället inneboende i huset N° 10 vid Mellangatan, sökt anställning som kokerska å ångfartyg; ~~samt~~ att Norling efter anvisning af fru Olsson några dagar derefter erhållit dylik anställning å i Marstrand hemmahörande ångfartyget "Lysekil"; att Norling i slutet af Maj eller början af Juni månad 1894 infunnit sig hos fru Olsson och då sagt sig hafva lemnat sin plats och ämna resa till Stockholm, enär hon vore i hafvande tillstånd; samt att hon i början af Juli månad detta år skrivit till fru Olsson med begäran att hon måtte skaffa henne anställning å någon göteborgsångare, hvarvid hon uppgifvit sig hafva anställning å i Kalmar hemmahörande ångfartyget "Göta".

2° Fru Mathilda Fagerström, som förestår restaurationen ombord å förutnämnda ångaren "Lysekil": att bemälda Norling i midten af November månad 1893 erhållit anställning för månad som kokerska ombord å sagda ångare som hon medföljt ~~densamma~~ på alla dess turer till Juni månad 1894,

då hon på grund af sitt hafvande-
skap lemnat sin anställning och be-
gifvit sig till Stockholm; samt att
hon under den tid hon varit an-
ställd å "Lysekil", bott å ångaren,
äfvén när densamma varit i hamn.
3° Stufvaren Arvid Hulthén, boende
i huset N° 15 vid Vestra Skansgatan;
att Norling i slutet af Oktober
månad 1893 från Jönköping anländt hit
till staden
och
ungefär 8 à
14 dagar varit inneboende hos honom
i huset N° 10 vid Mellangatan, innan
hon i midten af November månad erhö-
ll anställning å "Lysekil", att hon under
sin anställning derstädes blott två gånger
och då endast på kortare besök infunnit
sig i Hulthéns bostad, sista gången i
slutet af December 1893, vid hvilket
tillfälle hon bad Hulthén att blifva
uppförd å dennes mantalsuppgift; att

image name: 0000059.jpg

original page number: 59

han till en början vägrat, men slutligen gått in derpå; att hon sålunda blifvit uppförd på hans mantalsförteckning, då mantalskrifningen i Januari månad 1894 egde rum; samt att hon i slutet af år 1894 från Stockholm skrifvit till Hulthén med begäran att jemväl för 1895 blifva mantalskrifven hos honom, hvilket dock icke skett.

N° 8

Bernhardina Sofia Petersson

Fredagen den 16 Augusti 1895.

På grund af Konungens Befallningshåvandes i Göteborgs och Bohus län resolution af den 2 i denna månad, hvarigenom Poliskammaren anmodats att af Barberaren H. P. Behrens införskaffa upplysningar rörande tider och omständigheterna för ogifta Bernhardina Sofia Peterssons vistelse i Falkenberg, får jag med återställande af remisshandlingarne meddelat att Barberaren Henrik Peter Behrens boende i huset N° 5 vid Husargatan, vid förhör upplyst: att under det han varit bosatt i Falkenberg, Bernhardina Sofia Petersson, som haft tjänst hos Handlanden L. Andersson derstädes till den 24 April 1882, sistnämnda dag erhållit anställning hos Behrens, hvilken anställning hon mot en aflöning af 6 kronor i månaden, innehaft till nästföljande September eller Oktober månad, då hon

afflyttat till Köpenhamn; att Petersson, då hon tillträdde sin tjänst hos Behrens, på tillfrågan af denne uppgifvit,

att, huru hon under ett års tid uppehållit sig i Falkenberg, hon dock vore skrifven i sin födelseort Ljungby socken af Hallands län; samt att under den tid hon varit anställd hos Behrens, hon icke heller låtit mantals- eller kyrkoskrifvas i Falkenberg

Nº 9

Lovisa Jus-
tina Bör-
jesson

Lördagen den 7 September 1895.

På grund af Konungens Befallningshafvandes resolution af den 24 sistlidne Augusti, hvarigenom Poliskammaren anmodats affordra Anna Börjesson i Göteborg upplysningar angående hennes syster Lovisa Justina Börjessons nuvarande vistelseort och dels med den sistnämnda derest hon med ledning af dessa handlingar och Anna Börjessons uppgifter skulle kunna i Göteborg anträffas, anställa förhör i ändamål att få hennes rätta hemort ~~med afseende å detta mål~~ utredd, får jag, hänvisande till det å intyget från Christinæ församlings pastorsexpedition tecknade beviset från Domkyrkoförsamlingens pastorsexpedition,

image name: 00000060.jpg

original page number: 60

meddela, att ofvannämnda Anna Börjes-
son, boende och anställd å ett nykterhets-
vårdshus i Arbetareföreningens bazarbygg-
nad, vid förhör upplyst:

att hennes syster Lovisa Justina Börjes-
son år 1883 eller 1884 från Onsala flyttat
hit till staden, hvarest hon haft pig-
tjenst å skilda ställen till år 1888, då
hon erhöll anställning som städerska å
ett på utrikes ort gående ångfartyg, med
hvilket hon lemnade staden; att hon
i November eller December månad 1890
återkommit till Göteborg samt vistats
här till våren påföljande år, under
tiden boende hos en enkefru Larsson
i huset N^o 30 vid Köpmansgatan, hvarest
hon jemväl blifvit mantalsskrifven;
att hon från våren 1891 till Januari
månad 1893 haft anställning å på
olika platser hemmahörande ångfartyg,
hvarvid hon, då de någon gång
besökt

Göteborg, varit i land, men blott
på kortare besök; att hon i Januari
månad 1893 i nästan utblottadt tillstånd
och hafvande anländt hit från Norge,
men kort derpå begifvit sig till sin i
Mölnadal boende moder för att der
afvakta sin nedkomst; att hon någon tid
efter det hon framfödt sitt flickebarn

erhållit anställning som städerska å norske
ångaren "Vanadis", hvarefter hon icke
låt tit höra af sig förrän i Maj månad
detta år, då hon i bref från Moss
i Norge uppgaf sig hafva anställning
å derstädes hemmahörande ångfartyget
"Bottnia"; samt att hennes nuvarande
vistelseort är okänd.

Vid förfrågning å härvarande Hamn-
kontor har den upplysning erhållits,

att förutnämnda ångfartygen "Vanadis"
och "Bottnia" icke trafikerat Göteborg.

Nº 10

Johannes

Jansson

Ullberg

Måndagen den 9 September 1895

På grund af Konungens Befall-
ningshafvandes resolution af den 3
dennes, hvarigenom Poliskammaren anmodats
undersöka, huruvida samt i sådant fall
huru länge Johannes Jansson Ullberg
vistats i Göteborg, får jag, med bifogande
af intyg från Mantalskontoret, meddela,
att vid förfrågning å samtliga pastors-
expeditioner den upplysning erhållits,
att han icke varit här i staden
kyrkoskrifven, hvarför det icke kunnat
utrönas, att han någonsin uppehållit
sig härstädes.

image name: 00000061.jpg

original page number: 61

N° 11

Edvard

Vilhelm

Eriksson

Måndagen den 16 Septemb. 1895

På grund af Konungens Befallningshafvandes i Vestmanlands län resolution af den 9 dennes, hvarigenom Poliskammaren anmodats med Edvard Vilhelm Eriksson anställa förhör till utrönande af, hos hvilka hufvudstadens mästare i målareyrket och under hvilka tider han arbetat, innan han vid flottan användes, får jag meddela, att det vid anställda efterforskningar utrönt, att bemälde Eriksson, som endast tillfälligtvis bott härstädes i 2 dagar i ett logi i huset N° 3 vid Smedjegatan före sin intagning å Fattigvårdsanstalten Gibraltars sjukafdelning, vistades å nämnda anstalt i 4 dagar eller till den 11 Juni detta år, då han förts till Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset, der han vårdats till påföljande dag, hvarpå han, då han befans lida af smittosam sjukdom (nervfeber), remitterats till Epidemiska sjukhuset, derifrån han den 10 Juli detta år utskrifvits såsom frisk; samt att han derpå begifvit sig från staden till obekant ort, hvadan det af Konungens Befallningshafvande begärda förhöret med honom icke kunnat anställas.

N° 12

Anna

Sofia

Jansson

Torsdagen den 19 September 1895

På grund af Konungens Befallningshafvandes resolution af den 11 dennes,

hvarigenom Poliskammaren anmodats att med fröken Elma Fredrika d'Orchimont anställa förhör för införskaffande af tillgängliga upplysningar till utrönande af de förhållanden och de tider, under hvilka Anna Sofia Jansson uppehållit sig hos henne, får jag meddela, att förhör icke kunnat med fröken d'Orchimont anställas, enär hon sedan två år tillbaka på grund af svårartad sinnessjukdom vårdas å hospitalet å Hisingen, men har hennes i huset N° 1 vid Klädpressaregatan boende broder, handlanden Fredrik d'Orchimont, lemnat följande upplysningar, att förutnämnda Jansson på grund af fattigdom och nödstäld belägenhet fått tillåtelse att bo hos fröken d'Orchimont från hösten 1891 till våren 1892, hvarvid Jansson dock icke haft någon sysselsättning och ej heller hos fröken d'Orchimont erhållit sin föda, enär den sistnämnda såsom varande elev vid Tekniska skolan icke haft något hushåll, men att Jansson lifnärt sig af det hon kunnat erhålla af i Stockholm bosatta släktingar och medlidsamma människor;

image name: 00000062.jpg

original page number: 62

samt att han icke har sig bekant, huru hennes mantalsskrifning tillkommit, men antager, att hon af fröken d'Orchimont blifvit upptagen på hennes mantalsförteckning för år 1892.

N^o 13

Anna

Mathilda

Eriksdotter

Torsdagen den 19 September 1895

På grund af Konungens Befallningshafvandes resolution af den 11 dennes, hvarigenom Poliskammaren anmodats att genom förhör med Anna Mathilda Eriksdotter eller annorledes undersöka och derefter meddela, under hvilken tid och hvilka omständigheter Anna Mathilda Eriksdotter vistats i Göteborg, får jag meddela, att hennes i huset N^o 67 B i Maj^s 5^{te} rote boende svåger, skomakaren Martin Albert Andersson, härom hörd, uppgifvit, att bemälda Eriksdotter i Augusti månad 1893 från Alingsås, hvarest hon förut varit bosatt och arbetat å Hillska spinnerfabriken inflyttat hit till staden samt att hon här varit inneboende hos Andersson först i huset N^o 22 vid Husargatan till den 1 Oktober 1894, derefter i huset N^o 132 vid Nyströmsgatan till den 1 April detta år och slutligen i huset N^o 67 B i Major^s 5^{te} Rote, hvarest hon bott till sistl
Juni
månad, då hon lemnat staden och begifvit

sig till sina i Långareds socken af Elfsborgs län bosatta föräldrar, hvarest hon fortfarande vistas, samt att hon från sin inflyttning hit till staden till den 1 Januari detta år, då hon på grund af sjukdom (lungsot) blef oförmögen till arbete, haft sysselsättning å Rosenlunds spinnerifabrik med undantag af den tid under Augusti månad 1894, då hon vårdades å Barnbördshuset.

N^o 14

Skrädderi-
arbetaren
Oskar Tapper

Tisdagen den 15 Oktober 1895.

På grund af Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus län resolution af den 27 sistlidne September, hvaregenom Poliskammaren anmodats undersöka, hvarest, huru länge och under hvilka omständigheter Skrädderiarbetaren Oskar Tapper vistats i Göteborg samt om han der blifvit för något år mantalskrifven, får jag, med bifogande af intyg från Mantalskontoret och under hänvisning till det å handlingarne tecknade intyget från Pastorsembetet i Domkyrkoförsamlingen, meddela, att följande personer blifvit hörda, dervid de uppgifvit: 1^o Skräddaren Erik Lundin boende i huset N^o 27 vid Husargatan: att bemälde Tapper haft anställning i skrädderiyr-

image name: 00000063.jpg

original page number: 63

ket och varit boende hos honom i huset N° 7 vid Skolgatan från hösten 1879 eller från hösten 1880 till våren påföljande år, då han lemnat staden och begifvit sig till England, hvarefter Lundin icke sett honom. 2° Skräddaren J. A. Nilsson, boende i huset N° 28 vid Köpmansgatan: att Tapper våren 1889 i nästan utblottadt tillstånd anländt hit till staden från England och fått anställning hos Nilsson i huset N° 15 vid Köpmansgatan till hösten samma år, då han lemnat staden och begifvit sig ut på vandring för att söka arbete; samt att Tapper på våren 1892 åter infunnit sig hos Nilsson, då han för en kortare tid erhållit arbete, hvarpå han begifvit sig härifrån. 3° Maskinisten E. Johansson, boende i och egare af huset N° 10 vid Östra Skansgatan: att Tapper varit inneboende i sagda hus hos en sedermera till Amerika afflyttad stufveriarbetare Johansson från våren 1889 till oktober månad samma år. Det har icke kunnat utrönas att Tapper varit anställd hos andra skräddare här i staden än de ofvan nämnde.

N° 15

Skräddaren

Alfred Persson

Torsdagen den 17 Oktober 1895

På grund af Konungens Befallningshafvandes resolution af den 3 denes, hvarigenom Poliskammaren anmodats låta med Skräddaren Alfred Persson

anställa förhör för utrönande af de kommuner, inom hvilka Persson under år 1882 och följande år vistats, samt de förhållanden, under hvilka han inom hvarje särskild kommun sig uppehållit, får jag meddela, att förhör icke kunnat med Persson anställas, enär han, såsom af bifogade intyg från Domkyrkoförsamlingens pastorsexpedition framgår, härifrån utattesterats till Borås, men det har vid anställda efterforskningar utrönats, att han från Halmstad i slutet af Augusti månad 1894 anländt hit till staden samt tillika med sina barn varit inneboende hos månadskarlen Gustaf Sjögren i huset N^o 18 vid Mårten Krakowsgatan till Oktober månad samma år, då han flyttat till huset N^o 9 vid Södra Liden, derifrån han i slutet af December månad samma år på grund af oordentligt uppförande blifvit vräkt, hvarefter han flyttat till huset N^o 11 vid Änggatan, der han bott till den 15 Maj 1895, då han jemte

image name: 00000064.jpg

original page number: 64

barnen, hvilka senare samma dag intogos å Fattigvårdsanstalten Gibraltar, vräktes derifrån på grund af att han ej betalat hyran för den af honom innehafvda lägenheten; att han derefter flyttat till huset N^o 119 Litt. B i Majornas 5^{te} rote, hvarest han tillika med barnen, hvilka utskrefvos från fattigvårdsanstalten den 14 Juni 1895, varit boende några månader, hvarpå han jemte barnen lemnat staden, samt att han under den tid han varit här boende icke haft någon stadig sysselsättning utan arbetat kortare tider hos olika skraddaremästare, deribland hos C. H. Ström i huset N^o 24 vid Torggatan.

N^o 16

Lars Emil

Hedlund

Måndagen den 18 November 1895.

På grund af Konungens Befallningshafvandes resolution af den 2 dennes, hvarigenom Poliskammaren anmodats låta med Arbetaren Lars Emil Hedlund anställa förhör till utrönande af den eller de kommuner, inom hvilka han vistats sedan år 1890, samt de omständigheter, under hvilka han inom hvarje särskild kommun sig uppehållit, får jag med bifogande af intyg från Mantalskontoret vördsamt meddela, att bemälde

Hedlund, som fortfarande vårdas å Fattigvårdsanstalten Gibaltars sinnessjukafdelning, vid med honom i närvaro af kamrern vid sagda anstalt, majoren V. Reuter, hållet förhör upgifvit: att han från den 1 Januari 1890 till våren samma år bott i Stockholm i huset N^o 4 vid Gåsgränd hos en

arbetskarl Carlsson, under hvilken tid han varit anställd vid Stockholms Nya Renhållningsbolag; att han derefter begifvit sig till Djursholm, hvarest han haft anställning vid den då under byggnad varande Djursholm - Värta - jernvägen till December månad 1890, under tiden boende i en derstädes för jernvägsarbetarne uppförd barack; att han derpå, sysselsatt med grundläggingsarbete, vistats i Arholma församling i närheten af Norrtelje till April månad 1891, då han begifvit sig till Stockholm, hvarest han varit inneboende i huset N^o 7 vid Ivarssons gränd hos vedsågaren Carl Bruhn till hösten samma år, derunder han haft anställning vid en nybyggnad å Ladugårdslandet hos en grundläggare Johansson med binamnet "bagaren"; att han i Oktober månad 1891 lemnat

image name: 00000065.jpg

original page number: 65

Stockholm och begifvit sig på besök till sin födelseort, Roasjö församling af Elfsborgs län, hvarest han vistats till den 26 Oktober samma år, då han begifvit sig till Göteborg; att han sedermera med undantag af 8 dagar vid midsommartiden detta år, då han uppehållit sig i Stockholm för att söka arbete, men derunder blifvit sinnessjuk och genom polismyndighetens försorg hitsänd, oafbrutet vistats härstädes, först boende i huset N^o 30 vid Köpmansgatan hos bryggeriarbetaren Robert Eklund till December månad 1891 och derefter hos sin syster, Handelsidkerskan Mathilda Hedlund i huset N^o 14 vid Mellangatan (Vestra Haga N^o 47 C) till början af September månad detta år, då han blifvit intagen å Fattigvårdsanstalten Gibraltars sinnessjukafdelning; att han under sin vistelse här i staden haft anställning hos Byggmästare F. O. Pettersson och Herman Dähn vid grundläggningsarbeten; samt att han i Maj månad 1894 i bref till Pastorsembetet i Adolf Fredriks församling i Stockholm anhållit om att utfå sitt prestbetyg, hvilket han jemväl erhållit och sedermera inlemnadt å härvarande mantalskontor.

Hedlunds syster, förutnämnda Mathilda Hedlund, boende i huset N^o 14 vid Mellangatan, har vid med henne anstältdt förhör uppgifvit, att Lars Emil Hedlunds uppgifter, hvad beträffar hans vistelse och sysselsättning här i staden, äro med sanna förhållandet öfverensstämmande.

N° 17

Lovisa

Andersson

Måndagen den 18 November 1895.

På grund af Konungens Befallningshafvandes resolution af den 7 dennes, hvarigenom Poliskammaren anmodats anställa förhör med Lovisa Andersson för utrönande af riktigheten af den i Göteborgs fattigvårdsstyrelsens skrivelse omförmälta uppgift, att hon skulle hafva ett äldre barn, som underhålles af Venersborgs kommun, får jag vördsamt meddela, att det begärda förhöret icke kunnat med henne anställas, enär hon enligt vunna upplysningar numera är bosatt vid Charlottenbergs jernvägsstation i Vermland. Deremot hafva de personer, från hvilka Göteborgs fattigvårdsstyrelsens uppgift härleder sig, nämligen Lovisa Anderssons förre värd, husegaren Lars Svensson, boende i huset N° 4 vid Änggatan

image name: 00000066.jpg

original page number: 66

och fröken Anna Andersson, som förestår ölvärdshus i huset N^o 28 vid Köpmansgatan och hos hvilken Lovisa Andersson haft anställning, härom hörde sammanstämmande uppgifvit, att de ej hafva någon kännedom om huruvida hon födt barn förrän i år, samt förnekat, att de fält något yttrande, som kunde tyda på att så vore förhållandet.

N^o 18

Hanna

Lovisa

Pettersson.

Torsdagen den 21 November 1895.

På grund af Konungens Befallningshafvandes resolution af den 2 dennes, hvarigenom Poliskammaren anmodats undersöka, hvarest, huru länge och under hvilka omständigheter Hanna Lovisa Pettersson vistats i Göteborg, samt om hon der blifvit för något år mantalsskrifven, får jag med hänvisning till bifogade intyg från Mantalskontoret medela, att följande personer, derom hörda, uppgifvit:

1^o Fru Maria Malmborg, som är värdinna för huset N^o 19 vid Vegagatan (Maj^s 6^{te} rote, 5^{te} Qvarteret litt. Bi): att bemälda Pettersson varit derstädes boende i lägenhet på rum och kök från den 1 Oktober 1890 till den 1 April 1891, hvarvid hon saknat bestämd sysselsättning, men uppehållit sig på de besparingar hon gjort

såsom restauratris på en ångbåt, å hvilken hon före sin inflyttning dit varit anställd; samt att hon i April månad 1891 erhållit anställning å en ångare, med hvilken hon lemnat staden.

2^o Fröken Anna Hjerta, som förestår huset N^o 248 i Majornas 1^{ste} rote: att

Hanna Lovisa Pettersson utan bestämd sysselsättning varit derstädes boende från den 1 Oktober 1891 till den 1 April 1892, då hon flyttat till stadsdelen Landala.

3° Arbetskarlen Anders Petter Andersson, boende i huset N° 11 vid Höjdsgatan (Landala, 11^{te} kvarteret N° 14): att Pettersson

varit inneboende i sagda hus, först hos en arbetskarl Carlsson från våren 1892 till den 1 Oktober samma år, då hon flyttat till Andersson, hos hvilken hon, uppehållande sig genom att gå omkring i staden och försälja charkuterivaror för slagtare, varit inneboende till den 1 April 1893, då hon lemnat staden och begifvit sig till Surte, hvarest hon vistats till hösten samma år, då hon åter flyttat hit till staden; samt

4° Bagaren Lars Svensson, boende och delegare i huset N° 15 vid Snickaregatan (Annedal N° 107): att oftanämnda

image name: 0000067.jpg

original page number: 67

Pettersson utan bestämd sysselsättning varit derstädes inneboende hos hustrun Augusta Carlsson från den 1 oktober 1893 till Maj månad 1894, då hon af- flyttat till Helsingborg, derifrån hon i Februari månad 1895

hit

återkommit, hvarpå

hon varit boende i huset N° 1 vid Rygatan till slutet af påföljande månad, då hon lemnat staden under uppgift att hon ämnade återvända till Hel- singborg.

Angående hennes vistelse

under början af

år

1890 har intet kunnat utrönas. Frukt- handlanden F. Mühlenbock, egare af huset N° 8 vid Köpmansgatan (N° 22 B af 7^{de} roten), hvarest hon för sagda år blifvit mantalsskrifven - antagligen hos enkan Gustafva Elisabeth Jonsson - har efter granskning af hyreskontrakt o. dyl. uppgifvit, att hvarken någon qvinna med detta namn ej heller Hanna Lovisa Pettersson varit derstädes boende.

N° 19

Otto

Sundén

Torsdagen den 21 November 1895.

På grund af Konungens Befall- ningshafvandes i Göteborgs och Bohus Län resolution af den 15 dennes, hvarigenom Poliskammaren anmodats undersöka, huru- vida Anna Christina Sundéns man Otto Sundén är boende i Göteborg samt

i så fall huru länge och under

hvilka omständigheter

han vistats destädes,

får jag meddela, att
hans i huset N° 6 vid Snickaregatan
boende svägerska, handelsidkerskan Charlotta
Andersson, härom hörd, uppgifvit: att
bemälde Sundén i början af Augusti
månad detta år, från Amerika, dit han
år 1887 emigrerat från Uddevalla, an-
ländt hit till staden för att söka
vård för sin medföljande sinnesrubbade
hustru, att han, efter det hustrun den
21 Augusti blifvit intagen å Fattigvårds-
anstalten Gibraltars sinnessjukafdelning,
vistats här i staden till den 29 sist-
lidne Oktober, då han lemnat Göteborg
och återvändt till Amerika; samt att
Sundén, som befinner sig i torftiga
omständigheter, icke kan bestrida kost-
naden för hustruns vård.

N° 20

Sven

Andersson.

Torsdagen den 5 December 1895.

På grund af Konungens Befall-
ningshafvandes i Göteborg och Bohus-
län resolution af den 22 sistlidne No-
vember, hvarigenom Poliskammaren an-
modats undersöka, hvarest, huru länge
och under hvilka omständigheter
numera aflidne arbetaren Sven Anders-
son vistats i Göteborg, får jag med-

image name: 00000068.jpg

original page number: 68

delat, att hans i huset N^o 21 vid Landalagatan boende broder, arbetskarlen August Plan, härom hörd, uppgifvit, att Sven Andersson år 1879 från födelseorten Kinna församling i Elfsborgs län flyttat hit till staden, hvarest han, med undantag af vissa tider, då han, sysselsatt med jordbruksarbete, uppehållit sig på närliggande landsbygd, varit inneboende hos Plan i huset N^o 32 vid Skolgatan till hösten år 1885, då de gemensamt flyttat till huset N^o 12 vid Lilla Landalagatan, der Andersson dock endast en kortare tid varit boende; att han derefter begifvit sig från staden till Valda socken i Hallands län, derifrån han år 1887 återkommit, hvarpå efter han utan bestämd bostad vistats här i staden till år 1889, då han begifvit sig härifrån, troligen till Kinna församling, att han efter denna tid icke varit här i staden, att han under sin vistelse här i ~~staden~~ haft sysselsättning dels såsom åkaredräng och dels såsom tillfällig arbetare; samt att Plan icke kan erinra sig, hurvida Andersson blifvit mantalsskrifven hos honom. Att så varit förhållandet framgår dock af det åhandlingarne tecknade intyget från

härvarande
Mantalskontor
Kajåkarne Johan August Rundberg,
Paul Wilhelm Andersson och förre åkaren

Anders Petter Andersson hafva
uppgifvit, att oftanämnde Andersson
å olika tider varit hos dem anställd
som åkaredräng, men att de ~~de~~ icke
kunna
erinra sig årtalen, Rundberg dock för-
klarande, att
Andersson
oafbrutet två år
varit hos honom anställd.

N° 21
Karl
Rutgersson

Onsdagen den 18 December 1895
På grund af Konungens Befallnings-
hafvandes i Göteborgs och Bohus län reso-
lution af den 10 dennes, hvarigenom Polis-
kammaren anmodats undersöka, hvarest,
huru länge och under hvilka omstän-
digheter Karl Rutgersson vistats i Göte-
borg, samt om han blifvit i nämnda
stad för något år mantalsskrifven,
får jag, med bifogande af intyg från
Mantalskontoret, meddela, att hans i
huset N° 4 vid Paradisgatan boende
hustru Oleana Josefina Rutgersson,
härom hörd, uppgifvit, att Rutgersson
i Oktober månad 1891 från Ucklum
jemte hustru och barn inflyttat till
Göteborg, hvarest han varit boende i huset
N° 72 B i Majornas 5^{te} rote till den 17
Januari 1892, under hvilken tid han
icke hade någon annan sysselsättning
än att i egenskap af värd för sist-

image name: 00000069.jpg

original page number: 69

nämnda hus, som han kort före sin hitflyttning tillhandlat sig, sköta dermed förbundna göromål; att han, som vid sin afresa härifrån den 17 Januari 1892 begaf sig till Amerika, fortfarande vistas derstädes; samt att hon icke bestämdt kan erinra sig, på hvad sätt deras mantalsskrifning tillkommit, men antager, att Rutgersson för år 1892 sjelf skrifvit och aflemnade mantalsuppgifter.

Poliskonstapel A. M. Hagström har uppgifvit, att han, som vid Rutgerssons afresa till Amerika öfvertog vice värdskapet för huset N^o 72 B i Majornas 5^{te} rote, upptagit Rutgersson såsom varande egare till sagda hus å den till Mantalskontoret för år 1893 inlemnade hufvudförteckningen, men att Hagström icke har sig bekant något angående mantalsskrifningen för år 1894, enär han redan den 1 April 1893 afsagt sig vice värdskapet för oftanämnde hus, som i December månad samma år måste för af Rutgersson iråkad skuld säljas på exekutiv auktion.

image name: 0000070.jpg
original page number: 70

Rapporter
angående
Fattigvårdsärenden
1896

image name: 00000071.jpg

original page number: 71

Register

N°

Namn

Pag.

1	Edman, Johan Edmund	1
2	Nilsson, Rebecka Bernherdina	1
3	Håkansson, Johan August	3
4	Walter, Fredrik	5
5	Andreasdotter, Carolina	5
6	Andersson, Gustafva	6
7	Tapper, Oskar	8
8	Ljungqvist, C. R.	9
9	Boman, Hilda Theresia	10
10	Olofsdotter, Maja Kajsa	11
11	Lundström, Lars Vilhelm	11
12	Österberg, Nils Peter	12
13	Norén, Jan Nilsson	13
14	Larsson, Anders Fredrik	16
15	Richter, Johanna Karolina	17
16	Jonsson, Anna Olivia	18
17	Mandahl, Anders Pettersson	20
18	Håkansson, Carl Johan	20
19	Andersson, Maria	

21
20 Pettersson, Emilia Charlotta
23
21 Andersson, Carolus
25
22 Boman, Hilda Theresia
26
23 Petersdotter, Maja Stina
26
24 Jansson, Carl Hjalmar
29
25 Falk, Maria Nathalia
31
26 Lindberg, Karl Henning
32

image name: 00000072.jpg

original page number: 72

Nº

Pag.

27 Hägg, Gustaf

34

28 Torén, Martin Torinsson

34

29 Lindstrand, Janne Andersson

36

30 Magnusson, Bengt

37

31 Mellgren, Erik Gustaf

37

32 Boman, Carl Peter

39

33 Nylund, Adam Andreas

39

34 Björlin, Hanna I. Anna

40

35 Pettersson, Emilia Charlotta

42

36 Larsson, Anders Fredrik

44

37 Alfredsson, Karl Emil

46

38 Tillström, Johan August

48

39 Petersdotter, Emilia Charlotta

50

40 Magnusson, Bengt

52

Nº 1

Johan

Edmund

Edman

Tisdagen den 4 Febr. 1896

På grund af Konungens Befall-
ningshafvandes i Göteborgs och Bohus
län resolution af den 23 sistlidne Janu-
ari, hvarigenom Poliskammaren anmodats
undersöka, huruvida samt i så fall

huru länge och under hvilka omständigheter, Johan Edmund Edman vistats i Göteborg, får jag med hänvisning till handlingarne bifogade intyg dels från härvarande Domkyrko- och Christinæ församlingars pastorsembeten samt dels från Mantalskontoret, vördsamt meddelade, att några andra upplysningar om bemälda Edman icke stått att vinna, än att han enligt hvad "Polisunderrettelser" utvisa, den 2 Februari 1887 af Konungens Befallningshafvande i Göteborgs och Bohus län samt den 31 Maj påföljande år af Stadsfiskalen i Sundsvall blifvit varnad för lösdrifveri, hvarvid hemorten uppgifvits vara hans födelseort, Kinnaromma församling i Elfsborgs län.

Nº 2

Rebecka

Bernhardina

Nilsson

Lördagen den 22 Februari 1896.

På grund af Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus län resolution af den 12 dennes, hvar-

image name: 00000073.jpg

original page number: 73

genom Poliskammaren anmodats undersöka, huruvida samt i så fall huru länge och under hvilka omständigheter enkan Rebecka Bernhardina Nilsson under åren 1890 och 1891 vistats i Göteborg samt om hon blifvit för något af sagda år i nämnda stad mantalsskrifven, får jag, med bifogande af intyg från Mantalskontoret meddela, att bemälda Nilsson, som är boende å Vilhelmsdal i Örgryte socken, vid med henne anställdt förhör uppgifvit, att hon hösten 1890 från Örgryte socken inflyttat hit till staden, hvarest hon varit inneboende i huset N^o 79 i 12^{te} roten hos hustrun Gustafva Andersson till våren 1892, under hvilken tid hon haft anställning som butelj- sköljerska å Lyckholms bryggeri i Örgryte socken, der hon äfven för några dagar i sänder under den förut uppgifna tiden vistats hos sin svärson, ölutköraren Carl Wallander; att hon först i Juni månad 1891 uttagit sitt prestbetyg och anmält sin flyttning från Örgryte församling hit till staden; samt att hon våren 1892 återflyttat till Örgryte socken.

2^o Hustrun Gustafva Andersson, boende i huset N^o 79 i 12^{te} roten, har uppgifvit

att enkan Nilsson visserligen varit hos henne inneboende under den uppgifna tiden mot en hyresafgift af 3 kronor i månaden, men att hon der- under vissa tider uppehållit sig i Örgryte socken, der hon genom butelj- sköljning å Lyckholms bryggeri haft sin utkomst.

N^o 3

Johan

August
Håkansson

Fredagen den 28 Februari 1896

På grund af Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus län resolution af den 19 dennes, hvarigenom Poliskammaren anmodats undersöka, hvarest, huru länge och under hvilka omständigheter Johan August Håkansson vistats i Göteborg, får jag, med hänvisning till bifogade intyg meddela, att bemälde Håkansson, som nu är boende i s. k. Tjörbostaden, Lunden Litt O af Örgryte församling vid förhör uppgifvit att han i medio af år 1879 från Fritsla församling af Elfsborgs län flyttat hit till staden, hvarest han varit boende dels i huset N^o 1 Litt. E i Stadens 12^{te} rote (Klinten) och dels i huset N^o 1 Litt H. (Nya Intagan) i samma rote till hösten 1881, under hvilken tid han haft sysselsättning, som jernvägsarbetare vid Bergslagsbanan samt varit

image name: 00000074.jpg

original page number: 74

kyrkoskrifven i härvarande Domkyrkoför-
samling, att han hösten 1881 flyttat till
Örgryte församling, hvarest han varit boende
till Oktober månad 1889 under hvilken
tid han jemväl varit derstädes kyrko-
och mantalsskrifven; att han sistnämnda
år flyttat hit till staden till huset
N^o 6 i 18^{de} roten 1^{sta} kvarteret, hvarest
han, kyrkoskrifven i Gamlestadsförsamlingen
varit boende till den 1 Oktober 1891, då
han flyttat till huset N^o 11 Litt K i 12^{te}
roten, der han bott till den 1 Oktober
1892 då han återflyttat till Örgryte för-
samling, dit han dock icke förrän i Okto-
ber månad 1894 flyttat sitt prestbetyg,
enär han tänkt att åter flytta till
staden, hvilket dock ej skett; samt att
han, under de tre år han från hösten
1889 bott här i staden under den blida
årstiden haft sysselsättning vid grund-
läggings- och stensprängningsarbeten hos
åtskillige byggmästare här i staden såsom
H. Dähn, A. Krüger & Son m. fl. och vinter-
tiden som kolarbetare.

Af bifogade intyg från husegaren
A. Pettersson framgår, att Håkanssons
uppgift om tiden för sin utflyttning till
Örgryte är med sanna förhållandet öfverens-
stämmande.

N^o 4.

Fredrik

Walter

Fredagen den 6 Mars 1896

På grund af Konungens Befallnings-
hafvandes i Göteborgs och Bohus län
resolution af den 18 sistlidne Februari,
hvarigenom Poliskammaren anmodats genom
förhör med sinnessjuka Timmermannen
Fredrik Walter söka utröna, inom hvilka
kommuner samt under hvilka tider och

omständigheter i enhvar af dessa
Walter uppehållit sig, efter det han
i September månad år 1858 afflyttade
från Nyköping, får jag vördsamt
meddala, att oaktadt upprepade försök
att af Walter erhålla upplysning
om ofvanstående, detta icke lyckats,
enär han på alla frågor lemnat de
mest förvirrade och meningslösa svar.
Intyg från Fattigvårdsanstalten
Gibraltars läkare, Med. D:r F. O. Åberg,
bifogas.

Nº 5
Carolina
Andreas-
dotter

Måndagen den 9 Mars 1896.
På grund af Konungens Befall-
ningshafvandes i Göteborgs och Bohus län
resolution af den 27 sistlidne Februari,
hvarigenom Poliskammaren anmodats att

image name: 00000075.jpg

original page number: 75

med Carolina Andreasdotter anställda förhör för utrönande af, huru länge och under hvilka omständigheter hon vistats i Örgryte socken, får jag värdsamt meddela, att bemälda Andreasdotter, som för närvarande är intagen å asylen för lungsjuka "Haralds Minne", vid förhör uppgifvit, att hon, anställd å hästkosömfabriken å Gårda, från den 1 Oktober 1892 till den 7 Oktober 1893 oafbrutet varit boende i Örgryte socken först 3 månader i huset N^o 17, kvarteret Svanen å Gårda, hvarest hon jemte tre likaledes å hästkosömfabriken anställda arbeterskor förhyrt ett rum af vice värden Svensson, att hon derefter varit inneboende i det s. k. Blåbandshuset å Gårda hos hushållerskan derstädes, fru Svensson, till den 7 Oktober 1893, då hon blifvit intagen å Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset, der hon vårdats till den 15 derpåföljande November hvar efter hon vistats här i staden; samt att hon varit kyrko- och mantalsskrifven i Örgryte församling.

N^o 6

Gustafva

Andersson

Lördagen den 11 April 1896

På grund af Konungens Befallningshafvandes resolution af den 26 sistlidne Mars hvarigenom Poliskammaren

anmodats undersöka, huru länge och under hvilka omständigheter Enkan Gustafva Karolina Andersson före den 16 Juni 1894 uppehållit sig i Göteborgs stad, får jag värdsamt meddela, att bemälda Andersson, som för

närvarande är boende i huset N° 15
vid Vegagatan (Maj^s 6^{te} Rote, 5 qv. Bg),
vid förhör uppgifvit, att hon, som
allt från sin födelse till hösten 1891
vistats och bott i Ödsmåls församling,
då hon på grund af fattigdom och nöd-
stæld belägenhet måst flytta till sin
härstädes i huset N° 15 vid Vegagatan
boende svärson, Eldaren Carl Berglund,
hos hvilken hon bott och haft sitt
uppehälle till våren 1892, då hon
åter flyttat till Ödsmål, hvarest
hon lifnärt sig med hvad hon genom
utearbete hos jordbrukare der i trak-
ten kunnat förtjena; att hon hösten
samma år, då hon ej vidare kunnat
erhålla något arbete, begifvit sig hit
till staden, hvarest hon under lik-
nande förhållanden som förut bott
hos sin svärson till våren påföljande
år, då hon åter flyttat till Ödsmål;
att hon allt sedermera än vistats
i Ödsmål under den blidare årstiden

image name: 00000076.jpg

original page number: 76

och än i Göteborg under vintrarne,
att hon under sin vistelse i Ödsmål
kunnat genom eget arbete lifnära sig,
men deremot här i staden saknat
sysselsättning, hvarför hennes svärson
måst bekosta hennes uppehälle; samt
att hon ofta af ledamöter i Öds-
måls kommunalnämnd blifvit uppma-
nad att låta kyrko- och mantals-
skrifva sig i Göteborg, hvilket hon
likväl ej gjort förrän i November
månad 1895.

Hustrun Albertina Berglund har
vitsordat moderns här ofvan lemnade
uppgifter.

N^o 7

Oskar

Tapper

Torsdagen den 16 April 1896.

På grund af Konungens Befall-
ningshafvandes i Göteborgs och Bohus
län resolution af den 8 dennes, hvari-
genom Poliskammaren anmodats att, om
möjligt tillförlitligen utreda, huruvida
Oskar Tapper under åren 1879, 1880 eller
1881 varit anställd i Skräddaren Erik
Lundins tjenst, får jag, med hänvisning
såväl till förut afgifven rapport som
bifogade intyg, vördsamt meddela, att
Skrädderarbetaren A. J. Rosell, anställd
hos Skrädderifirman Silvander & Weidig
i huset N^o 35 vid Södra Hamngatan,

vid förhör uppgifvit, att han
med bestämdhet erinrar sig, det bemälde
Tapper våren 1881 vistats här i staden
men kort derpå begifvit sig härifrån;
samt att Rosell sedermera icke sett
honom.

N° 8

C. R.

Ljungqvist

Måndagen den 27 April 1896.

På grund af Konungens Befallningshafvandes resolution af den 13 dennes, hvarigenom Poliskammaren anmodats undersöka, huruvida samt i så fall huru länge och under hvilka omständigheter C. R. Ljungqvist vistats i Göteborg samt om han varit i nämnda stad för något år mantalsskrifven, får jag, med hänvisning till bifogade intyg från Mantalskontoret, vördsamt meddela, att det icke kunnat utrönas, hvarken att bemälde Ljungqvist ej heller hans hustru Jenny någonsin vistats här i staden. Det hus, i hvilket hustru Ljungqvist år 1886 uppgifvit sig hafva varit boende, nämligen N° 5 vid Nedra Qvarnbergsgatan, nedrefs år 1891 och i det å berörda tomt sedermera uppförda huset finnes ingen af de der nu boende, som har sig något bekant angående bemälde Ljungqvist.

image name: 00000077.jpg

original page number: 77

Hustrun Lovisa Pettersson, som nu är boende i huset N° 4 B vid Magasins-
quarteret, men som år 1886 bodde i och såsom vice värdinna förestod huset N° 5 vid Nedra Qvarnbergsgatan, har vid för-
hör uppgifvit, att, henne veterligt, någon person med namnet Ljungqvist icke bott derstädes.

N° 9

Hilda

Theresia

Boman

Onsdagen den 13 maj 1896.

På grund af Konungens Befall-
ningshafvandes i Göteborgs och Bohus
län resolution af den 24 sistlidne April,
hvarigenom Poliskammaren anmodats under-
söka, huru länge och under hvilka om-
ständigheter Pigan Hilda Theresia Boman
vistats i Göteborg, får jag, med hänvisning
till bifogade intyg, värdsamt meddela,
att några andra upplysningar om bemälda
Boman icke kunnat vinnas än att hon
enligt hvad Garnisonsförsamlingens kyrko-
böcker utvisa, föddes i huset N° 1 i 10^{de}
roten samt att hon efter sina föräldrars
år 1873 inträffade frånfälle varit på
bekostnad af Göteborgs fattigvårdsstyrelse
utackorderad i Östad socken af Elfsborgs
län till den 31 Mars 1879. Det har
icke kunnat utrönas, att hon efter denna tid
vistats här i staden.

N° 10

Maja Cajsa

Olofsdotter

Tisdagen den 2 Juni 1896.

På grund af Konungens Befallnings-
hafvandes i Göteborgs och Bohus län
resolution af den 4 sistlidne Maj,

hvarigenom Poliskammaren anmodats föranstalta om undersökning angående de omständigheter under hvilka aflidna pigan Maja Cajsa Olofsdotter vistats i Göteborg under tiden emellan den 22 Augusti 1871 och den 26 Juli 1883, då hon flyttade till Norge, får jag, med hänvisning till bifogade intyg, vördsamt meddela, att oaktadt gjorda undersökningar några andra upplysningar om bemälda Olofsdotter icke stått att vinna.

Nº 11

Lars Vilhelm Lundström

Tisdagen den 9 Juni 1896.

På grund af Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus län resolution af den 15 sistlidne Maj, hvarigenom Poliskammaren anmodats undersöka, hvarest, huru länge och under hvilka omständigheter Lars Wilhelm Lundström vistats i Göteborg samt om han blifvit i nämnda stad för något år mantalsskrifven, får jag, men hänvisning till bifogade intyg från Mantalskontoret och utdrag af Poliskam-

image name: 0000078.jpg

original page number: 78

marens minnesböcker vördsamt meddela
att några andra upplysningar
utöfver dessa
icke stått
att vinna. Vid förfrågan hos samtliga
innehafvare af firmor här i staden
med namnet Strömman, huruvida bemälde
Lundström varit hos dem anstald, hafva
de förklarar, att så icke varit för-
hållandet.

Å härvarande Fattigvårds-
anstalt å Gibraltar
har den upplysning
erhållits att,
derstädes förda
register öfver understödstagare
utvisa
att Lundström
icke
varit föremål
för sjuk- eller fattigvård, från härva-
varande fattigvårdssamhälle.

N^o 12

Nils Peter

Österberg

Måndagen den 15 Juni 1896.

På grund af Konungens Befall-
ningshafvandes i Göteborgs och Bohus
län resolution af den 23 sistlidne Maj
hvarigenom Poliskammaren anmodats under-
söka, huruvida samt i så fall huru
länge och under hvilka omständigheter
Nils Peter Österberg vistats i Göteborg
får jag, med bifogande af intyg från
Mantalskontoret och utdrag af Polis-
kammarens minnesböcker, vördsamt meddela
att Hustrun Britta Christina Lindh,

boende i huset N^o 17 vid Ban-
gatan, vid förhör uppgifvit, att hon

med bestämdhet erinrar sig, att Österberg för flera år sedan under en kortare tid haft anställning i skrädderiyrket hos hennes man, Skräddaremästaren Svante Lindh, som då bodde vid Allmänna vägen i Majorna; att hon deremot icke hade sig bekant, hurvida Österberg varit anställd annorstädes här i staden, men antager, att så icke varit förhållandet, enär hon sedermera icke sett honom. Äldre utöfvare af skrädderiyrket hafva förklarat, att de icke hafva någon kännedom om bemälda Österberg, ej heller att någon skrädderifirma Kilgren & Vallgren, dem veterligt funnits härstädes. Å samtliga pastorsexpeditioner har den upplysning erhållits, att Österberg icke varit här i staden kyrkoskrifven.

N^o 13

Jan Nilsson Norén

Måndagen den 15 Juni 1896.

På grund af Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus län resolution af den 9 dennes, hvarigenom Poliskammaren anmodats

image name: 00000079.jpg

original page number: 79

låta verkställa den i Konungens Befallningshafvandes i Vermlands län resolution af den 16 sistlidne April begärda undersökning
angående skomakaregesällen Jan Nilsson Noréns hemvist i hvad den rör Göteborgs stad
får jag vördsamt meddela, att
Skomakaregesällen
Jan Nilsson Norén, som för närvarande vårdas å sjukafdelningen vid Fattigvårdsanstalten å Gibraltar, vid med honom anställdt förhör uppgifvit, att han år 1884 från Eda socken i Vermland flyttat hit till staden, hvarest han varit inneboende och haft anställning hos numera aflidne skomakaren Hassellund i huset N^o 8 vid Götgatan till Februari månad 1885, då han lemnat staden och rest till Christiania i Norge;
där
han vistats till hösten 1888, då han åter flyttat hit till staden, hvarest han varit inneboende och haft anställning hos Skomakaren P. Pettersson i huset N^o 2 vid Skolgatan till hösten 1890; att han derpå flyttat till huset N^o 10 vid Landsväggsgatan, der han innebott några månader hos hustrun Augusta Carlsson, hvarefter han lemnat staden och begifvit sig till Lerum i Elfsborgs län, der han vistats till våren 1891; att han derpå från våren 1891 till hösten samma
år vistats här i staden, boende dels i huset N^o 21 vid Haga Nygata och dels å det s. k. Nilssons berg;
att han hösten 1891 flyttat till Wassända - Naglums församling i Elfsborgs län, hvarest han uppehållit sig till nyåret 1892, då han flyttat hit till staden till huset N^o 24 vid Husargatan, där han, med undantag af någon

tid under sommaren 1892, derunder han vistats i Christiania, bott till hösten 1893, då han flyttat till huset N° 25 vid Rygatan (Annedal N° 75), der han inbott och arbetat hos en skomakare Wahlström till hösten 1894, då han jemte denne flyttat till huset N° 27 E i Majornas 6^{te} rote, hvarest han, fortfarande anställd hos Wahlström, bott till September månad 1895, då han begifvit sig till Christiania; att han kort efter sin ankomst dit blifvit för venerisk sjukdom intagen å Sjukhus, der han vårdats till den 7 derpåföljande Oktober, hvarpå han, utskrifven derifrån, vistats i Kristiania till medio af December månad 1895, då han åter begifvit sig hit till staden, hvarest han i saknad af sysselsättning och bestämd bostad, vistats

image name: 00000080.jpg

original page number: 80

till Februari månad detta år, då
han lemnat Göteborg och begifvit sig
till Ljungskile, derifrån han i April
rest till Christiania
och der
uppe-
hållit sig till medio af sistlidne
Maj månad, då han
åter
begifvit sig hit
till staden, hvarest han kort efter sin
ankomst blifvit intagen å sjukafdel-
ningen vid Fattigvårdsanstalten å Gibralt-
ar; samt att han allt från sin
inflyttning hit till staden år 1884
varit kyrko- och mantalsskrifven här-
städes med undantag af år 1891, då
han under sin vistelse i Lerum låtit
kyrkoskrifva sig derstädes.

N^o 14

Anders

Fredrik Larsson

Fredagen den 19 Juni 1896.

På grund af Konungens Befallnings-
hafvandes i Göteborgs och Bohus län re-
solution af den 8 dennes, hvarigenom Polis-
kammaren anmodats låta föranstalta om
~~det~~ af Konungens Befallningshafvande
i Östergötlands län äskadt förhör
till utrönande af, hvarest Anders Fredrik
Larsson under de senare åren vistats under
sådana omständigheter, att mantalsskrifning
derå bort följa, får jag vördsamt med-
dela, att bemälde Larsson, som den
16 sistlidne Januari intogs å sjukafdel-
ningen vid Fattigvårdsanstalten å Gibraltar

utskrefs därifrån den 10

derpåföljande

Mars, hvar-

efter

han begifvit sig härifrån till obekant ort, på grund hvaraf förhör med honom icke kunnat anställas.

N° 15

Johanna

Karolina

Richter

Fredagen den 19 Juni 1896.

På grund af Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus län resolution af den 10 dennes, hvari genom Poliskammaren anmodats undersöka, hvarest, huru länge och under hvilka omständigheter Johanna Karolina Richter vistats i Göteborg, får jag vördsam samt meddela, att Telegrafinspektör E. A. Hallenborg, hos hvilken bemälda Richter här i staden haft anställning som tjenstepiga, med sin familj flyttat från Göteborg till Saltsjöbaden i närheten af Stockholm

, hvadan förhör med honom icke kunnat anställas.

Tjenstepigan Elvira Jochnick, boende i huset N° 4 vid Sten Sturegatan (15 R. 21E) har uppgifvit, att hon med bestämdhet erinrar sig, att bemälda Richter i början af April månad 1895 från Stockholm anländt hit till staden och erhållit anställning som tjenstepiga hos förutnämnde Hallenborg i huset N° 4 vid

image name: 0000081.jpg

original page number: 81

Sten Sturegatan till medio af Juni månad samma år, då hon jemte sin husbonde och dennes familj återflyttat till Stockholm, hvarefter hon icke vistats här i staden.

N^o 16

Anna

Olivia

Jönsson

Tisdagen den 30 Juni 1896.

På grund af Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus län resolution af den 9 dennes, hvarigenom Poliskammaren anmodats låta verkställa af Konungens Befallningshafvande i Elfsborgs län begärda undersökning angående Anna Olivia Jönssons hemort i hvad den rör Göteborgs stad, får jag vörd- samt meddela, att följande personer derom hörde, uppgifvit:

1^o Handelsidkerskan Anna Maria Andersson, boende i huset N^o 31 & 32 i 10^{de} roten och hos hvilken bemälda Jönsson uppgifvit sig vara i tjänst, då hon den 6 Mars 1894 å Mantalskontoret inlemnade sitt utflyttningsbetyg från Lerum:

att hon icke kan erinra sig, att hon haft någon tjensteflicka med sagda namn; samt att hon icke heller har sig bekant, huru bemälda Jönsson kunnat hos henne blifva mantalsskrifven.

2^o Fröken Hilda Ekelund, boende i och värdinna för ofvannämnda hus: att hvarken

hon eller hyresgästerna hafva någon kännedom om Anna Olivia Jönsson.

3^o Hustrun Anna Andersson, boende i huset Litt. C i Majornas 6^{te} rote: att bemälda Jönsson i Februari eller Mars

1894 inflyttat till ofvannämnda hus, hvarest hon utan bestämd sysselsättning varit inneboende dels hos henne och dels hos en sömmerska Alida Andersson till början af Juli månad samma år, då hon intagits å Barnbördshuset härstädes; att hon, utkommen derifrån i 3 månaders tid haft anställning som amma hos Skolläraren J. Glimstedt, boende i huset N^o 36 vid Vestergatan; att hon derefter varit i tjenst hos flere familjer här i staden, till dess hon på hösten 1895 afflyttat till Amerika; samt att hon för hustru Andersson uppgifvit sig hafva tjenat å en herrgård på landet före sin inflyttning hit till staden; samt 4^o Bagaremästaren Harald Endersen, boende i huset N^o 16 vid Första Långgatan: att oftanämnda Jönsson kort före sin intagning å Barnbördshuset tillfälligtvis vistats i hans hem, och der förrättat tillfälliga göromål utan att dock vara i tjenst hos honom

image name: 00000082.jpg

original page number: 82

Nº 17

Anders

Pettersson

Mandahl

Lördagen den 4 Juli 1896.

På grund af Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus län resolution af den 16 sistlidne Juni, hvarigenom Poliskammaren anmodats undersöka, hvarest, huru länge och under hvilka omständigheter Anders Pettersson Mandahl vistats i Göteborg, får jag, med hänvisning till bifogade intyg från Mantalskontoret och Fattigvårdsanstaltens å Gibraltar kamrerarekontor, vördsamt meddela, att oaktadt anställda undersökningar några andra upplysningar om Pettersson Mandal icke stått att vinna.

Hvad beträffar hans i Hålanda den 8 September 1857 födda dotter Carolina har det utrönt, att hon på bekostnad af Göteborgs Fattigvård varit utackorderad hos Stadssoldaten Magnus Lindgren å Mellby Liegård i Partille socken från den 8 Februari 1864 till år 1873.

Nº 18

Barberaren

Carl Johan

Håkansson

Onsdagen den 8 Juli 1896.

På grund af Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus län resolution af den 22 sistlidne Juni, hvarigenom Poliskammaren anmodats låta med Barberaren Carl Johan

Håkansson anställa förhör till utrönande af de kommuner, inom hvilka han vistats efter 1883 samt de förhållan-

den, under hvilka han inom hvarje särskild kommun sig uppehållit, får jag värdsamt meddela, att bemålde Håkanson, som den 22 Januari detta år intogs å Fattigvårdsanstaltens å Gibraltar sjukafdelning, utskrefs från nämnda anstalt den 13 sistlidne Maj, hvarpå han begaf sig härifrån till obekant ort, på grund hvaraf förhör med honom icke kunnat anställas.

För att få utrönt, om Håkanson möjligen varit anställd hos barberare här i staden, har såväl Barberareföreningens ordförande, A. Ehrnberg, som härstädes bosatte utöfvare af barberareyrket blifvit hörde, utan att de dock kunnat lemna någon upplysning om honom.

Nº 19

Enkan Ma
Andersson

Tisdagen den 21 juli 1896.

På grund af Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus län resolution af den 29 sistlidne Juni, hvarigenom Poliskammaren anmodats låta verkställa af Fattigvårdsstyrelsen

image name: 00000083.jpg

original page number: 83

i Kalmar äskad undersökning angående Enkan Maria Anderssons hemort, i hvad den rörer Göteborgs stad, får jag, med hänvisning till bifogade intyg, vördsamt meddela, att i huset N^o 11 vid Ekelundsgatan boende Hustrun Anna Carlsson, härom hörd, uppgifvit: att bemälda Andersson våren 1894 från Kalmar anländt hit till staden och kort derpå erhållit anställning som kokerska ombord å här hemmahörande ångfartyget "Mannhem", hvilken tjänst hon innehaft till våren 1895, hvarefter hon erhållit liknande anställning å i Oskarshamn hemmahörande ångfartyget "Westa", tillhörigt ångbåtsbolaget "Södra Sverige"; att hon medföljt sistnämnda ångare till slutet af samma år, hvarefter hon haft anställning som kokerska å förutnämnda ångfartyget "Mannhem" till Februari månad detta år, då hon intagits å Allmänna och Sahlgrenska Sjukhuset; att hon, efter att hafva utskrifvits från Convalescenthemmet å Götaberg, begifvit sig till Skåne, hvarest hon vistats ungefär 14 dagar, hvarpå hon åter begifvit sig hit till staden samt sistlidne Juni månad erhållit anställning å här hemmahörande ångfartyget "Adolf

Meyer", som för närvarande läser vara i hamn i Spanien och å hvilken ångare hon fortfarande är anställd; samt att oftanämnda Andersson hvarken varit boende, kyrko- eller mantalsskrifven här i staden utan endast tillfälligtvis någon gång besökt hustru Carlsson, när de ångare, å hvilka Andersson haft anställning, varit förtöjda i härvarande hamn.

N° 20

Emilia

Charlotta

Pettersson

Torsdagen den 30 Juli 1896

På grund af Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus län resolution af den 10 dennes, hvarigenom Poliskammaren anmodats undersöka, hvarest, huru länge och under hvilka omständigheter Emilia Charlotta Pettersson vistats i Göteborg, får jag med hänvisning till bifogade intyg vördsamt meddela, att hennes i huset N° 13 vid Ånäsvägen boende syster, ogifta Anna Pettersson, härom hörd, uppgifvit: att bemälda Emilia Charlotta Pettersson i Augusti månad 1893 från Halmstad, der hon haft anställning å Slottsmollans klädesfabrik, flyttat hit till staden, hvarest hon, anställd hos Bagaren August Andersson i Redbergslid,

image name: 00000084.jpg

original page number: 84

vistats ungefär en månad och derpå två månaders tid uppehållit sig i Örgryte socken, derifrån hon åter begifvit sig till Halmstad; att hon sedermera i slutet af Juni månad 1895 i långt framskridet hafvande tillstånd flyttat hit till staden, troligen från Slättåkra socken i Hallands län, hvarpå hon i ungefär tre veckors tid utan bestämd sysselsättning varit inneboende hos hustrun Lovisa Bjurgren i huset N° 6 vid Klockaregatan; att hon derpå vårdats å Barnbördshuset härstädes och utskrifven derifrån blifvit i saknad af medel till sitt uppehälle tillika med sitt der framfödda flickebarn intagen å Fattigsvårdsanstalten å Gibraltar, der hon vistats till September månad 1895, då hon efter det barnet utackorderats, flyttat till Enkan Beata Christina Larsson i huset N° 6 vid Klockaregatan, hvarest hon anställd å Väffabriken i huset N° 8 vid Fjerde Långgatan, bott till Januari månad detta år, då hon flyttat till huset N° 41 vid Breda Vägen, der hon fortfarande anställd i sagda fabrik, varit boende till början af Mars månad detta år, då hon lemnat staden, samt att hennes nuvarande vistelseort är okänd.

N° 21

Carolus

Andersson

Fredagen den 7 Augusti 1896

På grund af Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus län resolution af den 10 sistlidne Juli, hvarigenom Poliskammaren anmodats undersöka, hvarest, huru länge och under hvilka omständigheter Carolus Andersson vistats i Göteborg samt om han blifvit i nämnda

stad för något år mantalsskrifven, får jag, med hänvisning till bifogade intyg, vörd- samt meddela, att bemälda Carolus Andersson, här i staden gemenligen känd under namnet "All verdens lots", vid med honom hållet förhör, uppgifvit: att han år 1849 från Lurs socken i Bohus län flyttat hit till staden och att han sedermera hade anställning å här hemma- hörande segelfartyg till år 1869; att han allt sedan dess i egenskap af s. k. lång- lots gått sjökaptener till handa med lotsning såväl å Vestkusten och norska kusterna som uppåt Göta Elf och Venern; att han, med undantag af de tider, då han varit ute på lotsning, bott härstädes till början af år 1886, då han flyttat till Skräddaren Laurentius Hellman vid Qvillebäcken i Lundby socken på Hisingen, hvarest han bott till år 1890, då han flyttat hit till

image name: 00000085.jpg

original page number: 85

staden till huset N° 5 vid Klädpressaregatan och derifrån år 1893 till huset N° 26 vid Postgatan, hvarest han fortfarande är boende, då han ej är ute på lotsning samt att han till härvarande sjömanshus allt sedan år 1849 betalt sjömansafgift.

N° 22

Hilda

Theresia

Boman

Måndagen den 24 Augusti 1896.

På grund af Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus län resolution af den 7 dennes, hvarigenom Poliskammaren anmodats undersöka huru länge och under hvilka omständigheter Hilda Teresia Bomans föräldrar vistats i Göteborg, får jag med hänvisning till bifogade intyg värdsamt meddela, att hennes fader, Carl Peter Boman, var från år 1846 till sin död år 1865 anställd som skomakeriarbetare vid härvarande Kongl. Göta Artilleriregemente samt att hennes moder Anna Paulina Boman, efter mannens frånfälle uppehållande sig med tillfälligt arbete bott här i staden till år 1873, då hon afhändt sig lifvet genom att dränka sig.

N° 23

Maja Stina

Petersdotter

Måndagen den 31 Augusti 1896.

På grund af Konungens Befallningshafvandes resolution af den 14 dennes, hvarigenom Poliskammaren anmodats låta med ogifta Maja Stina Petersdotter anställa

förhör till utrönande af den eller de orter der Petersdotter vistats under tiden från och med 1879 till och med år 1889, äfvensom under huru lång tid och under hvilka omständigheter hon å hvarje ort sig uppehållit, får jag med bifogande af intyg från Mantalskontoret vördsamt meddelas, att bemälda Petersdotter, som för närvarande är boende i huset N° 9 vid Södra Liden, vid med henne anställdt förhör uppgifvit, att hon från år 1873 till år 1880 innehaft anställning som städerska å i Stockholm hemmahörande ångfartyget "Atalanta"; att hon, efter att hafva slutat sin anställning å nämnda ångare, från Juli månad 1880 till Oktober månad samma år utan bestämd sysselsättning varit boende i huset N° 1 vid Tyska Skolgränden i Stockholm, att hon sistnämnda månad lemnat Stockholm och flyttat hit till Göteborg, hvarest hon, i afvaktan på att erhålla plats å ångfartyg, innebott i huset N° 6 vid Södra Liden hos ogifta Beda Ryberg till slutet af December månad 1880, då hon erhållit anställning som

image name: 00000086.jpg

original page number: 86

kokerska å här hemmahörande ångfartyget "Nornan", hvilken plats hon innehade till Oktober månad 1882, hvarpå hon bott i huset N° 3 vid Magasinsgatan härstädes hos en enka Nilsson i ungefär två månader; att hon derefter från början af Januari månad 1883 till Mars månad samma år innehaft kokerskeanställning å i Uddevalla hemmahörande ångfartyget "Avena", hvarpå hon åter flyttat till huset N° 3 vid Magasinsgatan, der hon utan bestämd sysselsättning bott till Oktober månad samma år; att hon från sistnämnda månad till Juli månad 1884 varit kokerska å här hemmahörande ångfartyget "Ägir" och derpå i ungefär 2 månader bott i Stockholm i huset N° 1 vid Tyska Skolgränden att hon i September månad 1884 erhållit kokerske- anställning å i Stockholm hemmahörande ångfartyget "Thekla", å hvilket hon varit anställd till Augusti månad 1886, då hon flyttade hit till staden till huset N° 3 vid Magasinsgatan, hvarest hon endast vistades en veckas tid, enär hon samma månad erhöll anställning som kokerska å här hemmahörande ångaren "Hugin", å hvilken hon stannade till hösten 1887; att hon från denna tid till den 26 December 1888 innehaft liknande anställning å i Göteborg hemmahörande ångfartyget "Sverige", och derefter till Mars 1891 varit anställd å likaledes här hemmahörande ångaren "Sölve"; att hon varit kyrkoskrifven i Stockholm från år 1859 till april månad 1891, då hon lät kyrkoskrifva sig härstädes, men att hon, som sällan vistats i land uraktlåtitt att ordentligt man- talsskrifva sig

samt att hon ej förut varit
föremål för fattigvård;

Nº 24

Målare

Carl Hjal-

mar Jansson

Måndagen den 7 September 1896.

På grund af Konungens Befallnings-
hafvandes resolution af den 25 sistlidne
Augusti, hvarigenom Poliskammaren anmodats
undersöka, hvarest, huru länge och under
vilka omständigheter Målaren Carl Hjal-
mar Jansson under åren 1894 och 1895
vistats i Göteborg samt om han blifvit för
sistnämnda år i Göteborg mantalsskrifven,
får jag med hänvisning till bifogade intyg
vördsamt meddela, att bemälda Jansson,
som för närvarande är boende i huset Nº 11
vid Norra Larmgatan, vid med honom an-
ställdt förhör uppgifvit: att han i början
af Maj månad 1894 från Stockholm an-
ländt hit till staden, hvarest han, anställd
hos Måleribolaget S. A. Wahlström, varit
inneboende hos en enka Eriksson först i

image name: 00000087.jpg

original page number: 87

huset N° 16 vid Vestergatan till Oktober månad samma år och derefter i huset N° 29 vid Albogatan till början af Juni månad 1895, då han flyttade till Stockholm; att han derifrån anländt hit till staden den 27 Maj detta år, men två dagar derefter blifvit intagen å Fattigvårdsanstaltens å Gibraltar sinnessjukafdelning; att han icke låtit kyrkoskrifva sig härstädes, men i Januari månad 1895, då mantalskrifningen här i staden förrättades, låtit å den för huset N° 29 vid Albogatan till Mantalskontoret inlemnade uppgiften anteckna sig såsom resande; samt att han med undantag af tiden från den 2 November 1892 till den 12 December samma år, då han på egen bekostnad vårdats å sjukhuset S:t Göran i Stockholm, icke före sin intagning å härvarande Fattigvårdsanstalt å Gibraltar varit föremål för fattigvård eller sjukvård.

Med anledning af Janssons uppgift,

att han skulle

låtit

anteckna sig såsom resande vid mantalskrifningen här i staden för år 1895, har efter det bifogade intyg från Mantalskontoret var utskrifvet, förfrågning härom å nämnda kontor gjorts, dervid den upplysning erhållits, att Janssons uppgift är med sanna förhållandet öfverensstämmande.

N° 25

Maria

Nathalia

Falk

Måndagen den 7 September 1896.

På grund af Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus län resolution af den 25 sistlidne Augusti, hvarigenom Poliskammaren anmodats under-

söka, hvarest, huru länge och under
hvilka omständigheter Maria Nathalia
Falk vistats i Göteborg, får jag med
hänvisning till bifogade intyg från Man-
talskontoret vördsamt meddela, att hennes
i huset N^o 230 Litt. A i Majornas 1^{ste} rote
boende svägerska, Hustrun Jenny Falk,
härom hörd uppgifvit: att Maria Nathalia
Falk i medio af Oktober månad 1887
från Bitterna församling af Skaraborgs
län i långt framskridet hafvande till-
stånd och i afsigt att här blifva för-
löst, anländt hit till staden, hvarest
hon innebott i huset N^o 107 Litt. svart
N i Majornas 1^{ste} rote till början
af December månad samma år, då
hon blifvit intagen å härvarande
Barnbördshus, der hon efter att hafva
framfödt ett gossebarn som erhöill nam-
net Johan Hilmer Lauritz, vårdats
till början af Januari månad 1888,
hvarpå hon, sedan barnet utackorderats,
inehaft plats som amma hos en familj
här i staden till slutet af samma månad,

image name: 00000088.jpg

original page number: 88

då hon, i saknad af sysselsättning och medel till sitt uppehälle, blifvit jemte sitt barn intagen å Gamla Försörjningsinrättningen härstädes, hvarest hon vistats till den 9 Mars samma år, då hon och barnet af härvarande Fattigvård blifvit hemsända till Eriksbergs församling i Elfsborgs län; samt att hon, hustru Falk veterligt, efter denna tid icke vistats här i staden mera än en natt i början af Juni månad 1890, då hon erhållit logi hos hustru Falk.

Nº 26

Språkläraren

Karl Henning

Lindberg

Torsdagen den 10 September 1896.

På grund af Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus län resolution af den 24 sistlidne Augusti, hvarigenom Poliskammaren anmodats undersöka, hvarest, huru länge och under hvilka omständigheter Språkläraren Karl Henning Lindberg vistats i Göteborg, får jag med bifogande af intyg från Mantalskontoret vördsamt meddela, att följande personer, härom hörda, uppgifvit: 1º Enkefru M. Wockatz, boende i huset Nº 3 vid Kungstorget: att bemålde Lindberg ankommit hit till staden hösten 1880, hvarefter han, uppehållande sig såsom språklärare, bebott en lägenhet i sagda

hus till den 1 Oktober 1881, då han lemnat staden och troigtvis begifvit sig till Tyskland.

2º Hustrun Antonia Wilhelmina Billing, boende i huset Nº 11 vid Kapuniergatan: att Lindberg jemte sin hustru och son den

26 Januari 1893 från Hamburg
anländt hit till staden, hvarest
han
först bott några dagar
hos Enkefru
Augusta Flemming i huset N^o 44
vid Postgatan
och derefter
hos
makarne
Billing
som bott
i samma hus,
till oktober månad samma
år, hvarpå han lemnat Göteborg
och begifvit sig till Norrköping;
samt att han under sin vistelse
här i staden dels uppehållit
sig genom att gifva lektioner
i språk och skrifning och dels
genom bidrag af forna bekanta,
hvilkas hjälpsamhet han då och
då anlitade.
Det har utrönt, att Lindberg
för år 1893 hvarken varit kyrko -
eller mantalsskrifven härstädes.

image name: 0000089.jpg

original page number: 89

N° 27

Gustaf

Hägg

Tisdagen den 15 September 1896.

På grund af Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus län resolution af den 25 sistlidne Augusti, hvarigenom Poliskammaren anmodats undersöka, hvarest, huru länge och under hvilka omständigheter Gustaf Hägg vistats i Göteborg, får jag med hänvisning till bifogade intyg vördsamt meddela; att det vid anställda efterforskningar utrönt, att bemälde Hägg efter sitt afskedstagande från Göta Artilleriregemente tidtals vistats här i staden, men dervid saknat sysselsättning och bestämd bostad; samt att han på de sista 20 eller 25 åren icke varit synlig i Göteborg.

N° 28

Martin

Torénsson

Torén

Torsdagen den 8 Oktober 1896.

På grund af Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus län resolution af den 23 sistlidne September, hvarigenom Poliskammaren anmodats undersöka, hvarest, huru länge och under hvilka omständigheter Skomakaren Martin Torénsson Torén vistats i Göteborg samt om han blifvit i nämnda stad för något år mantalsskrifven, får jag vördsamt meddela, att i huset N° 6 vid Landalatorget boende Skomakaren August Arfvidsson,

härom hörd, uppgifvit: att Thorén, som i Oktober månad 1891 från födelseorten, Hjertums församling af Bohuslän, anländt hit till Göteborg, derefter haft anställ-

ning hos bemälde Arfvidsson och varit inneboende hos honom i huset N° 45 vid Karl Gustafsgatan till April månad 1892, hvarefter han haft anställning hos Skomakaren S. J. Lindskog i huset N° 50 vid Andra Långgatan till slutet af Juni månad samma år, under tiden inneboende i huset N° 34 i Majornas 5^{te} rote hos en skomakare Söderqvist; att Thorén derefter lemnat staden och begifvit sig till Lilla Edet; att han hösten 1893, efter att hafva gått omkring här och der på landsbygden, uppehållit sig härstädes ungefär tre veckors tid, derunder han arbetat hos Arfvidsson; att Thorén sedermera icke vistats här i staden; samt att Arfvidsson icke har sig något bekant angående hans kyrko - eller mantalskrifvning.

Af det handlingarne bifogade intyget från härvarande Mantalskontor synes, att Thorén icke varit här i staden mantalskrifven.
Skomakaren S. J. Lindskog, boende

image name: 00000090.jpg

original page number: 90

i huset N° 50 vid Andra Långgatan,
har bekräftat Arfvidssons uppgift i hvad
den rörer Thoréns anställning hos Lind-
skog.

N° 29

F^e artille-

risten Janne

Andersson

Lindstrand

Torsdagen den 8 Oktober 1896.

På grund af Konungens Befallnings-
hafvandes i Göteborgs och Bohus län
resolution af den 24 sistlidne September,
hvarigenom Poliskammaren anmodats under-
söka, hvarest, huru länge och under
hvilka omständigheter förre artilleristen
Janne Andersson Lindstrand vistats
i Göteborg får jag med hänvisning till
bifogade intyg från Mantalskontoret
och Garnisonsförsamlingens pastorsexpe-
dition vördsamt meddela, att det vid
anställda efterforskningar utrönt, att
bemälde Lindstrand varit anställd som
artillerist vid härvarande Kongl. Göta
Artilleriregemente under åren 1883-1887.
Deremot har det icke kunnat utrönas
att han före eller efter sin anvärf-
ning varit boende här i staden.
I de fastigheter, N° 2 i 7^{de} Roten
och N° 40 B i Majornas 6^{te} rote,
i hvilka han låtit kyrkoskrifva sig,
är han ej känd vare sig af husegarne
eller hyresgästerna.

Här i staden boende personer,
som samtidigt med Lindstrand varit
anställda vid Kongl Göta Artilleriregemente,
hafva på förfrågan uppgifvit, att Lind-
strand efter sitt afskedstagande dem

veterligt icke uppehållit sig här i
staden.

Nº 30

Bengt

Magnusson

Torsdagen den 8 Oktober 1896.

På grund af Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus län resolution af den 25 sistlidne September, hvarigenom Poliskammaren anmodats undersöka, hvarest, huru länge och under hvilka omständigheter Bengt Magnusson vistats i Göteborg samt om han blifvit i nämnda stad för något år mantalsskrifven, får jag vördsamt meddela, att några andra upplysningar om bemälde Magnusson än hvad bifogade intyg från Mantalskontoret och Garnisonsförsamlingens pastorsexpedition innehålla, oaktadt gjorda undersökningar icke stått att vinna.

Nº 31

Erik Gustaf

Mellgren

Tisdagen den 27 Oktober 1896.

På grund af Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus län

image name: 00000091.jpg

original page number: 91

resolution af den 7 dennes, hvarigenom Polis-
kammaren anmodats undersöka, under
hvilka omständigheter Erik Gustaf Mell-
gren vistats här i staden åren 1886-1892,
får jag med hänvisning till bifogade intyg
från Mantalskontoret

vördsamt meddela, att vid förhör, som
anstälts såväl med de personer, hvilka under
nämnda tid egde och bebodde fastighe-
terna N° 63 i Östra Haga och N° 9 i
9^{de} Quarteret af Landala, som derstädes
boende hyresgäster, de samtliga uppgifvit,
att någon person med namnet Mellgren
icke bott derstädes.

För att få utrönt om Mellgren
möjligen under nämnda tid haft anställ-
ning här i staden, hafva flere byggmästa-
re och äldre mureriarbetare blifvit
hörda utan att de dock kunnat lemna
någon upplysning härom.

Enkan Anna Nilsson, boende i
huset N° 7 vid Brunnskatan, har

upp-

lyst

att

Mellgren under 3 månaders tid sommaren
1883 eller 1884, efter att hafva anländt hit
från Uddevalla, varit inneboende hos henne
i huset N° 24 vid Pilgatan (Östra Haga
68 A C), samt att han, som under tiden
uppehållit sig med tillfälligt arbete, der-

efter

åter

begifvit sig till Uddevalla, der han upp-
gifvit sig hafva vuxna barn.

N° 32

Carl Peter

Boman

Lördagen den 7 Nov. 1896.

På grund af Konungens Befallnings-

hafvandes i Göteborgs och Bohus län resolution af den 17 sistlidne Oktober, hvarigenom Poliskammaren anmodats undersöka, huruvida Carl Peter Boman, som från år 1846 till år 1865 varit anställd som skomakeriarbetare vid Kongl. Göta Artilleriregemente härstädes, derjemte drifvit rörelse eller innehaft anställning i Göteborg, dels från Pastorsembetet i Göteborgs Garnisonsförsamling införskaffa och insända bevis, från hvilken församling bemälde Boman hit inflyttat, får jag med hänvisning till bifogade intyg från Garnisonsförsamlingens pastorsexpedition vörd- samt meddela, att Boman, såvidt kunnat utrönas, hvarken drifvit rörelse eller innehaft anställning i Göteborg.

N° 33

Adam

Andreas

Nylund

Torsdagen den 12 Nov. 1896

På grund af Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus län resolution af den 17 dennes, hvarigenom Poliskammaren anmodats anställa förhör med Bokbindaregesällen Adam Andreas Nylund till utrönande deraf, huru länge och under hvilka omständigheter han under åren 1894 och 1895 vistats

image name: 00000092.jpg

original page number: 92

i Stockholm, får jag med hänvisning till bifogade intyg från Sjukhusläkaren Barthold Carlsson samt afskrift af polisrapport vördsamt meddela, att Nylund, som på remiss från Poliskammaren intagits å Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset och derifrån blifvit remitterad till Fattigvårdsanstalten å Gibraltar, på egen begäran lemnade sagda anstalt den 19 Maj detta år under uppgift, att han ämnade begifva sig till en i Jönköping bosatt son, till yrket barberare; och har på grund häraf förhör icke kunnat med Nylund anställas.

N^o 34

Hanna I.

Anna Björlin

Torsdagen den 12 Nov. 1896.

På grund af Konungens Befallninghafvandes i Göteborgs och Bohus län resolution af den 17 sistlidne Oktober, hvarigenom Poliskammaren anmodats undersöka, huru länge och under hvilka omständigheter Hanna eller Anna Björlin före sitt sextionde år vistats här i staden, får jag med hänvisning till bifogade intyg från Mantalskontoret vördsamt meddela, att bemälda Björlin som f. n. är boende i huset N^o 25 vid Landala Långgata härom hörd uppgifvit, att hon, som är minnesslö, icke kan

erinra sig tiden för sin inflyttning hit, men att hon dessförinnan bott i Bergjums socken i Elfsborgs län, hvarest hon egt en gård vid namn Våthult, hvilken hon sedermera först

utarrenderat
och sedermera sålt
till Jordbrukaren Anders Eriksson,
hvarefter hon innehaft pigtjenst på åtskilliga gårdar i samma socken, och sedermera varit boende dels hos sin numera aflidna syster, Anna Britta Björlin i Almedals arbetarebostäder i Fässbergs sⁿ,
och dels hos sin broder, å Jonsereds fabrik inom Partilleds sⁿ
anstälde Filaren Andreas Björlin, innan hon flyttade hit till staden; att hon till år 1880 betalt sina utskylder till Bergjums kommun; samt att hon, som under sin vistelse här i staden bott på åtskilliga ställen i Landala, uppehållit sig dels såsom s. k. hjälpmadam och dels såsom brödförsäljerska.
Enkan Johanna Molitor, boende i huset N^o 25 vid Landala Långgata, har uppgifvit, att hon med bestämdhet erinrar sig, att Hanna Björlin, hufvudsakligen uppehållit sig med att gå omkring i husen och försälja bröd för åtskilliga bagare, de senaste 12 åren oafbrutet vistats här i staden

image name: 00000093.jpg

original page number: 93

N° 35

Emilia

Charlotta

Pettersson

Onsdagen den 18 November 1896

På grund af Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus län resolution af den 17 sistlidne Oktober, hvarigenom Poliskammaren anmodats låta med Emilia Charlotta Pettersson anställa förhör för utrönande af, hvarest och under hvilka omständigheter hon uppehållit sig från det hon i Augusti månad 1893 lemnade sin anställning hos Bagaren Th. Björkman i Halmstad intill början af Juli månad 1895, får jag med hänvisning till bifogade intyg från Mantalskontoret vördsamt meddela, att bemälda Pettersson som för närvarande är anställd som kokerska å här hemmahörande ångfartyget "Fenix, härom hörd, uppgifvit: att hon i Augusti månad 1893, efter att hon hafva lemnat sin anställning hos bemälda Björkman, begifvit sig till sin i Torups socken i Hallands län boende farbroder, Jordbrukaren Gustaf Andersson, hos hvilken hon utan bestämd sysselsättning vistats i ungefär en månads tid; att hon derifrån begifvit sig hit till staden; hvarest hon, i afbidan på erhållande af plats ungefär 3 veckor vistats hos Bagaren August Andersson i Redbergslid; att

hon i början af Oktober månad 1893 erhållit pigtjänst hos Arrendatorn Johannes Andersson å Stora Torp i Örgryte socken, hvilken tjänst hon innehaft till den 1 April 1894, då hon erhållit liknande tjänst hos landtbrukaren James Hutchinson Kay å gården

Sundsby, belägen
i Walla sⁿ
å Tjörn i Göteborgs
och Bohus län, hvarest hon vistats
till den 1 November 1894, då hon
begifvit sig hit till staden; att hon
här endast uppehållit sig några
få dagar, enär hon den 12 November s. å.
erhöll anställning som piga hos Landt-
brukaren E. Billstein å gården Höjen
i Jonsered inom Partilleds socken,
hvilken tjänst hon innehaft till början
af April månad 1895, då hon åter
begifvit sig hit till staden; att
hon här haft anställning och varit
boende hos Färgaren E. J. Schöldström
i huset N^o 39 vid Skolgatan till
den 1 Maj samma år, då hon begifvit
sig härifrån till Onsala församling i
Hallands län, hvarest hon varit
anstäld hos förre sjökaptenen Petters-
son å gården Rösan till den 28 derpå-
följde Juni, då hon i långt framskridet

image name: 00000094.jpg

original page number: 94

hafvande tillstånd begifvit sig hit till
staden, hvarest hon utan sysselsättning
innebott i huset N^o 6 vid Klockare-
gatan

(Annedal N^o 169)

hos hustrun Lovisa Bjurgren,
till dess hon den 13 Juli samma år
blifvit intagen å Barnbördshuset;
samt att hon, för att komma in å
sagda anstalt under sin vistelse hos
Bjurgren låtit kyrkoskrifva sig härstädes.

N^o 36

Anders

Fredrik

Larsson

Torsdagen den 19 November 1896

På grund af Konungens Befallnings-
hafvandes i Göteborgs och Bohus län
resolution af den 5 dennes, hvarigenom Polis-
kammaren anmodats undersöka, huru länge
och under hvilka förhållanden Anders
Fredrik Larsson vistats i Göteborg,
får jag med hänvisning till bifogade intyg
från Mantalskontoret och Carl Johans
församlings pastorsexpedition värdsamt
meddela, att följande personer, derom
hörde, uppgifvit:

1^o Bagaren Johan August Sellström

boende i huset N^o 116 i Majornas 1^{sta} rote:
att Larsson i början af April månad 1891,
efter att hafva
vid samma tid
anländt hit från Stock-
holm, varit anställd och boende hos Sell-
ström till slutet af Augusti eller
början af September månad samma år,

då han troligen begifvit sig härifrån
staden, enär hvarken Sellström eller
någon af hans arbetare sett honom

förrän i Mars månad detta år
efter det han blifvit utskrifven från
sjukafdelningen å Fattigvårdsanstalten
Gibraltar.

2° Bageriarbetaren Gustaf Berg-
ström, boende i huset N° 10 vid Husar-
gatan: att han i egenskap af före-
ståndare för bageriarbetareförbundets
platsförmedlings byrå i Göteborg känner
Larsson; att denne efter att hafva
slutat sin anställning hos Bagaren
Sellström och
då han
ej kunde erhålla ny an-
ställning lemnat Göteborg, men vid jul-
tiden 1895 eller på nyåret 1896 åter
anländt hit till staden samt kort
derpå blifvit intagen å sjukafdelningen
å Fattigvårdsanstalten Gibraltar; att
han utskrifven derifrån, i Mars månad
detta år besökt Bergström, men
kort derpå begifvit sig härifrån sta-
den, troligen till Sköfde, enär han
derstädes derpåföljde Augusti månad
varit anställd hos Bagaren Carl
Andersson.

image name: 00000095.jpg

original page number: 95

N° 37

Karl

Emil Al-

fredsson

Torsdagen den

28

November 1896.

På grund af Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus län resolution af den 16 dennes, hvarigenom Poliskammaren anmodats undersöka, huru länge och under hvilka omständigheter Karl Emil Alfredsson vistats i Göteborg, får jag vördsamt meddelas, att bemälde Alfredsson, som anträffats logerande i "Frälsningsarméns" härberge i huset N° 31 vid Andra Långgatan, härom hörd, uppgifvit: att han i medio af Januari månad 1891 från sin födelseort Kareby församling i Bohus län anländt hit till staden, hvarest han varit anställd som skomakarelärling först under en månads tid hos Skomakaren Isak Wetterling i huset N° 17 vid Torggatan och derefter hos Skomakaren Karl Axel Nordvall i huset N° 9 vid Spannmåls-gatan till Mars månad samma år, då han erhållit anställning hos Skomakaren Albert Rosell i huset N° 6 vid Torggatan, hos hvilken han arbetat till Augusti månad 1893; att han, som från sin inflyttning hit till staden varit boende i huset N° 15 vid Trollhätte-gatan hos månadskarlen Adolf Persson till medio af Augusti månad 1893, då lemnat Göteborg och begifvit sig till sin å gården Östra Rishammar i Kareby församling i Bohus län bosatte fader, Skomakaren Alfred Engelbrectsson, hos hvilken han, uppehållit sig med tillfälligt skomakeri-

arbete, vistats till Juni eller Juli
månad 1894,
att
han begifvit sig hit
till staden för att söka anställning,
men återvänd, då han ej kunde erhålla
dylik, efter några dagars förlopp
återvändt
till
Kareby församling, hvarest han, boende
hos sin fader, utan bestämd syssel-
sättning vistats till slutet af Septem-
ber månad 1895, då han åter be-
gifvit sig hit till staden; att han,
saknade bestämd bostad och uppe-
hållande sig med hvad han
genom
till-
fälligt stufveriarbete kunde förtjena,
vistats härstädes till jultiden samma
år, då han åter begifvit sig till
sin fader i Kareby församling,
och
utan bestämd syssel-
sättning
uppehållit sig där
till Februari månad detta
år; att han från denna tid utan
bestämd sysselsättning samt boende
i "Frälsningsarméns" härberge, vistats
här i staden till början af
sistlidne
April
månad, då han till fots begifvit sig
härifrån uppåt landet, dervid han, uppe-
hållande sig med bettlande, besökt stä-

image name: 00000096.jpg

original page number: 96

derna Venersborg, Lidköping, Mariestad, Kristinehamn och Örebro; att han, anlönt till sistnämnda stad i slutet af April månad, kort derpå blifvit intagen å dervarande Fattigvårdsinrättnings sjukafdelning och utskrifven derifrån till fots återvändt hit till staden, hvarest han sedermera vistats, uppehållande sig med tillfälligt arbete; att han icke förut varit föremål för fattig- eller sjukvård; samt att han år 1895 låtit kyrkoskrifva sig i huset N^o 15 vid Trollhättegatan (N^o 16 i 7^{de} Qv. af 17^{de} Roten) utan att vara boende derstädes.

De skomakare, hos hvilka Alfredsson uppgifvit sig hafva varit anställd, hafva på förfrågan uppgifvit, att hans uppgifter härutinnan äro sanningsenliga.

N^o 38

Johan

August

Tillström

Torsdagen den 17 December 1896

På grund af Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus län resolution af den 25 sistlidne November hvarigenom Poliskammaren anmodats undersöka vid hvilken tid Johan August Tillström afflyttade från Stockholm samt hvarest han sedermera uppehållit sig, äfvensom om han förut

varit föremål för fattigvård eller sjukvård, får jag vördsamt meddela, att bemälde Tillström, som för närvarande är intagen å Fattigvårdsanstalten Gibraltar, vid med honom anställdt förhör uppgifvit, att han, som från år 1868 till år 1884 varit boende i Stockholm i huset N^o 57 vid Götgatan,

sistnämnde år på grund af oenighet med hustrun rymt från henne, hvar- efter han, uppehållande sig till en del med tillfälligt arbete, men hufvud- sakligen genom bettleri till våren 1890 vandrat omkring såsom s. k. luffare i mellersta och norra Sverige, dervid han utom landsbygden besökt flere städer, såsom Upsala, Gefle, Söderhamn, Falun, Säter, Hedemora, Hudiksvall, Sundsvall, Östersund o. a., utan att hafva uppehållit sig mera än högst en månad på hvarje ställe; att han i början af April eller maj månad 1890 återvänt till Stockholm, hvarest han haft sysselsättning hos en sko- makare Baxell vid Kungs- holms tull 2 månader samt derefter uppehållit sig med till- fälligt arbete i 3 à 4 månader eller till början af Oktober 1890, då han,

image name: 00000097.jpg

original page number: 97

i afsigt att uppsöka sin från Stock-
holm i September månad 1889
bort-
flyttade
hustru begifvit sig till Göteborg, hvarest
han, efter att hafva träffat henne i
huset N° 48 vid Carl Gustafsgatan, der
hon var boende hos deras dotter, hustrun
Jenny Lovisa Rensberg, vistats några
dagar, men derefter under liknande för-
hållanden som förut vandrat omkring
här och der i landet till den 27 Sep-
tember detta år, då han, utblottad
och sjuk, anländt hit från Trollhättan
och den 29 September blifvit intagen
å Fattigvårdsanstalten; att han ej
förut varit föremål för fattig- eller
sjukvård; samt att han, som under
sina vandringar besökt ungefär 40
olika städer här i landet, icke kan
påminna sig, i hvilken ordning
detta skett
eller
under hvilka tider han uppehållit sig
i hvar och en.

Hur blef han
mantalsskrifven
i Stockholm för
år 1888?

N° 39
Emilia
Charlotta
Petersdotter

Tisdagen den 22 December 1896.
På grund af Konunens Befallnings-
hafvandes i Göteborgs och Bohus län reso-
lution af den 10 dennes,

hvarigenom Poliskammaren anmodats låta
anställa det af Konungens Befallnings-

hafvande i Hallands län äskade förhör med Emilia Charlotta Petersdotter till utrönande af, huru med hennes vistelse från hösten 1893 till våren 1894 sig rätteligen förhåller, får jag vörd- samt meddela, att här hemmahörande ångfartyget "Fenix", å hvilket Petersdotter har anställning, för närvarande är stadt på långtur, hvadan förhör med henne icke kunnat anställas, men har Arbetskarlen Anders Andersson, boende och anställd hos Arrendatorn Theodor Andersson å gården Stora Torp i Örgryte socken blifvit hörd, dervid han uppgifvit: att Emilia Petersdotter under den af henne uppgifna tiden eller från Oktober 1893 till April månad 1894 varit anställd hos dåvarande arrendatorn af Stora Torp, numera i Fässbergs församling af Göteborgs och Bohus län bosatte landbrukaren Johannes Andersson; samt att Petersdotter för Anders Andersson, som samtidigt med henne haft anställning å sagda gård, omtalat, att

image name: 00000098.jpg

original page number: 98

hon före sin anställning å Stora Torp en kortare tid varit boende hos en bagare i Redbergslid här i staden. Enligt uppgift från Pastorsembetet i Örgryte församling har Petersdotter icke någonsin varit derstäde kyrkoskrifven.

Nº 40

Bengt

Magnusson

Måndagen den 28 Decbr. 1896.

På grund af Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus län resolution af den 5 dennes, hvarigenom Poliskammaren anmodats undersöka, huruvida den omnämnde Bengt Magnusson är identisk med den i Mantalskommissarien A. W. Rundbergs inneliggande bevis omförmälte Bengt Magnusson, äfvensom anskaffa de öfrige tillgängliga upplysningar, som kunna leda till utforskande af mannens rätta hemort i fattigvårdshänseende, får jag med hänvisning till bifogade intyg från Garnisonsförsamlingens pastorsexpedition, vördsamt meddela, att oaktadt anställde undersökningar några andra upplysningar om bemälde Magnusson icke stått att vinna.

Spegelfabrikören P. G. Bylander, hos

hvilken Magnusson haft anställning, är afliden, och hans här i staden boende son, bokhållaren A. Bylander, har vid förhör uppgifvit, att han icke har sig något bekant angående Magnussons anställning här i staden.

image name: 00000099.jpg

original page number: 99

Register

N°

Namn

Pag.

1 Lindstrand, Janne Andersson

1

2 Arvidsson, Lars Johan

2

3 Borén, Johan Albert Andersson

4

4 Nilsson, Johanna Mathilda

5

5 Johansson, Frans Adolf

9

6 Lindström I. Lindstrand, Janne Andersson 11

7 Larsson, Kristina

12

8 Falk, Maria Nathalia

14

9 Larsson, Nils

14

10 Hammarström, Alfrida

17

11 Danielsson, Julius Algot

19

12 Tillström, Johan August

21

13 Bratt, Albertina

23

14 Andersdotter, Amanda Kristina

24

15 Mandahl, Johan Petter

26

16 Söderberg, Carl Filip

27

17 Andersson, Augusta Malvina

28

18 Sundström, Gustaf

30

19 Sjöström, Maria Kristina

31

20 Jonasson I. Jonsson, Hilma Paulina

31

21 Jakobsson, Johannes

33

22 När, Augusta Amalia Andersson

34

23 Andersdotter, Kristina

36

24 Haug, Josef

37

25 Freding, Advig Johansson

41

26 Lindberg, Johannes

43

image name: 00000100.jpg

original page number: 100

Nº

Pag

27 Johansson, Hedvig Elisabeth

45

28 Nordström, Karl

48

29 Andersson,

49

30 Bergström, Lars Vilhelm

51

31 Beckman, Karolina

52

32 Liljeblad, Johan Fredrik

54

44 Mandahl, Johan Petter Jakobsson

57

34 Magnusson, Johannes

59

35 Rhodin, Johanna Maria

61

36 Jonsson, Gustaf

63

Nº 1

Janne

Andersson

Lindstrand

Torsdagen den 4 Februari 1897.

På grund af Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus län resolution af den 13 Januari, hvarigenom Poliskammaren anmodats verkställa undersökningar i ändamål att få utrönt, huruvida Janne Andersson Lindstrand förvärfvat hemorts rätt i Göteborg, får jag med hänvisning till bifogade intyg från Mantalskontoret och vederbörande församlings pastorsexpeditioner vördsamt meddela, att det vid anställda efterforskningar utrönts att bemälda Lindstrand varit anställd

som artillerist vid härvarande Kongl. Göta Artilleriregemente under åren 1883-1887. Deremot har det icke kunnat utrönas, att han före eller efter sin anvärfning varit boende här i staden. I de fastigheter, N^o 2 i 7^{de} roten och N^o 40 B i Majornas 6^{te} rote, i hvilka han låtit kyrko-skrifva sig, är han ej känd vare sig af husegare eller hyresgästerna. En i huset N^o 15 vid Kronhus-gatan boende enka Charlotta Jonsson har visserligen uppgifvit, att en mans-person, som, enligt hvad hon vill minnas,

image name: 00000101.jpg

original page number: 101

varit soldat, innebott hos henne i huset N^o 61 vid Postgatan (7^{de} roten N^o 2) ungefär 14 dagar troligen år 1887, men att hon ej erinrar sig hans namn.

Här i staden boende pesoner, som samtidigt med Lindstrand varit anstälde vid Kongl. Göta Artilleriregemente, hafva på förfrågan uppgifvit, att Lindstrand efter sitt afskedstagande dem veterligt icke uppehållit sig här i staden.

N^o 2

Lars Johan

Arvidsson

Torsdagen den 4 Februari 1897

På grund af Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus län resolution af den 22 sistlidne Januari, hvarigenom Poliskammaren anmodtas undersöka, hvarest, huru länge och under hvilka omständigheter förre Handlanden Lars Johan Arvidsson vistats i Göteborg, får jag med hänvisning till bifogade intyg från Mantalskontoret värdsamt meddela, att bemälda Arvidsson för närvarande vårdas å Hospitalet å Hisingen och har han, som enligt vederbörande hospitalsläkares uppgift numera är så återställd, att afseende kan fästas vid hans uppgifter, vid med honom anställdt förhör uppgifvit,

att han i April månad 1871 från sin födelseort, Slättåkra församling i Hallands län, flyttat till Göteborg, hvarest han varit anställd som handelsbiträde och boende hos numera aflidne Handlanden Anders Bergström i huset N^o 44 vid Postgatan (7^{de} roten 79-81) till Juli månad 1876; att han då lemnat Göteborg och rest till

Liverpool i England, hvarest han haft anställning som kontorsbiträde till slutet af December månad 1895, då han rest tillbaka till sin födelseort Slättåkra församling, hvarest han vistats till den 14 Februari 1896, då han emigrerat till Norra Amerika; att han, efter att derstädes blott hafva vistats några veckor i slutet af Maj månad samma år återrest till Slättåkra församling, hvarest han uppehållit sig med tillfälligt jordbruksarbete till den 6 Oktober samma år, då han på grund af sinnessjukdom intagits å Halmstads lazarett, derifrån han den 11 påföljande November fördes till Hospitalet å Hisingen; att han aldrig förut i Sverige varit föremål för fattig- eller sjukvård, men under

image name: 00000102.jpg

original page number: 102

sin vistelse i England en månad vårdats å ett sjukhus i Liverpool; samt att han varit kyrkoskrifven här i staden från November månad 1871 till den 4 Januari 1896, då han på gund af sin tilltänkta afresa till Amerika från Göteborgs Domkyrkoför-samlings pastorsexpedition uttog sitt prestbetyg, hvilket han samma månad inlemnade å Slättåkra församling pastorsexpedition, derifrån han påföljande Februari månad vid sin afresa till Amerika erhöll afflyttningsbetyg. Enkefru Maria Bergström, boende i huset N° 22 vid Carl Gustafsgatan, har förklarar, att Arvidssons uppgifter angående sin anställning hos hennes år 1890 af lidne man, Handlanden Anders Bergström, äro sanningsenliga.

N° 3

F^e Artilleristen Johan
Albert
Andersson
Borén

Torsdagen den 4 Februari 1897.

På grund af Konungens Befallningshafvandes resolution af den 21 sistlidne Januari, hvarigenom Poliskammaren anmodats undersöka, hvarest, huru länge och under hvilka omständigheter under tiden från den 15 Juni 1880 till den 14 Juni 1883 förre Artilleristen Johan

Albert Andersson Borén vistats i Göteborg, får jag värdsamt meddela, att Borén i Februari månad 1894 blifvit förhörd angående sin vistelse i Göteborg, enär han någon tid förut

varit föremål för fattigvård i annan kommun. Afskrift af den då uppgifvne Förhørsrapporten, den 26 Februari 1894 bifogas

Borén har nu icke kunnat anträffas här i staden för ytterligare förhör, och några andra upplysningar än de som finnes intagna i rapporten af den 26 febr. 1894 hafva icke kunnat erhållas.

Nº 4.

Johanna
Mathilda
Nilsson

Torsdagen den 18 Februari 1897.

På grund af Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus län resolution af den 4 dennes hvarigenom Poliskammaren anmodats utreda, huru länge och under hvilka omständigheter Johanna Mathilda Nilsson uppehållit sig här i staden eller å här hemmahörande fartyg,

image name: 00000103.jpg

original page number: 103

får jag med hänvisning till bifogade
intyg från Mantalskontoret
och afskrift af betyg
vördsamt
meddela, att bemälda Nilsson, som
för närvarande är boende i huset
N^o 45 vid Tredje Långgatan
här i staden,
vid med
henne anställdt förhör uppgifvit: att
hon den 12 Juni år 1893 från Stock-
holm anländt hit till staden, hvarest
hon å förre sjökaptenen J. E. Rybergs plats-
anskaffningsbyrå i huset N^o 1 & 2 vid
Magasinsqvarteret fått anvisning på
städerskeplats å i Göteborg hemma-
hörande, af Kapten Henning Edgren
förda ångfartyget "Malaga", å hvilket
hon mot en aflöning af 25 kronor
i månaden oafbrutet haft anställning
till Mars månad 1894 å dess resor till
Södra Europa och Afrika; att hon ome-
delbart der-
efter
erhållit liknande an-
ställning å här hemmahörande, af
Kapten L. Pettersson förda ångfartyget
"Thule", hvilket hon endast medföljt
en resa till England och åter hit till
staden; att hon i slutet af Mars
månad samma år erhållit anställning
som förestånderska för matlagningen
å i Uddeholm hemmahörande ångaren
"Uddeholm"
hvilken
anställ-
ning
hon innehaft endast
i tre veckor, hvarefter hon

utan sysselsättning
innebott här i staden i huset

N° 1 & 2 vid Magasinsgatan hos
förutnämnde Ryberg till början af
Juni månad 1894, då hon erhållit
förestånderskeplats ombord å här hemma-
hörande ångfartyget "Vally", fördt af
Kapten Leonard Lind, hvarpå hon, efter
att den 1 Oktober samma år hafva
slutat denna anställning, innebott några
dagar hos förutnämnde Ryberg, som
derpå skaffade henne kokerskeplats
å Göteborgsångaren "Hispania", som
hon medföljt till den 5 Februari
1895, då hon lemnade sin anställning,
medan ångaren låg förtöjd i här-
varande hamn;
att
hon
derefter
i afbidan
på erhållande af plats och utan syssel-
sättning innebott i huset N° 1 vid
Spannmålgatan hos ogifta Emma
Björling till Maj månad samma år
då hon erhöll anställning
antald som
städerska å här hemmahörande
ångfartyget "Frithiof" till slutet af
Juni månad samma år
att
hon
sedan
denna ångaren lagt upp, utan syssel-
sättning innebott i huset N° 24 vid
Första Långgatan här i staden hos
ogifta Lovisa Johansson till början af
September månad
1895
då hon

image name: 00000104.jpg

original page number: 104

flyttat till huset N° 40 vid Husar-
gatan, hvarest hon, i afsigt att lära
sig trikotstickning, innebott hos en tri-
kotstickerska Stenberg till den 1 Oktober
1895; att Nilsson derefter flyttat till en
huset N° 25 vid Skolgatan af henne
för ett halft år förhyrd lägenhet,
hvarest hon emellertid endast bott till
början af December månad samma år,
enär hon då erhöill kokerskeplats å
här hemmahörande, af Kapten Emil
Pettersson förda ångfartyget "Viking",
å hvilket hon var anställd till slutet
af Januari månad 1896; att hon derpå
bott i sin förhyrda lägenhet i huset
N° 25 vid Skolgatan till slutet af
Mars månad 1896, hvarpå hon inne-
haft anställning som uppapperska å i
Stockholm hemmahörande ångfartyget "Skan-
dia" i ungefär 6 veckor och derpå
i saknad af anställning bott i Stock-
holm i huset N° 12 vid Surbrunns-
gatan hos sin svåger, Stadsdrängen Carl
Gustaf Larsson, till
midten
af Juni
månad 1896, hvarpå hon innehaft anställ-
ning som kokerska å i Stockholm hemma-
hörande ångfartyget "Norrteije" i en månad
och derpå innehaft dylik anställning
å i Göteborg hemmahörande ångfartyget
"Stanton" till den 1 November
1896; att hon då erhållit liknande
anställning å här hemmahörande ång-
fartyget "Tento"
hvarå
hon varit
anställd till den 30 Januari detta
år, då hon flyttat till huset N° 45
vid Tredje Långgatan, der hon
för närvarande är boende; att hon

hvarken varit kyrko- eller mantals-
skrifven här i staden utan står kyrko-
skrifven i Stockholm; att hon, under
den tid hon varit frånvarande deri-
från,
anmodat
sin svåger, förutnämnde
Carl Gustaf Larsson, att årligen om-
besörja hennes mantalsskrifning der-
städes; att hon i Maj månad 1894,
under det hon inbott här i staden
i huset N° 1 & 2 vid Magasins-
quarteret, i 14 dagars tid legat sjuk
derstädes, men vårdats på egen be-
kostnad, att hon ej varit föremål
för fattigvård, samt att hon ej har
sig bekant, när hennes oäkta barn
Karl Heribert och Karl Emanuel
kommit i åtnjutande deraf.

N° 5

Frans Adolf
Johansson

Tisdagen den 2 Mars 1897.

På grund af Konungens Befall-
ningshafvandes i Göteborgs och Bohus

image name: 00000105.jpg

original page number: 105

län resolution af den 18 sistlidne Febru-
ari, hvarigenom Poliskammaren anmodats
låta med Filaren Frans Adolf Johans-
son anställa förhör till utrönande af,
hvarest, under hvilken tid och under
hvilka omständigheter han uppehållit
sig, sedan han år 1892 lemnade Luleå,
får jag vördsamt meddela, att be-
mälde Johansson, som för närvarande
är boende här i staden i huset N° 61
vid Postgatan, vid med honom anställdt
förhör uppgifvit: att han i April
månad 1892 från Luleå flyttat till
jernvägsstationen Åstorp i Kristianstads
län, hvarest han, anställd som lokomo-
tivförare vid Skåne - Smålands jernväg
bott hos sin fader, Banvaktsförmannen
Anders Petter Johansson, till Oktober
månad 1893, då han lemnat Åstorp och
flyttat till Borås, der han varit
anställd som filare vid Borås mekaniska
verkstad till början af Oktober månad
1896, under tiden boende hos ogifta
Sofia Svensson i Slagtare Svenssons hus å
Norrbygårde; att han den 11 Oktober
samma år flyttat hit till staden, hvarest
han den 13 i samma månad erhöll an-
ställning som filare å Göteborgs meka-
niska verkstad, der han fortfarande är
anställd; att han hvarken varit kyrko -
eller mantalsskrifven i Åstorp; att han
år 1895 från Sandhems församling i
Skaraborgs län erhållit utflyttningsbetyg
till Borås, hvarest han fortfarande
är kyrko- och mantalsskrifven; samt
att han sjelf ej varit föremål för
fattig- eller sjukvård.

N° 6

Janne

Andersson

Lindström
I. Lindstrand

Onsdagen den 17 Mars 1897.

På grund af Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus län resolution af den 4 dennes, hvarigenom Poliskammaren anmodats undersöka, huru länge samt under hvilka omständigheter Janne Andersson Lindström vistats här i staden, får jag med hänvisning till bifogade intyg från Mantalskontoret samt Garnisons-, Christinæ- och Masthuggsförsamlingarnes pastorsexpeditioner vördsam samt meddela, att i ett annat fattigvårdsfall angående bemälde Lindström, äfven benämnd Lindstrand, Torsdagen den 4 Februari detta år afgafs en så lydande rapport:
Se N^o 1 detta år.
Några andra upplysningar än

image name: 00000106.jpg

original page number: 106

de som finnes intagna i öfvan åberopade rapport hafva icke kunnat erhållas.

N^o 7

Kristina

Larsson

Onsdagen den 17 Mars 1897.

På grund af Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus län resolution af den 8 dennes, hvarigenom Poliskammaren anmodats låta genom förhör med pigan Kristina Larsson utröna, hvarest, huru länge på hvart ställe och under hvilka omständigheter hon sig uppehållit, sedan hon begifvit sig från Brevik, får jag med hänvisning från bifogade betygsafskrifter vördsamt meddela, att bemälda Kristina Larsson, som för närvarande är boende i huset N^o 28 vid Vegagatan, härom hörd, uppgifvit: att hon den 15 April 1894 från gården Tobod i Breviks församling af Skaraborgs län flyttat till Kristiania i Norge hvarest hon kort derpå erhöll anställning som kokerska ombord å i Kristiania hemmahörande ångfartyget "Hankö" hvilket hon medföljt till Oktober månad samma år, hvarefter hon innehaft anställning som kökspiga å Nya Frimurar-

logen i Kristiania till den 4 Juli 1895; att hon några dagar derefter erhållit anställning som kokerska ombord å i Göteborg hemmahörande ångfartyget "Atlas", hvilken anställning hon innehaft till den 22 Juli 1896, hvarpå hon innehaft städerskeplats ombord å likaledes i Göteborg hemmahörande ångfartyget "Diana"

till Oktober månad samma år, då hon på grund af sitt hafvandeskap lemnat sin anställning och flyttat till huset N^o 28 vid Vegagatan här i staden, der hon innebott hos Rorgångaren Alexander Andersson till den 31 December 1896, då hon intogs å Barnbördshuset, der hon samma dag födde ett gossebarn, som i dopet erhöll namnet Carl Rudolf; att hon den 9 Januari 1897 tillika med barnet intogs å sjukafdelningen å Fattigvårdsanstalten Gibraltar, der hon vistats till den 13 i denna månad, då hon flyttade till sin nuvarande bostad; att hon ej förut åtnjutit fattig- eller sjukvård; samt att hon varit såväl kyrko- som mantalsskrifven i sin

image name: 00000107.jpg

original page number: 107

födelseort, Breviks församling, till medio af Februari månad detta år, då hon derifrån erhållit utflyttningsbetyg till Masthuggsförsamlingen här i staden.

N° 8

Maria

Nathalia

Falk

Fredagen den 9 April 1897.

på grund af Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus län resolution af den 23 sistlidne Mars, hvarigenom Poliskammaren anmodats undersöka, huru länge och under hvilka omständigheter Maria Nathalia Falk vistats här i staden, får jag med hänvisning till bifogade intyg från Mantalskontoret och Carl Johans församlings pastors expedition värdsamt meddela, att i ett annat fattigvårdsmål angående bemälda Falk Måndagen den 7 September 1896 afgafs en så lydande rapport:

Se N° 25 i Rapportbok för år 1896.

Några andra upplysningar än de som finnas intagna i ofvan åberopade rapport hafva icke kunnat erhållas.

N° 9

Nils Larsson

son

Onsdagen den 14 April 1897.

På grund af Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus län resolution af den 9 dennes, hvarigenom Poliskammaren anmodats undersöka, huru länge och under hvilka omständigheter Nils Larsson vistats i Göteborg samt huruvida han blifvit här mantalsskrifven, får jag, med hänvis-

ning till bifogade intyg från Mantalskontoret, vördsamt meddela, att bemälde Larsson, som för närvarande är intagen å Lundby församlings fattiggård å Hisingen, vid med honom anställdt förhör uppgifvit: att han år 1863 från sagda Lundby församling flyttat hit till staden, hvarest han sedermera, idkande fläskmångleri, oafbrutet varit boende till år 1890, från sin inflyttning till år 1877 dels i huset N^o 10 vid Köpmansgatan och dels i huset N^o 7 vid Nedra Qvarnbergsgatan samt från 1877 till år 1890 i egen fastighet, huset N^o 22 vid Albogatan; att han våren 1890 flyttat till Grimmeröds församling i Göteborgs och Bohus län, hvarest han vistats till Mars månad 1891, då han flyttat till Stockholm, der han, uppehållit sig genom tillverkning och försäljning af borstar samt boende först i huset N^o 11 vid Pipersgatan, derefter i huset

image name: 00000108.jpg

original page number: 108

N^o 7 vid Uplandsgatan och senast i huset N^o 36 vid Dalagatan, oafbrutet vistats till slutet af April månad 1895, då han lemnat Stockholm och begifvit sig hit till Göteborg; att han, uppehållande sig genom liknande sysselsättning som i Stockholm, innebott i huset N^o 4 vid Husargatan hos en ogift qvinna vid namn Eriksson till den 1 oktober samma år, då han flyttat till huset N^o 27 vid Bangatan, hvarest han innebott hos enkan Anna Tufvesson till slutet af Februari månad 1896, under tiden uppehållande sig med tillfälligt arbete; att han i Februari månad 1896 flyttat till Grafverna i Kungshamns församling af Göteborgs och Bohus län, hvarefter han icke varit boende här i staden; att han åren 1863-1883 varit kyrko- och mantalsskrifven i Christinæ församling samt från 1883-1890 i Haga församling här i staden; att han under sin vistelse i Stockholm varit såväl kyrko- som mantalsskrifven derstädes; att han, under det han innebott hos förenämnda enkan Tufvesson i huset N^o 27 vid Bangatan (Majornas 3^{dje} rote N^o 145 F) låtit för år 1896 å

hennes mantalsuppgift anteckna sig såsom inneboende hos henne utan att vara härstädes kyrkoskrifven; att han för närvarande är såväl kyrko- som mantalsskrifven i Lundby församling å Hisingen; samt att han ej förut varit föremål för fattigvård.

N^o 10

Alfrida

Hammar-

ström

Måndagen den 3 Maj 1897

På grund af Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus län resolution af den 17 dennes, hvarigenom Poliskammaren anmodats undersöka, huruvida Sjömannen Robert Mortimer Hammarströms numera aflidna hustru Alfrida vid den tid, då hon kom i åtnjutande af det underhåll och den vård, hvarför ersättning af Fattigvårdsstyrelsen i Göteborgs fordras, saknade underhåll och vård af sin man, får jag

med hänvisning till bifogade intyg värdsamt meddela, att bemälda Alfridas syster, Hustrun Fredrika Andersson, boende i huset N^o 21 vid Mellangatan, härom hörd, uppgifvit: att Alfrida, som sedan våren 1896 varit sjuk i lungsot, i November månad samma år tillika med sin man, Robert Mortimer Hammarström,

image name: 00000109.jpg

original page number: 109

från Kungsbacka

flyttat hit till staden till huset N^o 119

Litt. C i Majornas 5^{te} rote; att Hammarström, som kort derefter erhöi anställning ombord å en till Egypten destinerad ångare, sedermera icke vistats här i staden

att efter

hans

afresa

hustrun

å Sjömanshuset fått för s. k. träcksedel uppbära

40 kronor i månaden till bostadhyra

samt till underhåll åt henne och deras

två minderåriga barn; samt att Alfrida

som efter inflyttningen hit till staden

varit sängliggande sjuk, före sin intagning

å Fattigvårdsanstalten Gibraltars

sjukafdelning

redan användt det bidrag hon erhållit från mannen

under Januari månad, så att hon då saknat medel

till sitt och sina barns uppehälle,

hvarför hon

blifvit

intagen å

nämnda anstalt.

Gelbgjutaren Robert Alfred Söder-

lund, broder till den aflidna samt boende

i huset N^o 5 vid Haga Nygata, har

uppgifvit, att de af honom den 15 Fe-

bruari å träcksedeln uppburna 40 kronor

användts till underhåll åt den aflidnas

minderåriga barn; samt att Hammarström

efter att hafva fåt kännedom om sin

hustrus död, föranstaltat om indragande

af träcksedeln, men sedermera månad-

ligen i bref skickat Söderlund 20 kronor

hvilka användts till förutnämnda barns

underhåll.

N° 11

Julius

Algot

Daniels-
son.

Fredagen den 7 Maj 1897.

På grund af Konungens Befall-
ningshafvandes i Göteborgs och Bohus
län resolution af den 27 sistlidne April,
havrigenom Poliskammaren anmodats att
med Julius Algot Danielsson

låta

anställa

förhör för utrönande af, hvarest han
under senare åren uppehållit sig samt
under hvilken tid och hvilka omstän-
digheter hans vistelse inom hvarje
särskild kommun egt rum, dervid sär-
skildt torde undersökas, när han
må hafva afflyttat från Danderyds
kommun till Stockholm, får jag vörd-
samt meddela, att bemälde Danielsson,
som den 12 December 1896 lemnat
Fattigvårdsanstalten Gibraltars sjukaf-
delning, den 1 Januari detta år aflidit.

För erhållande af äskade

upplysningar har förhör hållits med
aflidne Danielsson svägerska, Hustrun
Hilda Bolander, boende i huset N° 32
vid Vegagatan, dervid hon uppgifvit,
att hon ej har sig bekant, när
Danielsson utflyttat från Danderyds

image name: 00000110.jpg

original page number: 110

församling, men att han, anställd som trädgårdselev hos Trädgårdsmästaren Emil Friberg i Sundsborg, i början af år 1895 varit inneboende hos sin moder Enkan Karin Danielsson, i huset N° 25 vid Norrtullsgatan i Stockholm; att han i April månad samma år flyttat till huset N° 15 vid Bengt Ekenhjelmsgatan, hvarest han, fortfarande anställd hos bemälda Friberg, bott till en början af Juli månad 1896, då han lemnat Stockholm och flyttat hit till staden till huset N° 32 vid Vegagatan, hvarest han, i saknad af sysselsättning innebott hos hustru Bolander till den 9 Oktober samma år, då han blifvit intagen å Fattigvårdsanstalten Gibraltars sjukafdelning, hvarpå han, efter att den 12 December samma år hafva lemnat sagda anstalt, flyttat till huset N° 4 vid Fjellgatan, der han den 1 Januari detta år aflidit; att Danielsson i slutet af Juli månad 1896 låtit kyrko- och mantalsskrifva sig härstädes; samt att han i Stockholm förut åtnjutit sjukvård, men att hustru Bolander ej har sig bekant, huruvida han först varit föremål för fattigvård.

Danielssons enka, Anna Augusta Danielsson, född Johansson, lärar hafva anställning som småskollärlarinna i Björboholm, Stora Lundby församling af Elfsborgs län.

N° 12

Johan

August

Tillström

Onsdagen den 26 Maj 1897.

På grund af Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus län resolution af den 13 dennes, hvarigenom Poliskammaren anmodats undersöka, huruvida Skomakaren Johan August Tillström lagligen bort blifva för år 1889 mantalsskrifven i Göteborg, får jag med hänvisning dels till bifogade intyg från Domkyrkoförsamlingens pastosexpedition och dels till Mantalskontorets handlingarne bifogade intyg, vördsamt meddela, att för vinnande af upplysningar i berörda afseende bemälda Tillströms dotter, Hustrun Jenny Lovisa Rendbjerg, boende i huset N^o 18 vid Sten Sturegatan, blifvit hörd, dervid hon uppgifvit: att bemälde Tillströms hustru, Lovisa, född Andersdotter, som i September månad 1888 lemnat Stockholm och flyttat till Göteborg samt bosatt sig hos sin svärson, Musikern Peder Rendbjerg, i huset N^o 24 vid Sten Sture-

image name: 00000111.jpg

original page number: 111

gatan, antagligen kort före sin afresa från Stockholm uttagit utflyttningsbetyg till Göteborg för sig och sin man; att denne senare

hvilkens vistelseort varit såväl för henne som hans anhöriga obekant, enär han på flere år ej låtit höra af sig, hösten 1890 i utblottadt tillstånd anländt hit till staden samt uppsökt hustrun, som då var boende i huset N^o 48 vid Carl Gustafsgatan hos familjen Rendsbjerg; att Tillström, på sina anhörigas förfrågningar, hvar han vistats, bland annat uppgifvit, att han

som senast haft arbete i Stockholm under sin vistelse derstädes å vederbörande rotemans-expedition sökt erhålla uppgift om hustruns vistelseort och utdrag af sitt eget prestbetyg, hvarvid han blifvit underrettad såväl om hustruns afflyttning till Göteborg som och att hon ej vidare vore skriven i Stockholm; att Tillström, efter att blott hafva vistats härstädes några dagar, ånyo begifvit sig ut på vandring, hvar efter han icke vistats här förrän i September månad 1896 kort innan han intogs å Fattigvårdsanstalten Gibraltar; samt att hustru Rendsbjerg antager, det hennes numera aflidna moder, som enligt hvad handlingarne utvisa, den 15 September 1888 före afflyttningen från Stockholm uttog flyttningsbetyg, uraktlåtit att inlemna detta betyg å vederbörande pastorsexpedition här i sta-

den förrän år 1890.

Tillström utskrefs den 17 April
detta år från sjukafdelningen å Fattig-
vårdsanstalten Gibraltar och hans nu-
varande vistelseort är okänd.

Nº 13

Albertina

Bratt

Måndagen den 14 Juni 1897.

På grund af Konungens Befall-
ningshafvandes i Göteborgs och Bohus
län resolution af den 31 sistlidne Maj,
hvarigenom Poliskammaren anmodats under-
söka, under hvilken tid och under hvilka
omständigheter ogifta Albertina Bratt vistats
i Göteborg, får jag, med hänvisning till
bifogade intyg från Mantalskontoret samt
Domkyrko och Haga församlingars pastors-
expedition vördsamt meddela, att i
huset Nº 14 vid Södra Liden boende hustrun
Gerda Charlotta Nord, härom hörd, uppgifvit:
att Albertina Bratt i Mars månad
1888 från Danmark flyttat hit till staden,
hwarest hon, sysselsatt med utearbete i
Slottsskogen, innebott hos familjen Nord i
huset Nº 4 vid Snickaregatan till den
1 April 1888, då hon jemte dem flyttat

image name: 00000112.jpg

original page number: 112

till huset N° 36 A vid Haga Kyrkogatan,
der, hon, fortfarande anstald i Slottsskogen,
bott till slutet af Juni eller början af
Juli månad samma år, då hon lärer
hafva flyttat till det s. k. Nilssonsberg
här i staden; att hustru Nord derefter
icke sett henne förrän i September månad
samma år, då hon besökt hustru Nord
samt dervid uppgifvit sig hafva erhållit
reseunderstöd till Danmark, dit Bratt
jemväl kort derpå reste; samt att hon
sedermera ej låtit höra af sig eller
af hustru Nord blifvit sedd här i
staden.

Några andra upplysningar om

bemälda Bratt hafva oaktadt gjorda
undersökningar icke stått att vinna.

I den fastighet, 2^{dre} Roten N° 117 & 118,
hvarest hon stått kyrkoskrifven år 1887,
då hon uttatteterades till Danmark,
är hon ej känd vare sig af husegaren
eller de personer, som vid sagda tid voro
boende derstädes.

N° 14

Amanda

Kristina

Andersdotter

Onsdagen den 23 Juni 1897.

På grund af Konungens Befall-
ningshafvandes i Göteborgs och Bohus län
resolution af den 8 dennes, hvarigenom Polis-
kammaren anmodats undersöka, under hvilken

tid och hvilka omständigheter Amanda
Kristina Andersdotter vistats i Göteborg,
får jag, med hänvisning till bifogade intyg
från Mantalskontoret, värdsamt meddela,
att bemälda Andersdotter, som för när-
varande är boende i huset N° 27 vid
Kronhusgatan, vid med henne anstaldt

förhör uppgifvit: att hon den 1 oktober 1895 från sin födelseort, Nödinge socken i Elfsborgs län, flyttat hit till staden, hvarest hon innehaft pigtjänst hos Bokhållaren Martin Andersson i huset N^o 137 & 138 i Majornas 5^{te} rote till den 1 Januari 1896, då hon lemnade Göteborg och återflyttade till sin fader, Smeden Anders Samuelsson i Orrevik af Nödinge socken; att hon vistats hos honom i 2 månader eller till den 1 Mars 1896, då hon återflyttade hit till staden och innehade pigtjänst hos Bagaren Elias Andersson i huset N^o 1 B vid Vegagatan till midten af Augusti månad samma år, hvarefter hon innehaft tjänst hos Handelsidkerskan Maria Kristina Johansson i huset N^o 24 vid Spannmålgatan till den 21 December 1896, då Andersdotter intogs å Barnbördshuset, der hon, efter att samma dag hafva framfödt ett oäkta gossebarn, som i dopet erhöll namnet Frithiof Amandus,

image name: 00000113.jpg

original page number: 113

vårdats ~~derstädes~~ till den 29 i samma månad, hvarpå hon utan sysselsättning bott hos sin syster, Hustrun Aqvelina Mellqvist, i huset N^o 14 vid Ekelundsgatan till den 1^{ste} april 1897, då hon erhållit anställning hos Bageriidkerskan Albertina Berndtsson i huset N^o 27 vid Kronhusgatan, hvarest hon fortfarande är anstald; att Andersdotter, efter att hafva skrivit till Pastorsembetet i Nödinge socken med begäran att få sitt prestbetyg hitsändt, den 14 Mars 1896 erhållit detsamma, hvilket hon derpå i slutet af April månad samma år inlemnat å härvarande Mantalskontor för att blifva skriven härstädes; samt att hon förut ej varit föremål för fattigvård.

N^o 15

Johan Peter

Mandal

Torsdagen den 1 Juli 1897.

På grund af Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus län resolution af den 10 dennes, hvarigenom Poliskammaren anmodats undersöka, dels under hvilka år Johan Peter Mandal varit anstald vid Kongl. Göta Artilleriregemente, dels från hvilken kommun han vid anvärfningen inflyttade till Göteborg och dels hvart han vid kapitulationstidens utgång utflyttade, får jag, med hänvisning till bifogade intyg från Garnisonsförsamlingens pastorsexpedition

och utdrag af Poliskammarens minnesböcker vördsamt meddela, att några andra upplysningar om bemälde Mandel icke stått att vinna.

N^o 16

Skomakaren

Carl Filip

Söderberg

Torsdagen den 1 Juli 1897.

På grund af Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus län resolution af den 15 dennes, hvarigenom Polis-kammaren, i ändamål att få utrönt, huruvida Skomakaren Carl Filip Söderberg eger hemortsrätt i Göteborg, anmodats undersöka, huru länge och under hvilka omständigheter bemälde Söderberg vistats derstädes, får jag, med hänvisning till det handlingarne bifogade intyget från Mantalskontoret, värdsamt meddela, att Söderbergs svåger, Disponenten å Gårda Skofabrik Otto Olsson, boende i huset N^o 14 vid Sten Sturegatan, härom hörd, uppgifvit, att Söderberg som år 1879 afflyttat från Göteborg till Stockholm, sedermera icke vistats härstädes mera än några dagar för ungefär 3 år sedan, då han såsom vandrande gesäll i utblottadt tillstånd troligen från Kristiania anländt hit till staden och efter att hafva vändt sig till Olsson med begäran om penning-

image name: 00000114.jpg

original page number: 114

hjälp, begifvit sig härifrån; samt att Söderberg, Olsson veterligt, aldrig varit boende i huset N° 52 vid Kungsgatan och ännu mindre drifvit skomakerirörelse derstädes, något som Söderberg, enligt hvad handlingarne utvisa, vid förhör i Norge uppgifvit.

I sagda hus boende personer hafva på förfrågan uppgifvit, att någon person med namnet Söderberg hvarken varit boende eller drifvit skomakerirörelse derstädes åtminstone på de senaste 10 åren.

N° 17

Augusta

Malvina

Andersson

Onsdagen den 7 Juli 1897.

På grund af Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus län resolution af den 15 sistlidne Juni hvarigenom Poliskammaren anmodats att låta med Augusta Malvina Andersson anställa förhör till utredning angående hennes vistelse efter år 1889, får jag, med bifogande af intyg från Mantalskontoret, vördsamt meddela, att bemälda Andersson som för närvarande är anställd å Gamlestadens Väffabrik samt boende i huset N° 4 vid Borgargatan, härom hörd uppgifvit, att hon, som allt ifrån sin födelse den 20 November 1875, till den 1 Augusti 1893 vistats hos sin fader, Verkstadsarbetaren Anders

Magnusson Kropp i Trollhättan, derpå innehaft anställning som tjensteflicka hos Källarmästaren Robert Dahllöf å Hotell Utsikten i Trollhättan till den 1 September sistberörde år då hon återflyttat till sin fader,

hos hvilken hon utan bestämd sysselsättning
vistats till den 7 Januari 1895; att hon
sagda dag
lemnat Trollhättan och flyttat hit till
staden, hvarest hon innehaft pigtjenst
hos Vaktmästaren Lars Rosén i huset
Nº 1 vid Öfra Qvarnbergsgatan till den
1 Maj samma år; att hon derefter
innehaft liknande tjenst hos Sergeanten
Samuel Boman i stadens 12^{te} rote Nº 10
till den derpåföljande November, då hon
flyttat till Lundby socken å Hisingen,
der hon, anställd hos Bokhållaren Gustaf
Liljeqvist, bott till den 1 Maj 1896, hvarpå
hon haft pigtjenst hos å Gamlestadens
fabriker anstälde och der boende Färg-
mästaren August Pfeiffer till den 1
December samma år;
att
hon
derefter
utan
sysselsättning innebott hos Hustrun
Johanna Strid i huset Nº 11 Litt. H i
stadens 12^{te} rote till den 19 Februari
detta år, då Andersson intogs å
härvarande Barnbördshus, der hon efter
att samma dag hafva framfödt ett
oäkta gossebarn, som i dopet erhöill namnet

image name: 00000115.jpg

original page number: 115

Carl Alfred, vårdats till den 27 i samma månad, då hon, i saknad af bostad och medel till sitt uppehälle, blifvit intagen å Fattigvårdsanstalten Gibraltar, att hon, utskrifven derifrån den 8 derpåföljande Mars månad, sedan bott här i staden; att hon från Trollhättan erhållit sitt utflyttningsbetyg under det hon vistats i Lundby socken å Hisingen och då låtit kyrkoskrifva sig derstädes hvar efter hon i November månad 1896 å härvarande mantalskontor inlemnat utflyttningsbetyg från Lundby socken; samt att hon ej förut åtnjutit fattig- eller sjukvård.

N^o 18

Gustaf

Sundström

Onsdagen den 7 Juli 1897.

På grund af Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus län resolution af den 14 sistlidne Juni, hvarigenom Poliskammaren anmodats undersöka, huru länge och under hvilka omständigheter Skomakaren Gustaf Sundström vistats i Göteborg, får jag, med hänvisning till det handlingarne bifogade intyget från Mantalskontoret värdsamt meddela, att vid förfrågningar å samtliga pastorsexpeditioner den upplysning erhållits, att Sundström icke någonsin varit här i staden kyrkoskrifven.

Det har oaktadt gjorda undersökningar

icke
heller
kunnat utrönas, att han
någonsin
varit boende

här i staden.

N° 19
Maria
Christina
Sjöström

Onsdagen den 18 Augusti 1897.

På grund af Konungens Befall-
ningshafvandes i Göteborgs och Bohus län
resolution af den 2 dennes, hvarigenom
Poliskammaren anmodats ~~låta~~ med
ogifta Maria Christina Sjöström anställa
förhör till utrönande deraf, hvarest och
under hvilka omständigher hon uppe-
hållit sig under tiden närmast före
år 1890, dervid ~~torde~~ särskildt
skulle
inhem-
tas upplysning om den kommun, från
hvilken, och tiden, när hon inflyttat
till hufvudstaden, får jag med hänvis-
ning till bifogade intyg, vördsamt
meddela, att förhör icke kunnat med
bemälda Sjöström anställas, enär hon,
utskrifven från Fattigvårdsanstalten
Gibraltar den 1 sistlidne Maj, samma
dag lemnade Göteborg.

N° 20
Hilma
Paulina
Jonasson I.
Jonsson

Måndagen den 6 Augusti 1897

På grund af Konungens Befall-
ningshafvandes i Göteborgs och Bohus län
resolution af den 24 sistlidne Augusti,
hvarigenom Poliskammaren anmodats med

Hilma Paulina Jonasson anställa förhör
till utrönande, huruvida hon den 2 De-

image name: 00000116.jpg

original page number: 116

ember 1896 varit å barnbördshuset
i Göteborg
intagen
samt under hvilken tid och hvilka om-
ständigheter hon vistats inom Örgryte sock
får jag värdsamt meddela, att bemälda
Jonasson, som uppger sig rätteligen heta
Jonsson
och för närva-
rande boende
N^o 4 Littra E Lun-
den
härom hörd, uppgifvit: att hon,
som är född den 12 Februari 1877 i
Örgryte församling, i slutet af November
månad 1896 af Med. Doktorn O. Carlander
remitterats till Barnbördshuset, der hon
efter att hafva fått missfall, vårdats till
någon af de första dagarne i påföljande
December månad; att hon allt ifrån sin
födelse varit boende hos sina föräldrar,
Arbetskarlen Anders Jonsson och dennes
hustru Johanna i Örgyte församling,
först å gården Lund till sitt 6^{te} eller
7^{de} år, derefter å Lunden N^o 2 Litt. B
i Tjörbostaden till Oktober månad 1895 och
sedan dess i Lunden N^o 4 Litt E; att
hon från sitt 15^{de} år haft anställning
dels som fabriksarbeterska å Gamlestadens
fabrik och dels som buteljksöljerska å
Göteborgs Bryggeri, der hon för närvarande
är anställd; att hon från sin födelse varit
kyrko- och mantalsskrifven i Örgryte
församling; samt att hon ej förut åtnjutit
fattig- eller sjukvård.

No 21

Johannes

Jakobsson

Lördagen den 25 September 1897

På grund af Konungens Befall-

ningshafvandes i Göteborgs och Bohus län resolution af den 26 sistlidne Augusti, hvarigenom Poliskammaren anmodats att, med afseende särskildt å tiden, innan Johannes Jakobsson fyllde sextio år, eller den 1 Februari 1886 (1876?), undersöka, huru länge och under hvilka omständigheter han och hans hustru Boel Persdotter vistats i Göteborg, får jag, med hänvisning till bifogade intyg från Christinæ församlings pastorsexpedition och det handlingarne åtföljande intyget från Mantalskontoret, vördsamt meddela, att några andra upplysningar om bemälde Jakobsson än hvad sagda intyg innehålla, oaktadt gjorda undersökningar icke stått att vinna. För att få utrönt, om Jakobsson möjligen varit anställd som mureriarbetare här i staden, hafva härstädes boende byggmästare och äldre mureriarbetare blifvit hörde utan att de dock kunnat lemna den ringaste upplysning om honom.

N° 22

Lördagen den 25 September 1897

På grund af Konungens Befall-

image name: 00000117.jpg

original page number: 117

Augusta

Amalia

Andersson

När

ningshafvandes i Göteborgs och Bohus
län resolution af den 6 dennes, hvari-
genom Poliskammaren anmodats undersöka
under hvilka omständigher i handlin-
garne omförmälda Augusta An-
dersson När, sedan hon i Juli månad
1894 anländt till Göteborg, vistats der-
städer samt under hvilka tider och
till följd af hvilka orsaker hon åtnjutit
kostnadsfri vård å Allmänna och Sahl-
grenska sjukhuset, äfvensom huruvida hon
eljest erhållit fattigvård, får jag, med
hänvisning till bifogade intyg från
Sjukhuskommissarie Gustaf Holmer,
vördsamt meddela, att följande personer
blifvit hörda dervid de uppgifvit:

1° Fröken Maria Amalia

Holmberg, anställd som förestånderska för
Göteborgs Utskänkningsaktiebolags läsrum
i huset N° 9 vid Stora Badhusgatan
samt boende derstädes: att bemälda
Andersson När i slutet af Juli månad
1894 från Varberg anländt hit till staden,
hvarest hon haft pigtjenst hos Holmberg
till slutet af November månad samma
år, då När erhållit anställning hos
Värdshusidkerskan Christina Sandström.

2° Nykterhetsvärdshusidkerskan

Christina Sandström, boende i huset N° 29

vid Haga Nygata: att Andersson När
varit boende och anställd hos henne
som uppapperska i Sandströms nykter-
hetsvärdshus i sagda hus mot en af-
löning af 4 kronor i månaden från
slutet af November månad 1894 till
den 17 Juli 1896 med undantag af

tiden från den 28 Maj 1895 till den 25 Juni s. å., då När för blodstörtning vårdats å Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset; samt att hon, då hon den 17 Juli 1896 lemnat sin anställning hos Sandström, ånyo intagits å sagda sjukhus, der hon vårdats till den 8 Augusti samma år.

3° Nykterhetsvårdshusidkaren Amandus Pettersson, boende i huset N° 6 vid Jerntorget: att bemälda Andersson När från den 9 Augusti 1896 till den 4 Februari 1897 mot en aflöning af 7 kronor i månaden varit anställd som uppapperska i hans nykterhetsvårdshus i sagda hus och under tiden bott derstädes; samt att hon, som sistnämnda dag intagits å Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset, vårdats derstädes till den 1 Maj detta år, då hon remitterats till Fattigvårdsanstalten Gibraltars sjukafdelning,

image name: 00000118.jpg

original page number: 118

der hon den 12 sistlidne Augusti af-
lidit.

Det har icke kunnat utrönas, att
Andersson När förut erhållit fattigvård.

N° 23

Kristina

Andersdotter

Lördagen den 25 September 1897.

På grund af Konungens Befallnings-
hafvandes i Göteborgs och Bohus län re-
solution af den 18 dennes, hvarigenom Polis-
kammaren anmodats att med Johannes
Andersson, boende i huset N° 38 vid Sten-
Sturegatan, låta anställa förhör för ut-
rönande af, under hvilken tid Kristina
Andersdotter före hösten 1892, då hon
afflyttade från Örgryte socken, innehaft
tjenst hos bemälde Andersson, får jag
vördsamt meddela, att han härom
hörd, uppgifvit, att Kristina Anders-
dotter från den 24 Oktober 1891 till den
24 Oktober 1892 mot en årslön af 60
kronor innehaft tjenst som ladugårdspiga
hos Anderson, å den då af honom
arrenderad egendomen Stora Torp i Ör-
gryte socken; samt att Andersdotter
kort efter det hon tillträdit tjensten, på
Anderssons uppmaning låtit kyrkoskrifva
sig i sagda socken, der hon jemväl
blifvit för år 1892 mantalsskrifven.

N° 24

Josef Haug

Torsdagen den 30 September 1897.

Enligt order har förhör hållits med
Norske undersåten, kyparen Josef Haugs
i huset N° 8 vid Vegagatan boende
hustru Alida Charlotta Haug, dervid
hon angående sina och mannens lef-
nadsomständigheter uppgifvit: att hon

är född den 5 Juni 1864 å gården
Lerberg N° 7 i Elfsåkers socken af Hallands
län af Undantagsmannen Olaus Olsson
och hans hustru Maria Beata, af hvilka
fadern lefver och är boende derstädes;
att hon vistades hos föräldrarne till dess
hon var 12 år, hvarefter hon innehaft
tjänst hos Hemmansegaren August Zach-
risson i byn Voxlöf af Tölö församling
i samma län till slutet af år 1878,
då hon flyttade hit till staden, hvarest
hon var anställd som barnpiga hos Sjö-
kaptenen Bernhard Svensson i huset N° 7
Litt, rödt P vid Höglundsgatan till April
månad 1880; att hon derefter innehaft
liknande anställning hos Disponenten
Birger Bergström i huset N° 18 vid
Bangatan till slutet af år 1881, då hon
flyttade till Enkefru Lovisa Virgin i
Redbergslid, hvarest hon var anställd i
dennas bageri till början af år 1883;
att hon från sagda tid haft anställ-

image name: 00000119.jpg

original page number: 119

ning som uppasserska först hos Enkefru Josefina Isaksson i hennes nykterhetsvårds-
hus i huset N^o 14 vid Bazargatan
till februari månad 1884

och

derefter hos Enkefru Josefina Jakobsson i
bolagsvårdshuset N^o 18 vid Husargatan till
hösten 1886, då hon ingick äktenskap med
Norske undersåten, kyparen Josef Haug,
med hvilken hon har 5 barn; att
Haug är född i Christiania den 24
Juli 1857 och son af Skräddaren Knut
Haug och dennes hustru Maria, hvilka
båda äro aflidna; att Haug vistades
i föräldrahemmet till dess han var 10
år gammal, hvarefter han bodde och
åtnjöt sitt uppehälle hos Hofmedicus
Bugge i Christiania till sitt 16^{de} år,
då Haug, efter att hafva konfirmerats,
lemnade Christiania och begaf sig till
Tyskland, hvarest han i två års tid hade
anställning som uppassare å en badinrätt-
ning i Berlin; att han derifrån år
1875 begaf sig till Stockholm, hvarest han
var anställd som kypare å Grand Hotell
till år 1878, då han flyttade till Göteborg,
hvarest han innehaft anställning som mat-
salskypare å Frimurarelogens restauration
till den 1 Oktober 1891, å Restaurant
Phoenix i huset N^o 28 vid Norra Hamn-
gatan från den 1 Oktober 1891 till den 1

April 1892 samt å Trädgårdsföreningens
restaurant från den 1 April 1892 till
Augusti månad samma år, då han med
sin familj flyttade till staden Bergen
i Norge, hvarest han till September
månad 1894 var anställd som öfverkypare,
hos en svensk källarmästare Olof Persson,
innehafvare af en restaurationslokal,
benämnd "Den gode Hænsigt "; att Haug
derefter innehaft anställning som mat-

salskypare å "Grand Café" i sagda stad till början af April månad 1895; att han, som då med familjen flyttade hit till Göteborg, var anställd som matsalskypare å Trädgårdsföreningens restaurant till hösten 1895, hvarefter han en tid saknade sysselsättning; att hustrun då, för att försörja familjen, sökte och erhöll rättighet att i huset N° 23 vid Köpmansgatan till spisande gäster vid måltider servera vin och maltdrycker, hvilken rättighet hon emellertid blott utöfvade från den 10 September 1895 till den 1 November samma år, enär hon förverkat desamma; att Haug, som vintern och våren 1895-1896 endast tillfälligtvis hade sysselsättning, under 6 veckors tid sommaren 1896 hade anställning som matsalskypare hos

image name: 00000120.jpg

original page number: 120

innehafvaren af den i Frölunda socken belägna badorten Långedragrs restaurant J. Strömberg; att Haug, som efter slutad anställning derstädes, en tid låg sjuk, varit, sedan han tillfrisknat, utan bestämd sysselsättning till Maj månad detta år, då han reste till Malmö, hvarest han var anställd som matsalskypare i Kungsparkens restaurant till sistlidne Augusti månad, då han åter flyttade hit till staden; att han här utan sysselsättning vistats till slutet af samma månad, då han begaf sig till Stockholm der han den 16

September erhöll anställning som matsalskypare å Källarmästaren Svanfelts restaurationslokal å Utställningen, der Haug fortfarande har anställning; att Haug, under det han haft stadig sysselsättning, villigt och ordentligt försörjt sin familj, men att han på senare tiden till följd af iråkad sjuklighet och brist på anställning icke förmått detta, hvarför hon den 14 i denna månad, då mannen utan sysselsättning befann sig i Stockholm, måst i sin nödställda belägenhet anlita Fattigvården för sig och sina 5 minderåriga barn; att familjen Haug förut ej varit föremål för fattig- eller sjukvård; samt att hustru Haug Tors-

dagen den 23 i denna månad från mannen erhållit 22 kronor, som emellertid hufvudsakligen åtgått till betalning af hyra och omsättning af pantsatta persedlar.

Nº 25

Advig

Johansson

Freding

Torsdagen den 30 September 1897

På grund af Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus län resolution af den 24 sistlidne Augusti, hvarigenom Poliskammaren anmodats undersöka, under hvilken tid och under hvilka omständigheter bleckslagaren Advig Johansson Freding vistats i Göteborg, får jag, med hänvisning till bifogade intyg från Mantalskontoret, vördsamt meddela, att bemälde Johansson Freding, som för närvarande är tillfälligtvis boende hos fyrverkeriarbetaren Axel Forsell i Mölndal, vid med honom anställdt förhör uppgifvit, att han första gången för ungefär 17 år sedan eller år 1880 från Halmstad anländt hit till staden, hvarest han utan bestämd sysselsättning logerat i 3 veckors tid i huset N^o 7 vid Postgatan, hvarefter han lemnat staden och derefter till år 1886 ströfvat omkring på olika platser här i landet samt i Norge och Danmark, uppehållande

image name: 00000121.jpg

original page number: 121

sig genom försäljning af blecksaker, att han under sommaren 1886 i 2 månader varit boende här i staden i s. k. Flygarns Haga hos sin nyss förut från Halmstad hitflyttade fader, Ståltrådsarbetaren Johannes Johansson; att Freding derefter till medio af Juli månad 1896 under liknande förhållanden som förut ströfvat omkring här och der i Sverige och Norge utan att någonstades hafva fast anställning eller uppehålla sig mera än högst några månader å hvarje ställe; att han efter att i Juli månad 1896 från Kristiania hafva anländt hit till staden, sedermera, uppehållande sig genom att dels här i staden och dels å kringliggande landsbygd försälja af honom tillverkade blecksaker, logerat i huset N^o 40 vid Postgatan hos ogifta Christina Johansson till den 26 sistlidne Mars, hvarefter han för bröstsjukdom vårdats å Fattigvårdsanstalten Gibraltars sjukafdelning till den 15 derpåföljande Juni; att han för ungefär 7 à 8 år sedan å Vesterås lazarett för likande sjukdom såsom medellös åtnjutit kostnadsfri sjukvård; samt att han, som från barndomen varit kyrkoskrifven i Halmstad, sistlidne Juli

månad derifrån på begäran erhållit sitt utflyttningsbetyg, hvilket han inlemnadt å härvarande Mantalskontor.

Af Polisunderrättelser inhemtas angående Advig Johansson Freding: att han den 30/10 1885 å Kongsbro marknad häktades för i hög grad förargelseväckande uppförande (P. U. N^o 130 B. 7 1885); att han af Konungens Befallningshafvande i Hallands län samma år varnats för lösdriveri (P. U. N^o 138 D. 1 1885); att han af Stadsfiskalen i Helsingborg

år 1888 (P. U. N° 37 D. 1 1888) och af Stads-
fiskalen i Alingsås år 1890 (P. U. N° 90
D. 1 1890) blifvit varnad för lösdrifveri
samt enligt P. U. N° 54 D. 2 1892 af
Konungens Befallningshafvande i Örebro
län blifvit dömd till 3 månaders tvångs-
arbete för lösdrifveri
hvarvid hans födelse-
ort uppgifvits vara Asige
sⁿ i Hallands län och hemort Halmstad.

N° 26

Johannes

Lindberg

Fredagen den 2 September 1897

På grund af Konungens Befall-
ningshafvandes i Göteborgs och Bohus
län resolution af den 6 sistlidne Sep-
tember, hvarigenom Poliskammaren an-
modats undersöka, under hvilken tid
och under hvilka omständigheter aflidne
muraren Johannes Lindberg vistats i

image name: 00000122.jpg

original page number: 122

Göteborg, får jag med hänvisning till bifogade intyg från Mantalskontoret samt Domkyrko och Karl Johans församlingars pastors-expeditioner, värdsamt meddela, att följande personer, härom hörda, uppgifvit:

1° Muraren Nils Bylo, boende

i huset N° 33 å Nya Varfvet i Frölunda socken: att Lindberg år 1859 från Helsingborg anländt hit till staden, hvarest han, anställd som murare å Carnegieska bruket, bott hos numera aflidna muraren Malmberg i arbetarebostäderna derstädes i omkring 3 år eller till år 1862, då Lindberg erhållit anställning som murareförman hos Byggmästaren J. Dähn, hos hvilken han hade anställning vid det då under tillbyggnad varande Lindbergska huset vid Jerntorget ungefär 1 ½ år eller till år 1864; att han derefter ungefär ett år varit anställd som förman vid byggandet af Hotell Christiania; samt att han, som efter slutad anställning derstädes begifvit sig från staden, troligen till Munkfors bruk, sedermera ej varit sedd af Bylo.

2° Ogifta Maria Svensson, boende

i huset N° 3 vid Trädgårdsgatan: att Lindberg från år 1874 till sommaren 1875 haft anställning som arbetsförman vid

Göteborgs Ångbageribyggnad, hvarefter han lemnat staden.

3° Murerarbetaren Carl Robert

Ahlström, boende i huset N° 6 vid Långgata: att Lindberg sommaren 1887 anländt hit till staden, hvarvid han för Ahlström uppgifvit, att han besökt flere städer här i landet samt senast varit i Norge; att Lindberg från sommaren 1887 till sen-sommaren 1889 oafbrutet haft anställning som murare hos Sockerbagaren C. F.

Fromell vid byggandet af dennes hus
N° 29 vid Aschebergsgatan; att Lindberg
derefter troligen begifvit sig till Norge
och att han, såvidt Ahlström har sig
bekant, sedermera icke vistats härstädes;
4° Ordföranden i härvarande
murareförbundet, Muraren Carl Nilsson,
boende i huset N° 20 vid Rygatan: att
enligt hvad den hos honom befintliga
förteckningen öfver här i staden sedan
år 1889 anställde muraregesäller utvisar,
Lindberg efter nämnda år icke varit
här i staden anställd.

N° 27
Hedvig

Tisdagen den 12 Oktober 1897.

På grund af Konungens Befall-
ningshafvandes i Göteborgs och Bohus

image name: 00000123.jpg

original page number: 123

Elisabeth

Johansson

län resolution af den 6 sistlidne Septem-
ber, hvarigenom Poliskammaren anmodats
undersöka, huru länge och under hvilka
omständigheter pigan Hulda Elisabeth
Johansson vistats i Göteborg, får jag
vördsamt meddela, att följande personer,
härom hörda, uppgifvit:

1° Hustrun Ada Bjurstöm, gift

med en morbroder till bemälda Johansson
samt boende i huset N° 150 Litt. B i

Majornas 4^{de} rote: att Hulda Elisabeth
Johansson

våren

1895 från Kristinehamn

anländt hit till staden, hvarest hon i
ungefär 2 månader haft pigtjenst hos
en ~~teater~~aktris, hvars namn hustru Bjur-
ström ej känner; att Johansson, som
derefter utan anställning innebott hos
makarne Bjurström i ungefär 2 månader
samt under tiden af dem erhållit sin
försörjning, hösten 1895 erhållit anställ-
ning hos en tapetsör Lindqvist; att
hustru Bjurström ej har sig bekant
huru länge hon var hos honom anställd
men att hon, efter att hafva slutat
sin anställning hos Lindqvist, några
veckor under enahanda förhållanden
som förut innebott hos familjen Bjurström;
att hon derefter till sommaren 1896
innehaft anställning hos en vid Carl

Gustafsgatan boende skomakare Lindqvist,
hvarefter hon lemnat staden och be-
gifvit sig till Kristinehamn; samt att
hon sedermera, med undantag af en
kortare tid hösten 1896, icke vistats
härstädes;

2° Tapetsören Carl Gustaf Lind-

qvist, boende i huset N° 105 Brandtdala:

att Hulda Elisabeth Johansson mot
en månadslön af 4 kronor haft pig-
tjenst hos honom i sagda hus från
Oktober månad 1895 till början af
Januari eller Februari månad 1896; att
att hon vid tillträdande af platsen
uppgifvit, att hon
förut

haft anställning hos
en vid 2^{dra} Långgatan boende teater-
aktris Lundberg; samt att Johansson
åtminstone ej under sin anställning
hos Lindqvist blifvit kyrko- eller
mantalsskrifven här i staden, enär
hon haft för afsigt att återvända till
sin födelseort Kristinehamn; samt
3° Skomakaren Carl Johan Nord-
qvist, boende i huset N° 7 vid Riddare-
gatan: att ofvannämnda Johansson från
Februari månad 1896 till Juli månad
samma år mot en lön af 5 kronor i
månaden haft pigtjenst hos honom, som
då bodde i huset N° 71 vid Carl Gustafsgatan

image name: 00000124.jpg

original page number: 124

N° 28

Karl

Nordström

Måndagen den 18 Oktober 1897.

På grund af Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus län resolution af den 24 sistlidne September, hvaregennem Poliskammaren anmodats undersøge, och, om möjligt meddela, under hvilken tid skræddaren Karl Nordström vistats i Göteborg, får jag, med hænvisning dels till bifogade intyg från Mantalskontoret och dels till

den

i det

handlingarne bifogade protokollet för den 31 sistlidne Maj

förekommande oppgiften därom

att Nordström för omkring

15 år tillbaka skulle varit anställd hos en skræddare Sandberg eller Sandström vid Södra Liden, vördsamt meddela, att några äldre sedan mera än 20 år tillbaka vid Södra Liden boende utöfvare af skrædderiyrket oppgifvit, att någon skræddare med sagda namn dem veterligt icke varit derstädes boende; samt att Karl Nordström är dem obekant.

Skrædderiarbetaren Nils Sjöström,

boende i huset N° 41 vid Husargatan har oppgifvit, att han för ungefär 14 à 15 år sedan här i staden lärt känna bemälde Karl Nordström, som då arbetat hos en sedermera till Amerika emigrerad skræddaregesäll vid namn Olofsson; att Sjöström icke kan erinra sig, huru länge

Nordström var här i staden boende eller anställd, men att han, som förde ett oordentligt lefnadssätt och ej brukade stanna länge på en plats, några

gånger begifvit sig härifrån samt uppe-
hållit sig i
Kongelf
och Trollhättan.

Skrädderiarbetaren Viktor Nord-
ström boende i huset N° 12 vid Kyrko-
gatan, och ogifta Anna Nordström,
boende i huset N° 35 vid Kyrkogatan,
syskon till meranämnde Karl Nordström,
hafva sammanstående uppgifvit, att
de visserligen hafva sig bekant, att
denne för åtskilliga år sedan varit
här i staden anställd i skrädderyrket;
men att de, som vid sagda tid varit
boende i Alingsås landsförsamling, ej
hafva kännedom om, hos hvem eller hur
länge han här haft sysselsättning,
men att de dock tro sig veta, att
han ej
vistats
här ett
helt
år.

N° 29
Harald
Andersson

Måndagen den 18 Oktober 1897.

På grund af Konungens Befall-
ningshafvandes i Göteborgs och Bohus län
resolution af den 6 dennes, hvarigenom
Poliskammaren anmodats undersöka, huru-
vida sinnessjuka sjömannen Harald Anders-

image name: 00000125.jpg

original page number: 125

son någonsin vistats i Göteborg och, i så fall, under hvilken tid och under hvilka omständigheter han derstädes sig uppehållit, får jag, med hänvisning till bifogade intyg från Carl Johans församlings pastorsexpedition, värdsamt meddela, att bemälde Anderssons förmyndare, Maskinisten Nils Gustafsson, boende i huset N^o 14 Litt. B vid Carl Johansgatan, härom hörd, uppgifvit: att Harald Andersson, hvars fullständiga namn är Harald Vilhelm Valfrid Andersson, är född i Göteborg den 22 September 1876 af ogifta Mathilda Vilhelmina Andersson; att han efter hennes den 13 Mars 1886 timade död på bekostnad af Göteborgs fattigvård samt Anderssons släktingar varit utackor-derad hos Enkan Helena Hansson i huset N^o 38 i Majornas 3^{dje} rote till år 1891, då han, efter att hafva konfirmerats blifvit anställd som lärling hos Plåtslagaren J. Strömblad å Göteborgs Nya Bleck- & Plåtslageriaktiebolag i huset N^o 7 vid Postgatan; att Andersson, fortfarande boende hos enkan Hansson, varit hos

Strömblad

anställd till den 26 Mars

1895, hvarefter han uppehållit sig med tillfälligt arbete härstädes till slutet af April månad samma år, då han

reste till London för att söka anställning i sjömansyrket; att han efter att den 4 Maj 1895 der hafva mönstrat som jungman ombord å i Helsingborg hemmahörande, af kapten A. W. Ek förda barkskeppet "Olago", medföljt nämnde fartyg på åtskilliga resor och senast till Savannah, derifrån han, enligt hvad Gustafsson förnummit, såsom sinnessjuk sändts till Hamburg.

N° 30

Lars Vilhelm Bergström

Måndagen den 18 Oktober 1897.

På grund af Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus län resolution af den 22 sistlidne September, hvaregenom Poliskammaren anmodats undersöka, hur länge och under hvilka omständigheter färgaregesällen Lars Vilhelm Bergström, som om sig uppgifvit, att han under ett och ett halft år till år 1845 vistats i Göteborg, derstädes sig uppehållit, får jag, med hänvisning till bifogade intyg från samtliga härvarande Pastorsembeten och Mantalskontoret vördsamt meddela, att oaktadt gjorda undersökningar icke kunnat utrönas, att Bergström någon sin varit boende här i staden. Härvarande äldre färgare och färgaregesäller hafva blifvit hörda utan att

image name: 00000126.jpg

original page number: 126

de dock kunnat lemna den ringaste
upplysning om honom.

N° 31

Karolina

Beckman

Lördagen den 13 November 1897.

På grund af Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus län resolution af den 26 sistlidne Oktober, hvarengom Poliskammaren, anmodats undersöka, vid hvilken tid Karolina Beckman anländt till Göteborg och under hvilka förhållanden hon härstädes sig uppehållit, får jag, med hänvisning till det handlingsgarne bifogade intyget från Mantalskontoret, vördsamt meddela, att bemälda Beckman, som för närvarande är boende i huset N° 66 vid Åkaregatan, vid med henne anställdt förhör uppgifvit: att hon, som, då hon, på sätt Poliskommissarie Johanssons rapport upplyser den 21 och 22 sistl Maj anhölls för fylleri uppgifvit sig vara gift med Snickeriarbetaren Gustaf Fridolf Halén hvilken är fader till hennes båda barn i medio af Januari månad 1896 från födelseorten, Wedums församling i Skaraborgs län, anländt hit till staden, hvarest hon utan bestämd sysselsättning innebott först å egendomen Lerjeholm hos en mjölnardräng vid namn Anders (tillnamnet okändt) omkring 14 dagar och derefter å Gamla Hospitalet hos hustrun Josefina Norin

i en vecka; att hon i Februari månad samma år flyttat till egendomen Marieholm i stadens 12^{te} rote, hvarest hon utan bestämd sysselsättning innebott dels hos

Torparen Anders Julius Carlson och dels hos Ladugårdskarlen August Gustafsson i 3 månader eller till början af Maj månad 1896, då hon flyttat till Galgkrogarne i Örgryte socken, hvarest hon haft anställning å Hills Väffabrik till Augusti månad samma år, under hvilken tid hon dels bott i sagda fabriks arbetarebostäder, dels i huset N^o 20 vid Bergsgatan och dels i huset N^o 7 vid Skomakaregatan här i staden; att hon i slutet af Augusti månad 1896 flyttat till huset N^o 10 i Majornas 1^{ste} rote, hvarest hon innebott hos förre bruksarbetaren J. P. Carlsson till Mars månad detta år; att hon under tiden från början af September månad till medio af påföljande December månad varit anställd som buteljsköljerska å Carnegieska bruket, men derefter saknat bestämd sysselsättning; att hon, försörjande sig dels genom tillfälligt arbete och dels genom bettleri, från Mars månad detta år bott först i huset N^o 82 D i Majornas 5^{te} rote och sedan i huset N^o 111 i samma rote; att hon i Juni månad detta år blifvit afförd till Fattigvårdsanstalten Gibraltar, derifrån hon efter en månads förlopp olofligen ut-

image name: 00000127.jpg

original page number: 127

gick; att hennes två minderåriga barn
fortfarande vårdas derstädes; att hon,
efter det hon lemnat nämnda fattig-
vårdsanstalt, saknat bestämd bostad och
sysselsättning; att hon som i Maj månad
1895 lemnade Enköping, hvarest hon bott
sedan sitt 15^{de} år, och begafs sig till
Wedums församling i Skaraborgs län, dess-
förinnan från Enköping uttagit utdrag af
sitt prestbetyg, hvilket sedermera förkommit,
samt att hon, kort efter dottern Hilda
Alfridas födelse, af Enköpings fattigvårds-
styrelse blifvit tilldelad fattigunderstöd.
Det har utrönt, att bemälda Beck-
man under sin vistelse här i staden
delvis lefvat på bettleri.

N° 32

Johan

Fredrik

Liljeblad

Lördagen den 13 November 1897.

På grund af Konungens Befall-
ningshafvandes i Göteborgs och Bohus län
resolution af den 25 sistlidne Oktober,
hvarigenom Poliskammaren anmodats
undersöka, under hvilken tid och under
hvilka omständigheter bagaren Johan
Fredrik Liljeblad vistats i Göteborg, får jag,
med hänvisning till bifogade intyg från
Mantalskontoret och Sjukhuskommissarien
Gustaf Holmen, vördsamt meddela, att
bemälde Liljeblad, som för närvarande

vårdas å Allmänna och Sahlgrenska
sjukhusets convalescentafdelning å Stampen,
vid med honom anställdt förhör uppgifvit:
att han i Mars månad 1889 från Alings-
ås anländt hit till staden, hvarest
han
då erhållit

anställning som bagare-
gesäll och bott hos Bagaren C. G. Larsson
i huset N° 34 vid Husargatan till den
6 Juli 1890, då han erhållit liknande
anställning hos Bagerifirman Bröderna
Larsson i huset N° 6 vid Olskrokgatan;
att han, efter att den 13 Juni 1891
hafva slutat denna anställning,
ungefär 6 veckor varit anställd å Ång-
bageriet i huset N° 15 vid Andra Lång-
gatan samt under tiden innebott i huset
N° 11 vid Kapuniergatan hos Bagaregesällen
Johan August Lindqvist; att Liljeblad
från Augusti månad 1891 till April månad
1892 varit anställd och boende hos Bagaren
Hjalmar Larsson i huset N° 34 vid Husar-
gatan; att han, då bemålde Larsson
sistnämnda månad etablerat bageri-
rörelse i Gårda, Örnen N° 9 af Örgryte
församling, flyttat med honom dit och
sedermera varit anställd och boende hos
honom till den 1 Maj 1893, då Lilje-
blad flyttat till Mölndal, hvarest han
från den 22 Maj 1893 till den 21 April

image name: 00000128.jpg

original page number: 128

1894 varit anställd och boende hos Bagaren J. A. Jonsson; att Liljeblad derefter flyttat hit till staden, hvarest han från slutet af April månad sagda år till den 1 Januari 1895 haft anställning och bott hos Bagaren E. Bauer i huset N° 3 vid Magasinsgatan; att Liljeblad från den 1 Januari 1895 till den 4 Maj samma år varit anställd hos Bauers efterträdare, O. Björk & O. Westein i sagda hus; att han derifrån flyttat till Bagaren C. J. Jakobsson i huset N° 13 vid Kungsgatan, hvarest han blott varit anställd till medio af Maj månad samma år, hvarefter han innehaft anställning å Ångbageriet i huset N° 15 vid Andra Långgatan till medio af påföljande Juni månad, då han blifvit intagen å Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset, der han på egen bekostnad vårdats till den 10 Juli 1895, då han, utskrifven derifrån, flyttat till Alingsås, hvarest han bott i huset N° 130 vid Norra Strömgatan till Februari månad 1896; att han då åter flyttat tillbaka hit till staden, hvarest han sedermera, dels saknade sysselsättning och dels uppehållande sig genom tillfälligt arbete å åtskilliga bagerier här i staden, senast å Petterssons ångbageri i huset N° 35 vid Drottninggatan, bott dels i huset N° 12 vid Qvarnbergsgatan, dels å Gamla Skjutsinrättningen och slutligen till den 13 Maj detta år i huset N° 1 vid Olskroksgatan; att han sistnämnde dag intagits å Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset, å hvars Convalescentafdelning han nu vårdas; samt att han icke någonsin varit kyrko- eller mantalsskrifven här i staden.

N° 33

Johan

Petter

Jakobsson

Mandahl

Torsdagen den 25 November 1897.

På grund af Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus län resolution af den 5 dennes, hvarigenom Polis-kammaren anmodats undersöka, under hvilken tid och under hvilka omständigheter förre artilleristen Johan Petter Jakobsson Mandahl efter sitt afsked från Kongl. Göta Artilleriregemente vistats i Göteborg, får jag vördsamt meddela, att fattighjonet August Andersson, intagen å Fattigvårdsanstalten Gibraltar härom blifvit hörd, dervid har uppgifvit: att han, som samtidigt med Mandahl under åren 1885-1887 såsom tvångsarbetsfånge vistats å Tjurkö, dervid ofta samtalat med denne; att Mandahl, då han kommit att tala om sina lefnadsomständigheter, uppgifvit, att han allt ifrån

image name: 00000129.jpg

original page number: 129

det han slutade sin anställning som artillerist icke haft någon stadigvarande sysselsättning eller bestämd bostad utan strukit omkring på landsbygden och i flere städer i Sverige, Norge och Danmark uppehållande sig dels genom bettleri och dels genom kramhandel.

Vidare har Andersson uppgifvit, att han, som är 48 år gammal och född här i staden, hvarest han uppehållit sig såsom tillfällighetsarbetare, icke träffat

Mandahl

annat än å Tjurkö

Utöfver, hvad det handlingarne bifogade utdraget från Poliskammarens minnesböcker upplyser om Mandahl inhemtas dessutom af Polisunderrättelser, att han den 15 December 1879 anländt till Karlstads länsfängelse efter att å tukthuset i Kristiania hafva undergått 3 års straffarbete för stöld m. m. (P. U. 1879 N° 150 C. 8); att han för obehörigt kringstrykande och bettlande blifvit häktad och införpassad: den 31/12 1879 till länsfängelset i Venersborg (P. U. 1880 N° 2 B. 4), den 14/5 1880 häktad i Karlshamn för att öfverlemnas till Konungens Befallningshafvande i länet (P. U. 1880 N° 57 B. 2), år 1881 insänd till Konungens Befallningshafvande i Mariestad (P. U. N° 1881 N° 92 B. 7) och år 1883 häktad i Skara och till Skaraborgs länsfängelse

införpassad (P. U. 1883 N° 147 B. 5).

Hans födelseort uppgifves vara Tunhems socken i Elfsborgs län och hemorten Wenersborg.

Några vidare upplysningar angående Mandahl hafva icke kunnat anställas.

N° 34

Johannes

Magnusson

Torsdagen den 25 November 1897.

På grund af Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus län resolution af den 28 sistlidne Oktober, hvarigenom Poliskammaren anmodats undersöka, under hvilka tider och under hvilka förhållanden Sjömannen Johannes Magnusosn såväl före som efter sin vistelse i Norge uppehållit sig i Göteborg, får jag, med hänvisning till bifogade intyg från Mantalskontoret, Christinæ och Gustavi Domkyrkoförsamlings pastorsexpeditioner, Göteborgs sjömanshus samt Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset, vördsamt meddela, att i huset N° 11 vid Prinsgatan boende Enkan Gustafva Börjesson, härom hörd, uppgifvit: att Magnusson i början af Mars månad 1887 från Uddevalla anländt hit till staden, hvarest han, inneboende hos bemälda Börjesson i huset N° 5 vid Nedra Qvarnbergsgatan (N° 96 & 97 i 10^{de} roten) till slutet af November samma år, först innehaft anställning som åkaredräng hos Kajåkaren Jöns Bengtsson ungefär 2 må-

image name: 00000130.jpg

original page number: 130

nader eller till början af Maj månad samma år; att han derefter till oktober månad samma år uppehållit sig med tillfälligt arbete vid Skeppsbron härstädes, hvarefter han arbetat som silllämpare vid Lilla Bommens hamn till någon dag i slutet af November månad samma år, då han, som under arbetet af våda råkat falla i elfven och varit nära att omkomma, genom polisens försorg blifvit uppdragen och derefter förd till Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset, der han, enligt bifogade intyg från nämnda sjukhus, såsom medellös åtnjutit kostnadsfri sjukvård från den 21 November 1887 till den 7 Januari 1888; att Magnusson, utskrifven derifrån, begifvit sig till sina fosterföräldrar i Forshälla församling af Göteborgs och Bohus län, der han vistats till början af Februari månad 1890, då han återkommit hit till staden, hvarest han, uppehållande sig genom tillfälligt arbete, innebott i huset N^o 22 vid Södra Liden (2 R. N^o 68)

till början af år 1891; att han då lemnat Göteborg och begifvit sig till Lysekil, hvarest han erhållit anställning vid ett stenhuggeri; att Magnusson sedermera icke varit sedd af hustru Börjesson; samt att hon, på skriftlig anhållan af Magnusson, från

Gustavi Domkyrkoförsamlings pastorsexpedition i Augusti månad 1891 uttagit och tillsändt honom hans prestbetyg.

Det har utrönats, att här ofvan lemnade uppgifter beträffande Magnussons vistelse här i staden äro sanningsenliga.

N^o 35

Johanna

Maria
Rhodin

Fredagen den 3 December 1897.

På grund af Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus län resolution af den 29 sistlidne November, hvarigenom Poliskammaren anmodats undersöka, under hvilka förhållanden numera aflidna enkan Johanna Maria Rhodin under åren 1882, 1883 och 1884 vistats i Göteborg, får jag meddela, att hennes å egendomen Wittkärr inom Örgryte socken bosatte svåger, Trädgårdsmästaren Anders Nilsson, härom hörd, uppgifvit: att Johanna Maria Rhodin, som tillika med sin man, Plåtslagaren Lars Rhodin, år 1857 från Göteborg flyttat till Stockholm, oafbrutet vistats derstädes till år 1877; att hon från denna tid till år 1883 på grund af oenighet med mannen vistats dels i Stockholm och dels hos Nilsson å egendomen Wittkärr; att hon, som vid hennes mans den 25 Januari 1883 ti-

image name: 00000131.jpg

original page number: 131

made död uppehållit sig hos Nilsson, i och för ombesörjande af mannens begrafning rest upp till Stockholm, hvarest hon uppehållit sig omkring en månad; att hon i slutet af Februari månad 1883 åter flyttat till förutnämnde Nilsson a Wittkärr, der hon, biträdande hans hustru i hushållsgöromål, oafbrutet vistats till September månad 1885, då hon flyttat till Stockholm, hvarest hon uppehållit sig till sin död i Januari månad 1897; att Nilsson, som före sin inflyttning till Örgryte socken, varit kyrko- och mantalsskrifven här i staden, fortfarande låtit kyrko- och mantalsskrifva sig härstädes först i 12^{te} roten N^o 130 och derefter i 18^{de} roten 9^{de} kvarteret N^o 2, på hvilka ställen jemväl enkan Rhodin blifvit mantals- och kyrkoskrifven oaktadt hon i likhet med Nilsson varit boende å Wittkärr inom Örgryte socken samt att enkan Rhodin, honom veterligt, förut icke åtnjutit fattig- eller sjukvård. Föreståndaren för Thunell & Edlunds speceriaffär i huset N^o 4 vid Viktoria-gatan, Gustaf Emil Rhodin, som är son till ifrågavarande enkan Rhodin har, vitsordat Nilssons uppgifter.

N^o 36

Gustaf

Jonsson

Torsdagen den 30 Dec. 1897.

På grund af Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus län resolution af den 13 dennes, hvarigenom Poliskammaren anmodats undersöka, under hvilken tid och under hvilka förhållanden aflidne Arbetaren Gustaf Jonsson vistats i Göteborg, får jag, med hänvisning till innehållet i bi-

fogade intyg från Domkyrkoförsam-
lingens pastorsexpedition, Mantalskon-
toret samt Allmänna och Sahlgrenska
sjukhuset, vördsamt meddela, att
oaktadt gjorda undersökningar några
andra upplysningar om Jonsson icke
kunnat erhållas.

image name: 00000132.jpg

original page number: 132

Register

N°

Namn

Pag.

1 Larsson, Hulda

1

2 Winberg, Maria

2

3 Brandberg, Johan August

3

4 Bergström, Erik Vilhelm

6

5 Dalin, Charlotta

8

6 Larsson, Anders Fredrik

9

7 Bryngelsson, Carl Bernhard

10

8 Andersdotter, Eva Kristina

12

9 Holst, Johan Emil Andersson

13

10 Fors, Henrik Johansson

14

11 Jonsson, Anders Gustaf

16

12 Öberg, Ernst Edvin

16

13 Olausson, Augusta Sofia

18

14 Hagström, Carl Johan

19

15 Pettersson, Axel Valdemar

20

16 Pettersson, Augusta Mathilda

22

17 Olofsson, Sven August

24

18 Carlsson, Maria Charlotta

28

19 Asp, Claes Andersson

28

20 Lindblad, Edvard

31

21 Andersson, Antonius Vilhelm

32

22 Nilsson, Johanna Katarina

33

23 Andersson, Maria Sofia

34

24 Nilsson, Augusta Charlotta

35

25 Persdotter, Emma

36

26 Beckman, Olivia Alfrida

37

image name: 00000133.jpg

original page number: 133

Nº

Pag.

27 Nilsson, Anders

39

28 Larsson, Axel Emanuel

39

29 Gylling, Emma

40

30 Broman, Axel

43

31 Carlsson, Johan

47

32 Alfredsson, Carl Emil

49

33 Beckman, Erik Gustaf

51

34 Andersdotter Johanna Mathilda

53

35 Nilsson I. Corneliusson, Carl

55

36 Molin, Maximilian

56

37 Lindqvist, Anna Sofia

58

Nº 1

Hulda

Larsson

Onsdagen den 19 Januari 1898.

På grund af Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus län resolution af den 30 December 1897, hvarigenom Poliskammaren anmodats att med Hulda Larsson anställa förhör i ändamål att få utrönt, huruvida hon är den, som under uppgifvet namn af Mathilda Nilsson är moder till flickebarnet Ruth Hildur eller, derest så icke vore fallet, huruvida Hulda Larsson har sig bekant, hvilken i

Göteborg eller annorstädes boende person är barnets moder, får jag vördsamt meddela, att bemälda Hulda Larsson, enligt uppgift af hennes i huset N^o 14 vid Östra Larmgatan boende broder, förre konditorn Johan Oskar Larsson, sedan den 1 Oktober 1897 såsom sömmerska är bosatt i Hvetlanda af Jönköpings län.

Bemälda Larsson har vidare uppgifvit: att Hulda Larsson, som är född den 8 November 1863 i Hjertums församling af Göteborgs och Bohus län, från år 1876 till

image name: 00000134.jpg

original page number: 134

den 1 Oktober 1897 vistats här i staden, hvarest hon utom på åtskilliga andra ställen bott dels i huset N° 9 vid Skolgatan och dels i huset N° 8 vid Andra Långgatan; samt att hon den 20 Januari 1889 här i staden framfödt ett oäkta flickebarn, som i dopet erhållit namnet Ruth Hildur och kort derefter utackorderats till förre soldaten Gustaf Hast, hvilken sedermera vid ett tillfälle, då barnets släktingar velat omhändertaga och försörja barnet, ej velat lemna detsamma, under förklaring, att han ämnade adoptera barnet, hvarför han tilläts behålla detsamma.

N° 2

Maria

Winberg

Fredagen den 4 Februari 1898.

På grund af Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus län resolution af den 31 December 1897, hvarigenom Poliskammaren anmodats undersöka, huru länge och under hvilka omständigheter Maria Winberg vistats i Göteborg, får jag, med hänvisning till bifogade intyg från Mantalskontoret, vördsamt meddela, att i huset N° 25 vid Albogatan boende hustrun Mathilda

Andersson, härom hörd, uppgifvit: att bemälda Winberg i slutet af September månad 1884 från Fredrikstad i Norge anländt hit till staden, hvarest hon innehaft pigtjänst hos Fläskmåglaren Nils Larsson i huset N° 22 vid Albogatan (Annedal N° 58) till Oktober eller November månad 1887, då hon återvändt till Norge; samt att hon seder-

mera icke uppehållit sig här i staden
mera än några dagar hösten 1897, då
hon varit här på besök.

Maria Winbergs broder, Slagtare-
drängen Johan August Winberg, boende
i huset N° 14 vid Albogatan, har vits-
ordat här ofvan lemnade uppgifter.

N° 3

Johan

August

Brandberg

Torsdagen den 10 Mars 1898.

På grund af Konungens Befallnings-
hafvandes i Göteborgs och Bohus län re-
solution af den 26 sistlidne Februari, hvari-
genom Poliskammaren anmodats anställa
förhör

för utrönande af

Johan August Brandbergs

hemorts rätt, får jag,

med hänvisning till bifogade intyg från

Domkyrkoförsamlingens

det handlingarne åtföljde intyget

och Mantalskon-

toret, vördsamt meddela, att bemälde

Brandberg, som för närvarande är inne-

image name: 00000135.jpg

original page number: 135

boende i huset N° 5 vid Aschebergsgatan hos månadskarlen J. A. Lind, härom hörd, uppgifvit, att han, som i slutet af September månad 1880 från Slättåkra församling i Hallands län anländt hit till staden, utan bestämd sysselsättning innebott några månader i huset N° 2 vid Postgatan hos Skomakaren A.P. Claesson samt derunder låtit kyrkoskrifva sig i härvarande Domkyrkoförsamling; att han från början af år 1881 till slutet af Juli månad samma år haft anställning som vikarierande skollärare i Stenkyrka församling af Göteborgs och Bohuslän, hvarefter han utan sysselsättning uppehållit sig å gården Brandthult i Slättåkra församling af Hallands län hos sin der boende fader, Skomakaren Petter Emanuel Brandberg, till Juli månad 1882, då han erhållit anställning som informator hos en landtbrukare Stenström å gården Stensjö i Eftra församling af samma län; att han innehaft denna anställning till Juni eller Juli månad 1883, då han flyttat till Herrestads församling i Bohuslän, hvarest han haft sysselsättning som extra skollärare till den 4 April 1884; att han från sistnämnda dag till den 1 Juni 1885 saknat bestämd sysselsättning, men uppehållit sig

dels här i staden såsom renskrifvare och dels hos sin fader i Slättåkra församling; att han från den 1 Juni 1885 till den 1 Juni 1890 haft anställning som extra skollärare i Öresjö rote, Hjertums församling i Bohuslän; att han derefter, lifnärande sig genom understöd af hjälpsamma personer här i staden, uppehållit sig dels å logi härstädes och dels å kringliggande landsbygd till September månad 1892, då han flyttat till Landtbrukaren Berndt Larsson å gården Ranneberg i Toreby församling i Bohuslän,

hvarest han såsom lärare för dennes son
vistats till början af December månad
samma år;
att han allt sedan dess icke haft någon
bestämd sysselsättning eller bostad utan
dels då och då bott några veckor å logi
här i staden och dels vandrat omkring
från ort till annan i Bohuslän och
Halland utan att uppehålla sig mera
än högst några månader på hvarje ställe
samt lifnärande sig hufvudsakligen genom
understöd af barmhertiga menniskor; att
han ej kan erinra sig i hvilken ordning
eller under hvilka tider han besökt
de olika orterna; att han, som i början
af Mars månad 1897 befunnit sig i

image name: 00000136.jpg

original page number: 136

Halmstad, utblottad och lidande af bensår blifvit intagen a dervarande fattighus; att han icke förut åtnjutit fattig- eller sjukvård; samt att han icke någonsin låtit mantalsskrifva sig här i staden eller annorstädes.

Nº 4

Erik Vilhelm Bergström

Lördagen den 2 April 1898.

På grund af Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus län resolution af den 5 dennes, hvarigenom Poliskammaren anmodats att genom förhör med i handlingarne omnämnde Skorstensfejaren Karlsson utröna, under hvilka tider sjuksjuka Skorstensfejeriarbetaren Erik Vilhelm Bergström kan hos honom eller eventuellt andra skorstensfejare i Göteborg hafva varit anställd, får jag, med hänvisning till bifogade intyg från Mantalskontoret, vördsamt meddela, att bemälde Skorstensfejaren Lars John Karlsson, boende i huset Nº 28 vid Haga Nygata, härom hörd, uppgifvit, att han ej kan erinra sig, att Bergström någonsin varit hos honom anställd, men att om så varit förhållandet, det endast varit under någon kortare tid, enär Karlsson i annat fall skulle hafva antecknat honom i sina arbetsböcker. Skorstensfejaren Louis Söderlund, boende

i huset Nº 37 vid Andra Långgatan, har uppgifvit, att han, som under åren 1883 och 1884 varit verkgesäll hos förutnämnde Karlsson, ej kan erinra sig, att någon skorstensfejeriarbetare Bergström varit hos honom anställd.

Samtliga skorstensfejare här i staden

hafva på förfrågan uppgifvit, att Bergström är dem fullkomligt obekant.

Af Polisunderrättelser inhemtas angående Erik Vilhelm Bergström: att han den 15/12 1890 af Kronofogden i Jemtlands södra fögderi varnats för lösdrifveri (P. U. N° 2 D. 1 1891); att han den 11/5 1891 af Konungens Befallningshafvande i Malmöhus län blifvit dömd till två månaders tvångsarbete för lösdrifveri (P. U. N° 55 D. 2 1891); att han den 29/4 1892 blifvit häktad i Norrhvidinge härad af Kronobergs län för det han uppsåtligt utsatt eld på en uthusbyggnad (P. U. N° 54 B. 3 1892), för hvilket brott han af Norrhvidinges häradsrätt dömts till 4 månaders fängelse; att han den 15/6 1893 af länsmanen i Svegs distrikt varnats för lösdrifveri (P. U. N° 83 D. 1 1893) och den 8/8 samma år af Konungens Befallningshafvande i Södermanlands län dömts till 6 månaders tvångsarbete (P. U. 99 D. 1 1893).

image name: 00000137.jpg

original page number: 137

samt att han blifvit dömd: den 31/8 1894 af Konungens Befallningshafvande i Skaraborgs län till 8 månades tvångsarbete (P. U. N° 107 D. 2 1894), den 1/10 1895 af Konungens Befallningshafvande i Örebro län till 10 månaders tvångsarbete (P. U. N° 136 D. 2 1895) och den 2/1 1897 af Konungen Befallningshafvande i Kristianstads län till 1 års tvångsarbete (P. U. N° 9 D. 2 1897). Hans födelseort uppgifves öfverallt i P. U. vara Stockholm och hemort Gefle.

N° 5

Charlotta

Dalin

Lördagen den 2 April 1898.

På grund af Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus län resolution af den 15 dennes, hvarigenom Poliskammaren anmodats undersöka, under hvilken tid och under hvilka omständigheter Charlotta Dalin vistats i Göteborg, får jag, med hänvisning till bifogade intyg från Mantalskontoret, värdsamt meddela att i skolhuset å Qvarnberget boende Folkskolläraren August Törngren, härom hörd, uppgifvit, att bemälda Dalin, som i medio af Februari månad 1896 anländt hit till staden från Trässbergs församling af Skaraborgs län, derefter haft pigtjenst hos följande personer här i staden: från slutet af Februari månad 1896 till den 24 April samma år hos

Bagaren Olof Asklund i huset

N° 6 vid Albogatan, derefter hos Enkefru

Maria Barkman i huset N° 3 vid

Bellmansgatan till slutet af Juli

månad samma år och slutligen hos

Törngren från den 2 Augusti 1896 till

den 2 April 1897, då hon flyttade till

Mora församling i Kopparbergs län,
samt att hon i Augusti månad 1896
från Trässbergs församling erhållit
utflyttningsbetyg hit till staden, hvarest
Törngren för år 1897 låtit mantals-
skrifva henne.

N° 6
Anders
Fredrik
Larsson

Onsdagen den 6 April 1898.

På grund af Konungens Befall-
ningshafvandes i Göteborgs och Bohus
län resolution af den 11 sistlidne Mars,
hvarigenom Poliskammaren anmodats
undersöka, under hvilken tid och under
vilka omständigheter Anders Fredrik
Larson vistats i Göteborg, får jag, med
hänvisning till bifogade intyg från
såväl Mantalskontoret som samtliga
pastorsexpeditioner här i sta-
den, vördsamt meddela, att Skoma-
karen Lars Ekberg, boende i huset
N° 18 vid Götabergsgatan, härom hörd,
uppgifvit, att Skomakarmästare Vedelin,
hos vilken Larsson, enligt en uppgift i

image name: 00000138.jpg

original page number: 138

det handlingarne bifogade protokollet af den 3 Februari 1898, skulle hafva haft anställning från hösten 1863, år 1864 slutat den skomakerirörelse, som han under en följd af år bedrifvit i huset N^o 59 vid Södra Hamngatan; att Ekberg, som från Februari månad 1864 till April månad samma år varit anställd hos Vedelin och derefter till Oktober månad samma år hos Skomakaren A. Rosin, som öfvertog Vedelins affär, bestämdt minnes, att någon skomakeriarbetare Larsson ej under tiden varit anställd hos någon af dem; samt att Vedelin, som dog för ungefär 10 år sedan, efterlemnade en son, Ingenjören vid Tidaholms tändsticksfabrik Ivar Vedelin, hvilken, ifall Larsson varit anställd hos hans fader, möjligen torde kunna lemna upplysning om honom. Flere skomakeriarbetare, som arbetat här i staden sedan början af 1860: talet, hafva på förfrågan uppgifvit, att ifråvarande Larsson är dem fullkomligt obekant.

N^o 7

Carl Bernhard
Bryngelsson
son

Tisdagen den 19 April 1898.

På grund af skrifvelse från Göteborgs Fattigvårdsstyrelse med anhållan om utredning angående Carl Bernhard Bryngelssons hemorts rätt, får jag vördsamt meddela, att i huset N^o 142 i Majornas

5^{te} rote boende Hustrun

Mathilda Norling, syster till hustru Bryngelsson, härom hörd, uppgifvit, att Cigarrarbetaren Carl Bernhard Bryngelsson år 1887 i Helsingborg, dit han år 1885 från Göteborg inflyttat, blifvit

vigd

med Maria Kristina Bryngelsson, med hvilken han har en dotter, Doris Bernhardina, född i Helsingborg den 14 November 1886; att Bryngelsson, som allt från år 1886 till år 1889 oafbrutet arbetat hos en cigarrfabrikant P. Pettersson i Helsingborg, sistnämnda år tillsammans med hustrun och dottern flyttat till Köpenhamn, hvarest han oafbrutet bott i omkring 4 år eller till år 1893; att han derifrån med familjen flyttat till Fredericia, hvarest han utan sysselsättning uppehållit sig omkring två månader; att han, då han ej där kunde erhålla arbete, återflyttat till Köpenhamn, men lemnat familjen kvar i Fredericia; att hustru Bryngelsson, som sedermera ej hört något från mannen, den 6 Januari 1895, jemte sitt barn från Fredericia flyttat till Göteborg, hvarest hon omedelbart efter sin inflyttning å Mantalskontoret inlemnade prestbetyg för sin man och anmält honom till

image name: 00000139.jpg

original page number: 139

mantalsskrifvning, hvarigenom han, såsom af bifogade intyg från Mantalskontoret framgår, blifvit här i staden för åren 1895 och 1896 mantalsskrifven, oaktadt han allt sedan år 1885 ej varit här i staden boende, samt att hans nuvarande vistelseort är okänd.

Husegaren A. M. Kjellin, boende i huset N° 142 i Majornas 5^{te} rote, har uppgifvit, att hustru Bryngelsson i början af Januari månad 1895 från Fredericia flyttat hit till staden, hvarest hustru Bryngelsson jemte dottern Doris innebott hos hustru Norling till sin död den 11 Oktober 1897; samt att hustru Bryngelssons man under tiden ej varit här boende.

N° 8

Eva Kristina
Andersdotter

Tisdagen den 19 April 1898

På grund af Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus län resolution af den 2 dennes, hvarigenom Poliskammaren anmodats undersöka, under hvilken tid och under hvilka omständigheter Pigan Eva Kristina Andersdotter vistats i Göteborg, får jag, med hänvisning till bifogade intyg från Mantalskontoret, vördsamt meddela, att bemälda Andersdotter, som för när-

varande är boende i huset N° 20 A vid Husargatan, härom hörd, uppgifvit, att hon i Augusti månad 1893 från gården Fingösa i Partille församling af Elfsborgs län flyttat hit till staden, hvarest hon innehaft pigtjänst först hos Specerihandlanden P. E. Andersson i huset

N° 8 vid Vestra Skansgatan till den 7 Mars 1894 och derefter hos Hattmakaren Johan Jonsson i huset N° 19 vid Husargatan till Augusti månad 1896, då hon flyttat härifrån till Kungsbacka, hvarest hon innehaft pigtjenst hos manufakturhandlanden Hjalmar Eriksson från den 5 Augusti 1896 till den 5 Mars 1897; att hon, som sistnämnda dag åter flyttat hit till staden, sedermera varit anställd hos förutnämnde Hattmakaren Jonsson i huset N° 20 A vid Husargatan; samt att hon för år 1897 blifvit i Kungsbacka mantalskrifven.

N° 9
Johan Emil
Andersson
Holst

Tisdagen den 19 April 1898

På grund af Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus län resolution af den 16 sistlidne Mars, hvarigenom Poliskammaren an-

image name: 00000140.jpg

original page number: 140

modats undersöka, under hvilken tid och under hvilka omständigheter Arbetaren Johan Emil Andersson Holst vistats i Göteborg, får jag, med hänvisning till bifogade intyg från Mantallkontoret och utdrag af Poliskammarens minnesböcker, vördsamt meddela, att bemälde Holst, som är känd under binamnet "Vassivass", utan bestämd sysselsättning och bostad då och då kortare tider uppehållit sig här i staden; samt att han, då han den 13 November 1897 från Karlstad hitsändts, vid förhör uppgifvit, att han de senaste åren hufvudsakligen vistats i Stockholm. Holst nuvarande vistelseort är okänd. Vid de tillfällen då Holst, enligt bifogade utdrag af lösdrivvareakt, blifvit dömd till tvångsarbete, har Göteborg upptagits som hans hemort.

N^o 10

Henrik

Johansson

Fors

Måndagen den 25 April 1898.

På grund af Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus län resolution af den 16 sistlidne Mars, hvarigenom Poliskammaren anmodats undersöka, under hvilken tid och under hvilka omständigheter sotaren Henrik Johansson Fors vistats i Göteborg, får jag, med hänvisning

till bifogade intyg från Mantallkontoret och utdrag af Poliskammarens minnesböcker vördsamt meddela, att ur Polisunderrättelser dessutom inhämtas angående Fors: att han år 1878 för obehörigt kringstyrkande blifvit införförd till länsfängelset i Jönköping (P. U. N^o 74 B. 6- 1878);

att han den 29/10 1888 i Vexjö häktats för begånget tjufnadsbrott (P. U. N^o 126 B. 8 - 1888); samt att han den 17/11 1888 för 2^{dra} resan snatteri ådömts 50 kronors böter (P. U. N^o 142 C. 1 - 1888), hvilka böter han, efter att år 1891 hafva i Vexjö anträffats, der aftjenat (P. U. N^o 150 B. 7 - 1891).

Såväl af bifogade utdrag från Polis- kammarens minnesböcker som af det handlingarne närlagda intyget från Domkyrkoförsamlingens pastorsexpedition framgår, att Fors år 1872 från Göteborg utflyttat till Örby församling i Elfsborgs län.

Samtlige härvarande skorstenfejare hafva blifvit hörde utan att de dock kunnat lemna någon upplysning om Fors.

N^o 11

Måndagen den 25 April 1898

På grund af Konungens Befall-

image name: 00000141.jpg

original page number: 141

Anders
Gustaf
Jonsson

ningsshafvandes i Göteborgs och Bohus län resolution af den 16 sistlidne Mars, hvarigenom Poliskammaren anmodats undersöka, under hvilken tid och under hvilka omständigheter Arbetaren Anders Gustaf Jonsson vistats i Göteborg, får jag, med hänvisning till bifogade intyg från Mantalskontoret, vördsamt meddela, att någon annan upplysning om bemälde Jonsson icke stått att vinna.

N^o 12
Ernst
Edvin
Öberg

Onsdagen den 4 Maj 1898

På grund af Konungens Befallningsshafvandes i Göteborgs och Bohus län resolution af den 20 dennes, hvarigenom Poliskammaren anmodats undersöka, huru länge och under hvilka omständigheter Ernst Edvin Öberg vistats i Göteborg, får jag, med hänvisning till bifogade intyg från Mantalskontoret, vördsamt meddela, att följande personer, härom hörde, uppgifvit:

1^o Skräddaren Johan Petter Strömbeck, boende i huset N^o 9 vid Landsvägs-gatan: att Öberg, efter att hafva haft anställning hos Skräddaren Holmstrand i Lerums församling af Elfsborgs län, i början af Februari månad 1896 anländt hit till staden, hvarest han varit boende

och anställd i skrädderiyrket hos Strömbeck till medio af April månad samma år, då han flyttat till skräddaren L. J. Dahlgren;

2° Skräddaren Lars Johan Dahlgren, boende i huset N° vid Vestra Skansgatan: att Öberg från medio af April månad 1896 till början af September månad samma år haft anställning och hvarit boende hos honom; samt

3° Skräddaren Anders Larsson, boende i huset N° 17 A vid Haga Nygata: att Öberg, efter att hafva flyttat från förutnämnde Dahlgren, haft anställning hos Larsson till början af November månad samma år, då Öberg, som till följd af bröstsjukdom var i behof af läkarevård, af Larsson blifvit tillrådd att resa till Lerums församling och hemta sitt prestbetyg samt låta mantalsskrifva sig här i staden för att derigenom lättare kunna erhålla sjukhusvård; att Öberg, efter att i Lerum hafva hemtat sitt prestbetyg, inlemnat detsamma å härvarande mantalskontor under uppgift att han vore boende i huset N° 41 vid Husargatan (N° 47 A i Östra Haga), der han emeller-

image name: 00000142.jpg

original page number: 142

tid aldrig varit boende; samt att han omedelbart derpå återvändt till Lerums församling, der han vistats till början af Januari 1897, hvarefter han vårdats å sjukhuset i Majorna här i staden till Maj månad samma år, då han åter begifvit sig till Lerums församling; samt att han sedermera, såvidt Larsson har sig bekant, icke vistats härstädes.

Samtlige här ofvan hörde personer hafva på förfrågan uppgifvit, att de ej hafva sig bekant, huruvida Öberg förut varit föremål för fattigvård eller sjukvård.

N^o 13

Augusta

Sofia

Olausson

Onsdagen den 4 Maj 1898.

På grund af Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus län resolution af den 14 sistlidne April, hvaregenom Poliskammaren anmodats undersöka, huruvida ogifta Augusta Sofia Olausson vistats i Göteborg under tiden från Augusti månad 1896 till våren eller sommaren 1897, får jag, med hänvisning till bifogade intyg från Mantalskontoret, värdsamt meddela, att följande personer, härom hörda, uppgifvit:

1^o Stadsmäklaren Eugen Lundqvist, boende i huset N^o 61 vid Södra Hamngatan:

att bemälda Olausson från den 1 Oktober 1896,

då hon anländt hit från Trollhättan, till den 1 December samma

år haft pigtjänst hos honom mot en lön af 7 kronor i månaden;

2^o Fru Albertina Boivie, boende i

huset N° 33 vid Vallgatan: att
bemälda
Olausson
från den 1 December 1896 till den 31
Mars 1897 haft pigtjenst hos henne mot
en lön af 7 kronor i månaden; samt
3° Ångbåtsredaren Axel Broström,
boende i huset N° 11 vid Pusterviksgatan
att oftanämnda Olausson från den 1
April 1897 till någon af de sista
dagarne i Juli månad samma år
haft pigtjenst hos honom mot en lön af
10 kronor i månaden; samt att hon
utan hans vetskap låtit mantalsskrifva
sig hos honom.

N° 14
Carl Johan
Hagström

Onsdagen den 4 Maj 1898.

På grund af Konungens Befall-
ningshafvandes i Göteborgs och Bohus län
resolution af den 14 sistlidne April,
hvarigenom Poliskammaen anmodats ut-
reda, huruvida Carl Johan Hagström
under uppgifven tid (tolf år från 1853)
vistats i Göteborg, får jag, med hänvis-
ning till bifogade intyg från Mantals-
kontoret, vördsamt meddela, att f. d.

image name: 00000143.jpg

original page number: 143

Stabstrumpetaren A. F. Bergendahl, boende i huset N^o 10 vid Plantagegatan, härom hörd, uppgifvit: att han, som år 1851 erhöll anställning vid Kongl. Göta Artilleriregementes musikkår, kort derefter lärt känna bemälde Hagström, hvilken såsom musikanter nyss anländt hit till staden med ett cirkussällskap; att Hagström med sagda sällskap lemnat Göteborg, men några år derefter åter haft några månaders engagement härstädes; att han, såvidt Bergendahl har sig bekant, aldrig haft någon stadigvarande anställning eller bostad härstädes utan med olika musiksällskap uppträdt än här och än där hufvudsakligast i Norge; samt att Bergendahl på de senaste 30 åren icke sett Hagström.

Några andra upplysningar om Hagström hafva icke kunnat erhållas.

N 15

Axel Valdemar Pettersson

Måndagen den 23 Maj 1898.

På grund af Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus län resolution af den 4 dennes, hvarigenom Poliskammaren anmodats låta anställa förhör med Axel Valdemar Petterssons hustru Josefina Amalia Andersson för utrönande af, hvarest

och under hvilka förhållanden bemälde Pettersson uppehållit sig under tiden emellan den 13 Oktober 1882, då han uttog afflyttningsbetyg från Jönköping, och den 11 Oktober 1895, får jag härmed vördsamt meddela, att Josefina Amalia Andersson, som

för närvarande är boende i huset
N° 26 vid Lilla Vegagatan, härom hörd,
uppgifvit, att hon, som i början af
Oktober månad 1890 från Göteborg af-
rest till Christiania i Norge, kort
derefter blifvit bekant med Petters-
son, som arbetade å Weths cigarrfabrik
derstädes till April månad 1892, då
han flyttade till Drammen; att hon
den 12 Februari 1893 der blifvit vigd
med Pettersson, som sedermera vistats
i Drammen till den 15 Juni 1894 och
derefter i Kristiania till den 25 Maj
1895, då han flyttat hit till staden,
hvarest han sedermera, boende i huset
N° 15 vid Pilgatan, haft anställning
å Prytz & Wienckens cigarrfabrik till
slutet af Juni månad 1896, då han
rymt från hustrun; samt att hon
icke har sig bekant, hvarest han
vistats innan hon i Christiania blef
bekant med honom.

image name: 00000144.jpg

original page number: 144

Cigarrarbeterskan Hustrun Gustafva Carlsson, boende i huset N° 23 vid Vega-gatn, har uppgifvit, att hon, som från år 1822 till år 1886 arbetade å Göteborgs cigarrfabrik i huset N° 4 vid Eklunds-gatan, erinrar sig, att Pettersson i början af Februari månad 1883, troligen från Jönköping, såsom vandrande gesäll anländt hit till staden, hvarest han sedermera omkring två à tre månader haft anställning å sagda fabrik; samt att han, som derefter afrest till Malmö, först i November månad 1888 anländt hit till staden, hvarest han, boende i huset N° 8 vid Landalagatan, arbetat å Lampes cigarrfabrik i huset N° 6 vid Lorensbergsgatan i omkring tre veckor, hvarefter han begifvit sig till Norge.

N° 16

Augusta

Mathilda

Pettersson

Måndagen den 23 Maj 1898.

På grund af Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus län resolution af den 6 dennes, hvarigenom Polis-kammaren anmodats undersöka, hvarest, huru länge och under hvilka omständigheter Augusta Mathilda Pettersson vistats i Göteborg, får jag, med hänvisning till bifogade intyg från Mantalskontoret, vördsamt meddela, att bemälda

Augusta Mathilda Pettersson, som för närvarande är boende i huset N° 28 vid Postgatan, härom hörd, uppgifvit: att hon i sällskap med Kartongmakaren August Emil Rudolf Flygare i medio af Januari månad 1895 från Karlsborg anländt hit till staden,

hvarest hon sammanbott med Flygare,
å följande ställen: i huset N° 16 A
vid Landalagtan till den 1 Februari
1895, i huset N° 28 vid Carl Gustafsgatan
från den 1 Februari 1895 till den 1 Ok-
tober samma år, i huset N° 6 vid Ry-
gatan
(Annedal N° 91)
från den 1 Oktober 1895 till den
1 Mars 1896, i huset N° 18 vid Rygatan
till påföljande April månad samt der-
efter i huset N° 20 vid Landala Lång-
gata till September månad 1896, då
de gemensamt begifvit sig härifrån,
hvarefter de rest omkring här och där
i landet och förevisat ett s. k. trolleri-
kabinett; att de i Januari månad
1898 åter anländt hit till staden,
hvarest de sedermera varit boende
i huset N° 28 vid Postgatan; att
hon under sin vistelse härstädes under-
hållits af Flygare, som icke haft någon
stadig sysselsättning, men arbetat dels
såsom kypare och dels såsom kartong-

image name: 00000145.jpg

original page number: 145

makare; samt att hon i November månad 1895 på härvarande Fattigvårds bekostnad vårdats å Barnbördshuset.

Nº 17

Sven

August

Olofsson

Fredagen den 27 Maj 1898.

På grund af Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus län resolution af den 16 dennes, hvarigenom Poliskammaren anmodats låta genom förhör med Sven August Olofsson söka utröna, inom hvilka kommuner samt under hvilka tider och omständigheter inom hvar och en af dem bemälde Olofsson uppehållit sig under åren innan han fyllde 60 år, och hvarest han vid nämnda tid varit eller bort vara mantalsskrifven, får jag, med hänvisning till bifogade intyg från Mantalskontoret samt afskrift af två Olofsson tillhöriga arbetsbetyg, vördsam samt meddela, att bemälde Olofsson som f. n. är intagen å Fattigvårdsanstalten Gibraltar, vid med honom anställdt förhör uppgifvit, att han är född i Alingsås landsförsamling af Elfsborgs län den 13 November 1825; att han vistades hos föräldrarne till år 1839, hvarefter han innehade drängtjänst hos Landtbrukaren Carl Bengtsson

å gården Dumpevik i samma församling i två år eller till år 1841, då han flyttade till landtbrukaren Andreas Hansson å gården Hulebäck i samma församling, der han vistades i 10 år eller till våren 1851, då han uttog afflyttningsbetyg från Alingsås och

begaf sig hit till Göteborg, hvarest han innehade månadstjenst hos en vinhandlande Kihlgren vid Norra Hamngatan i två år, under tiden boende härstädes; att Olofsson vid sin anställning hos Kihlgren lemnade denne sitt utflyttningsbetyg från Alingsås, hvilket betyg Kihlgren uraktlåtit att inlemna å någon pastorsexpedition hvarför Olofsson vid sin afflyttning från Kihlgren våren 1853 erhöll detsamma och lät kyrkoskrifva sig i Domkyrkoförsamlingen härstädes; att han, efter slutad anställning hos Kihlgren, oafbrutet arbetat härstädes dels såsom timmerman hos byggmästare och dels med tillfällig sysselsättning till mars månad 1870 under tiden boende härstädes på flere ställen, bl. a. i Landala, i huset N^o 4 vid Öfra Husargatan och senast en längre tid i ett en timmerman Svensson tillhörigt hus vid

image name: 00000146.jpg

original page number: 146

Södra vägen; att han i Mars månad 1870, efter att här hafva uttagit utdrag af sitt prestbetyg, uppehållit sig såsom "luffare" å landsbygden i omkring 1 år eller till Februari månad 1871, då han återkommit hit till Göteborg, hvarest han arbetat två månader hos sin förre principal Kihlgren; att Olofsson derefter begifvit sig till Östra Husby församling i Östergötland, hvarest han arbetade som timmerman å gården Skränge till början af December månad 1871, då han åter begaf sig hit till staden, hvarifrån han, efter att blott hafva vistats här några veckor, begifvit sig till Häradshammars församling af Östergötlands län, der han sedermera bott hos Snickaren M. Schelin i Kagestad till den 28 Januari detta år, då han anländt hit till staden och kort derefter blifvit intagen å Fattigvårdsanstalten Gibraltar; att han hufvudsakligen arbetat hos Schelin, men dessemellan haft tillfälligt arbete hos åtskilliga landbrukare och snickare i nämnda och närgränsande församlingar såsom hos August Adamsson i Häradshammar, Johan Johansson och E. M. Eriksson i

Hylinge, Johan August Östberg i Wangstad, Smeden A. W. Aronsson i Aronslund, Byggmästaren A. Söderlund i Kagestad m. fl.; att han dock ej kan erinra sig i hvilken ordning eller under hvilka tider han arbetat hos dem; samt att han för åtskilliga år sedan kostnadsfritt vårdats å Häradshammars församlings sjukstuga. Beträffande den omständigheten,

att Olofsson för år 1885, då han fylde 60 år, blifvit här i staden mantalsskrifven, har han uppgifvit, att han, som vid sin inflyttning till Häradshammars församling i slutet af December månad 1871 medfört utflyttningsbetyg från Göteborgs Domkyrkoförsamling, blifvit uppmanad att fortfarande låta kyrko- och mantalsskrifva sig i Göteborg, hvilket han hörsammat och låtit under en följd af år mantalsskrifva sig hos en arbetskarl Anders Svensson i huset N° 4 vid Öfra Husargatan (N° 74 af Majornas 6^{te} rote), oaktadt Olofsson ej varit derstädes boende.

N° 18

Fredagen den 27 Maj 1898.

På grund af Konungens Befall-

image name: 00000147.jpg

original page number: 147

Maria
Charlotta
Carlsson

ningshafvandes i Göteborgs och Bohus
län resolution af den 4 dennes, hvari-
genom Poliskammaren anmodats under-
söka, huru länge och under hvilka
omständigheter ogifta Maria Charlotta
Carlsson må hafva uppehållit sig i
Göteborg, får jag, med hänvisning till
bifogade intyg från Mantalskontoret
och samtliga härvarande pastorexpedi-
tioner, värdsamt meddela, att några
upplysningar om bemälda Carlsson
icke stått att vinna.

N° 19
Claes
Andersson
Asp

Fredagen den 3 Juni 1898.

På grund af Konungens Befall-
ningshafvandes i Göteborgs och Bohus
län resolution af den 11 sistlidne Maj,
hvarigenom Poliskammaren anmodats
undersöka, huruvida samt i så fall
huru länge och under hvilka omstän-
digheter förre Artilleristen Claes An-
dersson Asp vistats i Göteborg, får
jag, med hänvisning till bifogade
intyg från Mantalskontoret samt Gar-
nisons- och Domkyrkoförsamlingarnes pastors-
expeditioner, värdsamt meddela, att
följande personer, härom hörde, uppgifvit:
1° Skomakaren Carl Fredrik
Moberg, boende i huset N° 34 vid

Carl Gustafsgatan: att han haft
anställning hos Skomakaren Ferdinand
Blom vid Annebergs jernvägsstation i
Småland samtidigt med Claes Anders-

son Asp, som oafbrutet varit anställd derstädes från April månad 1887 till April eller Maj månad 1888, då han som vandrande gesäll begifvit sig derifrån under uppgift, att han ämnade sig åt Göteborg för att söka arbete; 2° Disponenten för Gårda Skofabrik Otto Olsson, boende i huset N° 14 vid Sten Sturegatan: att Asp från sommaren 1888 till början af år 1890 varit anställd å nämnda fabrik, som är belägen i Örgryte församling af Göteborgs och Bohus län.

3° Skomakaren Otto Fredrik Zoll, boende i huset N° 59 vid Postgatan: att Asp, efter att hafva slutat sin anställning å Gårda Skofabrik, haft anställning och varit boende hos honom i huset N° 6 vid Götgatan omkring 4 à 5 månader till Maj eller Juni månad 1890, då han begifvit sig härifrån till Gullspång i Amnehärads församling af Skaraborgs län, der han dels haft arbete hos Skomakare Carl Stolpe och

image name: 00000148.jpg

original page number: 148

Carl Nilsson och dels arbetat för egen räkning till sommaren 1894 då han lärer hafva begifvit sig till Helsingborg. Den nuvarande ordföranden i Skomakeriarbetareförbundet här i staden, Skomakeriarbetaren Edvard Henning Carlsson, såväl som den förutvarande ordföranden Johan Albert Eriksson, hafva uppgifvit, att Asp åtminstone ej sedan år 1892, från hvilka tider de hafva varit ordförande, varit här i staden anställd i skomakeriyrket, Carlsson dessutom tilläggande, att han af sin i huset N° 8 vid Vega-gatan boende broder, Skomakeriarbetaren Josef Vilhelm Carlsson, förnummit, att Asp, hvilken denne lärt känna i Gullspång af Skaraborgs län, en längre tid varit derstädes anställd. Några andra upplysningar om bemälde Asp hafva oaktadt gjorda undersökningar icke stått att vinna. I fastigheten N° 6 & 7 af Landala, hvarest han för år 1884 blifvit mantalsskrifven, är han okänd. Arbetskarlen Salomon Nilsson, som bott derstädes de senaste 24 åren, har uppgifvit, att honom veterligt någon person med namnet Asp ej varit boende derstädes.

N° 20

Edvard

Lindblad

Torsdagen den 16 Juni 1898.

På grund af Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus län resolution af den 2 dennes, hvarigenom Poliskammaren anmodats undersöka, under hvilken tid och under hvilka omständigheter Edvard Lindblad vistats i Göteborg, får jag, med hänvisning till bifogade intyg från

Mantalskontoret vördsamt meddela,
att hans å Dämmet N° 3 i Lilla
Gårda af Örgryte socken boende
broder, Kakelugnsmakaregesällen August
Lindblad, härom hörd, uppgifvit: att
han, som sedan år 1878 haft arbete
i kakelugnsmakareyrket här i staden,
har sig bekant att Edvard Lindblad
omkring 3 à 4 veckor under sommaren
1882 arbetat med kakelugnsuppsättning
för Kakelugnsmakaren R. F. Packendorff
i Med. D:r Belfrages då under bygg-
nad varande hus N° 1 A i Majornas
4^{de} rote, hvarefter han begifvit sig
härifrån; att han sedermera icke uppe-
hållit sig här i staden mera än
2 dygn under Januari eller Februari
månad 1896, hvarvid han tillbragt en
natt å Good-Templarnes värmestuga
och en hos brodern; samt att Edvard

image name: 00000149.jpg

original page number: 149

Lindblad, som på 1870:talet omkring 8 à 9 år haft anställning hos Kakel-ugnsmakaren Törngren i Falkenberg, derefter, såvidt August Lindblad har sig bekant, icke haft någon fast anställning utan vandrat omkring och arbetat kortare tider än på en, än på en annan ort.

Nº 21

Antonius

Vilhelm

Andersson

Måndagen den 4 Juli 1898

På grund af Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus län resolution af den 15

Juni,

hvari-

genom Poliskammaren anmodats undersöka, under hvilken tid och under hvilka omständigheter snickaren Antonius Vilhelm Andersson vistats i Göteborg, får jag, med hänvisning till bifogade intyg från Mantalskontoret och samtliga härvarande Pastorsexpeditioner, värdsamt meddela, att med anledning af en i handlingarne förekommande uppgift, att Andersson skulle i stor skala hafva drifvit snickerirörelse här i staden, förfrågan gjorts hos samtliga härvarande äldre utöfvare af snickeriyrket, bland dem Snickarmästarna Samuel Kruse, boende i huset Nº 14 vid Vallgatan, och Ernst Hoppe,

boende i huset Nº 7 vid Pusterviksgatan, hvilka drifvit snickerirörelse här i staden, den förre sedan år 1847 och den senare sedan år 1852, och hafva de samtliga uppgifvit, att

någon snickare med sagda namn
dem veterligt ej varit härstädes
anstald och ännu mindre drifvit
någon snickerirörelse.

Några andra upplysningar om
bemälde Andersson hafva icke stått
att vinna.

N^o 22

Johanna

Catharina

Nilsdotter

Fredagen den 8 Juli 1898.

På grund af Konungens Befall-
ningshafvandes i Göteborgs och Bohus
län resolution af den 22 sistlidne Juni,
hvarigenom Poliskammaren anmodats under-
söka, huru länge och under hvilka
omständigheter Johanna Catharina
Nilsdotter vistats i nämnda stad,
får jag vördsamt meddela, att bemälda
Nilsdotter, som för närvarande är boende
i huset N^o 21 vid Husargatan, till
följd af sinnesslöhet icke kunnat
lemna någon upplysning i berörda
afseende.

Handlanden Anton Rydberg

samt ogifta Gustafva Svensson, båda bo-

image name: 00000150.jpg

original page number: 150

ende i huset N° 19 i Burås af Örgryte socken, hafva sammanstämmande upp-
gifvit: att Johanna Christina Nilsson
från början af 1870:talet till år 1880
bott å Länsmansgården i Lundby socken
å Hisingen hos sin svåger, Hemmans-
egaren Johan August Olsson, och från
år 1880 till början af år 1898 dels i huset
N° 19 i Burås och dels i Rönneberg N° 2
af Örgryte socken, dervid hon lifnärt sig
genom att gå omkring och sälja bröd;
samt att hon ej varit boende här i
staden, men väl någon gång då och
då vistats härstädes på besök hos
sin broder, Arbetaren Anders Nilsson,
som bott i huset N° 9 vid Norra Larm-
gatan (N° 1 & 2 af 9^{de} roten), men nu-
mera är afliden.

N° 23

Maria

Sofia

Andersson

Fredagen den 19 Augusti 1898.

På grund af Konungens Befall-
ningshafvandes i Göteborgs och Bohus län
resolution af den 4 dennes, hvarigenom
Poliskammaren anmodats införskaffa af
Öfverståhållare-Embetet begärdt prest-
betyg angående Maria Sofia Andersson
Schörling

får jag, med hänvisning till bifogade
intyg från Gustavi Domkyrkoförsamling
och Mantalskontoret värdsamt meddela,

att bemälda Andersson

Schörling

ej varit

här i staden kyrkoskrifven; samt

att hon, som före sin intagning å

Holtermannska sjukhuset blott vistats

här några dagar, hvarken å nämnda sjukhus eller sedermera å Fattigvårdsanstalten Gibraltar, der hon den 13 sistlidne Juni afled, företett eller innehaft något prestbetyg.

Nº 24

Augusta

Charlotta

Nilsson

Måndagen den 29 Augusti 1898.

På grund af Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus län resolution af den 18 dennes, hvarigenom Poliskammaren anmodats undersöka, huru länge och under hvilka omständigheter Augusta Charlotta Nilsson vistats i Göteborg, får jag, med hänvisning till bifogade intyg från Mantalskontoret, vördsamt meddela, att Fru Anna Öster Carlsson, som innehar Frimurarelogens restauration i huset Nº 31 vid Södra Hamngatan, härom hörd, uppgifvit; att en ogift qvinnsperson vid namn Charlotta Nilsson varit hos henne anställd som diskerska i 3 månaders

image name: 00000151.jpg

original page number: 151

tid från den 1 April 1896; samt att fru Öster Carlsson icke, har sig bekant, hvarken hvarest hon förut eller senare haft anställning.

Det har ej kunnat utrönas, att bemälda Nilsson haft anställning annorstädes här i staden.

Nº 25

Emma

Persdotter

Torsdagen den 15 September 1898.

På grund af Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus län resolution af den 24 sistlidne Augusti, hvarigenom Poliskammaren anmodats undersöka, huru länge och under hvilka omständigheter Emma Persdotter vistats i Göteborg samt huruvida hon under sin vistelse härstädes åtnjutit fattigvård, får jag, med hänvisning till bifogade intyg från Mantalskontoret och Göteborgs Barnbördshus, värdsamt meddela, att följande personer, härom hörda, uppgifvit:

1º Källarmästaren J. P. Jonsson, innehafvare af Operakällarens restauration att Emma Persdotter, efter att i slutet af September månad 1895 hafva anländt till Göteborg från Mariestad, innehaft pigtjenst hos honom från den 1 Oktober

samma år till den 1 Februari 1896; samt 2º Enkan Augusta Andersson, boende i huset Nº 11 vid Snickaregatan: att bemälda Persdotter, efter att hafva slutat sin anställning hos Källarmästaren Jonsson, utan bestämd sysselsättning varit inneboende hos Stryckeriskan Maria Andersson i förenämnda hus till den 21 April 1896, då Pers-

dotter blifvit intagen å härvarande
Barnbördshus; att hon utskrifven derifrån, utan sysselsättning varit inneboende hos Enkan Augusta Andersson i huset N^o 11 vid Snickaregatan till medio af Maj månad 1896, då hon flyttat till Styrso församling i Göteborgs och Bohus län, hvarest hon innehaft pigtjenst hos Källarmästaren å badorten Brattens restauration Olof Möller till den 30 September samma år, hvarefter hon återflyttat hit till staden och innehaft liknande anställning hos Bokhållaren Carl Österby i huset N^o 56 vid Stampgatan till slutet af Februari månad 1897, då hon med Österby flyttat till Stockholm, hvarest hon ej vistats härstädes.

image name: 00000152.jpg

original page number: 152

Det har ej kunnat utrönas, att Pers-
dotter
härstädes
åtnjutit
annan
fattig- eller sjukvård
än
(före sin vistelse) å Barnbördshuset.

Nº 26

Olivia

Alfrida

Beckman

Torsdagen den 15 September 1898.

På grund af Konungens Befall-
ningshafvandes i Göteborgs och Bohus
län resolution af den 26 sistlidne Augusti,
hvarigenom Poliskammaren anmodats
undersöka, huru länge och under
vilka omständigheter Olivia Alfrida
Beckman vistats i Göteborg, huruvida
hennes moder ännu lefver och eger
förmåga att sin dotter försörja samt
hvarest modern är boende, får jag,
med hänvisning till bifogade intyg
från Mantalskontoret, värdsamt meddela,
att bemälda Beckmans moster, Hustrun
Johanna Andersson, boende i huset
Nº 107 Litt. svart I i Majornas 1^{ste} rote,
härom hörd, uppgifvit, att Olivia Al-
frida Beckman allt från sin födelse
till år 1884, då hon utflyttade till
Danmark, varit boende hos sin numera
aflidna moder Enkan Kajsa Kristina
Beckman här i staden, senast flere
år i huset Nº 202 Litt. C F i Majornas
1^{ste} rote; samt att hon från sitt

15^{de} år till sin afresa till Danmark
haft anställning å Rosenlunds Väf-
fabrik i huset Nº 1 vid Kungsgatan.

Af intyget från Mantalskontoret
framgår, att enkan Beckman afled
den 24 November 1896.

Nº 27
Anders
Nilsson

Torsdagen den 15 September 1898

På grund af Konungens Befall-
ningshafvandes i Göteborgs och Bohus
län resolution af den 17 sistlidne
Augusti, hvarigenom Poliskammaren
anmodats undersöka, huru länge
och under hvilka omständigheter
Anders Nilsson vistats i Göteborg,
får jag, med hänvisning till bifogade
intyg från Mantalskontoret och
samtliga härvarande pastorsexped-
tioner, vördsamt meddela, att några
upplysningar om bemälda Nilsson
icke stått att vinna.

Nº 28
Axel
Emanuel
Larsson

Tisdagen den 20 September 1898.

På grund af Konungens Befall-
ningshafvandes i Göteborg och Bohus
län resolution af den 30 sistlidne Augusti,
hvarigenom Poliskammaren anmodats
undersöka, huru länge och under

image name: 00000153.jpg

original page number: 153

hvilka omständigheter Axel Emanuel Larsson vistats i Göteborg, får jag, med hänvisning till bifogade intyg från Mantalskontoret, vördsamt meddela, att Larssons i huset N^o 41 vid Husargatan boende broder Arbetskarlen Carl Oskar Larsson, härom hörd, uppgifvit, att Axel Emanuel Larsson i April månad 1896 från Partille församling i Göteborgs och Bohus län, hvarest han allt från sin födelse bott hos sin fader Spinnareförmannen Johannes Larsson i ett till Jonseredes fabrikers arbetarebostäder hörande hus, benämndt Mannered, flyttat hit till staden, hvarest han, boende hos Jernvägsarbetaren Lars Larsson i huset N^o 30 vid Vegagatan (Maj^s 6^{te} rote 3^{dje} kvarteret litt.K) arbetat i Göteborgs Mekaniska verkstad till November månad samma år, då han återflyttat till Jonsered, derifrån han i slutet af Mars månad 1897 begifvit sig till Slättåkra församling i Hallands län; samt att han, brodern veterligt, icke förut varit föremål för fattig- eller sjukvård.

N^o 29

Emma
Gylling

Tisdagen den 20 September 1898.

På grund af Konungens Befall-

ningshafvandes i Göteborgs och Bohus län resolution af den 5 dennes, hvarigenom Poliskammaren anmodats undersöka, huru länge och under hvilka omständigheter aflidna Emma Josefina Gylling vistats i Göteborg samt huruvida hon under sin vistelse derstädes åtnjutit fattigvård, får jag,

med hänvisning till bifogade intyg från Mantalskontoret, vördsamt meddela, att följande personer, härom hörda, uppgifvit:

1° Kassörskan Anna Holm-
qvist, anställd å restaurant "Fenix" i huset N° 28 vid Norra Hamngatan: att bemälda Gylling, efter att hafva varit anställd å Gårda Tapetfabrik i Örgryte socken, i Juni månad 1896 flyttat hit till staden, hvarest hon innehaft pigtjenst först hos Restauratrisen fru Öster Carlsson i huset N° 31 vid Södra Hamngatan (Frimurarelogens restauration) omkring en månad och derefter hos innehafvarinnan af restaurant "Fenix" fru Carolina Hellberg från den 1 augusti 1896 till den 1 December samma år då Gylling flyttat till Hotell "Garni" i huset N° 1 vid Skeppsbron, hvarest hon haft tillfällig anställning som

image name: 00000154.jpg

original page number: 154

uppasserska hos dåvarande Restaura-
tören J. A. Löwe i tre veckor eller
till slutet af December månad 1896,
då hon flyttat till Halmstad och
sedan till Borås.

2° Tjensteflickan Ida Carlsson,
boende och anställd hos Nykterhetsvärds-
husidkaren John Ranch i huset N° 1 vid
Norra Allégatan: att Emma Gylling
i början af April månad 1897 från Borås
anländt hit till staden, hvarest hon
tillsammans med bemälda Carlsson inne-
haft tjänst som uppasserska å Café
Virgo i huset N° 2 vid Smedjegatan
hos Nykterhetsvärdshusidkaren Alfred
Kronér till den 4 Juli samma år, då
Gylling flyttat till Göteborgs utskänk-
ningsaktiebolags värdshus N° 27 i huset
N° 47 vid Postgatan, hvarest hon var
anställd som uppasserska till slutet
af sagda månad; att hon derefter
utan sysselsättning innebott hos Bäraren
C. Dahlgren i huset N° 12 vid Nedra
Qvarnbergsgatan till den 1 September
1897, då hon flyttat till Göteborgs
Utskänkningsaktiebolags värdshus N° 28
i huset N° 3 vid Vallgatan, hvarest
hon var anställd som uppasserska till
den 10 i samma månad, då hon, såsom

af handlingarne framgår, blef intagen
å Allmänna och Sahlgrenska sjuk-
huset, der hon den 13 September afled.
Såsom af remisshandlingarne bi-
fogad räkning framgår, förlöstes och
åtnjöt Emma Gylling på Fattig-
vårdens bekostnad vård å Barnbörds-
huset i Juni månad 1896, således
kort innan hon här i staden vann
anställning.

Riktigheten af här ofvan lemnade
uppgifter angående Gyllings anställning

här i staden har vitsordats af de personer, hos hvilka hon varit anställd. Restauratören Löwe, som afflyttat från staden, har dock ej kunnat höras härom.

Nº 30

Axel

Broman

Lördagen den 24 September 1898

På grund af Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus län resolution af den 6 dennes, hvarigenom Poliskammaren anmodats anställa förhör med den eller de personer, som kunna anses hafva någon kännedom om

Tapetseraren

Axel

Petter

Broman, till ut-

rönande af, hvarest och under hvilka förhållanden Broman uppehållit sig under tiden efter Mars månad 1886 till våren 1896, får jag, med hänvis-

image name: 00000155.jpg

original page number: 155

ning till bifogade intyg från Mantalskontoret, vördsamt meddela, att den i Kronolänsmannen W. Nordmarks skrifvelse åberopade föreståndaren för Mormonsällskapet i Göteborg, nämligen L. Dahlqvist, som uppgifvits kunna lemna upplysningar om Broman, år 1892 afreste till Utah, och att den nuvarande föreståndaren för sagde sällskap N. Larson, boende i huset N^o 46 vid Husargatan, förklarar sig ej hafva annan kännedom om Broman än att denne den 14 Juli 1886 i Motala blifvit medlem af mormonsamfundet. Dessutom hafva Följande personer blifvit hörda, dervid de uppgifvit:

1^o Renhållningskarlen Carl Johansson, boende i huset N^o 9 vid Trollhätttegatan: att ~~bemäde~~ Broman i slutet af Januari 1890 från Norge anländt hit till staden, hvarest han innebott hos Johansson i huset N^o 15 vid sagde gata till slutet af påföljande Februari månad, under hvilken tid han haft anställning å C. D. Elfwin & C^{os} möbelfabrik i huset N^o 3 vid Trollhätttegatan, hvilket styrkes af bifogade intyg;

2^o Tapetseraren Carl Dahl, boende i huset N^o 8 vid Vegagatan: att Broman från början af Mars månad 1890 till slutet af April månad samma år innehaft tillfällig anställning som tapetserare hos Möbelhandlanden Johan Edvin

Olsson Juel i huset N° 3 vif Jerntorget;
att Broman, som redan då led af
 förföljelsemani, ej ville omtala sin bostad,
men att Dahl, som arbetade å samma
 ställe, antager, att han varit boende
 någonstädes i Annedal; samt att Bro-
 man, efter att hafva i slutet af
 April månad 1890 afskedats från sin
 anställning hos Juel, begifvit sig
 från Göteborg, hvarefter han icke varit
 synlig här förrän i Mars månad
 1891, då han haft anställning hos Tapet-
 seraren Johan David Norrman i Gamla
 Försörjningsinrättningen vid Drottning-
 torget.

Förutnämnde Möbelhandlanden
Juel har uppgifvit, att han ej kan
erinra sig hafva haft någon person
med namnet Broman i sitt arbete.

3° Tapetseraren Carl Wennström
boende i huset N° 13 kvarteret Örnen
å Lilla Gårda i Örgryte socken: att
Broman haft anställning hos numera
å Ålderdomshemmet intagne Tapetsören
Johan David Norrman några veckors
tid under sommaren 1891.

Norrman kan dock till följd af

image name: 00000156.jpg

original page number: 156

minnes-

slöhet ej erinra sig, att Broman varit hos honom anställd, men antager, att så varit förhållandet, enär Wennström, som lemnat uppgiften, varit en af Norrmans arbetare.

4° Tapetseraren Henning Andersson innehafvare af Oskar Holmbergs sängutstyrelaffär i huset N° 8 vid Magasinsgatan: att Broman från September månad 1891 till Mars månad 1892 haft anställning som tapetserare i sagda affär, för hvilken Andersson då var föreståndare, men att han ej har sig bekant hvar Broman bodde; samt att Broman efter slutad anställning lemnat staden och sedermera ej varit sedd af Andersson

5° Enkan Christina Olsson, boende i huset N° 6 vid Snickaregatan: att hon, som från år 1890 till år 1897 egde huset N° 91 vid Änggatan (Majornas 5^{te} rote N° 91), hvarest Broman, såsom synes af intyget från Mantalskontoret, för år 1891 blifvit mantalsskrifven, erinrar sig, att Broman, som var mormon, under sommaren 1891 till den 1 Oktober samma år bott i sistnämnda hus hos sedermera till Utah afreste månadskarlen Johan Westman

Några andra upplysningar om Broman hafva oaktadt gjorda undersökningar och förfrågningar hos härvarande utöfvare af tapetserareyrket icke stått att vinna

N° 31

Johan

Carlsson

Fredagen den 7 Oktober 1898.

På grund af Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus

län resolution af den 19 sistlidne
September, hvarigenom Poliskammaren
anmodats undersöka, huru länge
och under hvilka omständigheter
Johan Carlsson vistats i Göteborg samt
huruvida i Göteborg finnas honom
tillhöriga medel till betäckande
af den i handlingarne omförmälda
sjukvårdskostnad eller någon del
deraf, får jag, med hänvisning
till bifogade intyg, vördsamt meddela,
att följande personer, härom hörde,
uppgifvit:

1° Caféidkaren Erik Gotthard
Eriksson, boende i huset N° 14 vid
Södra Vägen: att Carlsson i Mars
månad 1885 från Förlanda församling
i Hallands län flyttat hit till
staden, hvarest han innebott hos Eriks-
son först i huset N° 26 vid Sten Sture-
gatan (15 Roten 23 E) till Augusti
eller September månad samma år

image name: 00000157.jpg

original page number: 157

och derefter i huset N^o 79 vid Södra Vägen (12^{te} roten N^o 79) till Mars månad 1888; att han dock ej varit anställd här i staden utan i Örgryte församling af Göteborgs och Bohus län först å Bohus Mekaniska verkstad - från den 20 Mars 1885 till och med den 19 Maj 1886, såsom synes af bifogade intyg - och derefter till Mars månad 1888 dels som smedshandtlångare hos numera aflidne Smedsmästaren Anton Ahlström vid Trycksgatan i sagda socken och dels som färgeriarbetare å Örgryte Ull & Färgeri-fabrik vid samma gata; 2^o Handlanden Gustaf Malkolm Pettersson, boende i huset N^o 18 vid Spannmålgatan: att Carlsson innebott hos honom i huset N^o 15 vid Vestra Skansgatan från början af Mars månad 1888 till Juli månad samma år under tiden uppehållande sig genom att för Petterssons räkning gå omkring här i staden och försälja kortvaror; att Carlsson derefter med här hemma-hörande ångfartyget "Munin" utmönstrat till England men påföljande år haft anställning här i staden hos Rörlägningsfirman Ramberg & Bauer; samt att Pettersson derefter icke

sett Carlsson förrän i början af detta år, då han en kortare tid varit här på besök.

3^o Mekanikern Frans Ramberg, som har mekanisk verkstad under firma Ramberg & Bauer i huset N^o 6 vid Bryggaregatan: att Carlsson varit anställd som handtlångare vid firmans rörlägningsarbeten från den 4 November 1889 till den 1 Augusti

1890, under hvilken tid han varit boende i huset N° 94 & 95 af Majornas 5^{te} rote.

Å Göteborgs mekaniska verkstad, hvarest han i Kronolänsmannen Carl Rings handlingarne bifogade skrifvelse uppgifves hafva haft anställning, är han okänd.

I Göteborg finnas inga Carlsson tillhöriga medel.

N° 32

Karl Emil
Alfredsson

Fredagen den 7 Oktober 1898

På grund af Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus län resolution af den 19 sistlidne September, hvarigenom Poliskammaren anmodats undersöka, huruvida de i handlingarne lemnade uppgifter angående Karl Emil Alfredssons vistelse

image name: 00000158.jpg

original page number: 158

i Göteborg äro med verkliga förhållan-
det öfverensstämmande samt huruvida
i Göteborg finnas honom tillhöriga medel
till betäckande af de i handlingarne
omförmälda sjukvårdskostnad eller någon
del deraf, får jag vördsamt meddela,
att Skomakarne Elias Venander, boende
i huset N° 15 vid Postgatan och Levi
Ignatius Nilsson, boende i huset N° 5
vid Andra Långgatan, hos hvilka Alfreds-
son vid förhör i Norge uppgifvit sig
hafva haft anställning, vid förfrågan
uppgifvit, att Alfredsson är dem obekant.

Angående Alfredsson: afgafs
i ett annat fattigvårdsmål den
28 November 1896 till Poliskammaren
en så lydande

"Rapport

Torsdagen den 26 November 1896

På grund af Konungens Befall-
ningshafvandes i Göteborgs och Bohus
län resolution af den 16 dennes etc.

(Se rapportbok 1896 N° 37)

Enligt bifogade intyg från Man-
talskontoret har Alfredsson för år 1897
blifvit mantalsskrifven i staden 8^{de} rote
N° 1 & 2 (huset N° 37 vid Kronhusgatan,

Hotell Berlin). Egaren af nämnda
fastighet, Hotellegaren Anders Ale-
xander Berlin, har på förfrågan
uppgifvit, att Alfredsson honom veter-
ligt, icke varit boende derstädes.
I Göteborg finnas inga Alfreds-
son tillhöriga medel.

N° 33

Erik

Gustaf

Beckman

Onsdagen den 26 Oktober 1898.

På grund af Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus län resolution af den 15 dennes, hvarigenom Poliskammaren anmodats undersöka, huru länge och under hvilka omständigheter Förgyllaren Erik Gustaf Beckman vistats i Göteborg, ~~samt~~ hvarthän han derifrån sig begifvit och hvarest han derefter intill den 17 Januari 1892 sig uppehållit, får jag vördsamt meddelat, att bemälde Beckman, som för närvarande är boende i huset N° 10 A vid Landsväggsgatan och anställd hos Förgyllare Ferm & Persson i bazarbyggnaden vid Jerntorget, vid med honom anställdt förhör uppgifvit: att han i slutet af Januari månad 1891 från Stockholm anländt hit till staden, hvarest han, boende hos Plåtslagaren August Valander vid Sten

image name: 00000159.jpg

original page number: 159

Sturegatan (numret okänt), varit anställd hos Förgyllaren E. Olsen, som har verkstad i Gamla Försörjningsinrättningen vid Drottningtorget, till Januari månad 1892, då Beckman begifvit sig härifrån till Uddevalla, hvarest han haft anställning hos Förgyllaren F. Sahlén i 4 månader; att han hvarken varit kyrko- eller mantalsskrifven härstädes före år 1898; att han före 1892 ej åtnjutit fattigvård, men å 1895 och 1896 varit intagen å Allmänna Försörjningsinrättningen i Stockholm; samt att han, som för närvarande ha en veckoförtjenst af 21 kronor, förklarar sig beredvillig att ersätta sjukvårdskostnaden. Förgyllaren E. Olsen, boende i huset N° 59 vid Södra Hamngatan, har på frågan uppgifvit, att Beckmans uppgift angående sin anställning hos honom är med sanna förhållandet öfverensstämmande. Såsom synes af den handlingarne bifogade afskriften af ett intyg från Mantalskontoret har Beckman hvarken för år 1891 eller 1892 varit härstädes mantalsskrifven.

N° 34

Johanna

Mathilda

Anders-

dotter

Lördagen den 5 November 1898.

På grund af Konungens Befallnings-

hafvandes i Göteborgs och Bohus län resolution af den 24 sistlidne November, hvarigenom Poliskammaren anmodats undersöka, dels hvarest och under

hvilka omständigheter Sömmerskan Johanna Mathilda Andersdotter uppehållit sig från och med år 1896, dels ock huruvida samt i så fall å hvilka tider Andersdotter efter 1895 års slut för sig eller sin minderårige son Johan Edvin af förklarandestyrelsen åtnjutit fattigvård, får jag vördsamt meddela, att bemälda Andersdotter, som för närvarande är boende å Tryksgatan i Örgryte församling af Göteborgs och Bohus län anställd som buteljusköljerska å J. W. Lyckoholm & C^{os} bryggeri derstädes, vid med henne anställdt förhör uppgifvit, att hon till följd af hafvandeskap i Augusti månad 1894 från innehafd pigtjänst å gården Backen N^o 1 Köpeboden i Onsala församling flyttat till sin fader Timmermannen Anders Eriksson å gården Hättet i Förlanda församling af Hallands län, hvarest hon utan bestämd sysselsättning vistats till den 16 Mars 1896, då hon flyttat till Enkan Gustafva Andersson å gården Kärrabro i Fässbergs församling af

image name: 00000160.jpg

original page number: 160

Göteborgs och Bohus län, der hon innehaft pigtjenst till den 24 Oktober 1896, hvarefter hon innehaft liknande anställning hos Landtbrukaren Axel Johansson å Tingsta Postegård i Backa socken af sagda län till den 3 November 1897, att hon då flyttat hit till staden, hvarest hon utan sysselsättning innebott hos Mureriarbetaren Emil Eriksson i huset N^o 6 vid Klockaregatan till den 25 Januari 1898, då hon blifvit intagen och förlöst å härvarande Barnbördshus; att hon, i början af Februari månad samma år utskrifven derifrån, tillika med sitt derstädes framfödda gossebarn Axel Rickard i brist på medel till sitt och barnets uppehälle intagits å Fattigvårdsanstalten Gibraltar, der hon vistats till midten af samma månad, då hon flyttade tillbaka till Klockaregatan N^o 6; att hon bott der till den 12 sistlidne April, hvarefter hon innehaft anställning å J. W. Lyckholms & C^{os} bryggeri i Örgryte socken af Göteborgs och Bohus län; samt att hon efter 1895 års slut hvarken för sig eller sin minderårige son Johan Edvin åtnjutit fattigunderstöd, men väl i Mars månad 1895 af Onsala kommun erhållit ett belopp af 20 kronor till understöd åt gossen.

N^o 35

Carl Corneliusson
I. Nilsson

Onsdagen 23 November 1898.

På grund af Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus län resolution af den 3 dennes, hvarigenom Poliskammaren anmodats under-

söka, under hvilka omständigheter Carl Corneliussen eller Nilsson vistats i Göteborg sedan år 1892, får jag vörd- samt meddela, att hans hustru, Johanna Corneliussen, boende i huset N° 24 vid Bangatan, härom hörd, uppgifvit: att makarne Corneliussen på grund af oenighet i Oktober 1891 flyttat från hvarandra, hvarefter mannen, uppe- hållande sig med tillfälligt arbete, varit inneboende i huset N° 227 i Majornas 1^{ste} rote hos husägaren Abrahamsson till försommaren 1892, då han flyttat till Vestra Frölunda socken af Göteborgs och Bohus län, der han sedermera haft sysselsättning som timmerman och oafbrutet vistats med undantag af kortare tider, då han tillfälligtvis i något ärende besökt Göteborg; samt att han dervid någon gång besökt hustrun, men ej bott hos henne;

image name: 00000161.jpg

original page number: 161

Corneliussons broder, Arbetskarlen Johan Petter Corneliusson, boende i huset N° 139 i Majornas 1^{ste} rote: att Corneliusson allt sedan våren eller sommaren 1892 bott i Vestra Frölunda socken, der han uppehållit sig med timmermansarbete å flere gårdar inom socknen; samt att han visserligen någon gång då och då besökt Göteborg och dervid jemväl någon natt, då han varit berusad, logerat hos brodern, men ej bott hvarken hos denne eller någon annan här i staden; samt Poliskonstapeln N° 116 J. P. Törnqvist: att han, som då och då sett Corneliusson, när denne varit på besök här i staden, har sig bekant, att han ej varit boende eller haft anställning härstädes de senare 6 à 7 åren.

N° 36

Maximiliana Molin

Onsdagen den 23 November 1898.

På grund af Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus län resolution af den 9 dennes, hvarigenom Poliskammaren anmodats låta anställa förhör med enkan Maximiliana Molin för utrönande af, hvarest och under hvilka omständigheter hon uppehållit sig under de närmaste åren före år 1895, får jag vördsamt meddela, att bemälda

Molin, som för närvarande är boende i huset N° 12 Litt. E vid Haga Kyrkogata, härom hörd, uppgifvit, att hon, som sedan omkring 16 år tillbaka varit sjuklig och oförmögen att genom eget arbete försörja sig, efter det hennes man den 17 April 1891 aflidit varit boende i följande hus i Varberg,

hvilkas nummer hon dock ej kan erinra sig: från April månad 1891 till den 1 Oktober samma år i hörnhuset vid Södergatan och Drottninggatan, hvilket hus eges af Husegaren Janne Nilsson; från den 1 Oktober 1891 till den 1 Oktober 1892 i Anders Bengtssons hus vid Östra Vallgatan; från den 1 Oktober 1892 till den 1 April 1893 i Johan Antonssons hus vid Södergatan och från den 1 April 1893 till den 1 April 1894 i Anders Nyvalls vid hörnet af Kyrkogatan och Östra Vallgatan belägna hus; samt att hon, som ej kunde lifnära sig af den pension, hon erhållit efter sin aflidne man då begärt fattigunderstöd, hvarefter hon blifvit intagen å Fattighuset i Varberg, der hon vistats till den 1 Mars 1895.

image name: 00000162.jpg

original page number: 162

Nº 37

Anna

Sofia Lind-

qvist

Torsdagen den 24 November 1898

På grund af Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus län resolution af den 6 dennes, hvarigenom Polis-kammaren anmodats undersöka, huru länge och under hvilka omständigheter ogifta Anna Sofia Lindqvist vistats i Göteborg, får jag, med hänvisning till bifogade intyg från Mantalskontoret, vördsamt meddela att bemälda Lindqvists syster, Hustrun Jenny Nilsson, boende i huset Nº 10 vid Lilla Vegagatan, härom hörd, uppgifvit: att Anna Sofia Lindqvist i slutet af September månad 1895 från Hjertums församling i Göteborgs och Bohus län flyttat hit till staden, hvarest hon, i afvaktan på att erhålla tjänst, innebott hos systemern i sagda hus till den 1 Oktober samma år, då hon erhållit pigtjänst hos Sockerbagaren John Edlund i huset Nº 9 vid Skolgatan, hvarest hon emellertid ej varit anställd längre än omkring tre veckor eller till slutet af sagda månad, då hon återflyttat till systemern, hos hvilken hon utan bestämd sysselsättning varit boende till början af December månad 1895; att hon, som då flyttat till sin fader, förre Båtsmannen Johan Lindqvist å gården Måröd i Hjertums församling, vistats derstädes till Februari månad 1896, då hon återkommit hit till staden och utan bestämd sysselsättning åter varit inneboende hos systemern i huset Nº 10 vid Lilla Vegagatan till den 1 Mars

samma år, hvarefter hon innehaft pig-
tjenst hos Faktorn Carl Magnus Schött
i huset N° 14 vid Vestra Skansgatan
till slutet af samma månad, då hon
återflyttat till systemen, hos hvilken hon
utan bestämd sysselsättning bott till
början af Maj månad 1896; att hon
derefter innehaft tjenst hos Fröken
Johanna Nilsson i huset N° 19 vid
Husargatan till medio af Juni må-
nad samma år, då hon återflyttat
till Hjertums församling, der hon
vistats till påföljande September månad,
då hon åter anländt hit till staden,
hvarest hon haft pigtjenst hos i huset
N° 1 B vid Rygatan boende Handlanden
Carl Oskar Johansson till medio af De-
cember månad 1897, då hon för sinnes-
sjukdom intagits å Fattigvårdsan-
stalten Gibraltar; samt att hon, som
år 1893 för liknande sjukdom varit
intagen å Hjertums fattigstuga, numera
är boende i sagda församling.
De personer här i staden, hos

image name: 00000163.jpg

original page number: 163

hvilka Anna Sofia Lindqvist uppgifvits
hafva varit anstald hafva intygat rik-
tigheten af här ofvan lemnade uppgifter.

image name: 00000164.jpg
original page number: 164

Rapport
angående
Fattigvårdsärenden
under åren
1899 och 1900.

image name: 00000165.jpg

original page number: 165

Register

Sid.

Andersson, Anna Lovisa

14

Sigrid Augusta Emilia Skog 23

Karl

46

August

47

Adler, Elias Vilhelm

87

Augustsdotter, Gerda Sofia

106

Andersson, Anders Magnus

115

Beckman, Erik Gustaf

9

Bäckvall, Johan Bernhard

36

Bengtsson, Johan Börje

52

Bäckman, Hulda Isabella

113

Dahlberg, Karl Henrik Johansson

28

Ekman, Erik Ludvig

53

Eklund, Olof Emauel

85

Fagerlund, Josef Teodor

37

Fredriksson, Ernst Hugo

127

Guldbrandsen, Ingvald Magnus

82

Håkansson, Axel Fritiof

8, 11

Hammarström, Robert Mortimer

33

Holmström, Frans August

44

Holgersson, Ida Augusta Isaksdotter

61

Halvorsen, Andreas

80

Johansdotter, Karolina

2

Jakobsson, Johan Petter

10

Johansson, Karl Alfred Islander

43

Jönsson, Johan (Jöns) Petter

90

Johansson, Otto Ludvig Leonard

109

Johansdotter, Inger Johanna

139

Karlsson, Augusta

6

Kristiansdotter, Anna Kristina

30

Klaesson, Hjalmar Teodor

38

Kristiansdotter, Lovisa Sofia

55

Karlsson, Erik

99

Peter Kristina Jörgensen

121

Lundgren, Fritz Vilhelm

4

Lindqvist, Ernst Verner

17

Larsson, Anders Gustaf

40

Liljengren, Anna Charlotta

41

Lundqvist, Charles Leonard

65

Larsson, Oskar Julius

79, 89

Lindgren, Karl Ludvig

124

Lindskog, Augusta

125

Magnusson, Börje

100

Nilsson, Ivar Fritiof

21

Nils Albert (Olsen Vilde) 26

Nyqvist, Johan August Karlsson

40

Nilsson, Adolf

99

Pettersson, Augusta Matilda

1, 12

Ida Karolina

31

Olof

39, 56

Persson, Johan Albert

59

Persdotter, Sofia

62

image name: 00000166.jpg

original page number: 166

Rogstadius, Anton August

129

Skog, Sigrid Augusta Emilia Andersson 23

Svensson, Per

48

Lars Holsten

50

Schultz, Dorotea

76

Svensson, Per

104

Samuelsson, August

136

Ullberg, Hulda Amanda

69

Wolff, Gottlieb

74

Wahlberg, Johan Fredrik Leonard

96

Wendin, Karl Albert Eriksson

129

Wigren, Frans Oskar Johansson-Jonasson 134

Nº 1

Augusta

Mathilda

Pettersson

Måndagen den 16 Januari 1899.

På grund af Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus län resolution af den 2 dennes, hvaregenom Poliskammaren anmodats åvägabringa utredning om på vilkens bekostnad ogifta Augusta Mathilda Petterssons barn Ruth Sara Augusta uppfostras, får jag vördsamt meddela, att bemälda Augusta Mathilda Pettersson, som för närvarande tillsammans med Kartongmakaren och f^o kyparen August Emil Rudolf Flygare är boende i Gamla Kasernbyggnaden

(Kungsgatan N° 11), härom hörd, upp-
gifvit, att hennes den 18 Juli 1894 i
Sköfde födda flickebarn Ruth Sara
Augusta, som befinner sig hos modern
allt ifrån födelsen varit hos henne
och uppfostrats på hennes bekostnad
med undantag af 7 eller 8 dagar
under April månad 1897, då det
på Fattigvårdens i Halmstad be-
kostnad varit intaget å Barnhemmet
derstädes, medan modern å den i
närheten af Halmstad belägna exercis-
platsen Skedalahed uppehållit sig
för att söka anställning.

image name: 00000167.jpg

original page number: 167

Nº 2

Carolina

Johans-

dotter

Måndagen den 16 Januari 1899.

På grund af Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus län resolution af den 4 dennes, hvarigenom Polis-kammaren anmodats undersöka, huru länge och under hvilka omständigheter ogifta Carolina Johansdotter vistats i Göteborg sedan år 1891, får jag, med hänvisning till bifogade intyg från Mantalskontoret samt Domkyrko- och Masthuggsförsamlingarne vördsamt meddela, att följande personer, härom hörda, uppgifvit:

1º Hustrun Olga Pettersson, boende i huset Nº 3 vid Fjerde Långgatan: att Johansdotter från November månad 1890 till Februari månad 1891 haft pigtjenst hos bemälda Pettersson i huset Nº 30 vid Andra Långgatan, hvarefter hon flyttat till huset Nº 61 vid Södra Hamngatan;

2º Enkan Ingrid Maria Hansson boende i huset Nº 40 vid Postgatan: att Johansdotter under sommaren 1891 haft anställning i huset Nº 61 vid Södra Hamngatan hos Hustrun Emma Sjöbeck, som då innehade Mindre Teaterns restauration; att Johansdotter, som derefter tagit anställning som kokerska ombord å en kanalångare, i början af år 1894 åter an-

ländt hit till staden, hvarest hon sedermera en kort tid haft anställning hos Källarmästaren Viktor Norman å Lorensbergs restauration (Nº 90 i staden 12^{te} rote)

Det skulle här antecknas, att förutnämnda hustrun Emma Sjöbeck,

boende i huset N° 2 vid Kyrkogatan, uppgifvit, att hon ej kan erinra sig, huruvida Johansdotter varit hos henne anställd, men att, om så varit förhållandet, det endast varit under någon kortare tid. Uppgiften angående Johansdotters anställning hos Nørman har ej kunnat styrkas, enär denne afflyttat till Helsingborg och af den för närvarande å Lorensberg hos Källarmästaren O. Möller anställda personal ingen finnes, som känner Johansdotter.

3° Fru Elin Stenhoff, anställd som restauratris å i Uddevalla hemmahörande ångfartyget "Robert Thorburn": att Johansdotter i April månad 1895, under uppgift att hon haft pigtjänst å Lorensberg, mot en lön af 30 kronor i månaden erhållit anställning som kokerska hos bemälda Stenhoff å i Uddevalla hemmahörande ångfartyget "Val-

image name: 00000168.jpg

original page number: 168

borg", å hvilken hon varit anställd till den 22 November 1896, då hon erhållit dylik anställning å i Halmstad hemmahörande ångfartyget "Halland", hvarest hon varit anställd hos dervarande restauratrisen Anna Andersson till slutet af Februari månad 1897, då hon i långt framskridet hafvande tillstånd lemnat sin anställning och flyttat till huset N° 21 vid Södra Liden, hvarest hon vistats till den 22 påföljande Maj månad, då hon intagits å härvarande barnbördshus; att hon, efter att derstädes hafva blifvit förlöst och vårdats på egen bekostnad 8 dagar, flyttat tillbaka till huset N° 21 vid Södra Liden, hvarest hon sedermera bott till medio af Juni månad 1897, då hon erhållit anställning hos restauratrisen Emma Andersson å förutnämnda ångfartyget "Valborg", der hon stannat till medio af Mars månad 1898, då hon erhållit anställning ombord å i Norge hemmahörande ångfartyget "Balder". Hennes nuvarande vistelseort är okänd.

N° 3

Fritz

Vilh. Lundgren

Måndagen den 16 Januari 1899.

På grund af Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus

län resolution af den 7 dennes, hvarigenom Poliskammaren anmodats undersöka, huruvida samt i så fall huru länge och under hvilka omständigheter Typografen Fritz Vilhelm Lundgren uppehållit sig i Göteborg, får jag med hänvisning till bifogade

intyg vördsamt meddela, att följande personer, här hörde, uppgifvit:

1° Typografen Gustaf Forsander, boende i huset N° 50 vid Andra Långgatan och anställd å Waldemar Zachrissons boktryckeri i huset N° 34 & 36 vid Köpmansgatan: att Lundgren efter att såsom vandrande gesäll hafva hitkommit till staden i slutet af Maj månad 1890, derefter, såsom af bifogade intyg framgår, haft anställning å nämnda tryckeri till den 11 Oktober samma år, då han lemnat staden.

2° Boktryckaren Albert Olsson, boende i huset N° 19 vid Skolgatan: att Lundgren, efter att i slutet af Januari månad 1892 hafva anländt hit till staden från Luleå, haft anställning å Olssons boktryckeri i nämnda hus till början af derpåföljde Mars månad, då han begifvit sig härifrån, hvar efter Olsson ej sett honom;

image name: 00000169.jpg

original page number: 169

3° Typografen Gustaf Eliasson, boende i huset N° 13 G vid Ånäsvägen och anställd å Göteborgs Aftonblads tryckeri i huset N° 2 vid Köpmansgatan: att Lundgren ungefär 5 à 6 månader under år 1896 arbetat i Karlskrona å Karlskrona Veckoblads tryckeri; samt att Eliasson, som är personligen bekant med honom, ej har sig bekant, att han haft någon annan anställning här i staden än hos Waldemar Zachrisson under ofvan angifna tid; samt

4° Typografen Carl Leonard Andersson som är kassör i Göteborgs typografförening att Lundgren, som under den tid han hade anställning å Valdemar Zachrissons tryckeri var medlem af nämnda förening, ej Andersson veterligt, haft någon annan anställning här i staden, men den 2 Oktober 1896 utblottad ankommit hit och då af föreningen erhållit ett reseunderstöd af 6 kronor, hvarefter han begifvit sig härifrån till Borås.

Några andra upplysningar om Lundgren hafva ej stått att vinna.

N° 4

Augusta

Carlsson.

Onsdagen den 25 Januari 1899

På grund af Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus län

resolution af den 5 dennes, hvaregenom Poliskammaren anmodats undersöka, huru länge och under hvilka omständigheter ogifta Augusta Carlsson vistats i Göteborg sedan Maj månad 1896, får jag, med hänvisning till bifogade intyg från Mantalskontoret, värdsamt meddela, att bemälda Carlsson, som

för närvarande är boende i huset N^o 7
vid Södra Liden, härom hörd, uppgifvit,
att hon, som är född den 1 September
1863 i Udenäs församling af Skara-
borgs län den 6 April 1896 från gården
Grindstugan i nämnda socken
i hafvande till-
stånd
begifvit sig hit till staden,
hvarest hon utan bestämd sysselsättning
innebott i huset N^o 19 vid Brunngatan
hos en enka Svensson till den 31 Juli
samma år då hon blifvit intagen å
härvarande Barnbördshus, hvarest hon,
efter att den 1 derpåföljde Augusti
månad blifvit förlöst med ett
gossebarn, som i dopet erhållit nam-
net Algot, vårdats till den 15 i
samma månad, då hon erhållit an-
ställning som kokerska å i Karlstad
hemmahörande ångfartyget Uddeholm,
hvilken tjänst hon innehåft
till den 26 De-
cember 1896, då hon flyttat tillbaka

image name: 00000170.jpg

original page number: 170

till Grindstugan i Skaraborgs län; att hon vistats der till början af April månad 1897, då hon erhållit kokerskeplats å i Lilla Edet i Elfsborgs län hemmahörande ångaren "Motala", å hvilken hon stannat till den 11 December samma år, hvarefter hon vistats i Udenäs församling af Skaraborgs län till April månad 1898, då hon erhållit anställning som restauratris å i Jönköping hemmahörande ångfartyget "Vestergötland", hvilken anställning hon innehaft till den 16 December 1898, då hon flyttat till huset N^o 7 vid Södra Liden, hvarest hon fortfarande är boende; samt att hon, som enligt bifogade intyg från Mantalskontoret varit mantalsskrifven i huset N^o 42 i Majornas 5^{te} rote, låtit för år 1898 man- talsskrifva sig der utan att någonsin hafva vistats, eller varit boende derstädes.

N^o 5

Axel

Frithiof

Håkansson

Onsdagen den 25 Januari 1899.

På grund af Konungens Befallningsshfvandes i Göteborgs och Bohus län resolution af den 10 dennes, hvarigenom Poliskammaren anmodats undersöka, huru länge och under hvilka omständigheter Axel Frithiof Håkansson vistats i Göteborg, får jag, med hänvisning till

bifogade intyg, vördsamt meddela, att samtliga härvarande målarmästare, - bland andra i huset N^o 26 vid Husargatan boende Målaremästaren E. D. Jansson, hos hvilken Håkansson vid förhör

i Norge uppgifvit sig hafva
haft
anställning, - blifvit hörde utan att
de kunnat lemna någon upplysning
om Håkansson.
Det har ej heller kunnat utrönas,
att Håkansson varit boende härstädes.

N° 6
Erik
Gustaf
Beckman

Lördagen den 28 Januari 1899

På grund af Konungens Befall-
ningshafvandes i Göteborgs och Bohus
län resolution af den 19 dennes, hvari-
genom Poliskammaren anmodats under-
söka, huru länge och under hvilka
omständigheter Förgyllaren Erik
Gustaf Beckman under åren 1892 eller
derförut vistats i Göteborg, får jag,
med hänvisning dels till bifogade
intyg från i huset N° 59 vid Södra
Hamngatan boende Förgyllaren E. Olsen
och dels till min rapport af den
26 Oktober 1898, vördsamt meddela, att
några
vidare
upplysningar om bemälde
Beckman, som den 15 dennes härifrån afrest
till Köpenhamn, icke stått att vinna.

image name: 00000171.jpg

original page number: 171

Nº 7

Johan

Petter

Jakobsson

Lördagen den 28 Januari 1899.

På grund af Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus län resolution af den 19 dennes, hvarigenom Polis-kammaren anmodats låta anställa förhör med Handskmakaren Johan Petter Jakobsson för utrönande af, huruvida han uppehållit sig i Göteborg under sådan tid och sådana förhållanden, att han kan anses här ega hemortsrätt, får jag, med hänvisning till bifogade intyg från Mantalskontoret, vördsamt meddela, att bemälde Jakobsson, som för närvarande är boende i huset Nº 15 vid Brunns-gatan och anställd hos Handskfabrikören Johannes Nilsson i huset Nº 39 vid Hvitfeldtsplatsen, härom hörd, uppgifvit, att han den 16 September 1898 från Köpenhamn anländt hit till staden, hvarest han sedermera haft anställning hos förutnämnde Nilsson; samt att han ej förut vistats här i staden, der han ej heller är kyrko- eller mantalsskrifven. Vidare har han uppgifvit, att han från år 1870 till år 1874 haft anställning hos Handskmakaren A. C. Löthman vid Kullagatan i Helsingborg, derifrån han rest till Köpenhamn; att han åren 1874 - - 1878 konditionerat dels i Köpenhamn och

dels i Lund, Engelholm och Helsingborg, men att han ej erinrar sig de tider, han uppehållit sig å hvarje ställe; samt att han i Februari månad 1878 från Helsingborg afrest till Tyskland, der han oafbrutet vistats till den 20 September 1897, då han flyttat till Helsing-

borg, hvarifrån han, efter att hafva haft anställning omkring en månad hos ofvannämnde Löthman, afrest till Köpenhamn, der han sedermera vistats till dess han i September månad 1898 afrest hit till staden.

Nº 8

Axel Frithiof Håkansson

Lördagen den 28 Januari 1899

På grund af Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus län resolution af den 19 sistlidne Januari, hvarigenom Poliskammaren anmodats undersöka, huru länge och under hvilka omständigheter Axel Frithiof Håkansson före Maj månad 1898 vistats i Göteborg, får jag, med hänvisning till bifogade intyg från Mantalskontoret, vördsamt meddela, att i ett annat fattigvårdsmål angående bemälde Håkansson Onsdagen den 25 sistlidne Januari afgafs en så lydande

image name: 00000172.jpg

original page number: 172

rapport:

Se N° 5 detta år.

Samtliga härvarande hotellegare hafva blifvit hörde utan att de kunnat lemna någon upplysning om Håkansson.

N° 9

Augusta

Mathilda

Pettersson

Torsdagen den 16 Februari 1899

På grund af Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus län resolution af den 6 dennes, hvarigenom Polis-kammaren anmodats anställa förhör med ogifta Augusta Mathilda Pettersson för att få utrönt, när under år 1893 hon lemnat Stockholm, hvarest hon derefter uppehållit sig intilldess hon i Januari 1895 bosatte sig i Göteborg samt under hvilka förhållanden hon vistats på hvarje ort under förenämnda tid, får jag vördsamt meddela, att bemälda Pettersson, som för närvarande är boende i huset N° 11 vid Kungsgatan (Gamla Kasernbyggnaden), härom hörd, uppgifvit: att hon i början af Maj månad 1893 från huset N° 14 vid Baggensgatan i Stockholm flyttat till Sundsvall, hvarest hon mot en lön af 20 kronor i månaden samt bostad och

kost
haft anställning hos Källarmästaren Berg å utvärds-
huset "Rullans" skjutbana till början af
Oktober månad samma år, hvarefter hon,

som i Sundsvall blifvit bekant
med å dervarande teater anstälde Maskin-
arbetaren August Emil Rudolf Flygare,
i sällskap med honom
rest omkring

på marknader i nedannämnde städer och platser, dervid de uppehållit sig dels genom att mot betalning tillhandahålla allmänheten en skjutbana samt dels förevisa ett s. k. trollerikabinett; att de sålunda från Sundsvall rest till Hernösand och derifrån åter till Sundsvall, hvarefter de besökt Gefle, Söderhamn, Sandarne sågverk, Ljusne, Ljusdal, Hedemora, Säter, Falun samt Örebro, i hvilken sistnämnda stad de uppehållit sig under Februari och Mars månader 1894, hvarefter de rest till Sköfde, der de vistats från April till Juli månad samma år; att de derefter uppehållit sig i Jönköping till medio af Oktober månad 1894 och derefter besökt Grenna, Vadstena, Motala, Skenninge och Karlsborg, der de uppehållit sig från slutet af November månad 1894 till Januari månad 1895, då de begifvit sig hit till staden; samt att hon under ofvannämnda tid ej varit föremål för fattigvård. Förutnämnde Kartongmakaren Flygare har vid med honom anställdt

image name: 00000173.jpg

original page number: 173

särskildt vitsordat bemälda Petters-
sons uppgifter.

N° 10

Anna Lovisa

Andersson

Torsdagen den 16 Februari 1899.

På grund af Konungens Befallnings-
hafvandes i Göteborgs och Bohus län reso-
lution af den 31 sistlidne Januari, hvari-
genom poliskammaren anmodats undersöka,
huru länge och under hvilka omständig-
heter ogifta Anna Lovisa Andersson
I. Andreasson vistats i Göteborg, får jag,
med hänvisning till bifogade intyg från
Mantalskontoret,

samt Masthuggs - och Domkyrkoförsamlingens pastorsexpeditioner
vördsamt meddela, att föl-
jande personer, härom hörde, uppgifvit:

1° Bemälda Anderssons syster, Hustrun
Emma Björkström, boende i huset N° 10 vid
Brunnsgatan: att Anna Lovisa Andersson,
efter att hafva varit boende å Lilla Edet
hos sin fader Urmakaren Andreas Anders-
son, innehaft anställning som restauratris
å i Torskog hemmahörande ångfartyget
"Thor" från våren 1888 till December månad
samma år, då hon återflyttat till Lilla
Edet, hvarest hon utan bestämd sysselsätt-
ning varit boende hos sina föräldrar till
Mars månad 1889, då hon i långt fram-
skridet hafvande tillstånd blifvit intagen
å härvarande Barnbördshus, hvarest hon
den 24 i samma månad blifvit förlöst

med ett flickebarn, som i dopet erhöll nam-
net Anna Olga Viktoria; att hon, utskrif-
ven derifrån återflyttat till sina föräldrar
i Lilla Edet, hvarest hon uppehållit sig
till medio af derpåföljde April månad,
då hon erhållit anställning som restau-

ratris ombord å i Torskog hemmahörande ångfartyget "Per", hvilken anställning hon innehaft till December månad 1890, då båten lagt upp; att hon, som då flyttat till sina föräldrar i Lilla Edet, der den 23 Februari 1891 framfött ett flickebarn, som i dopet erhöill namnet Augusta Christina, hvarefter hon vistats der till början af April månad samma år, då hon flyttat hit till staden, der hon innehaft anställning som amma först hos Sjökaptenen Otto Ekman i huset N° 36 vid Skolgatan till den 10 November samma år och derefter hos Häradshöfding P. Lamberg i huset N° 10 vid Viktoriagatan till medio af Juni månad 1892, hvarefter hon innehaft anställning som kokerska å åtskilliga ångfartyg, samt att, såvidt hustru Bäckström har sig bekant, hvarken bemälda Andersson eller hennes båda barn Anna Olga Viktoria, som är utackorderadt hos Jordbrukaren Berndt Andersson å gården Bäck i

image name: 00000174.jpg

original page number: 174

Torskog och Augusta Christina, som befinner sig hos mormodern Anna Christina Andersson i Lilla Edet, åtnjuter fattigunderstöd;
2° Föreståndarinnan för tjänstebyrån för sjöfolk i huset N° 16 vid Nordhemsgatan
Fru Anna Schmidt, boende derstädes: att Anna Lovisa Andersson innehaft kokerskeplats å nedannämnda ångfartyg: å "Nornan", hemmahörande i Göteborg, från den 15 Juni 1892 till den 7 September samma år, å i Karlstad hemmahörande ångfartyget "Karlstad" från den 7 September 1892 till den 15 December samma år, då hon flyttat till sina föräldrar i Lilla Edet; vidare å "Bele" från den 23 Februari 1893 till den 20 Juli samma år, å "Zeus" från den 20 Juli 1893 till den 1 Januari 1894 å "Carl O. Kjellberg" från Januari månad 1894 till den 7 Maj samma år; å "Skan-dinavien" från den 7 Maj 1894 till den 18 Januari 1895; å "Julius Cæsar" från den 18 Januari 1895 till den 13 December samma år, samtliga dessa ångbåtar hemmahörande i Göteborg; å i Halmstad hemmahörande ångfartyget "Pluto" från den 15 December 1895 till den 19 Mars 1896 samt å i Uddevalla hemmahörande ångfartyget "Robert Thoburn" från den 20 Mars 1896 till Juni månad samma år, då hon erhållit anställning ombord å i Helsingborg hemmahörande ångfartyget "Alette", hvarefter hon ej vistats här i staden; samt att hon vistats ett dygn hos fru Schmidt innan hon erhöll anställning å förutnämnde ångaren "Pluto".
Det skulle här antecknas, att Fru Schmidts uppgifter grunda sig på af henne förda anteckningar.

Vid förhör å härvarande Barnbörds-
hus har den upplysning erhållits, att
Anna Lovisa Andersson på egen bekostnad
vårdats derstädes från den 19 Mars 1889
till den 5 April samma år.

Nº 11

Ernst Ver-
ner Lind-
qvist

Måndagen den 20 Februari 1899.

På grund af Konungens Befall-
ningshafvandes i Göteborgs och Bohus
län resolution af den 9 dennes, hvari-
genom Poliskammaren anmodats låta
med Typografen Ernst Werner Lindqvist
och hans hustru Eva Kristina Lindqvist
anställa förhör till utrönande af hvarest
makarne de senare åren vistats samt
den tid och de omständigheter, hvar-
under deras vistelse inom hvarje sär-
skild kommun egt rum, får jag, med
hänvisning till bifogade intyg från

image name: 00000175.jpg

original page number: 175

Mantalskontoret, vördsamt meddela, att bemälde Lindqvist, som är boende i huset N° 175 Litt. B i Annedal, vid med honom anställdt förhör, uppgifvit: att han i Juni månad 1889 från Stockholm anländt hit till staden, hvarest han sedan dess innehaft anställning som sättare å Göteborgs Aftonblads tryckeri först i huset N° 27 vid Drottninggatan och sedermera i dess nuvarande lokal i huset N° 2 vid Köpmansgatan till sommaren 1894, då han erhållit liknande anställning å D. F. Bonniers tryckeri i huset N° 5 vid Smedjegatan, hvarest han var anställd till Augusti månad samma år, då han afrest till Stockholm; att han under sin anställning härstädes varit boende först i huset N° 2 vid Lilla Kungsgatan hos en vargnssmörjare Weiss till midsommartiden 1891, då Lindqvist ingått äktenskap med Eva Kristina Sultan, hvarefter makarne bott först i huset N° 12 vid Snickaregatan och derefter i huset N° 96 vid Skepparegatan, till dess Lindqvist lemnande familjen qvar i Göteborg, i Augusti månad 1894 afrest till Stockholm, hvarest han, boende först hos sin syster, Hustrun Lotten Sterner, i huset N° 1 vid Inedalsgatan och derefter, sedan hans familj i Oktober 1894 anländt

till Stockholm i förhyrd lägenhet i huset N° 11 vid Kronobergsgatan, haft anställning som sättare dels å tidningen "Vårt Lands" tryckeri i huset N° 5 vid Klara Vestra Kyrkogata och dels å Beckmans tryckeri i huset N° 13 1/2 vid Lilla Nygatan till början af år 1895, hvarefter han en kortare tid varit i saknad af

anställning; att han i början af Februari månad 1895 med familjen flyttat till Sundbyberg i Bromma församling af Stockholms län, hvarest han, boende å lägenheten Torneberg, haft anställning å tidningen "Hemlandsvännens" tryckeri derstädes till slutet af December månad 1895, då nämnda tryckeri under namn af Svenska Tryckeriaktiebolaget förflyttades till Stockholm (huset N^o 17 vid Kungsgatan); att Lindqvist fortfarande haft anställning vid nämnda tryckeri till April månad 1896, men jemte familjen qvarbott i Sundbyberg till Mars månad samma år; hvarefter de bott i huset N^o 16 vid Brunnsgränd några månader; att Lindqvist, som efter slutad anställning hos Svenska Tryckeriaktiebolaget varit i saknad af anställning, försommaren 1896 med familjen flyttat till Eskilstuna,

image name: 00000176.jpg

original page number: 176

hvarest han, boende i Öltapparen Olssons hus, haft anställning som sättare å Sörmlandspostens tryckeri till medio af Oktober månad 1896, då han jemte familjen återflyttat hit till staden, hvarest han haft anställning som sättare först hos Boktryckarefirman A. Lindgren & Söner i huset N° 14 vid Rosenlundsgatan 3 veckor, derefter hos D. F. Bonniers Boktryckeriaktiebolag först i den gamla lokalen i huset N° 5 vid Smedjegatan och derefter i den nuvarande i huset N° 2 vid Lilla Torget, i allt från den 17 November 1896 till den 8 Mars 1898, - undantagandes tiden från den 9 December 1896 till den 9 Januari 1897, då han såsom medellös åtnjutit kostnadsfri sjukvård å Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset härstädes - och slutligen hos Boktryckaren G. Jons-son i huset N° 16 vid Kungsgatan till Juni månad 1898, då han lemnande familjen härstädes, begifvit sig till Malmö, der han haft anställning som sättare hos Tryckeriaktiebolaget "Framtiden" i Folkets hus från början af Juni månad 1898 till slutet af Augusti månad samma år, då han återflyttat hit till staden, hvarest han varit i saknad af bestämd sysselsättning till den 1 Januari detta

år, då han erhållit anställning som sättare hos Boktryckaren John Zachris-son i Kungsbacka, hvarest han fortfarande har anställning; att han under sin anställning här i staden varit boende först i huset N° 175 Litt G i Annedal och sedermera i huset N° 175 Litt B, hvarest hans familj är kvarboende samt att hvarken han eller hans familj åtnjutit fattigvård på något

annat ställe än i Göteborg;

Hustru

Lindqvist som

för närvarande åtnjuter

vård å Allmänna och Sahlgrenska sjuk-

huset, har på grund af sjukdom icke kunnat i

ärendet höras

Genom förfrågningar å de ställen,

hvärest Lindqvist uppgifvit sig hafva

haft anställning, har ~~uttrönts~~ sannings-

enligheten af hans uppgifter bekräftats.

Nº 12

Ivan Fri-

thiof Nilsson.

Måndagen den 20 Februari 1899

På grund af Konungens Befall-

ningshafvandes i Göteborgs och Bohus

län resolution af den 15 dennes, hvori-

genom Poliskammaren anmodats inhem-

ta och meddela de upplysningar om

aflidne Ivan Frihiof Nilssons vistelse-

ort under åren 1893-1897, hvilka kunna

af Poliskammaren anskaffas, får jag,

med hänvisning till bifogade intyg,

image name: 00000177.jpg

original page number: 177

vördsamt meddela, att Nilsson, såvidt det kunnat utrönas, icke vistats härstädes efter år 1893. Angående hans vistelseort före denna tid hafva följande personer blifvit hörde dervid de uppgifvit:

1° Renhållningskarlen Malte Persson, boende i huset N° 71 vid Engelbrekts-gatan (15^{te} Roten 24 A): att Nilsson i Augusti månad 1891 från Upsala anländt hit till staden, hvarest han utan bestämd sysselsättning varit inneboende hos Persson i sagda hus till den 1 Oktober samma år, då han flyttat till huset N° 24 vid Pilgatan;

2° Förre Tullvakmästaren Carl August Lundqvist, egare af fastigheten N° 68 A C i Östra Haga (huset N° 24 vid Pilgatan): att Nilsson, uppehållande sig genom tillfälligt snickeriarbete, bott derstädes ungefär ett halft år, troligen från den 1 Oktober 1891 till den 1 April 1892; samt

3° Förre Landtbrukaren Johannes Strandberg, egare af fastigheten N° 71 vid 9^{de} kvarteret i Landala (huset N° 71 vid Carl Gustafsgatan): att Nilsson tillsammans med en ogift qvinsperson från Upsala vid namn Christina Olsson varit derstädes boende från den 1 April 1892 till våren 1893, då de blifvit vräkta derifrån, enär

de ej kunde erlägga hyra för lägenheten; samt att Nilsson under nämnda tid hufvudsakligen uppehållit sig genom att kringgå här i staden och försälja af honom förfärdigade fönsterbord.

Samtlige här hörde personer hafva uppgifvit, att de ej på de senare 5 åren eller efter 1893 sett Nilsson, Strandberg dessutom tilläggande, att han ej heller efter nämnda tid sett förutnämnda Christina Olsson.

Af Polisunderrättelser inhemtas

angående Ivan Frithiof Leopold Nilsson:
att han den 30/8 1894 af Halmstads Råd-
husrätt dömts till 1 månads fängelse för
1^a resan snatteri, men derefter afvikit från
orten (P. U. N^o 128 A. 2. 1894); att han
den 8/10 1896 för tjufnadsbrott häktats i
Vifolka härad, Östergötlands län (P. U.
N^o 124 B. 7 1896); samt att han den 30/12
1896 frigifvits från länsfängelset i Linköping
efter undergången bestraffning för 1^{sta}
resan snatteri och 1^{sta} resan stöld (P. U. 144 D. 6 1896).
I Polisunderrättelser uppgifves hem-
orten vara Göteborg.

N^o 13

Sigrid Augusta
Emilia And:son
Skog

Lördagen den 4 Mars 1899

På grund af Konungens Befall-
ningshafvandes i Göteborgs och län reso-

image name: 00000178.jpg

original page number: 178

lution af den 28 sistlidne Februari, hvare-
genom Poliskammarena anmodats anställa
förhör med ogifta Sigrid Augusta Emilia
Andersson Skog
angående hennes lefnadsomständigheter
får jag värdsamt med-
dela, att bemälda Andersson Skog, som
för närvarande för venerisk smitta vårdas
å Holtermanska sjukhuset, vid med henne
anstäldt förhör uppgifvit: att hon, som är
född den 11 Juni 1881 å gården Skogstorpet
i Bäfve församling af Göteborgs och Bohus
län, vid en månads ålder af modern, ogifta
Lydia Johansdotter, blifvit utackorderad hos
Målaren Lars Larsson och dennes hustru
Christina å Lilla Björbäck i samma för-
samling och hos dem oafbrutet vistats
till den 1 November 1895, då hon flyttat
till Uddevalla, hvarest hon innehaft pig-
tjänst hos Bokbindaren Artur Olsson
i Slagtare Lekanders hus å Norr till
den 1 Februari 1896, då hon blifvit intagen
å Epidemiska sjukhuset i Uddevalla, hvarest
hon för skarlakansfeber vårdats tre veckor,
att hon, utskrifven derifrån återflyttat
till sina fosterföräldrar i Bäfve församling,
der
hon, anställd å Katrinedals pappers-
bruk, vistats till den 1 September 1896, då
hon begifvit sig hit till staden, hvarest
hon innehaft pigtjänst hos Enkefru Thekla
Palmaér i huset N^o 11 vid Aschebergsgatan
till den 1 Januari 1897, hvarefter hon inne-
haft anställning som köksa först ombord
å i Göteborg hemmahörande ångfartyget
"Tuva" i 2 månader eller till den 1
Mars 1897 och derefter å Hellekis Aktie-
bolag tillhörande och i Hellekis hemma-
hörande ångfartyget "Viking" till den 1
April samma år, då hon flyttat till
huset N^o 1 vid Smedjegatan här i staden,

hvarest hon utan bestämd sysselsättning
innebott hos ogifta Christina Börjesson
till den 24 November 1897 med undantag
af tiden från den 17 Juni till den 3 Augusti
samma år, under hvilken tid hon, enligt
P. U. N^o 88 D. 6 1897, aftjenat straffarbete
för 1^{ste} resan stöld; att hon, försörjande
sig genom idkande af skörlefnad, från
slutet af November månad 1897 till
den 17 September 1898 bott dels i huset
N^o 11 vid Östra Kyrkogatan och dels i
huset N^o 7 vid Eklundsgatan med undan-
tag af tiderna från den 22 December
1897 - 12 Januari 1898,
22 Jan. - 24 Febr. 1898,
och 9 April 1898 -
- 22 Juni samma år, då hon för venerisk
smitta varit intagen å Holtermanska sjuk-
huset; att hon den 17 September 1898
erhållit anställning som städerska å i
Göteborg hemmahörande ångfartyget
Göteborg, hvarest hon haft anställning

image name: 00000179.jpg

original page number: 179

till den 29 i samma månad, då hon blifvit intagen å sjukhuset i Kristiania i Norge och der förlöst med ett dödfött foster; att hon i medio af Oktober månad 1898 utskrifven derifrån, åter erhållit anställning å förutnämnda ångfartyget Göteborg, å hvilket hon vistats till medio af November månad samma år, då hon flyttat till huset N^o 11 vid Kyrkogatan här i staden, hvarest hon, försörjande sig genom skörlefnad, sedermera varit boende till dess hon den 22 sistlidne Februari intogs å Holtemanska sjukhuset, hvarest, hon fortfarande vårdas; samt att hon som såsom lösaktig den 12 Mars 1898 här i staden blifvit ålagd sundhetsbesigtning, för år

1899 blifvit här i staden antecknad till mantalsskrifning men är fortfarande kyrkoskrifven i Uddevalla hos modern, som har anställning som kokerska å Store Hotellet derstädes.

I Polisunderrättelser uppgifves bemälda Andersson Skogs hemort vara Uddevalla. Vid anställda efterforskningar har det utrönt, att hon under ~~den~~ uppgifna tider varit boende här i staden.

N^o 14

Nils Albert

Nilsson

(Olsson Wilde)

Onsdagen den 22 Mars 1899.

På grund af Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus län resolution af den 13 dennes, hvarigenom Polis-

kammaren anmodats undersöka, huruvida Skomakaren Nils Albert Nilsson, hvilken ock kallas sig Olsson Wilde, vistats i Göteborg under år 1895 och till hösten 1896,

och i så fall under hvilka omständigheter vistelsen skett, får jag, med hänvisning till det handlingarne bifogade intyget från Mantalskontoret, vördsamt meddela, att följande personer, härom hörde, uppgifvit:

1° Skomakaren Oskar Petri Englund, som har verkstad i huset N° 25 vid Wasagatan och

2° Hustrun Maria Sandsten, boende i huset N° 72 i Majornas 3 Rote, sammanstämmande: att bemälde Wilde i Maj månad 1894 såsom vandrande gesäll anländt hit till staden, hvarest han oafbrutet haft anställning och varit boende i huset N° 15 vid Storgatan till Oktober månad samma år hos bemälda Sandstens man, Skomakaren Julius Sandsten, som i Maj månad 1895 afvikit härifrån staden; samt

3° Skomakaren Gustaf Pettersson, boende i huset N° 13 vid Eklundsgatan: att han, som i Oktober månad 1894 erhållit anställning hos förutnämnde Sandsten, erinrar sig att Wilde samtidigt lemnat sin anställning derstädes under

image name: 00000180.jpg

original page number: 180

uppgift, att han ämnade begifva sig till Falkenberg.

Samtliga här hörde personer hafva dessutom uppgifvit, att Vilde hvarken före eller efter sin anställning hos Sandsten varit af dem sedd här i staden och har ej heller någon upplysning kunnat erhållas att han annan tid vistats härstädes.

Nº 15

Carl Henrik

Johansson

Dahlberg

Tisdagen den 28 Mars 1899

På grund af Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus län resolution af den 17 dennes, hvarigenom Poliskammaren anmodats låta anställa förhör med Arbetskarlen Carl Henrik Johansson Dahlberg för utrönande dels hvarest och under hvilka omständigheter han uppehållit sig från och med år 1894 dels ock, huruvida samt i sådant fall af hvilken kommun han efter den 14 Januari 1894 för sig eller sin minderårige son Johan Herrman eller, derest han har andra minderåriga barn, för något af dem kommit i åtnjutande af fattigunderstöd, får jag, med hänvisning till bifogade intyg från Mantalskontoret, vördsam samt meddela, att bemälde Dahlberg som är boende i huset Nº 18 B vid Landalagatan (Nº 9 Litt.A i 9^{de} kvarteret, Landala), härom hörd, uppgifvit, att han, an-

ställd som arbetskarl i stadens arbeten, från hösten 1893 till den 1 April 1895 varit boende i huset Nº 15 vid Landalagatan och allt ifrån sistnämnda dag i sin nuvarande bostad; att han ej efter Januari månad 1894 erhållit fattig-

understöd af någon kommun, men från år 1888 till sistnämnda tid några månader, då och då under vintrarne till följd af arbetslöshet och sjukdom af Elfsåkers kommun i Hallands län erhållit fattigunderstöd, som vexlat mellan 5 à 9 kronor i månaden; att han sjelf aldrig sökt eller erhållit fattigunderstöd för sin ende minderårige son Johan Herrman; men att denne den 17 Mars 1897 af modern Fredrika Bernhardina Johansdotter, från hvilken Johansson Dahlberg den 25 Oktober 1890 blef lagligen skild, fördes till Stockholm, der han sedermera utan faderns vetskap eller samtycke utackorderats på fattigvårdens bekostnad; samt att han, som f. n. har en veckoförtjenst af 14 á 15 kronor. ämnar söka återfå barnet.

Tisdagen den 28 Mars 1899.

På grund af Konungens Befall-

image name: 00000181.jpg

original page number: 181

Nº 16

Anna

Kristina

Kristiansdotter

ningshafvandes i Göteborgs och Bohus län
resolution af den 20 dennes, hvarigenom
Poliskammaren anmodats föranstalta för-
hör med förre Bagaren Andreas Bernt-
zén och hans hustru Sofia Amalia
för utrönande af hvilken tid
och under hvilka omständigheter enkan
Anna Kristina Kristiansdotter vistats
hos Berntzéns samt om hon under denna
tid erhållit något understöd af Fors-
hälla fattigvård, får jag vördsamt med-
dela, att bemälda Berntzén och hans
hustru, som för närvarande äro boende i
huset Nº 119 Litt. D i Mj^s 5^{te} rote, härom
höda, sammanstående uppgifvit: att
bemälda Kristiansdotter sommaren 1889
från Forshälla sockens fattiggård, hvarest
hon vistats sedan hennes mans, Arbets-
karlen Jakob Anderssons i Januari eller
Februari månad 1887 timade frånfälle,
flyttat till
makarne
Berntzéns, som då bodde
å Ströms egendom vid Slussen i Torps
socken i Göteborgs och Bohus län, hvarest
hon, biträdande Berntzén och hans hustru
i bagerirörelsens skötande, oafbrutet vistats
till våren 1893 med undantag af omkring
2 månader under sommaren och hösten
hvarje år, då hon vistats hos sin dotter,
Cecilia Maria, gift med Arbetskarlen
Anton Berntsson, boende å ett torp
under Kärrs egendom vid Ljungskile; att
Kristiansdotter med liknande sysselsätt-
ning som förut oafbrutet varit boende
hos

makarne

Berntzén från våren 1893

till September månad samma år å
gården Härröd i Myckleby socken af
Göteborgs och Bohus län och i Stillings-
ön i samma församling från September
månad 1893 till den 1 Oktober 1894,
då de flyttat hit till staden, hvarest
hon med dem varit boende i huset
N° 33 vid Skolgatan till Mars månad
1895 och derefter i huset N° 1 vid Para-
disgatan till Juli månad samma år,
då hon begifvit sig härifrån till
Uddevalla, hvarefter hon ej vistats här
i staden; samt att hon
såvidt makarne Berntzén veta
ej varit före-
mål för någon fattigvård efter det hon
år 1889 flyttade från Forshälla fattig-
gård.

N° 17

Ida Karo-
lina Petters-
son

Tisdagen den 11 April 1899

På grund af Konungens Befall-
ningshafvandes i Göteborgs och Bohus län
resolution af den 20 sistlidne Mars,
hvarigenom Poliskammaren anmodats
undersöka, huru länge och under hvilka
omständigheter Ida Karolina Pettersson

image name: 00000182.jpg

original page number: 182

vistats i Göteborg, får jag, med hänvisning till det handlingarne bifogade intyget från Mantalskontoret, vördsamt meddela, att hon, enligt hvad Poliskammarens minnesböcker utvisa, är född den 30 Augusti 1875 i Lycke församling af Göteborgs och Bohus län, derifrån hon våren 1892 anländt hit till staden, hvarest hon innehaft en anställning som glasdiskerska å Trädgårdsföreningens restauration omkring en månad; att hon den 22 Juli samma år på grund af lösaktighet här i staden blifvit ålagd allmän sundhetsbesigtning, hvarefter hon, försörjande sig genom idkande af skörlefnad, varit boende dels i huset N° 9 vid Kaponniergatan och dels i huset N° 17 vid Öfra Kyrkogatan till den 8 Augusti 1893, då hon afrest härifrån till Stockholm, derifrån hon den 10 November 1897 åter anländt hit till staden, hvarefter hon, fortfarande försörjande sig såsom prostituerad, bott i åtskilliga hus vid Eklunds- och Öfra Kyrkogatan, bl. a. i huset N° 9 vid sistnämnda gata (N° 68 af 2^{dra} roten) till den 16 Juli 1898, då hon i hafvande tillstånd lemnat Göteborg under uppgift att hon skulle återvända till Stockholm. Några andra upplysningar om bemälda

Pettersson

hvilken numera icke vistas här i staden hafva icke stått att vinna.

N° 18

Robert

Mortimer

Hammarström

Måndagen den 17 April 1899

På grund af Konungens Befall-

ningshafvandes i Göteborgs och Bohus län resolution af den 29 sistlidne Mars, havrigenom Poliskammaren anmodats låta anställa förhör med Robert Mortimer Hammarström för utrönande af hvarest och under hvilka omständigheter han uppehållit sig efter den 3 Mars 1895, får jag vördsamt meddelat, att bemälde Hammarström, som för närvarande för ögonsjukdom vårdas å Fattigvårdsanstalten Gibraltars sjukafdelning, härom hörd, uppgifvit, att han som i början af Mars månad 1895 i Kungsbacka ingått äktenskap med i handlingarne omförmälda Alfrida Andersson, omedelbart derefter lemnat Kungsbacka, där hustrun kvarstannat, hvaremot han haft anställning först som eldare ombord å i Göteborg hemmahörande ångfartyget "James Dickson" till den 11 April s. å. och derefter som 2^{dre} maskinist ombord å i Torskog hemmahörande ångfartyget "Visborg" till början af Januari månad 1896, då han återvändt till

image name: 00000183.jpg

original page number: 183

Kungsbacka, hvarest han utan syssel-
sättning bott hos sin svärfader, förre
Stadstjenaren Sven Petter Andersson till
slutet af Mars månad
samma år;
att han derefter
åter innehaft anställning som 2^{dre} maski-
nist först å förutnämnda ångfartyget
"Visborg" till början af
påföljde
Oktober månad
då han med hustrun, deras
son Robert Reinhold samt hustruns utom
äktenskapet födde son Gustaf Alfred af-
flyttat till Göteborg, der hon jemte
barnen varit boende till slutet af Janu-
ari månad 1897, då hon blifvit intagen
å Gibraltars sjukafdelning, der hon den
31 i samma månad aflidit; att Ham-
marström från Oktober månad 1896 inne-
haft anställning som 2^{dre} maskinist ombord
a i Malmö hemmahörande ångfarty-
get "Gunhild" till slutet af April månad
1897, å i Halmstad hemmahörande ång-
fartyget Halland under Maj månad
samma år samt slutligen å i Hel-
singborg hemmahörande ångfartyget Edit
från Juni månad 1897 till December
månad samma år, då han afmönstrat
här i staden och bott å sjömanshemmet
omkring tre veckor; att han från början
af Januari månad 1898 till Juni månad
samma år innehaft anställning som el-

dare ombord å i Göteborg
hemmahörande ångfartyget "Wermland",
men efter slutad anställning derstädes
på grund af ögonsjukdom blifvit intagen
å Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset,
der han vårdats till den 10 i samma
månad, då han förflyttats till Conval-
ensafdelningen vid Stampgatan; der han

vårdats till den 18 Juli 1898; att han, utskrifven derifrån, innehaft anställning som maskinist å egendomen Hultet i Svenljunga församling af Elfsborgs län till den 8 Oktober samma år, då han återkommit hit till staden, hvarest han sedermera för nämnda ögonsjukdom vårdats först å Convalescenthemmet och derefter å Fattigvårdsanstalten Gibraltars sjukafdelning, der han qvarligger; att makarne Hammarströms son Robert Reinhold till April månad 1898 uppfostrats på faderns bekostnad, men att gossen, som då på föranstaltande af en bekant till Hammarströms aflidna hustru, blifvit utackorderad i Onsala församling af Hallands län, troligen der uppfostrad på fattigvårdens i Kungsbacka bekostnad; samt att hustru Hammarströms oäkta son Gustaf Alfred varit intagen å Fattigvårdsanstalten

image name: 00000184.jpg

original page number: 184

Gibraltar, derifrån han afsändts till Kungs-
backa.

N° 19

Johan Bern-

hard Bäck-

vall

Måndagen den 17 April 1899.

På grund af Konungens Befall-
ningshafvandes i Göteborgs och Bohus län
resolution af den 4 dennes, hvarigenom
Poliskammaren anmodats att med Nils
Ernfrid Nilsson och hans hustru Emma
Nilsson, född Jonsdotter, låta anställa
förhör för utrönande, huruvida Kakel-
ugnsmakaregesällen Johan Bernhard
Bäckvall från September månad 1890
till December månad 1891, med undantag
af omkring tre veckor, under sommaren
sistnämnda år, oafbrutet vistats i War-
berg, får jag vördsamt meddela, att
bemälde Nilsson och hans hustru, båda
boende i huset N° 16 vid Lilla Vegagatan
härom hörda, sammanstämmande uppgif-
vit, att Bäckvall, som i slutet af Augusti
månad 1890, från Veddige församling i Hal-
lands län anländt till Varberg, der haft
anställning hos Kakelugnsmakaren Karl
Hellsund från början af September månad
1890 till den 20 eller 21 Juni 1891,
att han, som då begifvit sig från
staden, i medio af påföljande Juli
månad återkommit och derefter oafbrutet

haft anställning hos förutnämnde
Hellsund till medio af December månad
1891, då Bäckvall afrest till Hörby
församling i Skåne; samt att såväl
Nilsson som hans hustru under åren
1890 och 1891 haft anställning hos Hell-
sund.

N° 20

Josef Theo-
dor Fager-
lund

Torsdagen den 4 Maj 1899

På grund af Konungens Befall-
ningshafvandes i Göteborgs och Bohus
län resolution af den 24 sistlidne April,
hvarigenom Poliskammaren anmodats
undersöka, huru länge och under hvilka
omständigheter Färgeriarbetaren Josef
Theodor Fagerlund vistat i Göteborg,
får jag, med bifogande af intyg från
Domkyrkoförsamlingens pastorsexpedi-
tion, vördsamt meddela, att förre
Maskinisten Salomon Larsson, boende
i huset N° 30 vid Redbergsvägen, härom
hörd, uppgifvit, att han, som från år
1858 till år 1891 haft anställning som
maskinist å det numera aflidne Färgaren
Johan Edvard Vahlgren då tillhörige, vid
Redbergsvägen belägna Charlottendals
färgeri, erinrar sig, att bemälde
Fagerlund, efter att från Borås hafva
anländt hit till staden, innehaft an-

image name: 00000185.jpg

original page number: 185

ställning å nämnda färgeri ungefär ett år i början af 1860:talet, under hvilken tid han varit boende i huset N° 30 vid Redbergsvägen hos sin numera aflidne broder Färgeriarbetaren Johan Fagerlund samt att Larsson sedermera icke sett honom. Härjemte har Hustrun Ida Persson boende i huset N° 30 vid Olskrokgatan upplyst att hon som är född 1876 och dotter till förutnämnde Johan Fagerlund, visserligen någon gång hörde denne tala om sin broder Josef Theodor, som emellertid ej såvidt hon har sig bekant, vistats här i sta Oaktadt anställda efterforskningar hafva inga andra upplysningar kunnat vinnas beträffande Josef Theodor Fagerlund.

N° 21

Hjalmar

Theodor

Claesson.

Fredagen den 16 Juni 1899

På grund af Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus län resolution af den 6 dennes, hvare genom Poliskammaren anmodats undersöka, huru länge och under hvilka omständigheter Måleriarbetaren Hjalmar Theodor Claesson vistats i Göteborg, får jag, med hänvisning dels till bifogade intyg från Mantalskontoret

och härvarande Målareförbund samt dels till de handlingarne i afskrift bifogade intygen från samtliga härvarande Pastorsexpeditioner, vördsamt meddela, att oaktadt gjorde

undersökningar och förfrågningar
hos härvarande målaremästare
några andra upplysningar om bemälde
Claesson icke stått att vinna än
att han, enligt Polisunderrättelser
N° 50 D.1 1892 den 2 April samma
år af Stadsfiskalen i Sundsvall
erhållit varning för lösdrifveri; och
uppgifves Claessons hemort i P. U.
vara Stockholm.

N° 22

Skrädd:arb.

Olof Petters-
son

Fredagen den 14 Juli 1899

På grund af Konungens Befall-
ningshafvandes i Göteborgs och Bohus
län resolution af den 21 sistlidne Juni,
hvarigenom Poliskammaren anmodats
undersöka, huru länge och under
vilka omständigheter Skrädderiarbetaren
Olof Pettersson vistats i Göteborg,
får jag, med hänvisning till bifo-
gade intyg från Christinæ försam-
lings pastorsexpedition, Mantalskontoret
samt Fattigvårdsanstalten Gibraltars
kamrerarekontor vördsamt meddela,

image name: 00000186.jpg

original page number: 186

att oaktadt anställda efterforskningar samt förfrågningar hos härvarande äldre utöfvare af skräddeyrket inga upplysningar kunnat vinnas beträffande Petterson. Den i handlingarne omnämnde Skräddaren Samuel Cederblad, hos hvilken Pettersson skulle hafva varit anställd, afled år 1853.

N° 23

Johan

August

Carlsson

Nyqvist

Onsdagen den 19 Juli 1899

På grund af Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus län resolution af den 5 dennes, hvarigenom Poliskammaren anmodats undersöka, huru länge och under hvilka omständigheter Johan August Carlsson Nyqvist vistats i Göteborg, får jag med hänvisning till bifogade intyg från Mantalskontoret, värdsamt meddelade, att några upplysningar om Nyqvist icke gått att vinna.

N° 24

Anders Gus-

taf Larsson

Onsdagen den 19 Juli 1899.

På grund af Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus län resolution af den 5 dennes, hvarigenom Poliskammaen anmodats undersöka, huru länge och under hvilka omständigheter Mureriarbetaren Ander

Gustaf Larsson, vistats i Göteborg, får jag, med hänvisning till bifogade intyg från samtliga härvarande Pas-

torsexpeditioner samt Svenska Murareförbundets afdelning härstädes, vörd- samt meddela, att oaktadt anställda efterforskningar och förfrågningar hos härvarande muraremästare och mureriarbetare inga upplysningar kunnat vinnas beträffande Larsson.

N° 25

Anna Charlotta Liljengren

Torsdagen den 27 Juli 1899.

På grund af Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus län resolution af den 6 dennes, hvarigenom Poliskammaren anmodats undersöka, huru länge och under hvilka omständigheter ogifta Anna Charlotta Andersson Liljengren vistats i Göteborg, får jag, med bifogande af intyg från Mantalskontoret, vörd- samt meddela, att följande personer, härom hörda, uppgifvit:

1° Bokhållaren Anders Georg

Olsson, boende i huset N° 14 i stadens 12^{te} rote och anställd å Gamlestadens fabriker härstädes: att bemälda Liljengren, enligt å nämnda fabrik förda

image name: 00000187.jpg

original page number: 187

böcker, varit anställd i spinneriet derstädes från den 10 Juni 1886 till den 27 Oktober 1887, under hvilken tid hon varit boende i huset N° 52 vid Stampgatan;

2° Ogifta Hanna Nilsson, boende i huset N° 5 vid Torggatan: att bemälda Liljengren, med hvilken Hanna Nilsson varit närmare bekant, varit anställd som tjenstepiga hos Bleckslagaren F. L. Svensson i huset N° 4 vid Öfra Spannmålgatan från November månad 1887 till April månad 1889 och derefter hos Bokförläggaren Han Ludvig Bolinder i huset N° 4 vid Vasagatan till September månad samma år, då hon flyttat härifrån staden till Jonsered, hvarefter hon, såvidt Nilsson har sig bekant, ej vistats härstädes.

Ofvannämnde Svensson och Bolinder vistas ej här i staden, hvarför de ej kunnat i ärendet höras.

Såsom af intyget från Mantalskontoret framgår har Liljengren för år 1886 blifvit mantalsskrifven såsom tjenstehjon hos Arbetsförmannen Chr. Ferd. Bluhme i huset N° 146 G i Majornas 3^{dje} rote. Enär Bluhme afled år 1889

och hans efterlämnade maka och son, hvilka qvarstå i Carl Johans församling såsom obefintliga, ej såvidt kunnat utrönas, vistas här i staden, har någon upplysning icke kunnat vinnas angående tiden för Liljengrens anställning hos Bluhme, hvilken enligt hvad egarinnan af sagda hus, Fru Amalia Bruhn, uppgifvit, flyttade derifrån år 1885.

Några andra upplysningar
om Liljengren hafva ej kunnat vinnas.

Nº 26

Carl Alfred
Johansson Is-
lander

Onsdagen den 27 September 1899

På grund af Konungens Befall-
ningshafvandes i Göteborgs och Bohus
län resolution af den 11 dennes, hvari-
genom Poliskammaren
anmodats
anställa förhör
med Carl Alfred Johansson Islander
för utrönande af, hvarest han efter
1878 uppehållit sig, får jag, med
hänvsining till bifogade intyg från
Mantalskontoret och utdrag af Polis-
kammarens minnesböcker, vördsamt med-
dela att bemälde Islander, som enligt
vunna upplysningar rymde från Fattig-
vårdsanstalten Gibraltar den 4 Maj
1898, för närvarande undergår honom

image name: 00000188.jpg

original page number: 188

den 15 sistlidne Juli af Öfverståthållare-
Embetet ådömts 6 månaders tvångsarbete,
hvidan han ej kunnat i ärendet höras.

Då

Islander dömdes
till tvångsarbete
af Kgs Bhfⁿ den 21
Januari och
af Öfverståthåll-
lare Embetet
den 15 Juli detta
år har hans hem-

ort

förklar-

rats vara Möne

sⁿ Elfsborgs län.

Följande personer hafva vid med

dem anställdt förhör uppgifvit:

1^o Vaktmästaren å Frälsningsarméns
härberge i huset N^o 10 vid Kungsgatan,

Johan Nilsson, boende derstädes: att

Islander å slutet af November eller
början af December 1898, nyss frigifven
från tvångsarbete, haft logi a härberget
i 2 nätter, men den tredje natten på
grund af oregerligt uppförande blifvit
derifrån afförd, hvarefter Nilsson icke
sett honom; samt

2^o I huset N^o 26 vid Stampgatan
boende förre Garfvaren Jonas Bergström, hos
hvilken Islander enligt bifogade utdrag
uppgifvit sig under år 1889 hafva varit
anställd: att han ej kan erinra sig, att
någon person vid namn Johansson Islan-
der någonsin varit hos honom anställd.

N^o 27

Frans August

Holmström

Måndagen den 2 Oktober 1899

På grund af Konungens Befall-

ningshafvandes i Göteborgs och Bohus län resolution af den 25 dennes, hvarigenom Poliskammaren anmodats undersöka, huru länge och under hvilka

omständigheter Frans August Holmström vistats i Göteborg, får jag, med hänvisning till bifogade intyg från Domkyrkoförsamlingen härstädes, vördsamt meddela, att följande personer, härom hörde, sammanstående uppgifvit:

Segelsömmaren Frans Vilhelm Johansson, som har verkstad och är boende i huset N^o 4 vid Första Långgatan, och hos honom anställde Verksgesällen Alfred Olsson, boende i huset N^o 46 vid Andra Långgatan, sammanstående: att Holmström hösten 1877 från England anländt hit till staden, hvarest han, boende först hos en lykttändare August Pettersson i de s. k. Kråkstadsbergen och derefter hos bemälda Olsson i huset N^o 47 vid Breda vägen, innehaft anställning som segelsömmarelärling hos numera afdöde

Segelsömmaren Johan August Nordgren i huset N^o 35 i Majornas 3^{de} rote till Juni eller Juli månad 1878 och derefter hos ofvannämnde segelsömmaren Frans Vilhelm Johansson till hösten 1881, då han lemnat sin anställning under uppgift att han skulle begifva sig till Venersborg, hvarefter han, såvidt

image name: 00000189.jpg

original page number: 189

de hafva sig bekant, ej haft någon anställning eller varit boende här i staden.

Öfrige härvarande utöfvare af segelsömmareyrket hafva blifvit hörde utan att de dock kunnat lemna någon upplysning om honom.

N^o 28

Carl Andersson.

Måndagen den 16 Oktober 1899

På grund af Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus län resolution af den 3 dennes, hvarigenom Poliskammaren anmodats undersöka, huru länge och under hvilka omständigheter Carl Andersson efter år 1884 vistats i Göteborg, får jag, med hänvisning till bifogade intyg från Mantalskontoret, vördsamt meddela, att följande personer, härom hörde, uppgifvit:

1^o Månadskarlen Anders Johan Qvist, boende i huset N^o 51 vid Carl Gustafsgatan: att bemälde Andersson, uppehållande sig med tillfälligt arbete vid hamnarne och såsom vedsågare, inbott hos Qvists fader, Arbetskarlen Aron Qvist, i huset N^o 21 A vid Vestergatan från Oktober månad 1888 till April månad 1892; samt

2^o Vedsågaren Carl Gustaf Bryngels-

son, boende i huset N^o 8 vid Änggatan: att Andersson, anställd som vedsågare hos Vedhandlanden Carl Magnus Pettersson, boende i huset N^o 36 vid Skolgatan, inbott hos Bryngelsson i huset N^o 8 vid Änggatan från April månad 1892 till hösten 1897, då han flyttat till

huset N° 42 vid Husargatan, hvarest han utan bestämd sysselsättning varit boende till dess han den 13 sistlidne Juni sjelf afhändt sig lifvet medelst hängning; samt att Bryngelsson, under den tid Andersson varit boende hos honom, ofta uppmanat honom att låta kyrko- och mantalsskrifva sig här i staden, men att Andersson, under förklaring, att han vore skrifven i Stockholm uraktlåtit detta. Det ha ej kunnat utrönas, att Andersson före år 1888 varit boende härstädes.

N° 29
August
Andersson

Torsdagen den 26 Oktober 1899.

På grund af Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus län resolution af den 6 dennes, havrigenom Poliskammaren anmodats under-

image name: 00000190.jpg

original page number: 190

söka, huru länge och under hvilka omständigheter August Andersson vistats i Göteborg, får jag, med hänvisning dels till de handlingarne förut bifogade intygen från Mantalskontoret och Gustavi Domkyrkoförsamling och dels till nu bifogade intyg från öfriga härvarande pastorsexpeditioner och från Göteborgs sjömanshus värdsamt meddela, att några upplysningar om nämnde person icke stått att vinna.

N° 30

Per Svensson

Torsdagen den 26 Oktober 1899

På grund af Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus län resolution af den 4 dennes, hvarigenom Poliskammaren anmodats undersöka, huru länge och under hvilka omständigheter förre Trädgårdsmästaren Per Svensson vistats i Göteborg, får jag, med hänvisning till bifogade intyg från Mantalskontoret, värdsamt meddela, att följande personer, härom hörde, uppgifvit:

1° Trädgårdsmästaren Helmoth Theodor Beyer, som har butik i huset N° 43 vid Södra Hamngatan, att Per Svensson omkring 14 dagar i slutet af år 1878 eller början af år 1879 haft tillfällig anställning

som arbetare i Beyers handelsträdgård vid Stampgatan, hvar efter Beyer ej sett honom; samt

2° Stadsträdgårdsmästaren Oskar Rosengren, boende i huset N° 12 vid Vestergatan: att han hvarken känner

Svensson eller rekommenderat honom till erhållande af anställning, såsom Svensson enligt den handlingarne bifogade rapporten af den 4 sistlidne Augusti från Borås polis uppgifvit. Trädgårdsmästaren S. Lund - Leiberg, hos hvilken han uppgifvit sig hafva haft anställning och som hade trädgård vid den s. k. Sandgången här i staden ej å "Stampen", afflyttade för flere år sedan härifrån, hvadan han ej kunnat i ärendet höras.

Det

har upplysts

att

de i Fattigvårdsstyrelsens skrifvelse af den 29 sistlidne September förekommande uppgifterna grunda sig på ett förhör, som af en tjänsteman från Fattigvårdsanstalten å Gibraltar anstälts med Svensson i Borås.

Några andra upplysningar om

Per Svensson hafva icke stått att

vinna.

image name: 00000191.jpg

original page number: 191

N° 31

Lars Hols-
sten Svens-
son

Torsdagen den 16 November 1899

På grund af Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus län resolution af den 31 sistlidne Oktober, hvarigenom Poliskammaren anmodats undersöka, huru länge och under hvilka omständigheter Skraddaren Lars Holsten Svensson vistats i Göteborg, får jag, med hänvisning till bifogade intyg från samtalskontoret och Göteborgs Domkyrkoförsamling, vördsamt meddela, att bemälde Lars Holsten Svensson, som för närvarande är inneboende hos Husegaren Gustaf Jonsson i huset N° 79 i stadens 12^{te} rote, härom hörd, uppgifvit: att han den 1 Oktober 1880 från Venersborg, hvarest han sedan år 1861 varit boende, med sin hustru och son flyttat hit till staden, hvarest han, arbetande på ackord hos en numera afliden skradderemästare Hagberg i Majorna, varit boende först i huset N° 3 vid Roslundsgränd till den 1 Oktober 1881, derefter i huset N° 11 vid dåvarande Mellangatan i Landala till den 1 Oktober 1882 och slutligen i huset N° 1 ½ vid sagda gata till Augusti månad 1884, då han flyttat härifrån till Norge, hvarest han uppehållit sig dels i Christiania och dels i Drammen till December månad 1895, dervid han haft anställning som skradderiarbetare hos flere olika mästare bland dem L. Samsen i Christiania och B. Olsen i Drammen; att han jultiden

1895 flyttat till födelseorten, Frände-
fors församling i Elfsborgs län, hvarest
han bott hos sin moder, Enkan
Christina Eriksson å gården Södra
Flick-
säter
till slutet af Mars eller början
af April månad 1897, under hvilken
tid han uppehållit sig genom att
tillsammans med Skräddaren Johannes
Eriksson, boende å gården Bråtekollse-
rud i samma socken, gå omkring
och förrätta skrädderiarbete å olika
gårdar inom socknen; att han i
början af April månad 1897 flyttat
hit till staden, hvarest han bott
först hos Droskkusken Carl Larsson i
huset N^o 51 vid Engelbrekts-gatan, derefter
i huset N^o 15 vid Kapuniergatan
och slutligen i huset N^o 24 vid
Kronhusgatan till den 9 December 1898,
då han intogs å Fattigvårdsanstal-
ten Gibraltars sjukafdelning; att han
under förenämnda tid varit anställd som
ackordsarbetare hos åtskilliga skräddare
bland andra Johan F. Pettersson i

image name: 00000192.jpg

original page number: 192

huset N° 9 vid Stigbergsliden, J.Johans-
son i huset N° 14 vid Kungstorget och
C. H. Ström i huset N° 24 vid Torg-
gatan; samt att han som fortfarande
står kyrkoskrifven i Christiania i Norge
ej förut här i riket åtnjutit fattig-
eller sjukvård men från Oktober 1892
till September 1893 å allmän bekostnad
vårdats å sjukhus i Christiania.

De här i staden boende personer,
hos hvilka Svensson uppgifvit sig
hafva varit anställd, hafva vitsordat
riktigheten i hans uppgifter härom.

N° 32

Johan Börje
Bengtsson

Måndagen den 27 November 1899

På grund af Konungens Befall-
ningshafvandes i Göteborgs och Bohus
län resolution af den 16 dennes, hvari-
genom Poliskammaren anmodats an-
ställa förhör med Färgeriarbetaren Johan
Börje Bengtsson för vinnande af
kännedom , huruvida han under något
af åren 1897 och 1898

åtnjutit

fattig-

vård, får

jag vördsamt meddela, att bemälde
Bengtsson, som fortfarande vårdas å
sjukafdelningen å Fattigvårdsanstal-
ten Gibraltar, vid med honom derstädes
anställdt förhör uppgifvit, att han, som

är ogift, ej under nämnda tid åtnjutit vare
sig fattig- eller sjukvård.

N° 33

Erik Ludvig
Ekman

Onsdagen den 6 December 1899.

På grund af Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus län resolution af den 22 sistlidne November, hvarigenom Poliskammaren anmodats undersöka, huru länge och under hvilka omständigheter Erik Ludvig Ekman vistats i Göteborg, får jag med hänvisning till bifogade intyg vördsamt meddelade, att följande personer, härom hörde uppgifvit:

1° Arbetskarlen Per Nilsson, boende i huset N° 3 vid Öfra S:t Pauligatan i Örgryte församling af Göteborgs och Bohus län: att han, som varit kamrat med Ekman under den tid han varit anvärfvad vid Göta Artilleriregemente, har sig bekant, att Ekman, efter att den 26 Februari 1895 hafva erhållit afsked derifrån, sysslolös uppehållit sig här i staden till dess han erhållit arbete å Nya Måleribolaget i huset N° 11 vid Kyrkogatan härstädes, hvarest han, såsom af bifogade intyg derifrån framgår, varit anställd från och med den 30 April 1895 till och

image name: 00000193.jpg

original page number: 193

med den 4 Juni samma år; samt att Ekman omedelbart derefter lemnat Göteborg hvarefter Nilsson ej sett honom; samt 2° Poliskonstapeln N° 83 Gottfrid Toll: att Ekman, som samtidigt med Toll varit anvärfvad vid Göta Artilleriregemente två gånger efter afskedstagandet i utblottadt tillstånd besökt Toll, sista gången hösten 1898, då Ekman uppgaf, att han efter sitt afskedstagande såsom målaregesäll haft anställning på flere olika ställen här och der i landet utan att någon längre tid hafva uppehållit sig å något ställe; samt att Toll, som vid sistnämnda tillfälle skänkt honom några klädespersedlar, ej sett honom efter hans afskedstagande från regementet utom vid båda dessa tillfällen.

Det har uppgifvits att Ekman kort före sin anvärfning ankommit hit till staden från Forshälla församling i Södermanlands län.

I fastigheten N° 166 i Annedal (Klockaregatan N° 3), hvarest han enligt bifogade intyg från Mantalskontoret uppgifvit sig år 1895 varit boende, är han ej känd hvarken af de personer, som då bodde eller nu bo derstädes.

N° 34

Lovisa Sofia
Kristiansdotter

Torsdagen den 21 December 1899

På gund af Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus län resolution af den 5 dennes, hvarigenom

Poliskammaren anmodats undersöka, huru länge och under hvilka omständigheter Lovisa Sofia Kristiansdotter, vistats i Göteborg, får jag, med hänvisning till bifogade intyg från samtliga härvarande pastorsexpeditioner och från Mantalskontoret, vördsamt meddela, att följande personer, härom hörda, uppgifvit:

1° Lovisa Sofia Kristiansdotters syster, Enkan Kristina Andersson, boende i huset N^o 107 litt. svart Cm i Majornas 1^{ste} rote: att Kristiansdotter hösten 1889 ankommit hit till staden för att öfvervara sin dotter Matildas bröllop med Sjömannen Johannes Bergström, och hos hvilka hon derefter vistats i deras bostad å Hultmans holme ungefär 1 månad, hvarefter hon flyttat till Walla socken i Göteborgs och Bohus län; att hon sedermera en gång hvarje år på besök dels här i staden hos makarne Bergström och systemn Kristina Andersson och dels hos sin å Almedals fabrik i Örgryte socken anstälde son, Fabriks-

image name: 00000194.jpg

original page number: 194

arbetaren Karl Patrik Pettersson;
att hennes besök, som i allmänhet in-
träffat under sommartiden, dock ej
räckt längre än 6 veckor eller högst
2 månader hvarje år med undantag af
år 1893, då hon vistats hos makarne
Bergström i deras dåvarande bostad
i huset N^o 207 i Majornas 1^{ste} rote
ungefär tre månaders eller till den
1 April samma år, då makarne Berg-
ström lemnat Göteborg och afrest till
Antwerpen i Belgien, hvarest de fort-
farande äro boende, samt
2^o Hustrun Anna Johansson, boende
i huset N^o 207 i Majornas 1^{ste} rote
och Enkan Beata Larsson, boende i
huset N^o 202 Litt Ab i samma rote:
i öfverensstämmelse med Kristina An-
dersson.

N^o 35

Olof Petters-
son (Olof
Petter Lund-
berg)

Fredagen den 29 December 1899

På grund af Konungens Befall-
ningshafvandes i Göteborgs och Bohus
län resolution af den 12 dennes, hvari-
genom Poliskammaren anmodats anställa
förnyad undersökning angående Olof
Petterssons (Olof Petter Lundbergs) vistelse
i Göteborg, får jag, med hänvisning
till Kyrkoherden Johan Åkermarks handlin-

garne bifogade intyg af den 28 sist-
lidne November, vördsamt meddela
att Petterssons deri omnämnde son
Håkan Petter Lundberg, hvilken sedan
den 23 Juni 1883 såsom sinnessvag
vårdas å Fattigvårdsanstalten Gibraltar,

ej kunnat lemna någon annan
upplysning om sin fader, än att
han ej sett honom sedan 20 à 25 år
tillbaka, då Håkan Petter tillsammans
med fadern gått omkring å Hisingen
och förrättat jordbruksarbete.

Olof Petterssons son Carl Ferdi-
nand, som enligt förutnämnda intyg
den 11 November 1885 utattesterades
till Carl Johans församling, har
enligt derifrån vunnit upplysning
varit kyrkoskrifven i Majornas 1^{ste}
rote N^o 101-103, men är ej känd
af derstädes boende personer, af
hvilka Skolläraren J. A. Andersson,
som bott i sagda hus sedan 12 år
tillbaka, uppgifvt att Carl Ferdi-
nand Pettersson Lundberg åtminstone
icke under nämnda tid varit boende
derstädes.

På grund haraf hafva inga
vidare

upp-

lysningar stått att vinna beträffande
Olof Petterssons (Olof Petter Lundbergs)

image name: 00000195.jpg

original page number: 195

vistelse här i staden.

N^o 1

Johan

Albert

Persson

Lördagen den 13 Januari 1900.

På grund af Konungens Befallningshafvandes i länet resolution den 29 sistlidne December, hvarigenom Poliskammaren anmodats undersöka, huru länge och under hvilka omständigheter förre artilleristen Johan Albert Persson under år 1887 och sedermera vistats i Göteborg, får jag rapportera, att vid här i staden företagna undersökningar rörande Persson icke kunnat vinnas annan upplysning, än att han den 1 November 1887 anvärfvades vid 1^a batteriet af Kongl. Första Göta Artilleriregemente under N^o 20 och den 18 Mars 1888 rymt från regementet, hvarefter han icke här afhörts.

Inom Perssons födelsebygd Säfve socken å Hisingen hafva jemväl undersökningar egt rum, der vid följande personer blifvit hörde och uppgifvit:

1^o Hustrun Eva Jonsson, moder till Persson och sedan två år intagen å Säfve sockens fattiggård:
att Persson, som ända till midten

image name: 00000196.jpg

original page number: 196

af 1887 vistats dels i föräldrahemmet dels å olika ställen inom Säfve socken, der han försörjt sig med tillfälligt arbete, hösten sistnämnda år anvärvats vid här förelagda Kongl. Första Göta Artilleriregemente;

att han efter någon tid rymt från regementet och omedelbart begifvit sig till Norge, der hon med säkerhet ansåg honom de senaste tio åren hafva vistats, enär han derifrån gång efter annan tillskrifvit henne;

att hon numera icke kände Perssons vistelseort; samt

att hon vid något tillfälle sistlidet år erhållit bref från honom, deri han berättat, att han kommit tillbaka ifrån Norge och för sjukdom vårdades å lasarettet i Wenersborg; och

2° Landtbrukaren Gustaf Wennberg, boende å gården Hökällan i Säfve socken: att Persson efter det han rymt från Kongl. Första Göta Artilleriregemente begifvit sig till Norge;

att Wennberg, som vid olika tillfällen haft två Perssons bröder Karl och August i sin tjänst, hört dessa berätta, att deras bröder Johan Albert uppehölle sig i Norge; samt

att Wennberg hört uppgifvas, att Persson icke vågade uppehålla sig i hemorten eller i Göteborg, enär han visste sig vara efterlyst med anledning af sin rymning ur krigstjensten.

Nº 2.

Ida Au-

gusta

Isaks-

dotter

Holgers-

son.

På grund af Konungens Befallningshafvandes i länet resolution den 29 sistlidne December, hvarigenom Poliskammaren anmodats undersöka, huru länge och under hvilka omständigheter ogifta Ida Augusta Isaksdotter Holgerson vistats här i staden, får jag meddela, att Isaksdotter eller Holgersson på sätt närlagda afskrift af akt N° 334 angående besigtningsskyldiga qvinnor och utdrag af akt B. 318. angående lösdrivare utvisa nästan oafbrutet vistats här i staden från den 20 Mars 1895. till den 25

image name: 00000197.jpg
original page number: 197

Augusti 1897, då hon lemnat staden, hvarefter hon sannolikt uppehållit sig i Stockholm till den 22 februari 1899, då hon återvändt till Göteborg, som hon ånyo lemnat den 29. derpå följde Mars, hvarefter hon icke låtit sig här afhöra; att hon sannolikt redan i slutet af 1892 eller i början af 1893. kommit hit och här innehaft tjänster, hvarom någon säker upplysning dock icke kunnat vinnas; samt att hon icke till någon af härvarande församlingar inlemnadt det den 20. December 1892. för henne utfärdade flyttningsbetyget från Morlanda församling till Lysekils församling.
Af härvarande Mantalskontor utfärdadt intyg innehållande att Isaksdotter eller Holgersson vore der okänd bifogas.

N^o 3.
Sofia
Persdotter

Med anledning af Konungens Befallningshafvandes i länet resolution af den 9. dennes, hvarigenom Poliskammaren anmodats undersöka, huru länge och under hvilka omständigheter enkan Sofia

Persdotter före fyllda 60. års ålder vistats i Göteborg, får jag meddela, att enkan Persdotters son arbetskarlen August Andreasson Lundberg och dennes hustru Augusta Charlotta, boende i huset

N° 9. vid Köpmansgatan här i staden, rörande Persdotter sammanstämmande uppgifvit: att hon är född den 10. Oktober 1828 i Torps församling af Elfsborgs län och ej såsom i handlingarne uppgifvits den 10. December 1828; att hon på 1850-talet flyttat från födelsesocknen till Färgelanda församling af sistnämnda län, der hon ingått äktenskap med arbetskarlen Andreas Andersson; att, sedan Andreas Andersson i slutet af 1876 aflagit, enkan Persdotter, som fortfarande vistats i Färgelanda 1881 ingått nytt äktenskap med smedarbetaren Anders Fredrik Otter från gården Hede i sistnämnda församling, hvilken våren 1899 aflagit; att hon vistats i Färgelanda

image name: 00000198.jpg

original page number: 198

församling oafbrutet ifrån det år hon ingått äktenskap med ofvannämnde Andreas Andersson till början af Februari månad 1896, då hon flyttat hit till staden;

att hon bott hos makarne Lundberg, dels i huset N^o 66 vid Stampgatan från hitkomsten i Februari 1896. till den 1. Oktober samma år, dels i huset N^o 58. B. vid sagda gata från sistnämnde dag till den 1. April 1897 och dels i huset N^o 9. i 7^{de} kvarteret af stadens 18^{de} rote, med adress N^o 5. vid Olskrokstorget, från sistsagde dag till den 1. April 1898;

att, då makarne Lundberg den 1. April 1898. flyttat till sin nuvarande bostad, enkan Persdotter, icke medföljt dit utan kort derefter afrest till sin ågården Kläpperud i Erikstads socken af Elfsborgs län boende dotter enkan Augusta Johansson, hos hvilken hon nu vistas; att Lundberg i början af sistlidne Augusti å Gamlestads-

församlingens pastorsexpedition uttagit moderns flyttningsbeleg, som han afsändt till pastorsembetet i Erikstads socken, derifrån det dock återkommit till Lundberg, som derefter inlemnad detsamma å härvarande mantalskontor; samt att enkan Persdotter, som icke före Februari månad 1896. vistas här i staden, för åren 1897. och 1898. blifvit mantalsskrifven

hos makarne Lundberg samt
jemväl uppgifvits till man-
talskrifning för innevaran-
de år, ehuru hon icke nu vi-
stas här.

Intyg från härvarande man-
talskontor rörande Sofia Pers-
dotters mantalskrifning här i
staden bifogas.

Nº 4.

Charles

Leonard

Lundqvist

Fredagen den 19. Januari 1900.

På grund af Konungens Befall-
ningshafvandes i länet resolu-
tion den 13. dennes, hvarige-
nom Poliskammaren anmo-
dats anställa förhör med förre
guldsmedsarbetaren Charles Leo-

image name: 00000199.jpg

original page number: 199

nard Lundqvist för erhållande af upplysningar om de Lundqvists bostadsförhållanden, som kunna tjena till ledning för bedömandet af hans nuvarande hemortsrätt, får jag meddela, att Lundqvist, som är intagen å fattigvårdsanstalten Gi-braltar, vid med honom anställt förhör om sig uppgifvit: att han vore född den 14. Mars 1863. här i staden och konfirmerad vid 15. års ålder; att han derefter försöjt sig under 5 ½. år såsom tobaksarbetare och 7 ½. år som guldsmedsarbetare samt under kortare tids perioder varit genom sjukdom oförmögen till arbete; att han i bröjan af Maj månad 1889. härifrån afflyttat till Upsala, der han under 11. månader haft sysselsättning såsom guldsmedsarbetare och de han jemväl låtit för 1890. mantalsskrifva sig; att han derefter under 2 à 3. månader sysslolös kringdrifvit och derunder besökt städerna Stockholm, Nyköping och Köping, i hvilken seanre stad han legat sjuk under sex veckor, men hvarifrån han efter sitt tillfrisknande återvändt hit till staden; att han här uppehållit sig till slutet af 1892., då han begifvit sig till Eskilstuna, der han under tre månader arbetat hos ståletsaren Frans Nysell, hvarefter han ånyo återvändt till Göteborg; att han här denna gång vistats

till någon dag sensommaren 1893,
då han från härvarande fattig-
vårdsanstalt Gibraltar, der han
var intagen, genom fattigvårds-
styrelsens i Eskilstuna försorg
afhemtats och i Eskilstuna vår-
dats, till dess sistnämnde sty-
relse i Oktober 1894. skaffat ho-
nom arbete hos fabrikören Erik
Anton Berg der i staden;
att han, som varit boende i ett
hus vid Kungsgatan derstädes,
arbetat hos Berg till någon dag
i februari månad 1897., då han
lemnats sin anställning och utan

image name: 0000200.jpg

original page number: 200

syssetsättning uppehållit sig i Eskilstuna till början af derpå följde April månad då han begifvit sig på vandring och sysslolös kringdrifvit i Norrland och å åtskilliga platser i Östra Sverige;

att han någon dag i September månd samma år anländt till Örebro, der han arbetat å Julius Erikssons förnicklingsfabrik till början af September 1898, då han återvändt till staden;

att han från sin ankomst hit till dess han den 9. sistlidne December intogs å fattigvårdsanstalten Gibraltar varit inneboende hos sin broder timmermannen Johan Reinhold Lundqvist i huset N^o 17.

vid Westra Skansgatan; samt att han från senhösten 1898. till början af sommaren 1899. haft tillfälligt arbete hos guldsmeden C. A. Kjernås här i staden, men öfriga tiden varit utan syssetsättning och derunder underhållits af brodern.

Å fattigvårdsanstalten Gibraltar härstädes har Lundqvist för

sjukdom vårdats under tiden från den 14. November 1892. till den 20. April 1893., från den 23 Maj 1893. till den 14. Juni 1893 samt från den 7. Augusti 1893. till den 16. Augusti 1893., hvarjemte å samma anstalt erhållits upplysning, att Lundqvist sistnämnda dag afhemtats genom fattigvårdsanstaltens i Eskilstuna försorg, hvilken af Konungens Befallningshafvande i Södermanlands län genom utslag den 6. Mars och 28. Juni 1893. för sig hans

vård och underhåll ålagdt.
Af bifogade intyg från Mantalskontoret härstädes inhemtas, att Lundqvist för år 1899. varit här i staden mantalsskrifven och jemväl för innevarande år härstädes anmält sig till mantalsskrifning.

Nº 5.
Hulda
Amanda
Ullberg.

Onsdagen den 14. Februari 1900.
På grund af Konungens Befallningshafvandes i länet resolution den 30. sistlidne Januari, hvarigenom Poliskammaren anmodats undersöka, huru länge och under hvilka omständigheter ogifta Hulda Amanda Ull-

image name: 0000201.jpg

original page number: 201

berg under åren 1897. och 1898. vi-
stats i Göteborg får jag meddela,
att nedannämnda personer blif-
vit hörde, dervid de uppgifvit:

1° Werkstadsarbetaren August Tobias-
son, boende i huset N° 145 Litt P. vid
Djurgårdsgatan; att Hulda Amanda
Ullberg bott hos honom från den
10. eller 11. Januari 1897. till sam-
ma månads slut, derunder hon
saknat sysselsättning;

att Ullberg uppgifvit, att hon kort
förut ankommit hit till staden
från Lerums församling; samt
att hon den 1. derpåföljde Februari
erhållit anställning hos en öltap-
pare vid Spannmålgatan;

2° Handlanden J. B. Sundén, som
har öltappningsaffär i huset N° 1.
vid Spannmålgatan och är boen-
de i huset N° 9. vid Qvarnbergsga-
tan: att ofvannämnde Ullberg varit
anställd hos honom såsom buteljusköl-
jerska från den 1. Februari 1897. till
slutet af oktober samma år; samt
att Ullberg, som vid flera tillfällen
af Sundén uppmanats att å man-
talskontoret anmäla sin inflytt-
ning hit till staden, icke under

sin anställning hos honom verk-
ställt detta utan uppgifvit, att hon
vore skrifven i Lerums socken af
Elfsborgs län, der hon på nyåret
haft tjenst;

3° Hustrun Anna Mattsson, som
har försäljning af kokadt kaffe
m. m. i huset N° 18. vid Torggatan:
att bemälda Ullberg från bör-
jan af December 1897. till den 2.
eller 3. Januari 1898 varit anställd
hos henne såsom serverings-

biträde;

att Ullberg derefter under omkring 3. veckor sysslolös uppehållit sig här i staden, under hvilken tid hon vid flera tillfällen besökt Mattssons serveringslokal; samt

att Ullberg, enligt hvad hon sjelf uppgifvit, från slutet af sistnämnda Januari till midten af derpåföljande Februari haft anställning som kokerska å här hemmahörande ångfartyget "Frode";

4° Sjökaptenen August Brantenberg, befälhafvare å ångfartyget "Frode" och boende i huset N° 8. vid Andra Långgatan: att Ullberg san-

image name: 0000202.jpg

original page number: 202

nolikt vore samma qvinna, som under en kortare tid, i början af år 1898. varit anställd såsom kokerska å sagda ångfartyg; samt att hon i midten af Februari sistnämnda år afskedats såsom olämplig till platsen.

5° Restauratrisen Maria Abrahamsson, anställd å här hemmahörande ångfartyget "Karin" och boende i huset N° 89 & 90. vid Gamla varfsgatan: att oftanämnda Ullberg i slutet af Februari månad 1898. erhållit anställning som städerska å ångfartyget "Karin"; samt att Ullberg i slutet af derpåföljde Maj lemnat sagda anställning under uppgift, att hon skulle begifva sig till sitt hem i Starrkärrs socken;

6° Hustrun Ida Gustafsson, gift med förre ölköraren C. Gustafsson, boende i huset N° 2. vid Erik Dahlbergsgatan: att Ullberg, som hon kände sedan dennes vistelse hos ofvannämnde Sundén, bott hos makarne Gustafsson i huset N° 1. vid Spannmålgatan från början af November 1897. tills hon i början af derpåföljde December erhållit anställning hos ofvannämnde

Mattsson;

att hon jemväl under Januari månad 1898 tidtals vistats hos makarne Gustafsson, derunder hon biträtt med förefallande göromål;

att, sedan Ullberg i slutet af sistnämnde månad erhållit anställning å ångfartyget "Frode", hon icke afhörts förr än någon dag i slutet af December samma

år, då hon ankommit till ma-
karne Gustafssons bostad i huset
N° 2. vid Erik Dahlbergsgatan
och sedermera dels under sagde
månad dels tidtals under Janu-
ari och första hälften af Febru-
ari månad 1899. utan egent-
lig sysselsättning vistats der-
städes; samt
att Ullberg, som enligt hvad hu-
stru Gustafsson hört uppgifvas
derefter haft flera olika an-
ställningar här i staden, för
närvarande lärar arbeta vid
Lilla Edets pappersbruk;
7° Fru Amanda Sethelius, boen-
de i huset N° 25. vid Haga Ny-
gatan: att Ullberg från midten
af Februari 1899. till slutet af

image name: 0000203.jpg

original page number: 203

samma månad innehaft
tjenst hos henne; och
8° värdshusidkaren E. G. Tauson,
som har lokal i huset N° 4 vid
Rosenlundsgatan: att Ullberg från
början af Mars 1899. till den 2. el-
ler 3. derpåföljde April haft an-
ställning som serveringsbiträde
i hans lokal, utan att han kun-
de uppgifva, hvart hon seder-
mera tagit vägen.

Hulda Amanda Ullberg har
varit intagen å härvarande
Fattigvårdsanstalt Gibraltar
från den 27. Maj 1899. till den 9. Au-
gusti samma år, då hon afvi-
kit derifrån.

Intyg från härvarande Man-
talskontor utvisande att Ullberg
icke för 1898. blifvit här i
staden mantalsskrifven bifo-
gas.

N° 6.

Gottlieb

Wolf.

Tisdagen den 27. Februari 1900.

På grund af Konungens Befall-
ningshafvandes i länet resolu-
tion den 14. dennes, hvarigenom
Poliskammaren anmodats un-
dersöka, huru länge och un-
der hvilka omständigheter bildhand-
landen Gottlieb Wolf vistats här i

staden, får jag meddela, att bemäl-
de Wolfs fästevinna Matilda
Pettersson, boende i huset N° 15. vid
Måretn Krakowsgatan, blifvit hörd,
dervid hon uppgifvit:
att Wolf, som vore född år 1827. i Al-

tona, sedan omkring 50. år tillbaka brukat kringresa i Sverige, försörjning sig med försäljning af oljetryckstaf-
lor;

att Wolf i Maj månad 1870 ankommit till Hjo och der blifvit bekant med Pettersson, hvarefter de sammanlefvat och aflat barnen August Gottfrid, Helena Paulina och Ester Matilda, hvilka samtliga lefva och nu är vuxna;

att Pettersson, Wolf och deras nämnda barn på våren 1888 flyttat hit till staden från Hjo och bott under en kort tid i huset N^o 25. vid Kronhusgatan, samt sedermera i åtskilliga hus inom härvarande Kristinæ församling;

att Wolf, som varit mycket sjuklig från hitflyttningen år 1888 till midten af Juni månad 1893. oafbrutet vistats i hemmet och der efter till i Augustri 1894. för genomgående af en badkur uppehål-

image name: 0000204.jpg

original page number: 204

lit sig i staden Kiel; samt att Wolf, som efter hemkomsten från Kiel vistats i hemmet till den 20 November 1895, då han afrest till Norge, derefter icke på något sätt låtit sig afhöra. Intyg från härvarande mantalskontor utvisande dels att Gottlieb Wolf vore tysk undersåte och dels att han för åren 1889-1894. samt för år 1896 mantalsskrifvits här i staden jemte intyg från pastorsembetet vid härvarande Kristinæ församling angående Wolf bifogas.

N^o 7.

Dorothea Schultz.

Måndagen den 26 Mars 1900.

På grund af Konungens Befallningshafvandes i länet resolution den 12 dennes, hvarigenom Poliskammaren anmodats undersöka, huru länge och under hvilka omständigheter ogifta Dorothea Schultz vistats här i staden, får jag meddela:

att bemälda Schultz, boende och anställd hos ogifta Josefina Johansson i huset N^o 26 vid Kungsgatan, blifvit hörd, dervid hon uppgifvit: att hon är född den 3 Februari 1876 i Mariestad och dotter af arbets-

Oskar Schultz och dennes hustru Sara Lovisa Schultz, hvilka båda lefva och äro boende å lägenheten Oskarsberg under Mariestad.

att hon vistats i föräldrahemmet till den 24. Oktober 1893., hvarefter hon haft tienst å landeriet Sund under Mariestad till den 24 Oktober 1894; att hon derefter ånyo vistats hos föräldrarne till den 24. Oktober 1895., då hon erhållit anställning som husjungfru hos Ingeniör A. F. Lindblom, boende i huset N° 7. vid Linnégatan här i staden; att hon medföljt Ingeniör Lindblom, då denne på våren 1896. afflyttat till Söderköping samt tjenat hos honom till den 24. April 1897. och derefter vistats i föräldrahemmet till midten af Februari månad 1898; att hon kort efter hemkomsten från Söderköping under omkring sex veckor varit intagen å Mariestads lasarett för åderbräck å venstra benet;

image name: 0000205.jpg
original page number: 205

att hon från midten af Februa-
ri 1898. till den 2. derpåföljde A-
pril varit utan sysselsättning
och derunder vistats hos sin
farbror tullvaktmästaren Johan
Schultz, boende i huset N° 13. A.
vid Westra Skansgatan här i
staden;

att hon sistnämnde dag till-
trädt tjenst hos förre sjökap-
tenen Axel Edvard Hansson, bo-
ende i huset N° 20. vid Werm-
landsgatan;

att hon tjenat hos Hansson till
den 2. September 1899., då hon
hemrest till Mariestad och den
11. i Januari månad för svårt
åderbräck å venstra benet
ånyo intagits å Mariestads la-
sarett, derifrån hon utskrif-
vits den 18. derpåföljde Oktober;
samt att hon derefter uppehål-
lit sig i föräldrahemmet till
midten af sistlidne Februari,
då hon anländt hit till staden
och erhållit tjenst hos ofvan-
nämnde Josefina Johansson.
Ofvannämnde förre sjökap-
tenen Hansson och dennes hu-
stru Hilma Hansson hafva
vitsordats riktigheten af Schultz'

uppgifter i hvad de rörde
hennes tjenst hos dem.
Af härvarande Mantalskon-
tor utfärdadt intyg beträffan-
de Dorothea Schultz bifogas.

N° 8.
Oskar
Julius
Larsson.

Den 26. April 1900.

På grund af Konungens Befallningshafvandes i länet resolution den 14. dennes, hvarigenom Poliskammaren anmodats undersöka, huru länge och under hvilka omständigheter arbetskarlen Oskar Julius Larsson vistats här i staden, får jag meddela, att några upplysningar rörande bemälde person och hans föräldrar icke stått att vinna; samt att han icke är känd hos byggmästarefirman P. J. Rapp, trävaruaktiebolaget och Sillhandelsfirman Frantz' Witte & C^o, der han uppgifvit sig hafva arbetat. Intyg från pastorsembetet i härvarande Domkyrkoförsamling utvisande, att Oskar Julius Larsson, som uppgifvits vara född den 3 Maj 1867. i Domkyrkoförsamlingen, icke derstädes konfirmerats eller finnes antecknad såsom född nämnda dag, bifogas.

image name: 00000206.jpg

original page number: 206

Nº 9.

Andreas

Halvor-

sen.

Fredagen den 4. Maj 1900.

Norske undersåten arbetskarlen Andreas Halvorsen, för hvilkens vård och underhåll å fattigvårdsanstalten Gibraltar samt hemsändande till Norge härvarande fattigvårdsstyrelse söker ersättning, har om sina föregående lefnadsomständigheter uppgifvit:

att han är född å gården Tufrud i Hölands socken i Norge den 22 Juni 1834 och son af bonden Halvor Ingebrektsen och dennes hustru Gunhild Maria;

att fadern aflidit, då Andreas var spä, hvarefter han till sitt 7^{de} år uppfostrats af modern, som då jemväl aflidit;

att han derefter vårdats af bönder i Hölands socken till sitt 14^{de} år, derunder hans bröder en kortare tid betalt hans vårdande, som derefter bekostats af Hölands kommun;

att han mellan sitt 14^{de} och 18^{de} år arbetat hos bönderna i Rönland, hvarefter han begifvit sig till Fredrikshald, der han under 1. års tid innehaft tjänst hos en kammarherre Radik;

att han i Fredrikshald ingått äk-

tenskap med tjänsteflickan Maria Andersson, med hvilken han har en dotter Hulda Emilia, gift med arbetskarlen Johan Lindberg, boende i huset Nº 119.

vid Fjellgatan här i staden;
att han hösten 1862. afflyttat från
Fredrikshald hit till staden och
erhållit anställning hos Gross-
handlanden Oscar Dickson å vil-
lan Bakedalen i Partilleds socken
under ett och halft år;
att han derefter arbetat några
veckor vid anläggning af nya
Mölnsdalsvägen och under tre
år haft anställning vid firman
Martin Lewison & Söners garfve-
ri i Örgryte socken;
att han sommaren 1867 arbetat
i härvarande Trädgårdsförenings
park;
att han derefter under omkring
8. års tid varit anställd i stadens
arbeten, deraf tre år vid anlägg-
ning af nya vattenledningen
och öfriga tiden vid sten- och
schaktningsarbeten;
att han under 11. års tid haft fast
anställning hos byggmästaren F.
O. Pettersson och under 7. års hos
denne haft tillfälligt arbete; samt

image name: 0000207.jpg

original page number: 207

att han efter sin hitkomst till riket varit kyrko- och mantals-skrifven här i staden, senast i Haga församling uti huset N° 21 Husarg.

N° 3. B.

vid Folkskolegatan; samt

att han varit intagen å härv. fattigv. anst. Gibraltar på grund af sjukdom fr.o.m med 12 t. o. m d. 18. i denna

N° 10.

Ingvald

Magnus

Guld-

brandsen

Norske undersåten Måleriarbetaren Ingvald Magnus Guldbrandsen, för hvilketens vård och underhåll å fattigvårdsanstalten Gibraltar samt hemsändande till Norge härvarande fattigvårdsstyrelse söker ersättning, har om sina föregående lefnadsomständigheter uppgifvit: att han är född den 22 Maj 1866. i Tönsberg och oäkta son af en Anton Guldbrandsen och tjensteflickan Martina Iversen; att han på moderns bekostnad uppfostrades till sitt 10^{de} år hos åkaren Hans Ek i Tönsberg; att modern sedan hon ingått äktenskap med målaren Osvald Hanssen, sjelf tagit hand om honom och låtit styffadern Hanssen utbildta honom till målare; att två år efter moderns giftermål styffadern med familjen flyttat till Sandefjord, der Guldbrandsen vistats till den 8. September 1884., derunder han biträdt styffadern vid måleriarbeten;

att han på hösten förutnämnda år lemnat hemmet och under tre månaders tid försörjt sig med tillfälligt måleriarbete, deraf 14 dagar i Laurvik, 5. eller 6. veckor i Kristiansand, hvarefter han vistats på besök hos sina fosterföräldrar i Tönsberg under tre veckor; att han derefter ånyo under kortare tidsperioder uppehållit sig med tillfälligt måleriarbete, dels i Moss och dels hos åtskilliga bönder i Telemarken; att han sommaren 1885. rest öfver till Sverige, der han under 5. veckor arbetat hos en målare Blomgren i Kristinehamn, samt på hösten samma år begifvit sig till Stockholm, der han låtit anvärfva sig vid Kongl. Svea Artilleriregemente, der han tjenat från den 28. Oktober 1885. till den 27. December 1887., då han för subordinationsbrott ådömts 2. år, 3. månader och 6. dagars straffarbete samt afskedats; att han undergått nämnda bestraffning å Centralfängelset vid Nya Warfvvet och derifrån frigifvits den 9 Mars 1890;

image name: 00000208.jpg

original page number: 208

att han från sistnämnda dag till början af Juli månad samma år utan bestämd sysselsättning uppehållit sig här i staden, hvarefter han afrest till Kristiania; att han der uppehållit sig tre månader, hvarefter han åter begifvit sig till Telemarken och der försörjt sig med tillfälligt arbete till den 1. April 1891., då han begifvit sig till Kristiania, der han arbetat hos en målare Hagen till den 25. påföljde November; att han derefter fört ett kringflackande lif i Norge och försörjt sig med tillfälligt arbete å många olika platser och under kortare tidsperioder; att han tio månader under åren 1896. och 1897. arbetat hos målaren Hans Hansen i Fredrikstad, och i Risör från den 14. Juni 1899 till den 29. sistlidne Mars; att han den 4. sistlidne April afrest hit till staden och här uppehållit sig till den 17. i samma månad, då han för sjukdom intagits å fattigvårdsanstalten Gibraltar; samt att han ständigt varit kyrkskrifven i Norge, senast i Sandefjord.

N° 11.

Olof Emanuel
Eklund.

På grund af Konungens Befallningshafvandes i länet resolution den 25. sistlidne April, hvarigenom Poliskammaren anmodats under-

söka, huru länge och under
hvilka omständigheter bageri-
arbetaren Olof Emanuel Eklund
vistats här i staden, får jag med-
dela, att följande personer blif-
vit hörde, dervid de uppgifvit:

1° Bageriarbetaren Karl Johan Lutti,
anstald hos bagaremästaren Adolf
Johansson i huset N° 32. vid Stig-
bergsliden och boende i huset N° 107.

A. vid Bangatan: att han kände
Eklund sedan åren 1868 och 1869, då båda
varit lärlingar hos bageriidkaren Schröder i Stockholm,
att Lutti derefter icke hört af Eklund förr än på
hösten 1889, då han kommit hit till staden och
erhållit anställning vid härvarande ångqvarns-
aktiebolagets ångbageri, der han qvarstannat till
i januari 1890, hvarefter han lemnat staden;
att Eklund i början af September månad 1891
återkommit hit och från sagde tid till midten
af December samma år haft anställning vid
ofvannämnda Aktiebolags bageri;
att Eklund, som under dessa besök bott hos
Lutti i huset N° 62 vid Koopmansgatan, i
Januari 1890 fått sitt utflyttningsbevis hit-
sändt från Fellingsbro, der han enligt egen
uppgift vistats en längre tid;

image name: 00000209.jpg

original page number: 209

att Eklund, som genast efter slutad anställning å Ångbageriet lemnat staden, i midten af September 1895 kommit hit och till slutet af November samma år varit anställd oftanämnda ångbageri, hvarefter han omedelbart afrest till Norrland; samt

att Eklund städse fört ett kringflackande lif, och enligt egen uppgift besökt alla Sveriges städer;

2° Bageriarbetaren Karl August Pettersson, anställd å ångbageriet och boende i huset N° 3 vid Bergsgatan, att Eklund under de af Lutti uppgifna tre olika tillfällena uppehållit sig här i staden och derunder varit anställd å ångbageriet; och

3° Bageriarbetaren Henning August Jonsson, anställd å ångbageriet och boende i huset N° 84 G. vid Repslagaregatan, att han, som varit anställd å ångbageriet sedan början af år 1891, vitsordade riktigheten af ofvannämnde Luttis och Petterssons uppgifter i hvad de rörde Eklunds vistelse här i staden och anställning å ångbageriet från början af September 1891 till midten af December samma år och från midten af September 1895 till slutet af November samma år; samt

att Eklund från den 1 Oktober 1895 tills han i slutet af November samma år lemnat staden bott hos Jonsson i ofvannämnda hus.

Ur Polisunderrättelser inhemtas: att Olof Emanuel Eklund från Upsala, som är född den 23 November 1853 i Solna församling, Stockholms län, häktats den 27 September 1880 i Karlskrona för obehörigt kringstrykande och bettleri (P. U. N° 113 B. 16 - 1880); den 31 Mars 1883 i Hudiksvall för lösdrifveri;

samt öfverlemnad till Konungens Befallnings-

hafvande för dess vidare förordnande (P. U. N° 40 B. 7. 1883); den 11 Juni 1883 i Sundsvall för lösdrifveri och obehörigt kringstrykande och öfversänd till Konungens Befallningshafavnde i Her-

nösand (P. U. N° 69 B. 4. 1883) och den 21 December 1884 i Gefle för lösdrifveri (P. U. N° 151 B. 6. 1884; varande i Polisunderrättelser N^{ris} 69 B.⁴ 1883 och 151 B.6 1884 Stockholm angifven såsom Eklunds hemort; samt att Eklund, enligt P. U. N° 95 D. 1. 1891 den 5 Augusti 1891 af Stadsfiskalen i Karlskrona varnats för lösdrifveri, hvarvid hans hemort uppgifvits vara Göteborg.

Intyg från härvarande mantalskontor, hvaraf inhemtas att Eklund icke för år 1890 eller sedermera varit här i staden mantalskrifven bifogas. Göteborg den 4 Maj 1900.

N° 12

Elias

Vilhelm

Adler.

På grund af Konungens Befallningshafvandes i länet resolution den 15 dennes, hvarigenom Poliskammaren anmodats låta anställa af Öfverståthållare- Embetet begärdt förhör med förre handlanden Elias Vilhelm Adler för utrönande af å hvilka orter och under hvilka omständigheter å hvarje ort Adler sig uppehållit från och med år 1895 och de följande åren till och med år 1899 äfvensom huruvida Adler under något af dessa år varit föremål för fattigvård eller dermed jemställd sjukvård, får jag meddel, att bemälde Adler, som fortfarande är intagen å fattigvårdsanstalten Gibraltar i följd af ett slaganfall natten mellan den 3. och 4. sistlidne Februari är minnesslö och

image name: 0000210.jpg

original page number: 210

nästan oförmögen att tala samt med största svårighet kunnat redogöra för sina lefnadsförhållanden, rörande hvilka han dock uppgifvit:

att han är född den 4 Mars 1852 i Strömstad och son af sjökaptenen David Adler och d.h., hvilkens namn han icke minnes, hvilka båda aflidit;

att han vistats i föräldrahemmet till 11 års ålder hvarefter han varit intagen å Gustafsbergs barnhus i närheten af Uddevalla till 16 års ålder;

att, sedan han någon tid uppehållit sig i Warberg, han 1871 kommit till Linköping och haft anställning hos klädmäklarefirman Andersson, Bäckström & C^o till början af Januari 1885;

att han, sedan han under omkring halftannat års tid idkat handel i Motala och derefter haft anställning som bokhållare å en klädesfabrik i Vinnerstads socken, Östergötlands län, under sommaren 1891 begifvit sig till Stockholm, der han sedermera utan någon egentlig sysselsättning oafbrutet vistats;

att han icke kunde minnas å hvilka ställen han bott i Stockholm; samt att han någon månad under åren 1897 eller 1898 varit intagen å Sabbatsbergs sjukhus och opererats för ljumskbräck, hvilken sjukvård betalats af fattigvårdsstyrel-

i Stockholm.

Derjemte uppgaf Adler, att en hans syster Willy Ekengren, enka efter en tullförvaltare Ekengren i Sundsvall, jemte två döttrar, deraf den ena heter Svea, bor någonstädes å Söder i Stockholm.

Bemälda enkan Ekengren torde möjligen kunna lemna upplysningar rörande Adlers vistelse i Stockholm.

Enligt polisunderrättelser N^o 105 D 1 för

den 8 September 1898 har förre handlanden Elias Vilhelm Adler, född den 4 Mars 1852 i Strömstad, den 19. Augusti förutnämnde år af Stadsfiskalen i Stockholm varnats för lösdrifveri, dervid hans hemort uppgifvits var Stockholm. Göteborg den 22 Maj 1900.

Nº 13.

Oskar

Julius

Larsson

På grund af Konungens Befallningshafvandes resolution den 7 d^s hvarigenom Poliskammaren anmodats undersöka huru länge och under hvilka omständigheter arbetskarlen Oskar Julius Larsson vistats här i staden, får jag, då nämnde ~~person~~ Larsson otvifvelaktigt är samma person, som omförmäles i Konungens Befallningshafvandes resolution den 14 sistl. April och rörande hvilken Poliskammaren anmodats verkställa enahanda undersökning

image name: 00000211.jpg

original page number: 211

åberopa min i anledning af sist-
nämnda den 26 sistl. April afgifna
rapport, så lydande: (Se N° 8.)

På grund af = = = = =

Göteborg den 12 Juni 1900.

N° 14.

J. P.

Jönsson

På grund af Konungens Befall-
ningshafvandes i länet resolution
den 19. sistlidne Juni, hvarige-
nom Poliskammaren anmo-
dats undersöka, huru länge och
under hvilka omständigheter
snickeriarbetaren Johan Petter
Jönsson vistats här i staden, får
jag meddela, att följande perso-
ner blifvit hörde, dervid de upp-
lyst:

1° Svarfvaremästaren Justus Sten-
berg, som har verkstadslokal i
huset N° 5 vid Nordhemsgatan:
att Stenberg och Jönsson voro
födde i Cimbrishamn, jemn-
åriga och barndomsbekanta;
att Jönsson lärt snickeriyrket
hos Stenbergs fader snickare-
mästaren Stenberg i Cimbris-
hamn, hos hvilken han vi-
stats till 1869., då han begifvit
sig till Stockholm, utan att Sten-
berg, kunde uppgifva, huru län-
ge han vistats der;

att Jönsson några år derefter till-
fälligt besökt födelsestaden och
då uppgifvit, att han hade an-
ställning i Köpenhamn;
att Stenberg något år senare hört
uppgifvas, att Jönsson haft anställ-

ning någon tid å C. H. Billbergs pianofabrik här i staden; att Stenberg, som på 1880. talet afflyttat från Cimbrishamn och bosatt sig härstädes omkring år 1897. besökts af Jönsson; samt att Jönsson, som icke kunnat förmås antaga erbjuden arbetsanställning, efter några dagar lemnat staden, hvarefter han icke vidare afhörts;

2° Snickaremästare Olof Martin Zachrisson, boende i huset N° 7 vid Albogatan: att Johan Peter Jönsson, som vore svåger med Zachrisson, i November månad 1877 från Köpenhamn kommit hit till staden och kort derefter erhållit anställning å C. H. Billbergs pianofabrik; att Jönssons hustru Matilda och två minderåriga barn i Janu 1878 kommit hit från Köpenhamn, hvarefter familjen

image name: 00000212.jpg

original page number: 212

Jönsson, bott i huset N° 3. vid Al-
bogatan till den 1. Oktober samma
år, i huset N° 3. vid Brunnsgatan
till den 1. April 1879., i huset N° 81. A.
vid Änggatan till den 1. Oktober sist-
nämnda år och derefter under
omkring två månader i huset
N° 10. vid Snickaregatan;
att Jönsson sannolikt i slutet
af Oktober månad 1879. slutat
anställningen å Billbergs fabrik och
qvarlemnande hustru och barn å-
nyo begifvit sig till Köpenhamn,
dit hustrun och barnen omkring
sex veckor senare afrest och jem-
väl sedermera uppehållit sig; samt
att Jönsson emellertid inom kort
lemnat Köpenhamn och, enligt
hvad Zachrisson försport derefter
kringdrifvit här i landet utan
att skaffa sig stadigvarande arbete,
under hvilka vandringar han jem-
väl vid ett par tillfällen besökt Gö-
teborg, men att Zachrisson icke då
träffat honom;

3° Instrumentmakaren Karl Au-
gust Björnsson, boende i huset
N° 11. vid Bangatan: att Björns-
son från midten af Juni 1869.
till den 31. December 1889. varit

~~varit~~ verkmästare å C. H. Bill-
bergs Pianofabrik, der ofvan-
nämnde Jönsson på sätt Zachris-
son uppgifvit från November 1877
till slutet af oktober 1879. varit an-
stald;
att Björnsson icke kunde uppgifva,
hvar Jönsson före eller efter
anställningen hos Billbergs up-
pehållit sig; samt
att Jönsson på våren 1897. un-

der ett besök på några dagar här i staden omtalat, att han kort förut för sjukdom varit intagen å sjukhus i en af Westergötlands städer, men att Bjönsson icke kunde minnas hvilken; och

4° Instrumentmakare Bernhard Larsson, boende i huset N° 14. vid Kungsportsavenyen: att Larsson kommit i snickarlära å Billbergs pianofabrik i slutet af Juni 1878, då Jönsson varit anställd derstädes utan att Larsson kunde uppgifva tiden, när Jönsson börjat anställningen; att Jönsson, som förut uppehållit sig i Köpenhamn, med hustru och barn bott å olika ställen

image name: 00000213.jpg

original page number: 213

i Annedal, derunder någon tid i huset N^o 81. A. vid Änggatan; att Jönsson sannolikt i slutet af Oktober 1879. slutat sin anställning å Billbergs fabrik och lemnat staden, enligt egen uppgift för att begifva sig till Köpenhamn; samt att Jönsson sedermera vid ett par tillfällen, deraf senast 1897. uppehållit sig härstädes vid sistnämnda tillfälle omtalat, att han kort förut för benbrott eller annan skada någon tid legat å sjukhus i en af Westergötlands städer, men att Larsson icke kunde minnas hvilken, hvar efter Jönsson icke vidare låtit sig afhöra.

Ur Polisunderrättelser inhemtas rörande Johan Petter Jönsson: att han enligt N^o 42. A. 1. 1890. af t.f. stadsfiskal Hennichs i Vesterås efterlysts för i nämnda stad i slutet af Mars månad 1890. föröfvadt tillgrepp af en sommaröfverrock; att han enligt N^o 83. B. 3. 1890. anhållits i Nyköping och den 14. Juli 1890 af Rådhusrätten i Westerås dömts för första resan snatteri till

25. kronors böter, dervid Jönssons hemort uppgifvits vara Göteborg, men kyrkoskrifningsort Stockholm;

att han enligt N^o 86. D. 1 - 1898. den 29. Juni samma år af Länsmanen i Frosta härads östra distrikt varnats för lösdrifveri, dervid Cimbrishamn angifvits vara Jönssons hemort;

att Jönsson enligt N^o 68. D. 2. 1899.

den 5. Juni samma år af Poliskammaren i Malmö dömts till 2. månaders tvångsarbete för lösdrifveri, från hvilket tvångsarbete, som Jönsson undergått å tvångsarbetsanstalten å Svartsjö, han frigifvits den 5 Augusti 1899. enligt N^o 87. D. 3. samma år; samt att i sistnämnda båda nummer af Polisunderrättelser Jönssons hemort uppgifvits vara Göteborg.

image name: 00000214.jpg

original page number: 214

Nº 15.

J. F. L.

Wahlberg

På grund af Konungens Befallningshafvandes i länet resolution den 29. sistlidne Juni, hvarigenom Poliskammaren anmodats undersöka, huru länge och under hvilka omständigheter cigarrarbetaren Johan Fredrik Leonard Wahlberg vistats här i staden, får jag meddela, att följande personer blifvit hörde, dervid de uppgifvt: 1º Verkmästaren G. W. Mandahl och cigarrarbetaren August Arvidsson, båda anstälde vid Lampe & C^{os} cigarrfabrik i huset Nº 6. vid Lorensbergsgatan:

att Wahlberg under omkring en månads tid år 1892. eller 1893. arbetat vid nämnde fabrik, hvarefter han lemnat staden, utan att de kunde uppgifva, hvar han sedermera uppehållit sig;

2º verkmästaren Frans Otto Eliasson, anstald å Prytz & Wienckens cigarrfabrik i huset Nº 38 & 40. vid Tredje Långgatan;

att Wahlberg varit anstald å Prytz & Wienckens cigarrfabrik under år 1895. från den 16. eller 17. Oktober till den 16. eller 17. depåföljde November, hvarefter han lemnat

staden; samt

att Wahlberg under en följd af år fört ett kringflackande lefnadsätt.

3º Hustrun Josefina Olsson, boende i huset Nº 7. vid Klädpressaregatan:

att han under åren 1887 till 1897.
bott i huset N° 27. vid Bangatan;
att Wahlberg under omkring tre
veckor i Oktober eller November
månader 1895. inbott hos henne;
samt att han, som en morgon lem-
nat bostaden för att begifva sig
till sitt arbete, hvarken betalt
logiet eller sedermera låtit sig
afhöra; och

4° cigarrarbetaren Leonard Karls-
son, boende i huset N° 63. vid Karl
Gustafsgatan:

att Wahlberg en kortare tid år 1895.
haft anställning å Prytz & Wienckens
cigarrfabrik; samt
att Wahlberg, som ständigt brukat
kringvandra inom riket och endast
kortare tider vistats å hvarje plats,
enligt hvad kringresande cigarrarbe-
tare uppgifvit, några vintrar un-
der de senare åren haft arbetsan-
ställning hos husmannen Per

image name: 00000215.jpg

original page number: 215

Jonasson i Gräby i Ivetofta församling af Kristianstads län.

Det skulle antecknas, att vid förfrågningar å samtliga härvarande cigarrfabriker visat sig att Wahlberg väl under år 1897. tillfälligt besökt staden, men att han i öfrigt icke haft arbetsanställning härstädes å andra tider än de ofvan angifna.

Ur Polisunderrättelser inhemtas rörande ofvannämnde Wahlberg:

att han i September 1885 häktats i Landskrona för olofligt tillgrepp (P. U. N^o 108. B. 13. - 1885) och af Rådhusrätten i sagda stad dömts för första resan snatteri till 25. kronors böter (P. U. N^o 109. C. 3. - 1885), dervid Stockholm uppgifvits vara Wahlbergs hemort;

att han den 24. Mars 1887. af Stadsfiskalen i Norrköping och den 25. Januari 1891. af Stadsfiskalen i Linköping varnats för lösdrifveri (P. U. N^{ris} 38. D. 1. - 1887. och 13. D. 1 - 1891), dervid Stockholm uppgifvits såsom Wahlbergs hemort; samt att han den 15. Mars 1899. af Stadsfiskalen i Nyköping varnats för

lösdrifveri (P. U. N^o 36. D. 1. - 1899.) dervid Traheryds socken, Kronobergs län uppgifvits vara Wahlbergs hemort.

Intyg från härvarande mantalskontor och pastorsexpeditionen vid Karl Johans församling beträffande Johan Fredrik Leonarders Wahlberg bifogas. Göteborg, den 19. Juli 1900.

Nº 16.

Erik

Karlsson

I anledning af Konungens Befallningshafvandes resolution den 17

dennes

sistl. Augusti,

hvarigenom Poliskam-

maren anmodats undersöka,

huru länge och under hvilka

omständigheter Erik Karlsson vi-

stats här i staden, får jag med-

dela, att vid gjorda efterforsknin-

gar någon upplysning icke kun-

nat vinnas derom, att Karlsson

någonsin uppehållit sig här.

Af pastorsexpeditionerna vid

härvarande församlingar utfär-

dade intyg att Erik Karlsson der

är okänd bifogas.

Nº 17.

Adolf

Nilsson

På grund af Konungens Be-

fallningshafvandes resolution

den 27. sistlidne Juli, hvari-

image name: 00000216.jpg
original page number: 216

genom Poliskammaren anmodats låta undersöka, huru länge och under hvilka omständigheter Målaren Adolf Nilsson under åren 1895. och 1896. vistats här i staden, får jag meddela, att vid förfrågningar, som gjorts hos härvarande målare någon upplysning icke vunnits derom, att Nilsson nämnda år arbetat här. Ett intyg från härvarande mantalskontor angående Nilsson bifogas.
Göteborg den 16. Augusti 1900.

Nº 18.
Börje
Magnusson.

På grund af Konungens Befallningshafvandes i länet resolution den 9. dennes, hvarigenom Poliskammaren anmodats anställa förhör med å fattigvårdsanstalten Gibraltar intagen förre gårdfarihandlanden Börje Magnusson för utrönande af, vid hvilken tidpunkt han lemnat sitt föräldrahem i Trässlöf samt hvarest och under hvilka omständigheter han derefter intill den 18. Oktober 1893. sig uppehål-

lit, har Magnusson blifvit hörd, dervid han uppgifvit: att han vore född den 12. Oktober 1833. å gården Kärret i Lindberga

socken af Hallands län, samt son af åboen Magnus Börjesson och dennes hustru Börta Nilsson; att föräldrarna i hans tidigaste barndom flyttat från Lindberga till Trässlöfs socken, der fadern inköpt 1/4. mantal Pila- gården;

att han vistades i Trässlöf till fylde 33. eller 34. år, derunder han försörjt sig dels medelst tillfälligt arbete hos bönderna i socknen och dels med att uppköpa och försälja kalfvar;

att han under 10. à 11. veckor 1866. för benskada varit intagen å lasarettet i Warberg, der hans venstra ben amputerats;

att, sedan han utskrifvits från lasarettet, han återvändt till Trässlöf, der han under två års tid uppehållit sig, hvarunder han försörjt sig med tillfälliga småsysslor hos sockenboarne;

att han derefter, sannolikt hösten 1868., börjat idka gårdfarihan-

image name: 00000217.jpg

original page number: 217

del och öfver Göteborg, der han stannat 4-6 veckor, afrest till Kristiania;

att han derefter under de följande 19. åren till 1887. mesta tiden uppehållit sig i Norge, der han i städerna och byarne i östra och vestra Norge ända till Bergen idkat gårdfarihandel;

att han under dessa år två eller tre gånger besökt Sverige och i de flesta städerna i dess mellersta och södra del drifvit gårdfarihandel;

att han derunder vid två olika tillfällen jemväl besökt Trässlöfs socken, hvarest han den ena gången uppehållit sig omkring 1. år och andra gången under en tid af 2. år; att han härunder bidragit till sitt underhåll genom att med lättare arbete biträda församlingsboarne och i öfrigt af Trässlöfs fattigvårdsstyrelse erhållit understöd;

att detta, som vid förra tillfället utgått med antingen 10. Kronor i månaden eller

2. à 3. Kronor i veckan, varit mera tillfälligt och utbetalts till honom sjelf utom då han någon kortare tid varit inom socknen bortackorderad, då understödet uppburits af den, som haft sig vården af honom anförtrodd;

att han vid andra tillfället under två års tid varit af Trässlöfs fattigvårdsstyrelse bortackor-

derad, det ena året hos en i närheten af hans födelsegård i Lindberga socken boende torpare, och det andra året hos Nils Börjesson i Hansegården af Trässlöfs socken; att han icke kan närmare angifva tiden, då han sålunda åtnjöt fattigunderstöd i Trässlöfs socken, men vill erinra sig, att mellan nämnda två tillfällen förlöto flera år, att ordföranden i fattigvårdsstyrelsen vid sistnämnda tillfälle hette Albert Larsson och var boende i södra delen af socknen; och att sista gången sannolikt varit åren 1885-1887;

image name: 00000218.jpg

original page number: 218

att han dessutom under ofvan-
nämnde 19. år en gång af norska
myndigheterna hemsändts
till Sverige, dervid han öfver
Göteborg befordrats till Träss-
löfs socken, der han någon
kortare tid åtnjutit tillfälligt
fattigunderstöd, men att han
icke kunde erinra sig, hvil-
ket år detta skett; samt
att, efter det han sista gån-
gen af Trässlöfs sockens fat-
tigvårdsstyrelse varit utackor-
derad, eller 1887, lemnat sock-
nen och åter begifvit sig till
Norge, der han oafbrutet up-
pehållit sig å olika platser,
deraf de senaste fyra åren i
Bergen, till dess han den 15.
December 1899. hemsändts
derifrån och, kommen till
Göteborg, remitterats till
fattigvårdsanstalten Gibraltar.
Göteborg den 16. Augusti 1900.

Nº 19.

Per
Svens-
son.

På grund af Konungens Befallnings-
hafvandes i länet resolution den 4. den-
nes, hvarigenom Poliskammaren anmo-
dats undersöka hurvida förre trädgårds-
mästaren Per Svenssons uppgifter derom
att han vistats här i staden från den

1. Augusti 1872 till slutet af
samma år och från Juni månad 1878
till slutet af Mars månad 1879 voro san-
ningsenliga, får jag meddela, att träd-
gårdsmästaren H. F. Beyer, boende å

villan Marielund i Örgryte socken och hos Beyer anstälde trädgårdsdrängen Karl August Pettersson, boende å Lilla Karlsberg i samma socken, rörande Svenssons vistelse härstädes uppgifvit:

Beyer: att Svensson en kortare tid, som Beyer icke kunde närmare angifva, haft anställning hos Beyer, men att detta varit för så lång tid tillbaka, att Beyer icke nu kunde minnas året då Svensson arbetat hos honom; och

Pettersson: att Svensson något år i början af 1870 talet kommit hit till staden och en kortare tid haft anställning hos trädgårdsmästaren Lund Leiberg, hvarefter han lemnat staden, men några år derefter återkommit och varit anställd hos trädgårdsmästarna J. Chr. Wolff, Lund Leiberg och några månader hos Beyer; samt att Pettersson, som samtidigt med Svensson varit anställd hos Beyer, icke kunde minnas hvilka år Svensson uppehållit sig härstädes, huru lång tid han vistats hos Wolf och Lund Leiberg,

image name: 00000219.jpg

original page number: 219

eller hvart han efter slutad anställning hos Beyer begifvit sig. Trädgårdsmästare J. Chr. Wolff och Lund Leiberg hafva för många år sedan afflyttat från staden, Wolff till Malmö, der han är stadsträdgårdsmästare och Lund Leiberg till Danmark. Stadsträdgårdsmästaren O. Rosengren, boende i huset N° 12 vid Vestergatan, har förklarat att han icke känner något rörande Svenssons vistelse här i staden eller kan påminna sig, att han skaffat Svensson anställning å A. Anderssons handelsgartneri i Kristiania. Intyg från härvarande mantalskontor, utvisande att Per Svensson icke varit här i staden mantalsskrifven, bifogas. Göteborg den 22 September 1900.

N° 20.

Gerda

Sofia

Augusts-
dotter.

Med anledning af Konungens Befallningshafvandes i länet resolution den 5. dennes, hvarigenom Poliskammaren anmodats undersöka huru länge och under hvilka omständigheter ogifta Gerda Sofia Augustsdotter vistats här i staden, får jag meddela, att hustrun Anna Sofia Fren-
din, gift med arbetskarlen Emanuel Vilhelm Fren-
din, boende i huset N° 17 kvarteret Svanen å Lilla Gårda i Örgryte socken, rörande Augustsdotters vistelse i Göteborgs stad och Örgryte socken uppgifvit:

att Augustsdotter, med hvilken hustru Fren-
din vore halvesyster, i Februari månad 1896 från Alingsås, der hon enligt hvad hustru Fren-
din ville minnas under omkring tre års

tid arbetat å Hills väffabrik, flyttat till makarne Frenadin å Lilla Gårda samt bott hos dem till i April och derefter hos enkan Anna Brita Mattsson, boende i huset N° 73 Litt. Q vid S. vägen, till i slutet af Maj eller början af Juni samma år och under vistelsen hos såväl makarne Frenadin som enkan Mattsson arbetat vid Gårda fabrikers aktiebolag i Örgyte socken; att hon derefter under något mera än tre månader arbetat å Almedals fabriker i samma socken och derunder bott hos en färgeriarbetare Johansson, anstald å "Levan-ten" och boende i närheten af nämnde fabriker; att Augustsdotter den 1 Oktober 1896 återflyttat till makarne Frenadin och bott hos dem till i Augusti 1897 hvarunder hon arbetat en eller två månader å Almedals fabriker, till våren 1897 å Gårda hästkosömfabrik och återstående tiden å Gamlestadens fabriker; att hon i Augusti 1897 flyttat till hustrun Vilhelmina Vallander, boende i huset N° 19 vid Landalagatan, hos hvilken hon tjenat omkring tre veckor; att hon derefter bott, hos arbetskarlen

image name: 0000220.jpg

original page number: 220

Martin Bernhard Magnusson i huset N^o 9 vid Höjds-gatan till i Februari månad 1898, hos sömmerskan Matilda Olsson, numera gift med arbetskarlen Karl Johan Tollén, i huset N^o 20 vid Brunnsgatan i två månader och från den 1. April till början af September sistnämnda år hos makarne Fren-din å Gårda;

att hon från Augusti 1897 till September 1898 arbetat å Göteborgs Kamgarnsspinneri aktiebolag å Underås i Örgryte socken med undantag af de sista sex veckorna, under hvilka hon varit anställd å J. V. Lyckholm & C^{is} bryggeri i samma socken; att hon derefter haft anställning och bott i tre veckor hos maskinreparatören Karl Strömberg, boende i huset N^o 1 kvarteret Renen och till början af December samma år hos en arbetskarl Lindström i samma hus;

att hon derefter bott hos en skomakare Andersson i huset N^o 5 kvarteret Örnen till den 1. April 1899 och hos sin fästman arbetskarlen Karl Emil Johansson, boende i huset N^o 50 vid Viktoriagatan från sistnämnda dag till den 26 Okt. samma år; att hon under vistelsen hos skomakaren Andersson och en kort tid under sammanboendet med fästmannen arbetat vid Gårda hästkosömfabrik, men derefter på grund af tilltagande sjuklighet blifvit oförmögen att arbeta; samt att Augustdotter efter den 26. Oktober 1899 bott några veckor hos makarne Fren-din och några veckor hos anhöriga i Skepp-landa socken tills hon i början af December samma år intagits å fattigvårdsanstalten Gibraltar, der hon 19. sistlidne Mars aflidit.

Ofvannämnde Anna Britta Mattsson, Vilhelmina Vallander, Martin Bernhard Magnusson, numera boende i huset N^o 77

vid Karl Gustafsgatan, Matilda Tollén
och Karl Emil Johansson hafva samtli-
ge vitsordat riktigheten af hustru Frendins
uppgifter i hvad de rörde Augustsdotters
vistelse hos dem och den sysselsättning hon
derunder haft.

Å Gamlestadens fabriker har ingen upp-
lysning kunnat erhållas angående Au-
gustsdotter arbetsanställning derstädes.
Intyg från mantalskontoret angående
Gerda Sofia Augustsdotter bifogas.
Göteborg den 27 September 1900.

Nº 21.

Otto Lud-
vig Leonard
Johansson.

På grund af Konungens Befallningshafvan-
des i länet resolution den 6 dennes, hvarige-
nom Poliskammaren anmodats undersöka
huruvida Otto Ludvig Leonard Johanssons upp-
gifter angående hans vistelse här i staden under

image name: 0000221.jpg

original page number: 221

åren 1891 till och med 1899 vore med verkliga förhållandet öfverensstämmande, får jag meddela, att skorstensfejaremästarne Knut Jansson, boende i huset N° 12 vid Östra

Hamn-

gatan, W. C.

Fredriksen, boende i huset N° 32 vid Teaterga-

tan, Axel A. Englund, boende i huset N° 17 vid

Wallgatan, J. M. Johansson, boende i huset N°

20 vid Föreningsgatan, Wilhelm Fredriksen, boen-

de i huset N° 79 vid Allmänna vägen i Major-

nas andra rote och F.W. Wærn, boende i

huset N° 1 kvarteret Ran å Lilla Gårda i Ör-

gryte socken, blifvit hörde, dervid de uppgifvit:

1° Jansson: att Johansson under år 1891 från bör-

jan af April till, efter hvad Jansson ville minnas,

slutet af Juli varit anstald hos Jansson;

2° W. C. Fredriksen: att Johansson haft anställning

hos honom dels en kortare tid i början af år 1892

och dels från hösten 1895 till i Februari eller Mars

1896;

3° Englund: att Englund, som varit verkgesäll hos

ofvannämnde Jansson under åren 1890-1897, vits-

ordade riktigheten af Janssons uppgift rörande

Johanssons arbetsanställning hos Jansson;

att Johansson någon dag i midten af December

1898 betlande infunnit sig å Englunds kontor och

dervid förefallit sinnessjuk samt uppträdt på

ett sådant sätt att Englund nödsakats tillkalla

polisman för Johanssons aflägsnande; samt

att Johansson sedermera genom polisens försorg

afförts till härvarande fattigvårdsanstalten

Gibraltar;

4° J. M. Johansson: att Otto Ludvig Leonard

Johansson en kort tid i början af 1893 varit an-

stald hos honom;

5° Wilhelm Fredriksen: att han, som till 1897 varit

verkgesäll hos sin fader förenämnde W. C. Fredriksen,

vitsordade riktigheten af faderns uppgifter angående

Johanssons arbetsanställning hos honom; och

6° Wærn: att Wærn till den 1 September 1893 varit

verkgesäll hos skorstensfejaremästaren P. Zachrisson, som på våren 1894 aflidit;

att Johansson varit anställd hos nämnde Zachrisson från början af Augusti 1892 till årets slut; samt att Wærn icke kunde minnas att Johansson förut varit anställd hos Zachrisson.

Öfrige skorstensfejaremästare här i staden hafva förklarad, att Johansson icke någonsin haft arbetsanställning hos dem.

Samtliga ofvannämnde skorstensfejaremästare hafva till sina föregående uppgifter tillagt: att de icke egde någon kännedom om hvar Johansson under arbetsanställningarne bott; samt att Johansson icke å andra tider än de, som här ofvan uppgifvits varit anställd hos dem.

Ur Poliskammarens minnesböcker och Polisunderrättelser inhemtas angående Otto Ludvig Leonard Johansson, att han är född den 10 Juli 1873 i Stockholm; att han den 23 Februari 1892 af härvarande Rådhusrätt dömts för första resan stöld till 3 månaders straffarbete, hvilket straff han undergått å länsfängelset i Göteborg, derifrån han frigifvits den 23

image name: 0000222.jpg

original page number: 222

Maj 1892 (P. U. N° 59 D. 6 - 1892);
att han den 12 Juli 1895 af Stadsfiskalen i Kristi-
nehamn varnats för lösdrifvei, enligt P. U. N°
90 D. 1 - 1895;
att han enligt P. U. N° 85 B. 14 - 1895 den 16 Juli
samma år häktats i Mariestad för misshandel å
polis m. m. och införpassats till dervarande länsfängelse;
att han den 26 Juli 1895 af Rådhusrätten i Mariestad dömts
för andra resan stöld till 2 månaders fängelse,
enligt P. U. N° 97 C. 1 - 1895;
att han den 4 Juni 1896 för olofligt tillgrepp häk-
tats här i staden (P. U. N° 68 B. 6 - 1896);
att han enligt P. U. N° 2 D. 6 - 1897 från den 10 Juli
1896 till den 1 Januari 1897 å härvarande länsfän-
gelse undergått bestraffning för andra resan stöld;
att han den 28 September 1897 för olofligt till-
grepp häktats här i staden (P. U. N° 115 B. 16 - 1897);
att han den 2 Oktober 1897 af härvarande Råd-
husrätt dömts för tredje resan stöld till 1 år 3
månaders straffarbete, hvilken bestraffning Jo-
hansson undergått å härvarande länsfängelse,
derifrån han frigifvits den 16 September 1898 (P. U.
N° 104 D. 6. 1898); samt
att ~~han~~ i de nummer af Polisunderrättel-
ser i hvilka Johansson upptagits såsom fri-
gifven från straffanstalter hans hemort an-
gifves vara i N° 59 D. 6 - 1892, Göteborg, i N°
2 D. 6 - 1897, Norrköping och i N° 104 D. 6 - 1898,
Stockholm. Göteborg den 19 Oktober 1900.

N° 22

Hulda Isa-
bella Bäck-
man.

På grund af Konungens Befallningshafvandes
i Göteborgs och Bohus län resolution den 17 i denna
månad, havrigenom Poliskammaren anmodats för-
anstalta om förhör med ogifta Hulda Isabella
Bäckman, som enligt uppgift vore anställd på
tjenstekontoret å N° 25 vid Kronhusgatan här i
staden, för utrönande af hennes hemorts rätt, får jag med-

delat, att Hulda Isabella Bäckman, hvilken är boende i ofvannämnda hus, uppgifvit och förklarar: att hon vore född den 16 Juli 1870 i Kungelfs stad samt dotter af stenhuggaren August Bäckman och ogifta Kristina Olsson, hvilka båda aflidit;

att hon, som uppfostrats af modern, den 18 Augusti 1877 medföljt modern till dennas födelseort Tegneby socken af Bohus län, der hon och modern bott å ett torp under Tegneby prestgård till moderns död den 26 Januari 1892;

att Hulda derefter bott hos sin morbroder torparen Ferdinand Olsson å gården Kärra i samma socken till omkring den 24 Oktober 1893, då hon återflyttat till Kungelf och erhållit tjänst hos bokbindaren Karl Teodor Widgren, hvilken tjänst hon innehaft till den 16 April 1894;

att hon sistnämnda dag flyttat hit till staden och erhållit tjänst såsom underköksa hos restauratören Ludvig Larsson i härvarande Slottskogspark, hvilken tjänst hon innehade till någon dag i slutet af Augusti samma år;

att hon från sistnämnda tid till den 10 Oktober 1897 innehaft piggtjänst hos poliskonstapeln A. J. Eriksson i huset N^o 14 vid Qvarnbergsgatan;

image name: 0000223.jpg

original page number: 223

att hon derefter innehaft dylik tjenst till den 1 Maj 1898 hos handlanden Ludvig Ahlström i huset N° 5 vid Parkgatan, allt här i staden;

att hon den 7 Maj sistnämnda år tillträdt anställning såsom tvätterska hos källarmästaren Viktor Norman å Lorentzberg och den 1 Oktober samma år medföljt Norman. då denne flyttat härifrån till Helsingborg;

att hon i sistnämnde stad qvarstannat i sin anställning hos Norman till den 3 Augusti 1899 då rest till Stockholm;

att hon fyra dagar derefter, eller den 7 Augusti 1899 erhållit anställning såsom piga hos en enkefru Edla Brandt i huset N° 18 vid Storgatan i Stockholm, hvilken anställning hon den 1 Oktober samma år i följd af sjuklighet måst lemna;

att hon derefter bott dels å Frälsningsarméns herberge i huset N° 7 vid Klara Östra Kyrkogata och dels hos en caféidkare Eklund i huset N° 25 vid Karlavägen i Stockholm till den 18 i sistnämnde månad, då hon intagits å Sabbatsbergs sjukhus, der hon vårdats till den 20 sistlidne Januari;

att hon sistnämnde dag intagits å konvalescenthemmet i huset N° 41 B vid Malmskilnadsgatan, derifrån hon utskrifvits den 1 sistlidne Juli;

att sköterskan å berörde hem, fröken Göta Öhrvall anskaffat medel å Hulda, så att hon under sistnämnde månad kunnat uppehålla sig vid Söderköpings badort;

att Hulda den 1 sistlidne Augusti återkommit hit till staden och efter samma tid biträdt hustrun Matilda Hallberg å dennes tjenstekontor i huset N° 25 vid Kronhusgatan;

att Hulda, som fortfarande är sjuklig, icke upp- bär någon lön af hustrun Hallberg utan enbart erhåller mat och husrum; samt

att hon sedan den 10 sistlidne Augusti är kyrkoskrifven i härvarande Kristine församling. Intyg från härvarande Mantalskontor be-

träffande Hulda Isabella Bäckman bifogas.
Göteborg den 22 Oktober 1900.

image name: 0000224.jpg

original page number: 224

N° 23

ang. An-
ders Mag-
nus An-
dersson

På grund af Konungens Befallningshaf-
vandes i länet resolution den 10 dennes, hvari-
genom Poliskammaren anmodats verkställa
af Stockholms fattigvårdsnämnd begärd ut-
redning angående tobaksspinnaren Anders
Magnus Anderssons, arbetsverksamhet sedan
den 17. December 1891, då han utskrifvits från
fattigvårdsanstalten Gibraltar, får jag medde-
la, att Anders Magnus Andersson och hans
hustru Josefina, född Karlsdotter,
boende i huset N° 99 vid Skepparegatan i Majornas femte rote
blifvit hvar

för sig

hörde, dervid de uppgifvit:

1° Anders Magnus Andersson: att han är född
den 10. Augusti 1841 i Karlstad och son af sågverks-
arbetaren Anders Nilsson och dennes hustru Maria,
hvilka båda aflidit;

att han vistats i föräldrahemmet till 12 års
ålder, då han omhändertagits af tobaksfabrikö-
ren Olaus Iversen

i Karlstad

i hvars tobaksfabrik han,

sedan i Juli 1857 konfirmerats,

arbetat till 1858, då han fått anställning i

Gustaf Holmbergs tobaksfabrik i samma stad

hvilken anställning han innehaft till den 10. April

1866, hvarefter han

såsom tobaksspinnare

haft

anställning å

följande platser

nemligen:

från den 18. April 1866 till den 2. Augusti 1870

å J. A. Boman & C^{is} tobaksfabrik i huset N^o
14 vid Östra Hamngatan här i staden;
från den 8. Augusti 1870 till den 30. November
1876 å John Asklunds tobaksfabrik i Linkö-
ping;
från den 1. Januari 1877 till den 14. Juni sam-
ma år å Lindström & Brattbergs tobaksfabrik

image name: 0000225.jpg

original page number: 225

i huset N^o 46 vid Kungsgatan här i staden;
från hösten 1877 till våren 1887 å aktiebola-
get Lidköpings tobaksfabrik i nämnda stad, och
under återstoden af sistnämnda år å Prytz
& Wienchens tobaksfabrik i Wadstena; och
från den 28. Januari 1888 till den 6. Maj 1890
å Brinck, Hafström & C^{is} tobaksfabrik i hu-
set N^o 3 C vid Hornsgatan i Stockholm;
att han efter slutad anställning i Stockholm
begifvit sig till Lidköping och derefter hit till
staden, der han
haft anställning
från den 10. Oktober 1890 till
den 5. Juni 1891 å Lampe & C^{is} tobaksfabrik
i huset N^o 6 vid Lorensbergsgatan och derefter
till den 26. September samma år å Prytz &
Wienckens & C^{is} tobaksfabrik i huset N^o
38 & 40
vid
Tredje Långgatan;
att han sedan barndomen haft ljumsk-
bråck och 1873 eller 1874 ådragit sig bensår;
att såret å benet tidtals varit läkt, men
merendels öppet och i likhet med bråcket
under årens lopp ~~allmer~~ förvärrats;
att han efter slutad anställning å Prytz &
Wienckens tobaksfabrik varit oförmögen att
arbeta och i brist af utrymme å
härvarande
Allmänna
och Sahlgrenska sjukhuset
den 13. November 1891
intagits å fattig-
vårdsanstalten Gibraltar, der han vårdats till
den 17. December samma år, då han på egen
begäran utskrifvits;
att
genom
vistelsen å fattigvården hans tillstånd
visserligen förbättrats men att vid utskrifningen

såväl såret å benet, hvilket förklarats obotligt, som ljumskbråcket, för hvilket han nekat un-

derkasta sig operation, ~~qv~~ varit och inverkat i högsta grad hindrande

på hans arbetsförmåga;

att han 1884 på hösten i Lidköping ingått äktenskap med Josefina Karlsson med hvilken han har tre lefvande barn, nemligen Axel Reinhold, född den 16. Juli 1883, Judit Maria, född den 14. December 1886 och Elin Josefina, född den 16. Februari 1890;

att han efter det han utskrifvits från fattigvårdsanstalten

under omkring två och ett halft år icke kunnat erhålla någon anställning i sitt yrke och då han

icke orkat befatta sig med något ansträngande arbete, sysselsatt sig med försäljning af böcker, häften och tidskrifter hvaraf inkomsten dock varit ytterst ringa och utgjort omkring 30 öre om dagen;

att han i Augusti eller September 1894 erhållit anställning som tobaksspinnare

å aktiebolaget Erik Mellgren & Sons tobaksfabrik i huset N^o 4 vid Östra Hamngatan, der han med undantag af några månader under åren 1895 och 1896, då han sysselsatt sig med försäljning af taflor, hvaraf förtjensten dock varit ringa och uppgått till omkring 75 öre

å 1 krona

om dagen, arbetat till den i slutet af Juli 1899;

att han

derefter haft enahanda anställning från hösten sistnämnda år till den 10. sistlidna Augusti

å ofvanämnde

Lindström & Brattbergs tobaksfabrik och derefter ånyo

å ofvannämnde Erik Mellgren & Sons tobaks-
fabrik,
hvilken sistnämnd-
da anställning han fortfarande innehar;

image name: 00000226.jpg

original page number: 226

att han arbetsförtjenst å dessa båda tobaksfabriker utgjort omkring 12 kronor i veckan, hvaraf hustrun för familjens uppehälle erhållit omkring 10 kronor

att han

och hans familj

från och med november 1891

af härvarande fattigvård

erhållit

understöd med 10 kronor i månaden

jemte kläder åt barnen

m. m.

med undantag af tre månader 1895, då

understödet indragits af för Andersson okänd anledning;

att han och familjen under vistelsen här i

staden bott: från ~~den 1~~ slutet af Oktober 1890

till den 1 April 1891 i huset N° 8 vid Öfra

Husargatan och i hyra för ett rum och kök be-

talt 12 kronor i månaden; från den 1. April

1891 till den 1. Oktober 1891 i huset N° 23 vid Lan-

dalagatan och

månatlig

i hyra för ett rum och kök be-

talt 12 kronor; från den 1. Oktober 1891 till

den 1. Oktober 1893 i huset N° 112 vid Bäcke-

gatan och i månatlig hyra för

ett

rum och del i kök

betalt 8 kronor;

att han, som

jemte familjen

från sistnämnda dag bott i hu-

set N° 99 vid Skepparegatan, i månatlig hyra

för ett rum och kök betalt från den 1. Oktober

1893 till den 1. April 1899, 11 kronor, från den 1.

April 1899 till den 1. dennes, 12 kronor och för

innevarande månad 12 kronor 50 öre; samt

att han icke förut åtnjutit fattig-

understöd

eller

dervid jem-

förlig

sjukvård; och

2° hustrun Andersson: att hon är född den 20. Maj 1849 i Lidköping och dotter af kakelugns- makaren Lars Peter Karlsson och dennes hustru

Maria Larsdotter, hvilka båda aflidit; att hon vistats i föräldrahemmet tills hon vid 15 års ålder konfirmerats, hvarefter hon haft tjänster hos olika familjer i födelse- staden och trakten deromkring till våren 1883; att hon derpåföljde år ingått äk- tenskap med Anders Magnus Andersson med hvilken hon har ofvannämnde tre lefvande barn; att mannen under de för- sta åren af deras äktenskap varit myc- ket begifven på rusdrycker, men seder- mera fört ett tämligen ordentligt lefnads- sätt; att hon icke egde någon känne- dom om mannens arbetsförtjenst, men att hon, under de tider, mannen arbetat, i sitt yrke, af honom erhållit 10 à 11 kronor i veckan; att hon för sin del på grund af sjuklighet icke förmått i någon mån bidraga till familjens uppehälle; att det varit ytterst tarf- ligt för dem vid de tillfällen, mannen legat å fattigvårdsanstalten eller sak- nat arbete, så att hon för familjens uppehälle nödgats pantsätta hvarjehanda kläder och husgerådssaker; att sonen Axel Reinhold under sistlidet och inneva- rande års somrar såsom murerihandtlan- gare förtjenat omkring 10 kronor i veckan, hvilka penningar hon erhållit; samt att hon i öfrigt vitsordade riktigheten af de utaf mannen lemnade uppgifterna. Verkmästarne Karl Reinold Larsson,

image name: 0000227.jpg

original page number: 227

anstald hos aktiebolaget Erik Mellgren & Son och Adolf Ture Hjertman, anstald hos Lindström & Brattberg, hafva upplyst 1° Larsson: att Anders Magnus Andersson arbetat å Erik Mellgren & Sons tobaksfabrik från hösten 1894 till den 3. Juli 1897 med några månaders afbrott och derefter oafbrutet till den 28. Juli 1899; samt att Andersson, som jemväl sedan den 11. sistlidne Augusti varit anstald å fabriken mot en bestämd veckoaflöning af 15 kronor, under sin förutvarande anställning derstädes, då han haft ackordsarbete förtjenat omkring 15 kronor i veckan; och 2° Hjertman: att Andersson från den 8. September 1899 till den 10. sistlidne Augusti varit anstald å Lindström & Brattbergs tobaksfabrik; att Andersson vore en skicklig tobaksspinnare, men begifven på starka drycker; samt att Andersson, under den tid han varit anstald å sistnämnda fabrik, förtjenat i medeltal 17 kronor i veckan. Göteborg den 23. Oktober 1900.

N° 24

ang. Peter Kristian Jörgensen-Karlsson.

På grund af Konungens Befallningshafvandes i länet resolution den 16 dennes, hvarigenom Poliskammaren anmodats införskaffa upplysningar om den tid och de omständigheter under hvilka danske undersåtten Peter Kristian Jörgensen - Karlsson uppehållit sig här i staden, får jag medde-

la att bemälde Jörgensen - Karlssons hustru Edela Emilia Karlsson, boende i huset N^o 23 vid Brunnsgratan, blifvit hörd, dervid hon uppgifvit, dels om sig: att hon är född den 29. Januari 1867 här i staden och dotter till förre målaremästaren Johan Teodor Hasselrot och dennes hustru Augusta Amalia Hamberg, hvilka båda aflidit; samt att hon konfirmerats vid 15 års ålder i härvarande Domkyrkoförsamlingen och vistats i föräldrahemmet tills hon i April månad 1892 ingått äktenskap med tapetsören Peter Kristian Jörgensen - Karlsson med hvilken hon har fyra lefvande barn, hvilka hon har i sin vård, nemligen: Torsten Richard, född den 9. Augusti 1892, Karin Ingegerd, född den 11. Januari 1894, Ivar Holger, född den 26. Augusti 1896 och Jörgen Edel Ragnar, född den 13. Mars 1898; och dels beträffande Peter Kristian Jörgensen - Karlsson: att han är född den 26. November 1868 i Köpenhamn och oäkta son till en tapetsör och möbelhandlande Jörgensen i Köpenhamn och okänd moder, af hvilka fadern aflidit; att han vistats hos fadern och dennes hu-

image name: 00000228.jpg

original page number: 228

stru Johanna till 10 års ålder, då han rymt från hemmet och farit till sjös i 4 år hvarefter han hem återvändt till hemmet och sedermera uppfostrats hos fadern och lärt dennes yrke; att han vid 19 års ålder lemnat föräldrahemmet och kommit hit till staden der han haft anställning, hos tapetsören Aug. Killgren i huset N^o 14 vid Drottninggatan till 1890 och derefter å Åkerlunds etablissement i huset N^o 49 vid Södra Hamngatan till hösten 1891; att han och en tapetsör vid namn Andersson derefter haft tapetserareverkstad i huset N^o vid Drottninggatan till 1893 hvarefter han haft egen dylik verkstad i Gamla försörjningshuset vid Stampgatan till slutet af September 1895; att familjen Jörgensen - Karlsson bott från April 1892 till den 1. Oktober 1893 i huset N^o 14 vid Albo-gatan och derefter till den 1. Oktober 1895 i huset N^o 17 B vid Vestergatan; att familjen i början af Oktober 1895 afrest till Stockholm, der mannen haft anställning till i Januari 1896 å Åkerlunds etablissement vid Klara Norra Kyrkogata och från Augusti samma år till i sistlidne Maj eller Juni i Axel Johanssons afbetalningsaffär i huset N^o 65 vid Regeringsgatan; att under vistelsen i Stockholm familjen

bott i huset N° 4 vid Uplandsgatan till den
1. April 1896, i huset N° 46 vid Hornsgatan

från sistnämnda dag till den 1. Oktober 1897
och derefter i huset N° 97 vid Regeringsgatan
till den 1. Oktober 1898;

att hustru Karlsson jemte makarnes före-
nämnde fyra barn från sistnämnda dag till
den 1. Oktober 1899 bott Sundbyberg i
Bromma församling af Stockholms län
hvarest mannen vistats i Stockholm, der
han

någon tid

bott tillsammans med en qvinna, hvars
namn hon nu icke minnes;

att hustru Karlsson och barnen i Oktober
1899 rest hit till staden och sedermera bott
i huset N° 23 vid Brunngatan;

att Jörgensen - Karlsson underhållit famil-
jen i Sundbyberg och till sistlidne Maj
hitsändt henne 10 kronor i veckan för
hustruns

och barnens uppehälle, men derefter
icke låtit sig afhöra på annat sätt

än att han i slutet af sistlidne Juni
sändt henne ett brefkort hvarå han
uppgifvit sig skola resa till Kalmar för
att söka

arbete;

att Jörgensen - Karlssons styfmoder Jo-
hanna Jörgensen bor i möbelhandlarnes
stiftelses hus i Köpenhamn

hvarjemte hans

fosterbror

M. Nybo Andersen

har kaffe- och tehandel i huset N° 94
vid Vesterbrogade

i nämn-

da stad;

att hustru Karlsson ~~sedan~~ från och med

sistlidne Juli af härvarande fattigvård

åtnjutit understöd med 12 kronor i månaden;

image name: 00000229.jpg

original page number: 229

samt att Jörgensen - Karlsson
sannolikt för närvarande vistas
Stockholm der en qvinlig bekant
till
hustru Karlsson i slutet af sistlid-
ne
September sammanträffat med
ho-
nom. Göteborg den 25. Okto-
ber 1900.

Nº 25.

Karl
Ludvig
Lindgren

I anledning af Konungens
Bafallningahafvandes reso-
lution den 19. dennes, hvar-
igenom Poliskammaren
anmodats undesöka, hu-
ru länge och under hvil-
ka omständigheter kolpor-
tören Karl Ludvig Lind-
gren vistats här i staden,
får jag meddela, att vid
anställda undersökningar
upplysning visserligen
vunnits derom, att Lind-
gren, som å landsbygden
plägar idka försäljning
af böcker och tidskrifter
under kortare tider up-
pehållit sig här i staden,
men att tillförlitlig upp-
lysning icke stått att vin-
na angående tiden och
de närmare omständighe-
terna för dessa tillfälliga
besök. Göteborg, den 27 okt. 1900.

N° 26

Augusta

Lind-

skog.

Se P. U.

år 1886

m. fl. år

rörande

Karl Jo-

han Jo-

nasson

Lindskog.

I anledning af Konungens Be-
fallningshafvandes resolution
den 16. sistlidne Oktober, hvar-
igenom Poliskammaren an-
modats undersöka, huruvida
och i så fall huru länge och
under hvilka omständigheter
numera aflidna Augusta Lind-
skog vistats i Göteborg, får
jag meddela, att någon upp-
lysning derom, att Augusta Lind-
skog någonsin vistats här i
staden, icke kunnat vinnas.
Wid undersökning i detta ären-
de hafva omständigheter före-
kommit, som tyda derpå, att
Lindskogs fader förre artill-
eristen Karl Johan Jonasson
Lindskog efter sitt afskedsta-
gande begifvit sig till Skåne,
der ofvannämnda dottern
Augusta 1875 blifvit född;
att hennes far under de föl-
jande åren med familjen
uppehållit sig å skilda stäl-
len inom södra delen af
Sverige, derunder han, enligt
hvad i Garnisonsförsamlin-
gens arkiv förvarade requi-

image name: 00000230.jpg

original page number: 230

sitioner å prestbetyg från
Lindskog utvisa, varit bo-
ende i Engelholm; samt
att Augusta Lindskog sanno-
likt under dessa år jem-
väl uppehållit sig i Skåne,
hvilket antagande vinner
stöd af innehållet i bifo-
gade intyg från pastorn
i Garnisonsförsamlingen, hvar-
ifrån Karl Johan Jonasson
Lindskog dock först 1893. ut-
tagit flyttningsbevis.

Ett intyg från härvaran-
de Mantalskontor bifogas
jemväl. Som ofvan.

Göteborg, den 2. November 1900

Nº 27.

ang.

Ernst

Hugo

Fred-

riksson.

På grund af Konungens Befallnings-
hafvandes i länet resolution den 5.
dennes, hvarigenom Poliskammaren
anmodats undersöka huru länge och
under hvilka omständigheter skorstens-
fejaren Ernst Hugo Fredriksson
vistats i Göteborg, får jag meddela,
att skorstensfejaremästaren Axel A. Eng-
lund, boende i huset Nº 17 vid Vallgatan,
och hos honom anställde skorstensfejaren
Karl Magnus Vilhelm Englund, blifvit
hafva upplyst:

att Fredriksson någon dag i slutet af
December månad 1898 kommit hit till
staden och erhållit anställning hos Axel
Englund;

att Fredriksson uppgifvit att han senast

haft anställning hos en skorstensfejare i Ystad; samt att Fredriksson den 17. eller 18. Februari 1899 slutat ~~sin~~ anställningen hos Axel Englund och lemnat staden för att enligt egen uppgift ånyo begifva sig till Ystad; tilläggande Karl Englund: att han någon dag under sommaren sistnämnda år träffat Fredriksson här i staden; att Fredriksson dervid uppgifvit att han efter slutad anställning hos Axel Englund arbetat å olika platser hvilkas namn Karl Englund nu icke kunde minnas; att Fredriksson vidare uppgifvit att han samma dag ämnade afresa härifrån, hvilket

image name: 00000231.jpg

original page number: 231

han sannolikt jemväl gjort, enär han sedermera icke varit sedd härstädes; och att Fredriksson under den tid han varit anställd hos Axel Englund bott i huset N° 98 & 99 i stadens andra rote.

Stufveriarbetaren Gustaf Nordström boende i huset N° 51 vid Andra Långgatan har uppgifvit:

att

Ernst Hugo

Fredriksson under år 1899 från början af Januari till midten af derpå följde Februari bott hos Nordström i huset N° 98 & 99 i staden andra rote; samt att Fredriksson, som under den tid han bott hos Nordström varit anställd hos ofvannämnde Axel Englund i midten af Februari månad 1899 med ångbåt afrest härifrån för att enligt egen uppgift begifva sig till Ystad, der han förut haft anställning.

Öfrige skorstensfejaremästare här i staden hafva förklarat att Ernst Hugo Fredriksson icke någonsin varit anställd hos dem.

Intyg från mantalskontoret rörande Ernst Hugo Fredriksson bifogas.

Göteborg den 14 Nov. 1900.

N° 28.

Anton

August

Rogsta-
dius.

I anledning af Konungens Be-
fallningahafvandes resolution den
8. dennes, hvarigenom Polis-
kammaren anmodats under-
söka, huru länge och under
hvilka omständigheter Måleri-
arbetaren Anton August Rogsta-

dius, efter det han 1886. afflyttat från Gefle, vistats i Göteborg, får jag meddela, att Rogstadius från den 16. Juni till den 29. derpåföljde Juli 1886. arbetat hos Måleribolaget S. A. Wahlström, som har verkstad i huset N° 33. vid Kyrkogatan här i staden; samt att inga andra upplysningar rörande hans vistelse härstädes kunnat vinnas.

Intyg från härvarande Mantalskontor beträffande Rogstadius bifogas. Göteborg, den 19. November 1900.

N° 29
Karl Albert Eriksson
Wendin

På grund af Konungens Befallningshafvandes i länet resolution den 13. dennes, hvarigenom Poliskammaren anmodats införskaffa af Konungens Befallningshafvande i Östergötlands län begärd upplysning, dels

image name: 00000232.jpg

original page number: 232

om tiden, då Karl Albert Eriksson Wendins son Karl Anders Emanuel kommit i åtnjutande af det understöd som afsåges i Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus län utslag den 2. Mars 1897 äfvensom om denne då varit minderårig, samt dels huruvida bemälde Wendins hustru eller barn under något af åren 1897 och 1898 erhållit fattigunderstöd, får jag meddela, att Karl Albert Eriksson Wendins hustru Johanna Elisabet Wendin, boende i huset N^o 143 B i Majornas tredje rote, uppgifvit: att hon, som är född den 22. Maj 1858 i Vinnerstads församling af Östergötlands län, vistats i föräldrahemmet till 25 års ålder, då hon ingått äktenskap med maskinarbetaren Frans Konrad Lagergren, hvarefter makarne Lagergren flyttat till Motala, der Lagergren arbetat å Motala mek. verkstad till sin död den 2. Maj 1886; att hon den 11. Augusti 1888 i Motala ingått nytt äktenskap med färgeriarbetaren Karl Albert Eriksson Wendin; att Wendin är född den 29. Maj 1856 i Norrköping, der han vistats till 1886 och arbetat hos en klädesfabrikör Asp, hvilken sistnämnda år anlagt klädesfabrik i Motala, dit Wendin medföljt; att Wendin från ett föregående äktenskap hade sönerna John Gottfrid, född den 1. December 1882 och Karl Anders Emanuel, född den 12. Juni 1886; att Wendins i Norrköping boende syster Anna, som är gift med

skomakeriarbetaren Anders Peter Wennman, vid Wendins första hustrus död tagit hand om Wendins nämnde barn;

att John Gottfrid vistats hos makarne Wennman till hösten 1888, då fadern tagit honom till sig i Motala, hvaremot Karl Anders Emanuel qvarstannat hos nämnde makar, hos hvilka han ännu vistas;

att makarne Wennman i Februari 1898, då hustru Wendin senast fått underrättelse från dem, bott i huset N^o 9 vid Orangerigatan i Norrköping;

att makarne Wendin vistats i

image name: 00000233.jpg

original page number: 233

Motala till 1892, då de flyttat hit till staden, Wendin i Februari och hustru Wendin i början af Oktober; att Wendin, som sedan den 1. Oktober 1894 icke sammanbott med henne, haft anställning vid Boye & Thoresens elektriska aktiebolag härstädes från våren 1892 till hösten 1896, då han rest till Stockholm der han erhållit anställning å Hans Mannstaedts elektrotekniska byrå; att Wendin för nämnde Mannstaedt utfört åtskilliga elektriska arbeten vid Arlöfs efter branden återuppförda sockerbruk i närheten af Malmö; att Wendin återkommit hit till staden

i början af 1897, men vistats här endast några månader, hvarefter han begifvit sig till Stockholm, der han ånyo haft anställning hos ofvannämnde Mannstaedt till slutet af sistnämnda år, då han afrest till Norrköping;

att Wendin med hvilken hustru Wendin har dottern Tyra Annia Elisabet, född den 21. September 1889, under första året efter det han flyttat ifrån henne i någon mån bidragit till familjens uppehälle.

men derefter helt och hållet uraktlåtit detta;

att hon, som på grund af reumatisk värk i ena armen icke kunnat försörja sig och dottern, från och med Juni månad 1899 af härvarande fattigvårdsstyrelse erhållit ett månatligt understöd af 4 kronor; att hvarken hon eller de Wendins barn, som vistats här i staden, förut varit föremål för fattigvård vare

sig här eller annorstädes; samt att Wendin sannolikt fortfarande vistas i Norrköping, der han åtminstone någon tid bott hos ofvannämnde Wennman.

Ingenjören Emil Boye, verkställande direktör för Boye & Thorens elektriska aktiebolag, har upplyst, att Wendin varit anställd hos bolaget från den 14. Juli 1892 till den 22. September 1896; samt att Wendin den 29. April 1897 skriftligen härifrån anhållit om anställning hos bolaget, hvilket dock icke beviljats.

Å fattigvårdsanstalten Gibraltar har ingen upplysning kunnat lem-

image name: 00000234.jpg

original page number: 234

nas rörande tiden, då Wendins ofvannämnde son Karl Anders Emanuel kommit i åtnjutande af det understöd som afses i Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus län utslag den 2. Mars 1897, ej heller har hustru Wendin sig derom något bekant, enär Wendins nämnde son aldrig vistats här i staden.

Intyg från förste assistenten vid härvarande fattigvårdsanstalten Gibraltar bifogas.
Göteborg den 27. November 1900.

Nº 30.

Frans Oskar Jonasson
ell.
Johansson
Wigren.

På grund af Konungens Befallningshafvandes i länet resolution den 30. sistlidne November, hvarigenom Poliskammaren anmodats undersöka huru länge och under hvilka omständigheter Frans Oskar Jonasson eller Johansson Wigren vistats här i staden, får jag meddela, för att följande personer upplyst:

1º Handlanden H. Silvander, delegare i skradderifirman Kronker & Cº, som har lokaler i huset Nº 33 vid Södra Hamngatan, att Jonasson - Wigren enligt af Silvander förda arbetsanteckningar varit

anställd hos firman från slutet af September 1884 till början af November 1885; samt att Silvander icke visste hvar Jonasson

Wigren före eller efter anställningen hos firman uppehållit sig; och
2° Skräddaremästaren P. A. Essberg, boende i huset N° 32 vid Postgatan samt skrädderiarbetarne Martin Andersson Melin, boende i huset N° 24 I vid Skånegatan och Nils Gustafsson Juhlin, boende i huset N° 11 vid Trollhättegatan, sammanstämmande: att de för omkring femton år sedan varit arbetskamrater med Wigren hos firman Kronker & C°; att de icke kunde minnas huru länge Wigren varit anställd hos firman;
att han genast efter slutad anställning hos firman begifvit sig till Kristiania; samt
att Wigren här i staden endast varit anställd hos firman Kronker & C°;
tilläggande dels Melin: att Wigren någon tid under anställningen hos Kronker & C° bott i ett hus i Pustervik, men att han icke kunde minnas hvilket;
och dels Essberg: att han och Wigren under April, Maj och Juni månader 1885 varit rumskamrater och bott i huset N° 1 vid Skanstorget;

image name: 00000235.jpg

original page number: 235

att han icke hade sig bekant
hvar Wigren derförut eller derefter
bott; samt
att Wigren efter hvad Essberg för-
sport för några år sedan återkommit
hit till staden, men endast vistats här
någon dag, hvarefter han begifvit
sig till för Essberg okänd ort.
Någon upplysning derom att
Wigren bott i huset N° 4 A.B. i
stadens tionde qvarter med adress N°
1 vid Pusterviksgatan har icke kun-
nat vinnas.
Intyg från mantalskontoret angå-
ende Jonasson Wigren bifogas.
Göteborg den 14 December 1900.

N° 31

August

Samuels-
son.

N° 31 d. /12. 00

På grund af etc. se nästa
sida.

På grund af Konungens Befallningshaf-
vandes i Göteborgs och Bohus län resolution
den 6. dennes, hvarigenom Poliskammaren
anmodats undersöka huruvida samt i så
fall huru länge och under hvilka omständig-
heter måleriarbetaren August Samuelsson
vistats här i staden efter den 1. Oktober 1898,
får jag meddela, att följande personer
upplyst:
1° Målaremästaren Herman Stål, boende i
huset N° 21 vid Föreningsgatan, att Samu-
elson på sommaren 1884 kommit hit till
staden och
haft anställning hos
Stål
från sagda tid

till slutet af December månad 1897
med undantag
af åren 1889 och 1890, då
han
varit anställd
hos andra
härvarande
målare-
mästare;
att han
efter slutad anställning hos Stål
utfört åtskilligt måle-
riarbete
å Arendal på
Hisingen till Juli månad 1898, då han rest
till Kristiania, derifrån han återkommit
hösten samma år, men
efter några dagar
ånyo lemnat
staden under uppgift att han ämnade
återvända till Kristiania; det han
i December 1897
slutat
att Samuelsson efter
arbetet
hos Stål icke haft någon anställning här
i staden;
att han bott å olika ställen,
deraf i huset N° 4 B vid Krokslättsga-
tan till den 1. Oktober 1897 och derefter i hu-
set N° ~~16 &~~ 17
i Majornas fjerde rote
med adress N° 3 vid Stigbergs-
torget tills han på sommaren 1898 afrest

image name: 00000236.jpg

original page number: 236

till Kristiania;
att Samuelssons föräldrar, som aflidit för
flera år sedan
i Lillebyn i Björlanda socken,
efterlemnad
en hemmansdel
som öfvertagits af
en Samuelssons broder; samt
att Samuelsson hos denne broder lär ha
innestående arfsmedel till belopp af minst
800 kronor;
2° Målaremästaren Martin Bernhard Kind-
berg, som har verkstadslokal i huset N° 3 vid
Frigångsgatan, att Samuelsson
någon tid
sannolikt
~~1889~~ under år 1889 varit anställd hos Kindberg;
att Kindberg, som från Juli 1896 till slutet
af December 1899 varit bosatt i Stock-
holm, träffat Samuelsson i nämnda stad
dels på våren
eller sommaren
1899
och dels på hösten samma år
vid hvilka tillfällen Samuelsson upp-
gifvit att han hade anställning hos en
dervarande
målaremästare i ~~S~~ hvars namn Kind-
berg icke
nu längre
kunde erinra sig; och
3° Arbetskarlen Svante Magnusson, boen-
de i huset N° 5 vid Folkskolegatan, att han,
som kände Samuelsson sedan många år till-
baka, sammanbott med Samuelsson, dels
från den 1. Oktober 1896 till den 1. Oktober
1897 i huset N° 4 B vid Krokslätts-
gatan och
från sistnämnda dag till början af Juli 1898
i huset N° 17 i Majornas fjerde rote;
att Samuelsson vid sistnämnda tid æfrest
till Kristiania

hvar-
ifrån han återkommit

hit
i början af September månad 1898;
att han
då
vistats här endast tre
eller
fyra
dagar hvarefter han ånyo afrest till Kristia-
nia;
att
Samuelsson derefter icke
afhörts förr än i början af sistlidne Juli,
då han
be-
sökt Magnusson här i staden;
att Samuelsson dervid uppgifvit att han
arbetat i Kristiania till våren 1899, då han
afrest till Stockholm och der fått anställ-
ning hos en målaremästare för hvilken han
utfört en del måleriarbete å Saltsjöbaden;
att han afrest från Stockholm i midten
af sistlidne Mars och derefter
haft
måleriarbete
å Arendal på Hisingen; samt
att Samuelsson, som ämnat sig återvån-
da till Stockholm, under vistelsen der
bott hos ogifta Anna Bergström i hu-
set N° 26 vid Malmskillnadsgatan.
Intyg från mantalskontoret rörande
August Samuelsson bifogas.
Göteborg den 18. December 1900.

N° 32.

Inger Jo-
hanna Jo-
hansdotter

På grund af Konungens Befall-
ningshafvandes i länet resolution
den 14. dennes, hvarigenom Poliskam-
maren anmodats undersöka huru
länge och under hvilka omständighe-

ter ogifta Inger Johanna johans-
dotter vistats här i staden, får jag med-

image name: 0000237.jpg

original page number: 237

dela, att enkan Kristina Klaesson,
boende i huset N^o 7 vid Bergsgatan,
och ogifta Hulda Charlotta Mellqvist,
boende i huset N^o 31 vid Vestergatan
upplyst:

1^o Klaesson: att hon år 1882 här i
staden blifvit bekant med Johansdot-
ter, som då hade anställning såsom stä-
derska å något här hemmahörande
ångfartyg, men att hon icke vet när
Johansdotter kommit hit;

att Johansdotter derefter haft ena-
handa anställning å flera andra ång-
fartyg, som gjort turer på Göteborg;

att Klaesson i midten af 1880-talet
ingått äktenskap med sjömannen
Knut Filip Klaesson;

att Johansdotter från hösten 1887
till Januari eller Februari 1888 bott
hos makarne Klaesson i huset N^o
37 vid Skolgatan;

att Johansdotter från Februari 1888
till den 23. Juni samma år haft an-
ställning å ett äldre här hemmahö-
rande ångfartyg vid namn "Göteborg";

att Johansdotter från sistnämnda
dag till i Februari 1889 bott hos ma-
karne Klaesson i huset N^o 18 B vid
Östra Skansgatan;

att Johansdotter den 10. December
1888 å härvarande barnbördshus födt
ett gossebarn, som i dopet erhållit

namnen Gustaf Sigurd, men aflidit i Ju-
li månad 1890;

att Johansdotter från Februari 1889
till våren eller sommaren 1890 haft
anställning såsom kokerska å här
hemmahörande ångfartyget "Thorsten";

att Johansdotter från sommaren
1890 till hösten samma år bott hos en
ogift qvinna vid namn Björk i nå-

got hus vid Frigångsgatan;
att Johansdotter den 21. September
1890 å barnbördshuset härstädes födt
en flicka, som i dopet erhållit nam-
net Ragnhild;
att Johansdotter från hösten 1890
till sensommaren 1891 haft anställ-
ning å ångfartyget "Albert Edvard",
som gör turer mellan Göteborg och
London;
att makarne Klaesson den 1. Oktober
1889 flyttat till huset N° 24 vid Vega-
gatan;
att Johansdotter endast under om-
kring åtta dagar efter slutad anställ-
ning å ångfartyget Thorsten, bott hos
makarne Klaesson i sistsagda hus, e-
när Klaessons man icke velat hysa hen-
ne;
att Johansdotter emellertid flera gån-
ger besökt såväl makarne Klaesson som
en i samma hus boende snickarefa-
milj vid namn Mellqvist, som omhänder-

image name: 00000238.jpg

original page number: 238

tagit Johansdotter ofvan-
nämnda Ragnhild;
att Johansdotter vid ett dylikt be-
sök i
Dec-
ember i December 1890
bedt Klaesson uppgifva henne till
mantalsskrifning i sistberörda hus
hvilket Klaesson jemväl gjort, hvari-
genom Johansdotter kommit att blif-
va mantalsskrifven derstädes för år
1891, ehuru hon hvarken då eller se-
dermera, Klaesson veterligt, bott der;
att Johansdotter efter slutad anställ-
ning å ångfartyget Albert Edvard
lemnad staden och afrest till Karls-
hamn, der hon vistats åtminstone i
början af år 1892;
att Johansdotter då hon afrest
härifrån befunnit sig i hafvande till-
stånd; samt
att Johansdotter sedermera en-
ligt hvad Klaesson hört uppgifvas
haft anställning å tyska ångfartyg
sannolikt med turer emellan Karls-
hamn och någon tysk Östersjöhamn;
och
2° Mellqvist: att Mellqvist och hen-
nes föräldrar snickaren Andreas Mell-
qvist och dennes numera aflidna hu-
stru Inger Lena bott i huset N° 24
vid Vegagatan till den 1. Oktober 1891
då de flyttat till huset Litt. AB. i sjette
qvarteret af Majornas sjette rote med
adress N° 27 vid samma gata;

att makarne Mellqvist i Januari 1891
för vård till sig tagit Johansdotters dotter
Ragnhild;
att Johansdotter till hösten 1891 med fem
kronor i månaden sjelf bekostat under-
hållet för flickan;

att Johansdotter, som vid flera tillfällen under våren och sommaren 1891 besökt familjen Mellqvist, samma år på hösten lemnat staden, under uppgift att hon skulle taga anställning å tyska ångfartyg, å hvilka förtjensten vore större; att hon sedermera vid flera tillfällen hvarje år och senast våren 1895 tillskrifvit dels Mellqvists föräldrar och dels Hulda Mellqvist, dervid Johansdotter alltid uppgifvit att hon hade anställning å något tyskt ångfartyg; att Johansdotters dotter ofvannämnda Ragnhild vistats hos familjen Mellqvist till hösten 1895, då hon omhändertagits af en familj vid namn Sundberg, hvilken jemte flickan den 7. sistlidne Mars ~~Mars~~ utvandrat till Norra Amerika; att härvarande fattigvårdsstyrelse för flickans underhåll utbetalt fem kronor i månaden från någon månad under år 1893; att Hulda Mellqvist den 1. Maj 1895 aflyttat från huset N^o 27 vid Vegagatan; att Johansdotter icke bott i detta hus under den tid Hulda Mellqvist bott derstädes.

image name: 00000239.jpg

original page number: 239

att Johansdotter icke sedan hösten 1891, Mellqvist veterligt, uppehållit sig här i staden; samt att Mellqvist icke heller visste hvar hon efter sagde tid vistats eller hvar hon för närvarande uppehölle sig.

Det har icke kunnat utrönas att den i "utdrag af födelse och dopbok" omförmälde sjömannen Claes Carlsson någonsin bott i huset N^o 24 vid Vegagatan, Masthuggsförsamlingen Göteborg.

Intyg från mantalskontoret angående Inger Johanna ~~Jø~~ Johansdotter bifogas.

Göteborg den 31. december 1900.

image name: 0000240.jpg
original page number: 240